

Broederschap (361,...)

361. Harmonie en vriendschap zijn de basis voor broederschap onder allen 13-07-14

Lieve mensen

Door harmonie wordt een energieveld gecreëerd dat bevorderlijk is voor ieder die zich daarin bevindt.

Het gevolg is dat men zich rustig gaat voelen en kalm wordt.

Die kalmte brengt je bij je zelf.

En als je je zelf bent dan ben je ontvankelijk voor liefde.

Als iemand jou dan liefdevol benadert is dat de basis voor vriendschap.

Met anderen die zich in dat zelfde energieveld van harmonie bevinden gebeurt het zelfde.

Ook daar ontstaat vriendschap.

Zodra vriendschap zich uitbreidt, ontstaat een groep mensen die om elkaar geven en dat is broederschap.

Zo eenvoudig kan broederschap worden opgebouwd.

Laten we daarom kijken naar het begin ervan: harmonie.

Hoe creëer je harmonie in jezelf. Ook dat is eenvoudig. Accepteer jezelf zoals je bent, met alles erop en er aan zonder maren.

Als die acceptatie er is, dan ligt de weg open om van jezelf te houden.

Het houden van jezelf vormt de basis voor het houden van de ander.

Jezus maakte dit duidelijk toen hij sprak over het eerste gebod. *Hou van God met heel uw hart, met uw ziel en heel uw verstand en het tweede gebod is daaraan gelijk, bemin de naaste gelijk u zelf.*

Uit dit gebod blijkt, dat houden van jezelf de basis vormt voor het houden van de ander en daardoor van God.

Het houden van jezelf is dus wezenlijk voor het houden van de ander.

Dat legt de weg open naar vriendschap.

En vriendschap onder een groep mensen zorgt voor broederschap.

De liefde die binnen die broederschap stroomt vindt zijn oorsprong in de goddelijke bron van elk van hen.

Het is goed te weten dat je die goddelijke bron bezit.

Het gaat niet alleen om het weten dat die goddelijke bron in je aanwezig is, je moet er aandacht aan geven.

Die goddelijke bron is een lichtbron.

Door aandacht aan die lichtbron groeit de kracht van dat licht. Hoe groter die kracht hoe groter de stroom van liefde.

Liefde is dus eigenlijk God in manifestatie.

God toont zich in ons door het licht en de liefde die uit ons hart stroomt.

Die stroom creëert harmonie.

Die harmonie zorgt voor het vloeien van liefde.

Wordt die liefde beantwoord dan opent dat de weg voor het ontstaan van vriendschap.

Vriendschap onder mensen uit één groep, creëert broederschap.

Wordt de groep erg groot, dan is er sprake van broederschap onder allen.

Allen betekent hier de hele mensheid.

Hiermee is duidelijk dat ieders harmonie een schakel vormt voor broederschap onder alle mensen.

Leg daarom de aandacht regelmatig in je eigen innerlijke bron, dat lost op den duur alles op, alle problemen, hoe groot die ook zijn.

Het gaat niet om het weten, maar om het doen.

Laat de aandacht nu naar je hart gaan om dat te doen waar ik over gesproken heb.

Theo Mensink