

Christus woont in elk mens (520, 521, 525, 537, 544, 566)

520. Christus openbaart zich aan de Apostelen

7 jan. 2018

Deze preek is gebaseerd op de brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 132 t/m 134) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Jezus heeft na zijn Hemelvaart de apostelen opgeroepen om samenkomsten te organiseren met het doel lering te verspreiden en om het heil te verkondigen dat door Hem voor de mensheid in het vooruitzicht is gesteld.

Daarbij gaat het om het vooruitzicht dat er een betere wereld zou ontstaan als de mensen contact zouden leggen met hun eigen goddelijke bron.

Door dat contact zouden zij hun bewustzijn op een hoger niveau brengen en zich daardoor zouden gedragen overeenkomstig de goddelijke wetten.

Met als resultaat een betere wereld.

De apostelen reageerden spontaan op de oproep van Jezus en zochten elkaar op de gebruikelijke locatie op; op de Olijfberg.

Zij waren bang gedood te worden en vroegen in hun gebed om hulp.

Jezus gaf hun antwoord: *Waarom vragen jullie toch naar mij?*

Je weet toch dat dat ik altijd bij jullie ben.

Christus woont immers in elk mens, zo zijn we geschapen.

Daar kunnen ook wij op vertrouwen.

Die boodschap is door Jezus doorgegeven toen hij hier op aarde was.

En die boodschap is nog steeds waar.

In de rest van de brief van Petrus aan Filippus staat dat Jezus hen tijdens zijn verschijning kracht schonk om als apostel hun werk te doen.

Wij kunnen ook nu nog die zelfde kracht in ons vrijmaken door de meditatie te beoefenen waardoor je doortrokken raakt van goddelijk inzicht en goddelijke vermogens.

De boodschapper Jezus is niet meer onder ons.

Maar de goddelijke vermogens liggen nog steeds latent in ons opgeslagen, wachtend tot wij ze activeren.

Theo Mensink

521. De eenwording in het bruidsvertrek

14 januari 2018

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 70, strofe 66) en het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pag. 46, logion 75) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

De woorden van Jezus in het Evangelie van vandaag hebben betrekking op de eenwording van de mens met God.

Hij spoort de mensen aan het spirituele pad op te gaan om de eenheid met God te bereiken.

Hij gebruikt daarbij de vergelijking met een vrouw en een man in het bruidsvertrek.

De vrouw staat voor het goddelijke, het onveranderlijke en de man staat voor het Christusbewustzijn, het hoogste bewustzijn dat de mens kan bereiken.

In de eerste zin staat: *“Als de vrouw zich niet van de man afgescheiden had, zou ze niet met de man sterven”*

Dit wil zeggen: als in het paradijs de mens op basis van zijn vrije wil niet zijn eigen weg was gegaan, dan was de innerlijke eenheid met God bewaard gebleven.

Hieraan wordt toegevoegd: *“Met deze scheiding begon de dood”*.

Met het volgen van de eigen wil met betrekking tot dit punt verloor de mens zijn onsterfelijkheid.

Christus is gekomen om de scheiding, die in het begin was ontstaan, weer ongedaan te maken, de twee weer te verenigen.

Hij heeft de mensen duidelijk gemaakt hoe ze zichzelf met behulp van meditatie konden verheffen.

Als de mens dit doet en het spirituele pad blijft volgen, dan volgt hij vanaf het einde van dit pad uit vrije wil altijd de Wil van God.

Jezus geeft in de laatste zin van het Evangelie aan: *“Velen staan bij de deur, maar het zijn de eenlingen die het bruidsvertrek binnengaan”*.

Met eenlingen bedoelt hij: het zijn alleen hen die doorgaan op het spirituele pad waar anderen stoppen.

Als mens is het daarom verstandig om heel regelmatig aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het Christusbewustzijn, want dat leidt tot de vereniging met het goddelijke in jezelf.

Theo Mensink

525. Liefde

11-02-2018

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I Boek 2. Pag. 1,2, 15 en 16) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Als we het over liefde hebben wil ik het liefst over het hoogste niveau van Liefde spreken.

Dit is de Liefde van God voor de mens.

Een hoger niveau bestaat niet.

Dit hogere niveau wordt duidelijk bij het lezen van het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften.

In dit boek schrijft Jacobus een brief aan Kerinthos, een leerling van hem om hem te laten weten wat Christus aan hem en de apostel Petrus heeft uitgelegd.

Christus verschijnt aan de 12 leerlingen, 550 dagen na zijn opstanding.

Hij maakt hen duidelijk dat zij aan hun eigen verlossing moeten werken.

Hij zei: *“Waarlijk ik zeg jullie: niemand zal het Koninkrijk der Hemelen alleen op mijn verzoek binnentreden, doch alleen als hij zelf vervuld is “*.

Daarna vraagt hij Jacobus en Petrus met hem mee te gaan.

Hij legt ze op verschillende manieren uit hoe belangrijk het is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan.

Hij vertelt ze hoe ze dat kunnen doen door te verinnerlijken en op die manier hun menselijke geest onder te dompelen in de Geest van God die in hen woont.

Om nog eens te benadrukken waar het om gaat zegt hij.

“Ga daarom op zoek naar de dood, zoals de doden leven zoeken; want waarna zij zoeken zal hun worden geopenbaard”.

Dit betekent: zorg er voor dat je alles loslaat wat je bindt aan het aardse. Doe dit op een manier zoals hen die net geestelijk wakker geworden zijn en vurig naar het leven zoeken. Want waarna zij zoeken zal hun geopenbaard worden.

Jacobus en Petrus waren bijzonder dankbaar voor alles wat Christus hen openbaarde. Zij waren zo vervuld dat zij hun harten ten hemel omhoog zonden en de engelen hoorden zingen. Zij zongen met de engelen mee.

Daarna wordt het hen duidelijk dat het hun taak is om op aarde te blijven.

Die taak is om de goede boodschap te verkondigen, de boodschap dat elk mens het Koninkrijk der Hemelen kan ontvangen.

Het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken worden van de Liefde van God.

Theo Mensink

527. Onwetendheid

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 83-84 strofe 97) en op het Credo uit de H. Mis van de VKK

Lieve mensen

4 maart 2018

Als je iets niet weet kun je niet zuiver handelen.

Door onwetendheid richt de mensheid veel leed aan.

Kennis over het leven is nodig en ook inzicht, want dat leidt tot weten.

Voeg je daaraan levenservaring toe, dan leidt dat tot wijsheid.

Kombineer je wijsheid met liefde voor de medemens, dan zul je niemand leed aan doen.

Daarom legt Filippus in zijn evangelie de nadruk op:

Onwetendheid is de moeder van alle kwaad.

Hij bepleit dat wij ons zo veel mogelijk bevrijden van onwetendheid.

Het bevrijden van onwetendheid is een innerlijk proces.

De Waarheid bevindt zich namelijk in ons innerlijk.

Door te werken aan de ontwikkeling van het innerlijk weten kunnen we ons zelf bevrijden.

Dit zelf bevrijden staat gelijk met de term verlossen.

Verlossen slaat op losmaken van alles wat ons belemmert om werkelijk vrij te zijn.

Als je loskomt van alles wat je belemmert dan ken je de Waarheid.

Filippus zegt daarover: *“Als jullie de Waarheid kennen, zal die je vrijmaken.
De onwetendheid is een slavin, volledig innerlijk weten is vrijheid.”.*

Om duidelijk te kunnen maken waar we Waarheid kunnen vinden voegt hij daar aan toe:
Als we de Waarheid kennen, zullen we de vruchten van de Waarheid in onszelf oogsten.

De vruchten van de Waarheid komen namelijk voort uit onze goddelijke bron.
Dat dit zo is vinden we terug in het Credo van de Mis, waar we zeggen:
Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht.
Door deze aspecten onder de knie te krijgen zullen we in God opgaan.
Dit in God opgaan komt voort uit het ontvangen van Gods zegen als we de aspecten Liefde, Kracht, Waarheid en Licht onder de knie hebben.
Dan hebben we ons zelf bevrijd.

Theo Mensink

537. Het licht van de wereld als middel om ons zelf te verlossen

Lieve mensen

20-05-2018

Om jezelf te verlossen is licht nodig, goddelijk Licht.

Dit Licht is aanwezig in ons hart, daar woont God. Het is aan ons dat Licht te laten schijnen.
Al onze inwonende Lichten samen vormen het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten.
Wij allen kunnen dit Licht in ons de gewenste ruimte bieden en dienen daarmee de hele mensheid.
Elke keer als we hier bij elkaar zijn neemt de sterkte van dit Licht in ons toe.
De toename van dit Licht wordt ons geschonken door Christus die aanwezig is vanaf het consecratiegebed.
Door dat we dit Licht van Christus ontvangen vindt er een aantal dingen plaats in ons zelf.
Ons lichaam wordt gereinigd, het denken wordt gezuiverd en ons gevoelslichaam gaat zuiverder reageren.
Geest en lichaam gaan beter functioneren.
Die zuivering zorgt er voor dat het Licht uit onze goddelijke bron vrijer naar buiten kan stromen.
Op die manier schenken we licht aan al wat leeft.
Dat zorgt er voor dat er meer harmonie ontstaat.

Het deelnemen aan de Mis zorgt er op die manier voor dat we in stilte werken aan een betere wereld.
Tegelijkertijd klimmen we zelf op de ladder van onze eigen verlossing.
Met verlossing bedoel ik los laten wat ons belemmert om een volledig vrij mens te worden.

Theo Mensink

544. Wanneer je op het rechte pad loopt dan kun je niet afdwalen 8 -07-2018

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (codex VII, Boek 4, pag. 105 en 106) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Wanneer je spiritueel gezien op het rechte pad loopt, dan is het onmogelijk dat je verdwaalt.
Een nogal boude bewering.

Op het rechte pad lopen betekent spiritueel gezien dat alles wat je doet strookt met de goddelijke wetten.

Een van die goddelijke wetten is dat je van iedereen houdt, onafhankelijk van zijn of haar gedrag.

Dat kan alleen als je van de innerlijke bron van de ander houdt en je niet laat afleiden van de liefde die uit die bron stroomt.

Dit kan als God en jij één zijn.

Want dan besef je dat allen uit die bron voortkomen en drager zijn van die goddelijke kern.

Dat besef maakt jou standvastig in alle omstandigheden.

Je bent dan dienstbaar in alle omstandigheden omdat licht en liefde in jou de boventoon voeren.

Sylvanus zegt daarover in het Evangelie van vandaag:
je bent dan Christus, je bent dan wijsheid, je bent dan licht.

Ben je in het leven van het rechte pad afgedwaald en zit alles tegen, ontsteek dan het licht in je en doof het niet nog verder.

Het ontsteken van het licht in je kan alleen in je zelf gebeuren.

Daarvoor moet je jouw voelen veranderen.

Met je gevoel kom je het makkelijkst bij je innerlijke bron.

Die innerlijke bron is licht.

Als je daar je voelen de ruimte biedt dan begint het licht in je zijn werk te doen.

Theo Mensink

566. Het openbaar maken van de komst van Jezus

6 januari 2019

Deze preek is gebaseerd op de brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pagina 132-134) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Het openbaar maken van de komst van Jezus is bij de meeste mensen bekend als het feest van Dries-koningen.

Zij vormen het uiterlijke teken dat zijn komst duidelijk maakt.

Die betekenis is: er is iemand geboren die ons een goddelijke boodschap brengt.

De boodschap dat God in ons woont en dat het verstandig is om daar onze aandacht op te richten.

Hij was een Koning van een rijk zonder aardse bezittingen.

Drie wijze mannen - zelf koningen – kwamen hem begroeten, geleid door een Licht.

Dit zichtbare teken is bedoeld om de inhoud van de boodschap over de verblijfplaats van God duidelijk te maken.

De apostel Petrus krijgt daarover een aanwijzing na het vertrek van Jezus.

Petrus krijgt te horen dat het gewenst is om samenkomsten te organiseren met het doel de lering (boodschap) te verspreiden.

Zij kwamen daarop samen op een voor hen bekende plek, de Olijf-berg, waar ze vroeger bijeenkwamen met Jezus.

Zij dankten Jezus, de lichtbrenger in de duisternis, en vroegen om hulp want ze hadden ervaren dat een aantal mensen in de streek waar zij de boodschap brachten hen wilde doden.

De hulp van Christus kwam direct in de vorm van een groot Licht.

Een stem gaf aan: *“Luister naar de woorden die ik tot jullie kom spreken. Waarom vragen jullie naar mij? Ik ben Christus die jullie eeuwig vergezelt.”*

Dit betekent dat de Christus altijd in hen aanwezig is.

Jezus Christus heeft ons die boodschap gebracht.

Die boodschap wordt nu aan hen herhaald, nu ze samen zijn op de Olijfberg.

Die boodschap gaat samen met een groot Licht om duidelijk te maken dat het om het innerlijk Licht gaat dat we allemaal in ons dragen.

Dit Licht in ons heeft een bijzondere capaciteit.

Het is namelijk in staat alles wat ons belemmert op te ruimen zodat onze eigen goddelijke bron volledig Liefde wordt.

Het volledig Liefde worden is het doel van ons leven.

Daardoor bereiken we eenheid met God.

Geef dit Licht aandacht en je wordt Liefde.

Theo Mensink