

Corpus Christi (498, 539)

498. Eet en drinkt allen hiervan

17 juni 2017

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Filippus. (Codex II, Boek 3, pagina 55, 57, 68, 75 en 77, strofe 12, 19, 56, 79 en 84) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

“Voordat Christus kwam was er in de wereld geen brood”

Oorspronkelijk voedde de mens zich zoals in het paradijs.

Er was overvloed, en dat wat de mens nodig had werd voor gezorgd.

De mens begon geleidelijk gebruik te maken van zijn vrije wil en raakte daarmee van het goddelijke pad af.

Daar waar God in Zijn liefde voor de mensheid eeuwen in had voorzien werd buiten het gevoel gesloten.

De aandacht voor het spirituele verdween op grote schaal.

Er was behoefte aan geestelijk herstel

Met de komst van Christus kwam daar verandering in doordat hij bewustzijn als voedsel aanreikte.

Om uit te leggen hoe essentieel bewustzijn is voor de mens maakte hij duidelijk:

“Wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft geen leven in zich.”

Daarmee gaf hij de essentie aan.

Die essentie is, aandacht voor de ontwikkeling van het goddelijke in de mens.

Als we dit doen dan verdwijnt geleidelijk het verschil tussen het menselijke in de mens en het goddelijke.

Filippus zegt daarover: *dan zullen we de volkomen mens ontvangen.*

Vandaag worden we daarbij door Christus op bijzondere wijze gesteund.

Het Licht dat uit het H. Sacrament op het altaar straalt verheft ons bewustzijn.

Dit betekent dat Christus ons nog steeds steunt, zoals toen in Palestina.

Vandaag vieren wij de instelling van de H. Eucharistie.

Deze zondag noemen we *Corpus Christi*; het Lichaam van Christus, refererend aan zijn bewustzijn dat hij ons energetisch schenkt tijdens elke viering van de H. Mis.

Tijdens elke Eucharistieviering ontvangen wij dit in de vorm van brood en wijn; dragers van Zijn Licht.

Theo Mensink

539. Corpus Christi

3 juni 2018

Lieve mensen

Het geestelijk voedsel van de mens bestaat uit bewustzijn.

Zonder aandacht te besteden aan zijn eigen bewustzijn kan de mens geestelijk niet groeien.

Jezus drukte dit in der tijd uit door duidelijk te maken dat je “zijn bewustzijn” - zijn geestelijke essentie - in je zelf tot ontwikkeling moet brengen.

Die geestelijke essentie van hem is het bewustzijn van Christus die ontstaan is in het begin van de Schepping.

Dat bewustzijn kwam voort uit het Licht van Het Eeuwige.

Christus is de enig-geborene ontstaan uit een Lichtvonk die Het Eeuwige geschonken heeft aan de Oermoeder.

Jezus heeft die Christus in zich zelf gerealiseerd.

Het bewustzijn van Jezus was door hem zelf op het niveau van het bewustzijn van Christus gebracht.

Door dat te doen was er geen onderscheid meer tussen zijn bewustzijn en dat van Christus.

Omdat dit verschil niet meer bestond is het terecht dat hij tot de mensen in zijn tijd kon zeggen: Wie mijn "geestelijke essentie" niet volledig tot zich neemt heeft geen leven in zich.

Wie dit wel doet heeft eeuwig leven.

Dit eeuwig leven is Waarheid en Liefde.

Theo Mensink