

## **De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274))**

### **270. Het bruidsvertrek.**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 64 en 70) en op strofe 56 van het zelfde Evangelie uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

6 mei 2012

Het leven kent een begin en heeft geen einde.

Het leven houdt nooit op leven te zijn. Vandaar dat we spreken over het eeuwige leven.

Het leven kent zijn oorsprong in God.

Wij dragen die oorsprong in ons wezen mee in de kern van ons lichtlichaam. We noemen dit de goddelijke Bron.

Die Bron blijft altijd bestaan en verenigt zich bij het bereiken van volmaaktheid met de Al-Ene.

Ons bewustzijn - dit is het zelfde als onze geest – heeft bij het ontstaan van ons individuele leven niet het bewustzijn van God. Het is de bedoeling dat ons bewustzijn en het bewustzijn van God aan elkaar gelijk worden.

Als we volmaakt worden dan verenigen zich die twee bewustzijnen. Als het onderscheid wordt opgeheven dan is er totale eenheid. Om dit duidelijk te maken spreekt Filippus over het bruidsvertrek.

Voordat het bruidsvertrek bereikt wordt heeft de mens een spirituele weg te gaan. Deze weg wordt gekenmerkt door een proces dat bestaat uit drie stappen:

zuivering, verlichting en eenwording.

Als de zuivering compleet is ontstaat verlichting. Als de verlichting compleet is ontstaat eenwording. Het binnentreden in het bruidsvertrek is alleen mogelijk als het voorhangsel gescheurd is.

Dit betekent dat het “scherm” dat bestaat tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur volledig verdwenen moet zijn.

Dit gebeurt op het moment dat de menselijke natuur volledig doortrokken is van de goddelijke natuur. Als dit gebeurt ondergaat de mens zijn eigen opstanding.

Jezus heeft in zijn leven in Galilea de drie stappen van zuivering, verlichting en eenwording doorlopen. Ze zijn bij ons bekend als:

- de onderdompeling in de goddelijke geest,
- het verkrijgen van het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke,
- het vrij worden van alle belemmeringen,
- en de eenwording (hemelvaart).

Hij deed dit om ons de weg te wijzen.

In de meditatie op de wijsheid wordt het hele proces vanaf de start van het leven duidelijk aangegeven.

Toen Hij een kring trok boven het vlak van de afgrond;

toen Hij daarboven de wolken bevestigde;  
toen Hij de zee haar grenzen stelde, dat de wateren haar oevers niet zouden overschrijden;  
vertoefde ik bij Hem, was ik elke dag voor Zijn aangezicht.  
Gelukkig de mens die naar Mij luistert, want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden.  
Dat is het leven in het bruidsvertrek.

Theo Mensink

### **271. Hemelvaart.**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de Opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) en op de Tweede Verhandeling van de Grote Seth (Code VII, Boek 2, pag. 66 en 67) uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

20 mei 2012

De essentie van Pasen is dat Jezus Christus ons getoond heeft dat de mens onsterfelijk is..  
De mens Jezus toonde dit en gaf onderricht als mens in zijn menselijke lichaam terwijl hij zijn goddelijke natuur gerealiseerd had.  
Hij had de eenheid tussen het menselijke en het goddelijke bereikt vóór hij het openbare leven begon.  
Hij leefde vanaf dat moment in eenheidsbewustzijn, en stond in voortdurend contact met God.

Het is de bedoeling van elke religie de mens terug te verbinden met God.

Dit terug verbinden vindt in de mens plaats, door zijn inzet, begeleid door zijn innerlijk.

Binnen godsdiensten wordt dit proces ondersteund door rituelen en ceremoniën.

Dit zijn uiterlijkheden.

Waar het om gaat is dat we ons bewustzijn (onze geest) verheffen tot Eenheidsbewustzijn.

Dit uit zich door steeds in contact te staan met God.

Dit voortdurend in contact staan met God wordt duidelijk door het horen van Stille Stem in ons binnenste.

Hierdoor ontstaan de eerste tekenen van vervulling.

Vervulling van het leven wordt door religie ondersteund.

Jezus keerde als mens terug naar de volheid en realiseerde het goddelijke in zichzelf.

Dit goddelijke bestond al voor dit wereldbestel zijn beslag kreeg.

Wij zijn, net als Jezus, zo geschapen dat wij het goddelijke in ons zelf kunnen realiseren.

Wij zijn allemaal kinderen van God en dus kunnen wij hetzelfde bewustzijnsniveau bereiken als Jezus: Eenheidsbewustzijn.

Zijn onderricht was daarop gericht.

De Hag Hammadi Geschriften duiden daar nog duidelijker op dan de inhoud van het Nieuwe Testament.

In geschriften van alle grote godsdiensten vind je de mogelijkheid het goddelijke te realiseren terug.

Door de tand des tijds is dit aspect voor een belangrijk deel in verval geraakt.

Het meest innerlijke aspect van “ het terugverbinden met God “ is vrijwel geheel verloren gegaan. Met als gevolg dat maar weinig mensen vervulling van het leven bereiken.

Vandaag vieren wij de hemelvaart van Jezus.

Daar gaat het niet alleen om. Wij zullen ooit onze eigen hemelvaart meemaken, dat is ons reële vooruitzicht.

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat de weg die we daarvoor moeten gaan via onze “binnenkamer“ verloopt.

Contact met die binnenkamer zorgt voor zuivering van het lichaam, het denken en het gevoelslichaam.

Dit proces maakt het innerlijke gelijk aan het uiterlijke en resulteert in Eenheidsbewustzijn.

Door het bereiken van Eenheidsbewustzijn voltrekt zich in ons dat wat Jezus 2000 jaar geleden aan de eerste christenen heeft duidelijk gemaakt.

Als we deze essentie van het christendom volledig beseffen dan brengt dat de diepere betekenis van het vieren van hemelvaart weer terug.

De hemelvaart van elk mens voltrekt zich in de mens zelf.

Theo Mensink

## **272. Kennis en gedrag.**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op Handelingen 2:1-11 en op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 2-4) uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

27 mei 2012

Om duidelijk te maken dat afstemming op het goddelijke in de mens essentieel is verscheen Jezus met Pinksteren aan de apostelen.

Want God is leven dat leven schenkt, en gelukzaligheid, kennis en goedheid.

Kennis zorgt er voor dat onwetendheid afneemt.

Toenemend weten zorgt voor ander gedrag.

Het leidt tot gedrag dat bevorderlijk is voor het leven.

Dit wil zeggen, voor de omgeving en voor je zelf.

De meeste mensen veranderen hun gedrag als ze hun neus gestoten hebben.

Die ervaring leert dat je moet veranderen.

Doe je dit niet, dan stoot je je neus nog een keer en nog een keer, net zolang totdat je verandert.

Kennis voorkomt dat je je neus stoot.

Het gedrag verandert door kennis, en dat voorkomt problemen.

Als jij geen problemen creëert, dan veroorzaak je geen stress, dan dien je daarmee de samenleving.

Het stressniveau in de samenleving neemt daardoor niet toe.

Als meer mensen hun gedrag veranderen dan verandert daarmee de samenleving.

En dit alles gebeurt op basis van toenemend weten.

Toenemend weten ontstaat door afstemming op het goddelijke in de mens.

God schonk met Pinksteren aan de apostelen innerlijk weten, opdat zij deze boodschap helder konden uitdragen.

Daarom is het zinvol stil te staan bij de viering van Pinksteren.

Theo Mensink

### **273. Heilige Drie-eenheid.**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Drievoudige Verhandelingen (Codex I, Boek 5, Pag. 128-129) en op Dankgebed (Codex VI, Boek 7, pag. 63 t/m 65) uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

3 juni 2012

Vandaag is het de zondag van de Heilige Drie-eenheid.

Voor de mens is de Heilige Drie-eenheid moeilijk te bevatten.

Zodra we ons een eenheid voorstellen die bestaat uit drie energievelden wordt het begrijpelijker.

We weten dat de H. Drie-eenheid alomtegenwoordig is. Dit wil zeggen dat de H. Drie-eenheid in alles aanwezig is.

Dit roept de vraag op: is dit altijd zo geweest?

De H. Drie-eenheid is voortgekomen uit het Eeuwige, dat altijd bestaan heeft. Voordien was er niets anders dan het Eeuwige.

Uit de H. Drie-eenheid is alles voortgekomen dat bestaat.

De menselijke geest is hier ook uit voortgekomen.

De menselijke geest is in staat het heilige van de Drie-eenheid in zich te realiseren.

Dit wil zeggen dat de menselijke geest heel wordt zoals de H. Drie-eenheid heel is.

Het heel worden verloopt via innerlijk weten.

Volledig heel zijn betekent volmaakt zijn. Er ontbreekt dan niets meer, dan drukt de mens zijn goddelijkheid uit.

Dan is de bevrijding bereikt.

Die mens heeft zichzelf verlost.

Theo Mensink

### **274. Wie Mij toelaat.....**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op I kor 11: 23-26 en op Joh. 6: 47-58.*

Lieve mensen

10 juni 2012

Het Sacrament staat nu 10 minuten in de monstrans op het altaar uitgesteld.

Er straalt voortdurend Licht uit, dat ons allemaal voedt. Het Licht stroomt in onze aura's en chakra's.

Iedereen ontvangt wat past bij zijn of haar ontwikkeling.

In de woorden van het epistel en evangelie die net zijn voorgelezen spreekt Jezus over dat Licht. Hij geeft met die woorden weer dat wij dit voedsel nodig hebben om tot volledig Leven te komen. Daarom is het sacrament van de Eucharistie ingesteld. Want tijdens de viering van de Mis wordt het brood en de wijn geconsacreerd. De H. Drie-eenheid verandert de trillingsfrequentie van het brood en de wijn en maakt het tot kosmisch voedsel.

Dit kosmische voedsel voedt het lichaam en de geest van de mensen. De capaciteit van ieders geest wordt daardoor vergroot.

De grotere capaciteit van de geest bevordert de groei van de persoonlijkheid.

De mens groeit op die manier in het mens-zijn.

Jezus zegt daarover: “ *Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem*”.

Hij bedoelt daarmee, wie het Licht en de Liefde van de H. Drie-eenheid toelaat zal geestelijk groeien.

En dit is wat er op dit moment gebeurt door het uitgestelde Sacrament.

Theo Mensink