

Geloof (282, 315, 334, 460, 471)

282. De diepte van je geloof hangt samen met de heelheid van je wezen.

Lieve mensen

12 augustus 2012

De mens is een lichtwezen. Dit lichtwezen heeft een goddelijke kern. Die kern is onzichtbaar, transcendent.

Alles in die kern trilt op goddelijk niveau.

Het niet tastbare deel van de mens, de menselijke geest, kan daar contact mee maken.

Tijdens dit contact neemt de geest van de mens kwaliteiten over van deze transcendente bron.

De geest ervaart na dit contact de invloed van die trillingen waarin ze ondergedompeld was.

Die ervaring wordt doorgegeven aan het lichaam en het gevoel.

De mens ervaart dan iets van de goddelijke kwaliteiten.

De goddelijke trillingen hebben een zuiverend effect op het lichaam.

Het proces van zuivering zorgt er voor dat het lichaam heler wordt.

De goddelijke bron kan zich daardoor beter uitdrukken via het lichaam.

Het gevolg is dat de intuïtie toeneemt.

Door te luisteren naar de intuïtie laat de mens zich leiden door zijn goddelijke bron.

De goddelijke bron weet alles en reikt inzichten aan die begrijpelijk zijn voor de geest.

Hoe verder de geest ontwikkeld is, des te groter de aangereikte inzichten.

Dit geldt ook voor je geloof.

Als inzicht groeit, dan groeit ook het geloof, totdat het verandert in innerlijk weten.

Innerlijk weten ondersteunt wat de mens doet of nalaat.

Het juist handelen neemt daardoor toe en dit is belangrijk voor jezelf en de samenleving.

Theo Mensink

315. Het vrouwelijke aangezicht van God

30 juni 2013

Lang, heel lang, hebben we God als man gezien.

Soms als strenge man, soms als vriendelijke man.

Omdat God gezien wordt als een wezen dat boven de mens staat, ontstond de gedachte dat God zowel mannelijk als vrouwelijk zou kunnen zijn.

God begeleidt ons naar volmaaktheid. Bij een volmaakte mens is het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht. D.w.z. dat de mannelijke en vrouwelijke energieën die in die mens aanwezig zijn, in evenwicht samenwerken.

Als dit in de volmaakte mens zo is, dan zou dit bij God ook wel eens zo kunnen zijn. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Naar Gods beeld en gelijkenis betekent, dat we op het niveau van energie met elkaar overeenkomen.

Trekken we de lijn door van de volmaakte mens naar God, dan volgt daaruit dat bij God het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht zijn.

De mens kan namelijk één worden met God en dit kan alleen als er op het niveau van energie een eenheid tot stand komt.

Daaruit volgt de conclusie dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is.

Deze conclusie strookt met het ontstaan van God.

In het begin was er het Eeuwige, dat altijd heeft bestaan.

Dit Eeuwige bracht een energieveld van zachtheid voort.

Uit dit energieveld van zachtheid kwam een energieveld van liefde voort.

Die twee samen noemen we de Oermoeder.

Daarna kwam uit het Eeuwige een energieveld van kracht voort.

Dit energieveld verbond zich met het energieveld van liefde.

Die twee samen noemen we God.

De Oermoeder en God samen noemen wij de H. Drie-eenheid:

Zachtheid- Liefde en Kracht.

De Oermoeder en God hebben één energieveld gemeen en dat is het energieveld van liefde.

Dit energieveld van liefde bindt het vrouwelijke en mannelijke in de H. Drie-eenheid.

In het spraakgebruik noemen we de H. Drie-eenheid God.

Het is **in** de H. Drie-eenheid dat God zowel vrouwelijk als mannelijk is.

In God is dus zachtheid- liefde en kracht aanwezig.

Als wij **in** ons deze drie aspecten volledig tot ontwikkeling brengen, dan ontstaat er optimale harmonie en bereiken we volmaaktheid.

Dit maakt ons tot volledig mens.

Theo Mensink

334. Geloven

1-12-13

Lieve mensen

We staan vandaag aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Het is vandaag de eerste zondag van de advent.

De advent bestaat uit de vier weken verwachtingstijd vóór de komst van het Christuslicht met Kerstmis.

Voor de een is dit een zeker weten

Voor en tweede is dit een kwestie van geloof.

Een derde is op zoek naar dit geloof.

Zolang je op zoek bent naar geloof is er ook twijfel.

Twijfel over, zou het echt zo zijn zoals je gehoord hebt.

Die twijfel kan worden weggenomen door te ervaren dat er een energie stroomt die je innerlijk raakt.

Deze energiestroom is aanwezig tijdens de Mis.
Ze dringt door in je aura en in je innerlijke bron.
Die innerlijke bron wordt daardoor geactiveerd.
De energie die daardoor uit je eigen innerlijke bron stroomt, zorgt voor harmonie.
Het is de harmonie die je ervaart en dat neemt de twijfel weg.
Het zoeken neemt af omdat je geloof nu op twee aspecten steunt; kennis en ervaring.
Bij toenemende ervaringen wordt het geloof sterker, stabiel.

Om dit proces extra te ondersteunen vindt er elk jaar een uitstorting van Licht plaats vanaf 21 december t/m 2 januari, 12 dagen lang.
De lichtkracht van die uitstorting is op 25 december op haar hoogtepunt en neemt af op 3 januari.
Het is goed bewust om te gaan met het extra Licht dat ons in die periode geschonken wordt.
Het stimuleert je persoonlijke groei.

Theo Mensink

460. Vertrouwen

24-07-2016

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex I, Boek 2 pag. 8 en 9).

Vertrouwen vormt een specifiek aspect binnen het geloof van de mens.
Op een bepaald moment in de ontwikkeling van je geloof is vertrouwen nodig om te blijven geloven.
Want waar je in gelooft is niet zichtbaar.
Omdat het niet zichtbaar is, is vertrouwen nodig dat het bestaat en het doel bereikbaar is.
Het bereiken van het doel heeft alles te maken met de zin van het leven.

De zin van het leven wordt duidelijker als het innerlijk weten groeit.
De groei van het innerlijk weten hangt samen met de ontwikkeling van je bewustzijn.
Je bewustzijn wordt ontwikkeld door je te voeden met het bewustzijn van God.
Het bewustzijn van God is aanwezig in je eigen goddelijke bron.
In die bron ligt de mogelijkheid je zelf te verlossen.
Jezus zegt daarom in het Geheime Boek van Jacobus: *jullie, wees nuchter!*
Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd – en ook tegen jou alleen Jacobus -: verlos jezelf.

Uit het laat je niet misleiden blijken twee dingen.
Het 1^e is, heb vertrouwen in dat waarmee je bezig bent en het 2^e is, laat je niet afleiden van het doel waar je voor gekozen hebt.

Theo Mensink

471. Waar je in gelooft is niet zichtbaar

27-11-2016

Lieve mensen
We geloven allemaal.
Maar waar we in geloven is niet zichtbaar.

Omdat het niet zichtbaar is, is vertrouwen nodig dat geloven zinvol is en het doel dat je nastreeft bereikbaar.

Je streeft er naar één te worden met God.

De weg waarlangs dit kan is bewustzijn.

Christus sprak over zichzelf als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Door te doen wat Hij gedaan heeft, het gebruiken van zijn bewustzijn, wordt de Waarheid voor iedereen ontsloten.

En als je de Waarheid kent, dan ken je Jezelf en God.

Door God te kennen ben je één met Liefde.

Liefde zijn is het doel van het Leven.

Dat was het voor Christus en dat is het ook voor ons.

Door Liefde te worden heb je het doel bereikt.

Theo Mensink