

Gnosis en opstanding (265, 266, 267, 268, 269, 572, 573, 574)

265. Benut je gaven volop en wees nederig

De inhoud van deze preek is gebaseerd op Rom.12: 2-21 en op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pag.8 en 9) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

25 maart 2012

Ieder van ons komt op de wereld met zijn eigen gaven. Het is de bedoeling die volop te benutten.

Door dit te doen stap je in de stroom van je eigen evolutie. Want door je gaven te benutten ontwikkel je die tot een hoger niveau. Dat maakt je meer mens.

Als je daar succesvol in bent, klop jezelf dan niet op de borst, maar blijf bescheiden.

We hebben in de 1^e lezing uit de brief aan de Romeinen gehoord: *“Wordt andere mensen met een nieuwe visie”*. En uit de volgende zinnen wordt duidelijk: Haal die visie uit je eigen goddelijke Bron.

Als we om ons heen kijken in de wereld dan is het duidelijk dat er op vele fronten een nieuwe visie nodig is.

Ons denken is te beperkt om het geheel te overzien. God overziet dit wel, zowel voor het geheel als voor het individu. God is namelijk Alomtegenwoordig en in elk mens.

Voor advies over de juiste koers voor jezelf kun je daarom het beste te rade gaan in je innerlijk.

Daarmee bedoel ik niet, vragen aan God wat je koers is, maar contact leggen en luisteren. Luisteren is de sleutel.

Bedenk daarbij dat God je vragen al kent.

Dat wat ik hier zeg, deed Jezus ook en zo reikte Hij ons aan wat we nodig hebben. Hij zegt daarover in de 2^e lezing: *“Het is de zoon die een Vader nodig heeft”*.

Dit wil zeggen, begeleiding in het leven.

Hij spreekt over de zoon en de Vader en bedoelt daarmee, de mens heeft God nodig.

Met behulp van meditatie kun je in je innerlijke Bron komen. Ik doel hier op een meditatie die je geest zodanig verstillt dat het denken ophoudt. Dan dompelt je geest onder in de geestelijke of goddelijke wateren.

Door daar regelmatig op bezoek te gaan, wordt duidelijk wat voor jou de juiste koers is.

Dit is een heel essentieel punt binnen het christendom.

Jammer genoeg is het door mondelinge overdracht verloren gegaan in de eerste eeuwen.

Door deze vorm van meditatie weer toe te voegen revitaliseren we het christendom.

Daarmee kan elk mens het pad vinden dat leidt tot totale bevrijding en dat is de betekenis van religie.

Ik haal hier de woorden aan van het begin van de 2^e lezing, uitgesproken door Jezus:

*“Zo kunnen ook jullie het Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis (innerlijk weten) krijgt zul je het niet vinden.
Wees nuchter ! Laat je niet misleiden. Vele malen heb ik tegen jullie gezegd – en ook tegen jouw alleen Jacobus -: verlos jezelf! ”*

Theo Mensink

266. Wat is opstanding, en hoe bereik je dit?

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de Opstanding uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex I, Boek 4, pag. 43-46, 48 en 49).

Lieve mensen

8 april 2012

We weten allemaal dat Pasen te maken heeft met opstanding.

Uit de brief van Valentinus aan Rhegius uit de Nag Hammadi Geschriften wordt duidelijk dat opstanding **in** de mens gebeurt.

De geest van de mens staat op, niet het lichaam.

Dit opstaan is de laatste schakel in de bewustzijnsverandering waarbij de menselijke natuur veranderd in zijn goddelijke natuur.

En dit terwijl de mens toch mens blijft.

Dit gebeurde met Christus die tegelijk de Zoon van God en de Zoon van de Mensen is.

Op het moment dat dit gebeurt, drukt God zich onbelemmerd door die mens uit.

In de 2^e lezing legt Valentinus aan Rhegius uit dat mensen kennis vergaren om vragen op te lossen waarvoor de antwoorden niet buiten hen te vinden zijn, maar aan de binnenkant.

Valentinus voegt daar aan toe dat hij de manier om dit te doen geleerd heeft van Jezus. Hij zegt daarbij niet wat die manier is, wel dat die van de Verlosser komt.

Hij doelt daarbij op het leggen van contact met de eigen goddelijke Bron, door middel van meditatie. Daar, in die Bron is immers alle Waarheid aanwezig.

Daarna legt hij er de nadruk op dat het van belang om een juist inzicht te verkrijgen in de opstanding. Want zonder dat inzicht is het realiseren van de opstanding niet haalbaar.

Het realiseren van de opstanding gaat met behulp van het goddelijke in de mens.

Dit goddelijke is heel, omvat alles, weet alles en is onveranderbaar.

Dat, die Bron bestuurt na de opstanding het leven van de mens in alle aspecten.

Dit volledig besturen kan omdat het goddelijke opstaat in zijn Volheid.

Met Pasen vieren we elk jaar dit opstaan, dat voor elk mens mogelijk is.

Jezus heeft getoond dat dit kan.

Hij heeft het voorgeleefd en het pad voor ons ontsloten.

Het is aan ons dit pad te gaan.

Dit is de essentie van het christendom.

Ik wens u alle zegeningen die dit pad kent.

Theo Mensink

267. Word wie je werkelijk bent.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Philippus (Codex II, Boek 3, strofe 55) en op de Wijsheid van Jezus Christus (Codex III, Boek 4, pag. 90 – 92) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

15 april 2012

Om te worden wie je werkelijk bent moet je opnieuw geboren worden. Dit kan zonder dat je lichaam sterft.

Het opnieuw geboren worden gebeurt **in** je lichaam, het gebeurt met je wezen.

Wat we hier over lezen in het evangelie van Filippus is dat we er een beeld van moeten hebben hoe dit proces verloopt. Dit beeld heeft iets te maken met een stervensproces.

Sterven betekent hier, ***dat die je denkt te zijn verdwijnt***, en daar komt voor in de plaats die je werkelijk bent; de goddelijke jij.

De goddelijke jij treedt vanaf dat moment op de voorgrond. Op het moment dat dit gebeurt, sterft de vroegere jij. Het opstaan gaat dus aan het sterven vooraf.

Dat wat opstaat zijn de kwaliteiten van de H. Drie-eenheid. Die kwaliteiten ontvang je uit je eigen goddelijke Bron en daardoor word je opnieuw geboren. Die ontvang je niet zomaar, daar moet je zelf aan werken. Het is van jou inzet afhankelijk.

In het proces naar de wedergeboorte neemt de onwetendheid af en ontstaat volledig zicht op de Waarheid. Gaandeweg wordt die Waarheid in je ontsloten. Die wordt door middel van beelden en symbolen aan je overgedragen. Die beelden en symbolen zie je innerlijk voor je. Daarmee wordt de Waarheid duidelijk, gaat deze voor je leven.

In de 2^e lezing uit de Wijsheid van Jezus Christus horen we dat zijn apostelen meer willen weten over de oorsprong van alles dat bestaat en over het plan dat de Verlosser heeft.

Jezus legt ze dan uit dat hij gekomen is om uit te leggen wie God is en om de aard van de Waarheid duidelijk te maken.

Hij zegt, *ik ben gekomen uit het onbegrensde Licht en ik ben dat Licht*. Met andere woorden, ik kom uit de oorsprong en ik ken de oorsprong.

Ook wij komen uit de oorsprong, maar we zijn de kennis van de oorsprong kwijt, terwijl die oorsprong in ons is.

Kennis van de oorsprong neemt toe, door je geest met je innerlijk te verbinden, in je eigen binnenkamer. Dus diep in je innerlijk.

Door dit verbinden bevrijd je je zelf van alles wat je belemmerd om opnieuw geboren te worden. Als dat schoonmaakproces heeft plaats gevonden dan word je wie je werkelijk bent. Het binnenste toont zich dan in je gedrag, je woorden en je denken.

Dit proces heeft Jezus doorlopen en heeft het als boodschap gebracht voor de totale mensheid. Het is de bedoeling dat wij die boodschap oppakken en doen wat hij heeft aangereikt.

Dan veranderd jouw wereld en de wereld om je heen.

Theo Mensink

268. Twijfel niet aan het bereiken van Volmaaktheid.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Verhandelingen over de Opstanding (codex I, Boek 4, pag. 47 en 48) en op het Evangelie volgens Philippus (Codex II, Boek 3, pag. 55, 57, 68, 75, 77) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

22 april 2012

Om alle twijfel weg te nemen over de mogelijkheid dat wij mensen de opstanding kunnen bereiken is het goed daar dieper op in te gaan.

Opstanding betekent Volmaakt worden.

Een mens die zijn goddelijkheid uitdrukt.

Het uitdrukken van de goddelijkheid is mogelijk op basis van het feit dat het goddelijke in onze eigen Bron aanwezig is.

De kern van je Lichtwezen is de goddelijke Bron.

Het is het Lichtwezen dat opstaat in je lichaam.

Met de komst van Christus is ons duidelijk gemaakt dat we goddelijk van aard zijn. De mens was tot die tijd onwetend over zijn eigen goddelijkheid.

Christus maakte duidelijk dat de mens gevoed kan worden met het voedsel van de mens; het bewustzijn.

Het bewustzijn van de mens is in staat zich te verbinden met het bewustzijn van God in zijn eigen Bron.

Door die verbinding vloeit er geestelijk voedsel in de geest van de mens.

Het is dit voedsel dat de mens verheft tot een hoog niveau van mens-zijn, op alle fronten.

Dit goddelijke voedsel leidt tot Volmaaktheid, doordat het verschil tussen de kwaliteiten van de Bron en de kwaliteiten van de mens aan elkaar gelijk worden.

Christus zegt hierover: als je uit die goddelijke Bron niet eet en drinkt zul je de Volmaaktheid niet bereiken.

De mens bereikt dit door een proces van zuivering, verlichting en Eenwording.

Als de zuivering compleet is, breekt de verlichting aan.

En als de verlichting compleet is, breekt de Eenwording aan.

Regelmatig voeden uit de goddelijke bron is daarbij essentieel.

Theo Mensink

269. Wees dankbaar en bescheiden.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de brief van Paulus aan de christenen van Kolosse (Kol. 2: 6-7,9,10,12;3:1-3) en op het Boek van Thomas de Strijder(Codex III, Boek 7, pag.138) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

29 april 2012

De essentie van de 1^e lezing is: besef dat wij geworteld zijn in Christus en daarmee in God.

Paulus maakt ons in zijn brief aan de christenen van Kolosse duidelijk dat alles wat de mens bezit en ontvangt van God afkomstig is.

Als je dit goed overdenkt, dan maakt het je dankbaar en bescheiden.

Want het maakt je duidelijk dat alles wat je tot stand brengt mogelijk is door de energie die God voortdurend schenkt. Om die reden is dankbaarheid en bescheidenheid op z'n plaats.

Want zonder die voortdurende energiestroom van God houdt het leven op.

Dankbaar zijn en bescheiden dat klinkt eenvoudig om te doen en te zijn, maar dat is het niet. Ons "ik-je" zit ons daarbij flink in de weg.

We denken meestal dat wij het allemaal zelf doen in het leven.

De gedachte dat het allemaal zelf doen is begrijpelijk, want zonder actie van onze kant komen de ideeën die we hebben niet tot stand.

We spelen wel een rol in het proces van uitvoering, maar de energie waar we gebruik van maken leveren we niet zelf. Die komt uit een andere bron.

Het leven brengt ons geleidelijk tot dat inzicht.

Als we onze accu te zwaar belast hebben dan hebben we rust nodig om weer opgeladen te worden. We beseffen daardoor dat er iets met ons gebeurt waardoor de energie weer op peil wordt gebracht. Daardoor ontstaat het inzicht dat we innerlijk geholpen worden.

Tijdens het ontstaan van dit inzicht wordt het heel geleidelijk duidelijk dat je niet alles alleen doet. Ontstaat dit inzicht niet dan leidt het tot trots, omdat je er van overtuigd bent dat jij alles zelf doet. Als je daar echt van overtuigd bent, dan is trots het gevolg.

De omgeving ervaart dit als onaangenaam.

Men gaat liever om met mensen zonder trots. De mensen om je heen houden je dan een spiegel voor. Op een bepaald moment zie je in dat je je houding moet veranderen.

Het is dan ook veel beter dankbaar te zijn voor wat je bereikt hebt, dan zit trots je niet in de weg.

Als je die dankbaarheid uit naar God, dan opent dit de weg naar bescheidenheid.

In de 2^e lezing gaat Jezus dieper in op dit aspect.

Hij zegt tegen Thomas de Strijder: *"Onderzoek jezelf, opdat je zult begrijpen wie je bent en wat je zult worden"*.

Hij voegt daar aan toe: *als je jezelf onderzoekt dan word je een "zelf-kenner"*.

Iemand die zichzelf helemaal kent, kent ook God en weet hoe de verhouding God en mens ligt.

Als je dit weet is dankbaarheid en bescheidenheid vanzelfsprekend.

Theo Mensink

572. Laat je niet misleiden

17-02-2019

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus (Codex 1, Boek 2, pag. 8-9) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Laat je niet misleiden zijn de woorden die Jezus sprak tegen zijn Apostelen toen hij het had over het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen.

Jezus was daar heel duidelijk over.

Hij zei: *als je het niet door gnosis verkrijgt zul je het niet vinden.*

Het is het Koninkrijk der Hemelen en wat er voor nodig is om het te ontvangen is gnosis. Gnosis is innerlijk weten.

Innerlijk weten kun je ontwikkelen. Daar heb je niemand anders voor nodig.

Als je dit beseft dan kun je ook niet misleid worden door iemand anders.

Misleiding is uitgesloten als je doordrongen raakt van goddelijk inzicht.

Dit doordrongen raken staat gelijk met gnosis verkrijgen.

Over het doordrongen raken heb ik vorige week gesproken.

Ik heb daarbij na de Mis gehad over het toepassen van een methode die er voor zorgt dat je in je eigen goddelijke bron terecht komt, Transcendente Meditatie.

Die methode leidt er toe dat je eigen geest doortrokken wordt van Gods Geest.

Je eigen geest neemt op dat moment kwaliteiten van Gods Geest over.

Jouw kwaliteiten komen daardoor op een niveau te liggen dat bevorderlijk is voor je mens zijn. Je maakt een geestelijke groei door.

Door het dagelijks toepassen van deze methode vindt er een ontwikkeling plaats naar volledig innerlijk weten.

Dit volledig innerlijk weten vormt de deur naar het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zei daar over: *als je het niet door gnosis verkrijgt zul je het niet vinden.*

Theo Mensink

573. De verbinding van de mens met God

24 februari 2019

Lieve mensen Elk mens heeft een inwonend Licht.

Dit Licht is een deel van God.

Dit betekent dat we niet afgescheiden zijn van God maar een eenheid vormen.

God is in alles aanwezig, op het niveau van elk atoom en onderhoudt op die manier alles wat geschapen is.

God is daarmee de Schepper en de Schepping.

Als wij allen een geheel vormen met God dan betekent dit ook dat wij alle kenmerken van God in ons hebben.

God bestaat in het verborgene, in het transcendente, en drukt zich uit via de mens.

Het uitdrukken via de mens gaat d.m.v. het uitdrukken van de goddelijke kenmerken.

Daaruit kun je afleiden dat wij hier zijn om onze goddelijkheid tot uitdrukking te brengen. Dit gaat geleidelijk door middel van kennis en ervaring.

Het is een proces waar we in elke incarnatie aan kunnen werken.

Zodra we een verbinding maken met God werken we aan dit proces.

Op het moment dat die verbinding er is, stroomt het Licht uit de bron door ons heen.
Eerst een beetje en uiteindelijk op volle kracht.
Hoe het stroomt wordt door het Licht zelf bepaald.
Het raakt die delen van ons wezen waar schoonmaak gewenst is om het beter te laten stromen.
Dit gebeurt in een van de zeven lichamen waar we uit bestaan.
Zo maakt het ons emotionele lichaam schoon, het mentale lichaam en het fysieke lichaam.
Bij die schoonmaak wordt opgeruimd wat weg kan.
Alles wat Heelheid in de weg zit verdwijnt en stap voor stap wordt de schoonmaak volledig en komt het Licht in volle kracht naar buiten.

Het is afhankelijk van ons bewustzijnsniveau hoe lang die schoonmaak duurt.
Door dagelijks de verbinding te leggen met de bron, komt geleidelijk alles in harmonie.
Als gevolg van dit proces groeit ook geestelijk inzicht.
Het is inzicht dat niet in boeken te vinden is.
Dus aan de ene kant maakt het inwonende Licht schoon en aan de andere kant brengt het ons tot inzicht.
Inzicht is nodig om het proces te begrijpen en werkt als stimulans om door te gaan.
Die stimulans is van tijd tot tijd nodig als steuntje in de rug, op momenten dat door de schoonmaak verdriet of onrust vrijkomt.
Op weg naar Heelheid wordt duidelijk dat rust en harmonie toenemen.
Dat zijn de eerste boden van het doordringen van goddelijke kenmerken.
Zo ontwikkelen zich op den duur andere goddelijke kenmerken met liefde als mooiste van alle kenmerken.
Als het Licht volop stroomt uit de bron, dan stroomt liefde volop.
Liefde maakt alles mogelijk.
Zij doordringt het denken, het spreken en alle handelingen.
Die handelingen liggen dan in één lijn met het ontvouwen van het goddelijke plan.
Dit maakt meteen duidelijk dat het “ik” op de achtergrond komt te staan en geen rol meer speelt.
In die situatie is het stuur overgegeven aan God, en staan we volledig in dienst van het geheel.
Daartoe zijn we op aarde.

Theo Mensink

574. Een bijzondere openbaring

3—03-2019

Deze preek is gebaseerd op de handelingen van Johannes (pagina 308 en 324) uit het Grote Boek der Apokriefen.

Lieve mensen

In deze handelingen van Johannes uit het Grote Boek der Apokriefen lezen we een bijzondere openbaring.

Johannes maakt duidelijk dat Jezus niet geleden heeft aan de kruisdood zoals in de evangeliën beschreven is.

Jezus maakt duidelijk dat zijn lijden niet fysiek is geweest.

Zijn lijden vond plaats in de geest.

Waar in de 1e lezing gesproken wordt over het Woord wordt geest bedoeld.

Ken me daarom als de misleide geest, de doorboorde geest, het bloed van de geest, de verwonding van de geest, het ophangen van de geest, het lijden van de geest, de vastgenagelde geest, de dood van de geest. Jezus verklaart dit op het moment dat hij afscheid neemt van zijn menselijke staat.

Hij zegt: het lijden dat ze aan mij toeschrijven heb ik niet ondergaan, wat ze niet aan mij toeschrijven heb ik wel ondergaan. Al het lijden lag op het geestelijke vlak.

Theo Mensink