

Goddelijke wetten (304, 307, 462)

304. Uitleg over Maria Lichtmis

Binnen de wet van Mozes was vastgelegd dat elke vrouw 40 dagen na de geboorte van een kind zich diende te reinigen. Elke joodsreligieuze vrouw hield zich aan deze regel. Daarmee werd de zwangerschap en de geboorte afgesloten. Ze was 40 weken zwanger geweest en na 40 dagen volgde de reiniging, door de gang naar de Tempel.

In het christendom is deze regel afgeschaft. Maria is na 40 dagen naar de Tempel gegaan om te voldoen aan de wet van Mozes.

Zij wist wie Jezus was. Haar was voor de zwangerschap duidelijk gemaakt dat zij een zoon zou baren wiens naam Immanuel zou zijn: **God met ons**.

Zij wist dat hij de lang verwachte Messias zou zijn. Haar bewustzijn was voldoende hoog ontwikkeld om Jezus te begeleiden naar volwassenheid. Van haar wordt gezegd dat ze onbevlekt ontvangen heeft. Dit onbevlekt zijn heeft betrekking op haar zuivere bewustzijn. Zij handelde in overeenstemming met de goddelijk wetten. Al haar doen en laten strookte met de goddelijke wetten, de grondregels van de grondwet van het Universum.

Die grondregels besturen het hele Universum, met alles wat zich daarin bevindt. Iemand die zich op dit niveau van bewustzijn bevindt handelt zuiver, heeft een witte aura. Dit is de reden dat van haar gezegd wordt dat ze onbevlekt was tijdens de conceptie. Naar mijn inzicht is Jezus de zoon van Maria en Jozef, zoals wij allemaal 2 ouders hebben.

Elk mens incarneert uit vrije wil en doet dit als onderdeel van de eigen evolutie. Elk mens incarneert meerdere keren om uiteindelijk volmaaktheid te bereiken in zijn leven. Jezus kwam op aarde met een hoog bewustzijn. Hij heeft dit verder ontwikkelt tot Godsbewustzijn en Meesterschap bereikt.

Vanuit dit niveau van bewustzijn heeft hij de mensheid duidelijk gemaakt dat elk mens dezelfde vermogens in zich heeft en zich dus tot volmaakt mens kan ontwikkelen. Dit wil zeggen zich volledig te bevrijden van elke begrenzende gedachte en te functioneren vanuit het goddelijke niveau in hem.

Dit bevrijden heeft de naam verlossen gekregen. Letterlijk betekent het zich los maken van alles dat begrenst.

Binnen het christendom wordt Maria Lichtmis niet langer gezien als een afronding van de geboorteperiode. Het feest van Maria Lichtmis wordt gevierd om God te bedanken voor de komst van Jezus. En daarbij te bedenken dat hij uit vrije wil is geïncarneerd om ons de weg naar bevrijding te wijzen.

Theo Mensink

307. Denk, spreek en handel vanuit je hart

Deze preek is gebaseerd en op gedeelten uit de Spreuken van Sextus (Codex XIII, Boek 1, strofe 157 to 358) Uit de Nag Hammadi Geschriften en op de Wijsheid van Jezus Sirach, te beginnen met hoofdstuk 19, vers 7.

Lieve mensen

24 februari 2013

In de 1^e lezing van vandaag staat een hele serie aanwijzingen over wanneer het verstandig is te spreken.

En als je spreekt doe het dan met je hart.

Bij het spreken is de timing en de kwaliteit van belang.

Soms is het beter te handelen dan te spreken.

In veel gevallen is luisteren beter dan spreken.

Hoor je een roddelverhaal, laat die roddel dan bij jou stoppen.

In de 2^e lezing staat hier over: *“Nooit moet ge een verhaal zomaar verder vertellen, dan zult ge zelf nooit schade lijden”. “Hebt ge iets gehoord? Laat het bij u sterven”.*

Hier is een reden voor, want alles wat je uitzendt heeft effect op de kosmos en beïnvloedt alles, ook jezelf.

Alles wat je zegt, denkt en doet veroorzaakt een trilling in de atmosfeer. Die trilling gaat de kosmos in en heeft effect op alles wat ze ontmoet. Ook op mensen, dieren, planten en voorwerpen.

Iets van de kwaliteit van die trilling keert terug bij degene die hem uitzendt.

Is het een plezierige trilling dan heeft dit een positief effect op jezelf.

Dit staat bekend als: Wie goed doet, goed ontmoet.

Is het niet plezierig dan krijg je een koekje van eigen deeg.

Dit verschijnsel staat bekend onder het begrip karma.

Karma is het Sanskriet woord voor handelen.

In de westerse wereld wordt het vooral begrepen als verkeerd handelen. Binnen de VKK wordt het gezien als het in gaan tegen de goddelijke wetten of handelen in overeenstemming met die wetten.

Het gaat om het denken, spreken en handelen. Niet alleen in dit leven, maar ook in vorige levens.

Volgens die zelfde goddelijke wetten keren alle trillingen die je hebt uitgezonden weer bij je terug.

Wanneer ze terugkeren wordt ook geregeld door die goddelijke wetten.

Als het positieve trillingen veroorzaakt dan oogst je goedheid, geluk, voldoening, vrede en harmonie.

Zijn het negatieve trillingen dan ervaar je weerstand, ongenoegen, verdriet of zelfs een zwaar leven.

Dit gebeurt om er van te leren.

Die ervaringen gaan net zo lang door totdat je er voldoende positieve trillingen tegenover hebt gesteld. Dan is het karma vereffend.

Zorg er daarom voor dat wat je denkt, zegt en doet van goede kwaliteit is.

Dit gaat vanzelf als je hart van goede kwaliteit is.

Om de kwaliteit van je hart te verhogen is het goed om je af te stemmen op je eigen goddelijke kern.

“Zo je hart is, is je leven”.

Theo Mensink

462. God in alles wat bestaat

Lieve mensen

Er is onderscheidingsvermogen nodig om in te zien dat God in alles bestaat.

Niet alleen in alles om ons heen, maar ook in ons.

Van alles wat geschapen is, is de mens de enige die hier iets mee kan doen.

In al het andere bestaat God en functioneert zoals het geschapen is.

De mens kan zijn eigen godheid tot ontwikkeling brengen.

Iedereen die dat doet gaat in harmonie om met alles wat bestaat.

Als dit onderscheidingsvermogen is doorgedrongen dan richt je de aandacht op de ontwikkeling van je eigen godheid.

Om dit besef wakker te maken is Jezus op aarde gekomen.

Hij heeft de mensen om zich heen duidelijk gemaakt om met regelmaat de aandacht naar de godheid in zichzelf te richten.

Hij heeft ze geleerd hoe ze dit konden doen met behulp van mantrameditatie.

In het Grote Boek der Apocriefen lezen we : *“Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in het eeuwige water.”*

Ondergedompeld in het eeuwige water betekent ondergedompeld in het goddelijke in jezelf.

Hij leerde ze met behulp van een mantra te mediteren.

De Apostelen ontwikkelden daarmee hun eigen bewustzijn.

Deze methode is verder verspreid onder de eerste christenen.

Door mondelinge overdracht is ze na de eerste eeuw verloren gegaan.

Het is aan ons deze methode weer op te pakken en te doen wat Jezus hen geleerd heeft.

Daarmee herstellen we in ons zelf de basis van het christendom.

Het christendom heeft behoefte aan die basis om te zorgen dat ze weer invloed krijgt in de samenleving.

Niet door macht, maar door liefde die zich ontwikkelt in de mens wanneer hij de bedoelde meditatie gaat beoefenen.

Het christendom wordt dan weer compleet zoals door Jezus is aangezet.

Theo Mensink