

Groep preken 155 t/m 162

155. De Verlosser zei en gaf de richting aan

Lieve mensen

In Qumran in Egypte zijn in de vorige eeuw zeer veel geschriften gevonden in een bibliotheek die in de vijfde eeuw bedolven is onder het woestijnzand. Een van de documenten bevat het Gesprek van de Verlosser. In het begin van die tekst staat te lezen, De Verlosser zei tot zijn leerlingen:

“De tijd is gekomen, broeders, om de last achter ons te laten en in rust te gaan; want wie in rust staat zal eeuwig leven”.

Dit betekent dat Christus aangeeft dat zij het pad bijna hebben afgelegd. Zij zijn vanuit onwetendheid naar weten gekomen. Hij maakt zijn leerlingen duidelijk dat ze de last van het leven kunnen loslaten, ze kunnen het overgeven aan God. Hij maakt ze bewust dat ze zichzelf bijna bevrijd hebben van alles dat hen beperkt om voluit mens te zijn. Voluit mens betekent dat ze bijna in staat zijn zich helemaal over te geven aan de goddelijke sturing vanuit God in hen. Dit werd gezegd door hem die de naam Emmanuel had gekregen bij zijn geboorte. God in/met ons gaf aan dat ze spoedig over alle kennis zouden beschikken om in alle omstandigheden te leven in overeenstemming met de goddelijke wetten. Het was niet langer nodig innerlijk werk te verzetten, alleen nog loslaten. Hij gaat verder met zijn uitleg en geeft aan hoe zij hun lofprijzingen aan God kunnen doen. Hij zegt:

“Door *Uw offer* zullen zij door hun goede daden binnengaan; zij die hun zielen verlost hebben van *deze blindheden*, opdat zij eeuwig mogen voortbestaan”.

De uitdrukking door *Uw offer* herinnert ons aan het gebed na de consecratie in de mis.

Dit gaat als volgt:

“En wij bidden U, dat Gij door Uw heilige Engel onze offerande wilt doen brengen naar Uw altaar in de hoge, opdat deze daar opgedragen worde door Hem, Die als de eeuwige Hogepriester *voortdurend Zichzelf offert als het eeuwige offer*”.

Dit gebed maakt ons duidelijk dat God zich voortdurend offert voor alles wat geschapen is, voortdurend Zijn energie uitzendt om ons te steunen.

De blindheden waar de ziel zich van verlost, betekent in dit verband: niet weten hoe het in elkaar zit. De binnenkant, het inwonende Licht in onze binnenkamer kan het weten ontvouwen, de blindheid opheffen, de mens verlossen. Als het weten volledig is dan verdwijnt blindheid, dan volgt volmaakt inzicht. Dit wordt de mens dan toegeworpen.

In het evangelie van Philippus (par 12) lezen we dat in het paradijs in alles werd voorzien. Toen heerste de hemel op aarde, overvloed, vrede, liefde en geluk. Op een bepaald moment ging de mens zijn eigen weg op basis van zijn vrije wil en de verbinding met overvloed, vrede, liefde en geluk werd zwak. Christus wees ons de weg om dit te herstellen. Hij bracht het brood uit de hemel. Hij wees ons op wat we in ons hebben. Het licht in ons kan ons voeden, is het geestelijke voedsel. Hij voedde zich aan dit licht en ontwikkelde zich tot volmaaktheid. Hij gaf aan dat elk mens dit kon. Stem je daarom af op de binnenkant. En ontmoet daar God, zoals Jezus daar God ontmoette. God gaf hem aan wat te doen, wat te denken, waarover te spreken om de weg naar een betere wereld in te slaan.

Het is aan ieder van ons dit pad op te zoeken en innerlijk te ervaren dat God daar woont en

wacht totdat wij kloppen, totdat wij zoeken.

De Grote Leermeester zit in ons en wacht tot wij bereid zijn de leerling te worden, niet alleen om kennis te vergaren, maar om goddelijk inzicht te verkrijgen en goddelijke ervaringen op te doen, die ons tot steun zijn om het pad helemaal af te leggen.

Theo Mensink

156. De 4^e zondag na Pasen

Inzichten uit: De openbaring van Petrus (Codex VII, pag. 82) en het Evangelie der Waarheid (Codex I & XII, pag. 23)

Lieve mensen

Petrus vertelt in deze openbaring dat hij Jezus ontmoette en hem zag als een stralende persoon, na de gebeurtenissen rond Pasen.

Jezus openbaarde zich aan Petrus.

Jezus moedigt Petrus aan sterk te zijn en voegt er aan toe dat hem alle kennis geopenbaard is.

Dit wil zeggen dat Petrus Godsbewustzijn had bereikt. Dit bewustzijn stelde hem in staat alles te weten.

Aan de mens die in Godsbewustzijn leeft wordt alle kennis geopenbaard.

Jezus maakt duidelijk dat hij zelf de eerste is geweest die Godsbewustzijn heeft bereikt en noemt zich zelf de eerstgeborene. De eerste die niet langer leeft op basis van menselijk inzicht, maar op goddelijk inzicht; in die zin uit God geboren.

Petrus ziet dat Jezus lacht om hen die gebrek aan inzicht hebben. Hij lacht ze niet uit, maar maakt met zijn lachen duidelijk dat ze onwetend zijn; hij noemt ze blind geboren.

Bij elk mens ligt een sluier over de kennis. Deze kennis wordt ontsloten door te werken aan innerlijke ontwikkeling.

Jezus zegt tegen Petrus dat hij de kennis die hij bezit aan de wereld bekend zal maken. Dat dit zijn taak is. Hij zal zich daarbij richten op hen die ontwaken, op hen die in staat zijn de kennis te ontvangen.

Jezus zegt tegen hem, wees moedig en vrees niet, want ik zal bij je zijn; wees standvastig.

Het evangelie van de Waarheid handelt over de kennis die Jezus geopenbaard heeft.

De Waarheid kan alleen begrepen worden door hen die met het Zelf verbonden zijn.

Het Zelf, God heeft de Waarheid neergeschreven voor alle tijden, opdat de mens God zou kennen.

Theo Mensink

157. Opstanding

17 mei 2009

Lieve mensen

De 5^e zondag na Pasen staat nog steeds in het teken van de opstanding.

We lezen in het evangelie dat Maria Magdalena versteld stond toen ze Jezus niet in het graf aantrof. Dat de Emmaüsgangers niet geloofden dat hij weer leefde. Dat de elf het niet geloofden.

Jezus verwijt de apostelen hardnekkig ongeloof. Hij had ze eerder gezegd dat hij er een

tijd niet zou zijn en dan weer wel. Hij had ze ook gezegd dat hij de Tempel in 3 dagen weer zou opbouwen. Toch geloofden ze hem niet. Hij stapt over hun ongeloof heen en maakt ze duidelijk dat het van groot belang is dat ze zijn verrijzenis in de wereld moeten uitdragen. Om duidelijk te maken dat elk mens aan zijn eigen verrijzenis kan werken. Dit is de immers de reden voor zijn leven op aarde. Door de apostelen op pad te sturen geeft hij aan dat hij wist dat zijn leven grote invloed zou hebben in de wereld.

Na zijn fysieke dood was hij buiten zijn lichaam. Hij zag wat hij tot stand had gebracht. Hij zag ook dat hij nog veel meer zou kunnen doen voor de mensheid. Hij besloot daarom terug te keren in zijn lichaam. Zijn lichaam te herstellen, om zijn werk voort te zetten. Hij bouwde zijn eigen Tempel in 3 dagen weer op en voldeed daarmee aan de profetieën.

In de aanloop naar Pasen zat hij met de apostelen aan tafel. Een vrouw uit Betanie goot olie over zijn hoofd uit. Hij liet dit toe ondanks dat de apostelen het verspilling vonden. Hij zei, laat haar, want wat zij voor mij doet is van groot belang. Door de olie werd zijn kruinchakra gezalft, geopend en kon God hem van energie en kracht voorzien zoals wij dit nog steeds ervaren tijdens het ontvangen van het H. oliesel. Hij voegde er aan toe dat wanneer zij over zijn verrijzenis zouden spreken dat ze dan altijd dit voorval met de olie moesten noemen.

Hij wilde daarmee duidelijk maken dat God hem in alles hielp met zijn eigen evolutie en de opdracht die hij vrijwillig op zich had genomen. Hij wilde ook duidelijk maken dat elk mens door God geholpen wordt met zijn of haar evolutie. Om door evolutie uiteindelijk het leven te verliezen, om het te winnen ten eeuwige leven; te verrijzen. Dit wil zeggen dat elke mens Godsbewustzijn kan bereiken en vanaf dat moment Godgestuurd door het leven gaat.

Hij zelf ging na zijn verrijzenis Godgestuurd door het leven. Niet slechts 50 dagen tot Pinksteren. Veel langer, jarenlang. Het getal 50 drukt uit dat hij zijn werk had afgerond, tot vervulling had gebracht. En het op weg naar Pinksteren droeg hij zijn werk over aan zijn apostelen. Zij hebben zijn werk voortgezet, met de hulp van de H. Geest. Zij hadden van hem geleerd hoe ze in contact konden komen met Gods Geest in henzelf, met het transcendente waar de H. Drie-eenheid verblijft.

De H. Drie-eenheid is bij ons bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is op het concilie van Nicea in 325 na Christus door de toenmalige bisschoppen bepaald. Zij hebben de H. Drie-eenheid verpersoonlijkt. Voor die tijd was geleidelijk het vrouwelijke aspect van de H. Drie-eenheid uit het christendom verdwenen. Sophia, de Wijsheid was op de achtergrond geraakt en vervangen door de H. Geest. De laatste decennia keert dank zij de vondst van geschriften uit de tijd van de eerste christenen het inzicht terug dat Sophia of Wijsheid een essentieel deel vormt van de H. Drie-eenheid. Deze Drie-eenheid hoeft niet als drie personen gezien te worden. De H. Drie-eenheid kan ook als drie energieën gezien worden die ontstonden voor dat het heelal geformeerd werd. Drie energieën die bestonden voor dat manifestatie plaats vond. Deze drie energieën bestaan nog steeds en besturen de wereld met volmaakte rechtvaardigheid. Samen vormen zij de basis van de Schepping. Samen onderhouden zij alles wat geschapen is. Het zijn drie energievelden die in harmonie met elkaar samenwerken; Kracht, Liefde en Zachtheid. Die drie energieën zijn in elk mens aanwezig, zij vormen het inwonend Licht dat de mensheid zal verlichten. Jezus heeft laten zien wat het betekent als een mens het volle Licht van die Drie-eenheid laat schijnen, laat stromen.

Dat Licht stroomde in zijn volheid uit Zijn wezen, uit Zijn lichaam na de verrijzenis. Hij

noemde zichzelf de Christus, de gezalfde (de met olie ingewreven persoon).

Christus worden betekend: dat je als mens over alle vermogens van de H. Drie-eenheid beschikt ten dienste van allen. Dat je de goddelijke Kracht, de goddelijke Liefde en de goddelijke Zachtheid kunt laten stromen.

Dit is ons erfdeel. Van daar dat wij spreken over de luister van ons erfdeel. Dit erfdeel ligt in ons te wachten tot wij het door innerlijke ontwikkeling ontvangen. Dit ontvangen betekent: het Koninkrijk van God binnengaan. Dit is opstanding voor ons. Het is goed om daar op deze manier bij stil te staan. Dan komt het binnen ons bereik. Dan wordt duidelijk waar innerlijk ontwikkeling uiteindelijk toe leidt.

Theo Mensink

158. Pinksteren 2009

31 mei 2009

Lieve mensen

Op deze pinksterdag heb ik in plaats van het standaard epistel en evangelie gekozen voor twee alternatieve lezingen. De eerste uit het evangelie van de Waarheid en de tweede uit de brief van Petrus aan Philippus. Teksten die 2000 jaar geleden geschreven zijn en ons nu bereiken. Het gaat om inzichten die in de eerste eeuwen van het christendom bestonden en bij de apostelen bekend waren.

Beide teksten zijn in 1945 in Nag Hammadi gevonden in een bibliotheek die zo'n 1600 jaar onder het zand had gelegen.

Nu de laatste 50 jaar de aandacht voor het christendom afneemt, is er voor gezorgd dat er naast de inzichten die de Bijbel biedt, meer inzicht wordt aangereikt uit de periode van de eerste eeuwen van het christendom, vooral gnostische kennis.

In de geschriften uit Nag Hammadi staat meer dan in het Nieuwe Testament is opgenomen. Het Nieuwe Testament geeft een deel van alle kennis weer die Jezus heeft aangereikt. De geschriften uit Nag Hammadi geven een aanvulling op de Bijbel.

De mensheid is er aan toe de inzichten uit de eerste eeuwen van het christendom te ontdekken. Het is een schat aan inzichten die we op dit moment in onze evolutie nodig hebben, om te beseffen dat onze persoonlijke geestelijke groei van invloed is op het welzijn van het geheel.

Elk mens die groeit in bewustzijn draagt bij aan de ontwikkeling van het geheel die wij mensheid noemen.

Uit het evangelie van de Waarheid wordt duidelijk dat dwaling verdwijnt als het inzicht van de Heilige Geest ons de weg wijst. Het is aan de mens te onderzoeken wat juist is. Zij die naarstig zoeken, worden met vreugde vervuld.

Dit betekent dat het mede afhankelijk is van onze inzet, onze ijver op het geestelijke pad. Als de Waarheid in je geopenbaard wordt, verdwijnt onwetendheid; elke dwalende en onjuiste gedachte.

Uit de brief van Petrus aan Philippus blijkt dat Jezus zijn apostelen onderricht gaf en hen alles vertelde wat hem geopenbaard was. Dit maakte hen hongerig en dorstig in geestelijke zin. Zij bleven vragen aan hem stellen. Zij zochten naar Waarheid. Zij probeerden zijn inzichten te doorgronden. We lezen in het evangelie van de Waarheid:

Zij beminden de Waarheid, Die de mond van de Vader is en Zijn tong is de Heilige Geest.

Dit wil zeggen dat het woord van God, de Waarheid, via de Wijsheid van de Heilige Drie-eenheid tot ons komt. Die Wijsheid is in ons en wordt ons innerlijk geopenbaard.

Als die aan ons geopenbaard is, spreken wij de Waarheid, spreken wij met de tong van Gods Geest. Dit werd met Pinksteren getoond door tongen van vuur boven de hoofden van de apostelen. Toen zij de Waarheid ontvangen hadden, waren ze in staat mensen te genezen en in staat hen uit te leggen waar de Waarheid gevonden kan worden. Zij beschikten vanaf dat moment over de vermogens van de Heilige Drie-eenheid, die ook in hen was, evenals in ieder mens.

Die Waarheid kan ook door ons gevonden worden. Zij is in ons aanwezig. Door af te dalen in de stilte van je hart kun je in contact komen met die Waarheid. Zij is in het Verborgene aanwezig. Zij bevindt zich voorbij het denken. Het denken is beperkt en leidt daardoor tot dwalingen, verkeerde en onjuiste inzichten. Voorbij het denken, in het transcendente bevindt zich de goddelijke Waarheid.

Het bijzondere van Gods hulp aan de mensheid in de vorige eeuw is, dat ons de laatste 50 jaar inzichten én de mogelijkheid tot ervaren geschonken zijn. Inzichten door de vondsten in Nag Hammadi. Ervaringsmogelijkheid door het verspreiden van Transcendente Meditatie. Deze meditatiemethode voert ons binnen in de Transcendentale Heerlijkheid waar de Waarheid aanwezig is. Uit de Transcendentale Heerlijkheid komt al het geschapene voort. Het geschapene manifesteert zich (neemt vorm aan) uit de H. Drie-eenheid. Die Drie-eenheid is de Transcendentale Heerlijkheid. Met behulp van de Transcendente Meditatie kan de mens onder dompelen in de Transcendentale Heerlijkheid. Door die onderdompeling word je tijdelijk een met de Transcendentale Heerlijkheid. Herhaalde onderdompeling leidt op den duur tot het ontstaan van goddelijke kwaliteiten, waarvan onvoorwaardelijke liefde de schoonste is.

Sinds 50 jaar wordt de mogelijkheid geboden kennis op te doen uit de bibliotheek van Nag Hammadi en ervaring uit de goddelijke bron onder andere door beoefening van Transcendente Meditatie. De combinatie van kennis en ervaring is essentieel.

Elk mens leert door kennis en ervaring. Er is voor gezorgd dat zowel het een als het ander tegelijkertijd voor ons ter beschikking staat, wereldwijd. Dit biedt de unieke kans het christendom te revitaliseren en het de rol te laten vervullen die leidt tot permanente vrede en harmonie onder alle volkeren. Alle verdraaiingen die sinds de 3^e eeuw na Chr. in het christendom binnen geslopen zijn, kunnen nu worden rechtgezet, met behulp van de vrijgekomen kennis en de ervaring in de Transcendentale Heerlijkheid. In die Heerlijkheid wordt ons de Waarheid ontsluit.

Door de combinatie van deze twee factoren kan de kracht en de glans van het christendom terugkeren en zich over de aarde verspreiden.

Die kracht en die glans kan alleen terugkeren als ze in de harten van de mensen terugkeert. Daar ligt de sleutel voor het revitaliseren.

Ieder van ons kan daar aan meewerken door zijn eigen Transcendentale Heerlijkheid op te zoeken en op die manier kennis, inzicht en ervaring uit eerste hand op te doen; uit Gods hand.

Op die manier werk je aan je eigen Pinksterfeest. Op die manier werk je aan je eigen geestelijke groei, waardoor de Waarheid in je geopenbaard wordt.

Vergeet niet, dat zij die naarstig zoeken met vreugde vervuld worden.

Theo Mensink

159. H. Drievuldigheid

Lieve mensen

We hebben zojuist gehoord dat Jezus zei: *“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Wie Mij ziet, ziet de Vader.”*

Hij doelt daarmee niet op de persoon Jezus, maar op zijn innerlijk, op zijn lichtwezen, op zijn transcendente kern, die in hem is. Daarin bevindt zich de H. Drie-eenheid. Die wordt door hem de Vader genoemd. Hij zegt dat hij een is met de Vader. Hij heeft zich ontwikkeld tot Godsbewustzijn. Dit wil zeggen dat hij het mannelijke en het vrouwelijke in evenwicht heeft gebracht in hemzelf én dat de liefde in hem onvoorwaardelijk is. Het mannelijke, het vrouwelijke en de liefde vormen in hem een eenheid. En werken als een eenheid. Dit is de zelfde eenheid waar de H. Drie-eenheid uit bestaat. In die zin is hij een met de Vader, met dat wat leiding geeft.

God houdt zonder voorwaarden van iedereen en dat deed Jezus ook. Hij had zelf een hoog niveau van bewustzijn bereikt en spoort de luisteraars aan dit niveau ook te bereiken. Dan gaat hij een stap verder en zegt, ik zal er voor zorgen dat de Geest der Waarheid jullie zal helpen. De Geest der Waarheid is Gods Geest. Dit zeggen we in het credo: *wij geloven dat God liefde is en Licht en Kracht en Waarheid.* De volle Waarheid wordt ons geopenbaard van binnenuit, door de H. Drie-eenheid in ons. Wie naarstig zoeken vinden de Waarheid en worden met vreugde vervuld.

Jezus geeft aan dat door God onvoorwaardelijk lief te hebben het antwoord van God komt door de Waarheid te openbaren. Dit onvoorwaardelijk liefhebben betekent de Christus in je laten verrijzen. Het is die Christus in je, door dat niveau van liefde dat de Waarheid in je geopenbaard wordt.

En als je dit niveau bereikt hebt, getuig er dan van. Dit zegt hij tegen zijn leerlingen, de apostelen. Daarmee spoort hij de apostelen aan om door te gaan op de weg die hij getoond heeft. Want die weg leidt tot de Waarheid en schenkt het eeuwige leven.

Dus het proces van het bereiken van Godsbewustzijn speelt zich in de mens af, in zijn lichtwezen. De kern van dat lichtwezen is de H. Drie-eenheid. In de levens die wij leven zijn we bezig deze Drie-eenheid tot volle kracht, tot volle liefde, en tot volle zachtheid te ontwikkelen, opdat de Waarheid aan ons geopenbaard wordt en wij onze menselijke aard vervangen door een goddelijk leven. Zoals de Mensenzoon dit deed. Dit is ons erfdeel. Dit goddelijke leven is de luister van ons erfdeel.

Werk daarom aan de eigen innerlijke ontwikkeling. Alles wat je daarin investeert neem je mee naar een volgend leven. En zo zullen we allemaal Zijn voeten bereiken. God heeft ons het streven ingeschapen om daar aan te werken. Dat is onze weg, de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd. Hij is daar heel duidelijk in door te zeggen: *“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Wie Mij ziet, ziet de Vader.”*

Theo Mensink

161. Sint Albaan

28 juni 2009

Lieve mensen

Vandaag vieren we de feestdag van St. Albaan, de schutspatroon van de Vrij Katholieke Kerk over de gehele wereld. Hij is tot schutspatroon gekozen omdat hij de eerste was die omwille van zijn christelijke geloof als martelaar gestorven is. Hij was standvastig in zijn geloof, in zijn overtuiging, tot aan zijn dood.

In het evangelie van Mattheus van vandaag lezen we dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt:

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen”.

Wat is dit, je zelf verloochenen? Je zelf verloochenen betekent voorbij zien aan je persoonlijke verlangens. Je stelt er iets anders voor in de plaats. Je geeft je over aan het innerlijke bestuur. Op die wijze verloochenen je jezelf en volg je God.

Jezus was één met de H. Drie-eenheid in hem en handelde vanuit het niveau van de H. drie-eenheid. Hij vraagt zijn leerlingen niet om zijn persoon te volgen, maar dat waar hij één mee is. Hij heeft ook nooit om zijn verering gevraagd. Hij heeft steeds de aandacht gelegd bij de essentie van de mens, het innerlijke, de goddelijke bron. Hij was een mens zoals u en ik. Hij had door zijn levens heen zichzelf ontwikkeld tot een hoog niveau. Hij is gekomen om ons duidelijk te maken dat ook wij dat niveau kunnen bereiken. Daarom spoorde hij zijn leerlingen aan zichzelf te verloochenen, opdat zij het leven gebaseerd op het ego zouden verliezen en het leven gebaseerd op God in hen zouden winnen.

In dit gedeelte van het evangelie van Mattheus geeft hij niet aan hoe dit proces verloopt. Dit is wel te vinden op andere plaatsen in het Nieuwe Testament en in de Nag Hammadi geschriften die in 1945 in Egypte gevonden zijn. Hij zegt daar over dat de mens het proces kan doorlopen door de eigen binnenkamer op te zoeken. Die binnenkamer is het transcendentale in het hart van de mens. Het geschenk van God aan ons. Daar is de H. Drie-eenheid aanwezig.

Door naar de binnenkamer te gaan groeit inzicht en nemen kracht, liefde en zachtheid toe. Dit leidt tot nauw contact met God, tot standvastig geloof, tot de innerlijke overtuiging dat het goddelijke in de mens het sturende element is. Uiteindelijk voert dit tot innerlijk weten en dat leidt tot totale overgave. Dit is het proces waar Jezus op doelt wanneer hij zegt:

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen”.

Theo Mensink

162. Versnelling van je eigen evolutie

5 juli 2009

Lieve mensen

Alles wat bestaat evolueert. Dit gebeurt op basis van goddelijke wetten. Alles wat bestaat verandert daardoor. Evolutie verloopt heel geleidelijk. Samen met de evolutie verandert ook het inzicht. Andere inzichten zijn een gevolg van evolutie. De wereld heeft nieuwe inzichten nodig om de problemen op te lossen die bestaan. Met het groeien van inzicht wordt duidelijk dat wij mensen de problemen zelf gecreëerd hebben. Als dit inzicht verder doordringt wordt geleidelijk duidelijk dat we nieuwe inzichten nodig hebben.

Die nieuwe inzichten kunnen gevonden worden door bewust te werken aan de eigen evolutie. Door aandacht te geven aan de eigen evolutie, wordt deze versneld.

Evolutie gebeurt op basis van goddelijke wetten. Die goddelijke wetten bevinden zich in het transcendentale, in de transcendentale Heerlijkheid. Die transcendentale Heerlijkheid is in elk mens aanwezig. De transcendentale Heerlijkheid is de Heilige Drie-eenheid.

Door contact te leggen met de H. Drie-eenheid kom je in aanraking met de kwaliteiten van de H. Drie-eenheid. Die kwaliteiten zijn goddelijk van aard. Bij elk contact neem je iets mee van die kwaliteiten. Die kwaliteiten doordringen je wezen en daardoor versnelt je evolutie. Op die manier groeien nieuwe inzichten en verandert je denken. Daarom is het zinvol aan je eigen evolutie te werken. Daarom bidden we elke zondag in het collectegebed van de vrede: *Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten.*

Theo Mensink