

Harmonie (285, 301, 312, 427)

285. Harmonie en vriendschap zijn de basis voor broederschap onder allen

Lieve mensen

2 september 2012

Broederschap heeft zijn oorsprong in het eeuwige leven.
Het Eeuwige was er altijd en bracht twee energievelden voort.
Een energieveld van zachtheid en een energieveld van kracht.
Het energieveld van zachtheid bracht een energieveld van liefde voort.
Deze twee energievelden van zachtheid en liefde vormen de Oermoeder.
Zij is de Wijsheid.

Het energieveld van kracht verbond zich met het energieveld van liefde.
Samen zijn zij de trilling van het Woord.

Het Woord is God.

Alles is door God ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.

Johannes bereidde de weg voor, voor hem die Liefde was; Christus.

Christus droeg in zichzelf de eenheid van Wijsheid en het Woord.

Hij was de volmaakte.

De volmaakte mens is Liefde, doet de wil van God en leeft vanuit de Wijsheid.

De volmaakte mens is op die manier verbonden met het moederschap van de Oermoeder.

Het moederschap van de Oermoeder stelt de mens in staat om van alles en iedereen te houden.

Het houden van iedereen noemen wij broederschap.

Broederschap ontstaat door vriendschap.

Vriendschap bestaat uit genegenheid en harmonie.

Om in harmonie met de ander te leven moet de mens met zichzelf in harmonie zijn.

Harmonie maakt vriendschap mogelijk.

Harmonie en vriendschap vormen samen de basis voor broederschap.

Theo Mensink

301. De eenwording van het denken met de ziel

Deze preek is gebaseerd op de brief aan de Kolossenzen I: 9b-13,15-17 en op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 66)bovendien op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 75) Uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

13 januari 2013

Jezus zei:

“Velen staan bij de deur, maar het zijn eenlingen die het bruidsvertrek zullen binnengaan”.

Dit betekent niet dat het maar eenn paar mensen zullen zijn die het bruidsvertrek binnengaan.

Met *“eenlingen”* wordt hier bedoeld, zij die innerlijk één geworden zijn. Innerlijk in harmonie.

Die harmonie bestaat als het streven van de ziel en het denken het zelfde zijn. Dan is er geen verschil meer tussen de aard van de menselijke geest en de aard van de goddelijke geest. Dan is

de mens in tune met God, die in hem woont.

In het begin van de 2^e lezing zegt Christus:

“Als de vrouw zich niet van de man afgescheiden had, zou ze niet met de man sterven”.

De vrouw is hier symbool voor het denken.

De man is hier symbool voor de ziel.

Bij de vrouw gaat het om het moederlijke met de eigenschap de zaken te regelen. Het denken heeft de neiging alles te regelen.

Bij de man gaat het om het aspect kracht. De ziel schenkt de mens kracht.

Dus als het regelende aspect van het denken op de voorgrond treedt in plaats van de invloed van de ziel dan kan men het bruidsvertrek niet binnengaan. De mens bereikt dan zijn bestemming niet.

Als het denken van de mens niet zijn eigen weg was gegaan dan zouden we als goddelijke wezens met elkaar omgaan.

De eerste mens kreeg de opdracht mee om vanuit zijn innerlijke kern te leven, vanuit het goddelijke.

De eerste mens liet die opdracht los en handelde vanuit zijn denken.

Om die stap te herstellen is Christus gekomen.

In het Evangelie van Filippus lezen we: *“En zij die zich in het bruidsvertrek hebben verenigd, zullen niet meer van elkaar gescheiden worden”.*

Ook hier wordt bedoeld op de vereniging van het denken met de ziel.

Als die vereniging door de mens weer tot stand is gebracht dan leeft de mens weer vanuit zijn innerlijke kern.

Theo Mensink

312. Zuiverheid als basis voor liefde, vriendschap en Waarheid

23 juni 2013

Lieve mensen

De thema's van de zondagen na Heilige Drievuldigheid zijn:

God als Licht, God als Liefde, God als Vrede.

De vraag is wat wij daarmee kunnen in het dagelijkse leven. En hoe bereiken we dat wij licht, liefde en vrede worden.

Het antwoord is: zuiverheid.

Zuiverheid vormt de basis voor liefde, vriendschap en waarheid.

Als liefde zuiver is dan geven we om het geven.

Als vriendschap zuiver is dan zijn we een vriend voor de ander onder alle omstandigheden.

Als jou waarheid zuiver is dan strookt ze met Gods Waarheid.

Het is duidelijk dat daarvoor een grote zuiverheid nodig is, om dat niveau te bereiken.

Zuivere liefde is terug te voeren op de kwaliteit van je hart.

Zuivere vriendschap is ook terug te voeren op de kwaliteit van je hart, maar daar hoort ook zuiverheid van voelen bij.

Bij zuivere waarheid hoort volledig innerlijk weten.

Zuiverheid bereik je als mens door je af te stemmen op dat wat zuiver is, en dat is God.

In het credo zeggen we : Wij geloven dat God liefde is en kracht en waarheid en licht.

Om zuiver liefde, vriendschap en waarheid te ontwikkelen is doorzettingsvermogen nodig. Want wat gebeurt er als we bezig zijn met zuivering dan komt er verdriet vrij, emoties, stress, agressie en boosheid. Allemaal zaken die we op het moment van ontstaan niet konden verwerken en om die reden ergens in ons lichaam hebben opgeslagen. Als je bezig bent die op te ruimen dan voel je je niet prettig. Dat is niet wat je zoekt. De kans bestaat dan dat je stopt met het zuiveringsproces, terwijl je juist zo goed bezig was om je te bevrijden. Daarom is er doorzettingsvermogen nodig om door te gaan.

Doorzettingsvermogen wordt gevoed door wilskracht en geestkracht. Het is God die je om kracht kunt vragen zodat je de eigen wilskracht en geestkracht verhoogt. Want God is immers naast liefde, waarheid en licht ook kracht.

De Allerhoogste schenkt ons kracht om zuiver te worden. Die kracht vind je in je eigen goddelijke bron.

Theo Mensink

427. De vrolijkheid tijdens de Eucharistieviering

22-11-2015

Lieve mensen

Een bijzonder onderwerp omdat we meestal met vrij serieuze gezichten bezig zijn om licht te genereren tijdens de eucharistieviering.

Het zit hem dan ook in het woord viering.

Als er wat te vieren valt dan wordt er doorgaans een feest gebouwd om met elkaar de vreugde te uiten.

De vreugde komt van binnenuit waar ze haar oorsprong heeft in het inwonende Licht. De aandacht is dus bij de bron van de vreugde en maakt op die manier de vreugde mogelijk.

Door vreugdevol bezig te zijn in de H. Mis in een doorgaans stevig tempo wordt de kracht van de vreugde vergroot en is het effect van het Gloria maximaal.

Daarna zijn we afwisselend binnen en buiten ons zelf actief om vreugdevol op te bouwen naar de consecratie toe.

Op dat moment neemt het licht om ons heen toe en verhoogt daardoor de innerlijke vreugde die opnieuw een hoogtepunt bereikt tijdens de communie. Dan wordt binnen- en buitenlicht één in ons hart en is de vreugde compleet.

Het toelaten en er met aandacht bij zijn is daarbij essentieel.

Wij vormen de gastheer en de gastvrouw voor het Licht dat ons in de hostie en de wijn wordt aangereikt.

Daarmee is de maaltijd compleet en laten we Gods Licht in ons doordringen.

Dit is de diepere zin van het naar voren komen aan de communiebank, om daar te gast te zijn aan de tafel.

Door het op deze manier te zien is er alle reden tot grote vreugde en vrolijkheid en dat mag best getoond worden.

Vrolijkheid is een mooie manier om te delen met elkaar.

Theo Mensink

