

## Het doel van het leven (493)

### 493. Het geheim van het leven

14 mei 2017

Lieve mensen

Het geheim van het leven is verlangen.

Is er geen verlangen dan maakt dit het leven zinloos, dan is er geen doel.

Want verlangen zorgt voor vooruitgang. Verlangen zorgt er voor dat de mens iets wil bereiken. En vooruitgang is het doel van het leven. Verlangen is de motor om iets te bereiken. Uiteindelijk gaat het om wat we geestelijk bereiken, het realiseren van God in je zelf.

De kracht die “het willen bereiken“ van iets ondersteunt, komt uit het innerlijke van de mens. Als deze kracht die uit het transcendente komt optimaal vloeit dan wordt Meesterschap bereikt.

Om deze kracht optimaal te laten vloeien, is een volledig gezuiverd hart nodig.

Want in het hart van elk mens bevindt zich zijn bron.

En om de kracht onbelemmerd te laten stromen is een volledig “zuiver“ hart nodig.

Dit doet denken aan een van de zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus.

*Zalig de reinen van hart, zij beërven het Koninkrijk Gods.*

Als de kracht op alle fronten van het leven volledig werkzaam is, dan ontstaat spontaan de situatie die leidt tot: *“Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel”*.

De hemel is in de mens aanwezig, in zijn binnenkamer, waar het goddelijke verblijft.

Het is voor de mens een mysterie hoe de hier bedoelde kracht werkt.

De ervaring leert dat contact met het goddelijke in de binnenkamer de werking van deze kracht vergroot.

Daarom is aandacht voor de binnenwereld, naast aandacht voor de buitenwereld zo belangrijk.

De mens kan door het juiste evenwicht tussen deze twee werelden een instrument van God worden.

Een instrument op aarde, waardoor Zijn wil geschied.

Door op aarde te doen wat je jezelf voorgenomen had vóór je geboorte, vervul je jouw plan.

Om jouw plan te vervullen is het beste je diepste verlangen te volgen.

Door dat te doen voert je leven tot vervulling.

Het is goed om je bij het vervullen van je leven niet alleen vast te houden aan materiële zaken, want die zijn beperkt, begrensd en vergankelijk.

Zolang je daar aan vasthoudt beperk je je zelf.

Je ware Zelf is niet beperkt.

Dus is het zinvol je daar aan vast te houden.

Om die reden zei Christus:

*“Weest dan gij lieden volmaakt, zoals de Vader in de hemelen volmaakt is.”*

Om geestelijke vooruitgang te boeken heb je geestelijk inzicht nodig.

Die kun je niet verwerven door het intellect.

Dit kan wel door het verheffen van het bewustzijn, van beperktheid naar volmaaktheid.

Het intellect is begrensd, het bewustzijn is grenzeloos.

Pas als we vervulling bereiken stopt het streven in ons.

Geen enkele ziel blijft voor eeuwig verstoken van de goddelijke Waarheid en gelukzaligheid.

In het credo van onze kerk drukken we dit uit door de zin: *Al Zijn kinderen zullen eenmaal Zijn voeten bereiken, hoe ver zij voordien ook zijn afgedwaald.*

Dat voert tot het één worden met het grote Zelf.

Als dit gebeurt neemt de liefde in die mens toe.

Voor het laten toenemen van liefde is verheffing van bewustzijn nodig.

Voor dit verheffen is zelfdiscipline nodig.

Zelfdiscipline betekent gestructureerde inzet om het doel van het leven te realiseren.

Een vorm van gestructureerde inzet is het beoefenen van meditatie.

Door te mediteren in groepsverband kunnen bijzondere resultaten bereikt worden.

Door te mediteren in een grote groep worden negatieve trillingen geneutraliseerd en krijgen positieve trillingen in de samenleving de overhand.

Met als gevolg een soepel functionerende samenleving.

Theo Mensink