

Het uitgestelde Sacrament (524)

524. Uitleg over Maria Lichtmis

4 febr. 2018

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het evangelie van Lucas 2: 22,25-33 en op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 83-84, strofe 97) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Binnen de wet van Mozes was vastgelegd dat elke vrouw 40 dagen na de geboorte van een kind zich diende te reinigen door een bezoek aan de Tempel.

Elke joodsreligieuze vrouw hield zich aan deze regel, zo ook Maria.

Tijdens het bezoek van Maria aan de Tempel gebeurde er iets bijzonders.

Uit het Evangelie van Lucas dat net is voorgelezen blijkt dat er in Jeruzalem een zekere Simeon leefde, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de Heilige Geest rustte op hem.

Hij had eerder een godsspraak ontvangen dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.

Door de Geest gedreven was hij op deze dag naar de Tempel gekomen.

Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift van de Wet te vervullen, nam hij Jezus in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:

“Uw dienaar laat gij Heer nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.”

Deze bijzondere gebeurtenis maakt nog eens extra duidelijk wat het belang is van de geboorte van Jezus.

We weten allemaal wat Jezus in zijn leven gedaan heeft en wat zijn boodschap was.

Hij heeft de mensen in Judea duidelijk gemaakt dat zij aandacht moesten besteden aan het ontwikkelen van het innerlijk weten om zich zelf te bevrijden.

In de tweede lezing uit de Nag Hammadi Geschriften wordt daarom nadruk gelegd op het verdrijven van onwetendheid.

Want als onwetendheid volledig verdreven is dan leeft de mens in Waarheid.

Filippus zegt daarover: *Zij die in Waarheid zijn zullen vervuld worden als de Waarheid openbaar wordt.* Die Waarheid waar hij op doelt wordt openbaar in de mens, en dat maakt de mens vrij. Dit is de kracht van Waarheid.

Reden te meer voor ons om de Opdracht van de Heer in de Tempel te vieren.

Reden ook waarom we kaarsen branden op verschillende momenten in deze Mis.

Reden ook waarom het Sacrament is uitgesteld op het Altaar.

Het Sacrament straalt voortdurend **Licht** uit naar iedereen

De viering van de Opdracht van de Heer staat daarom bekend als **Maria Lichtmis**.

Theo Mensink