

-+

Innerlijk weten (451, 464, 503)

451. Pinksteren

15-05-2016

Lieve mensen

De essentie van Pinksteren is de uitstorting van goddelijke energie.

Die goddelijke energie is in ons en stort zich in ons uit.

Jezus maakte dit voelbaar voor zijn apostelen nadat hij fysiek niet meer aanwezig was.

Hij activeerde hun goddelijke bron waardoor zij gesterkt werden om zijn boodschap te verspreiden in de wereld.

Hij heeft de apostelen geleerd hoe zij hun bewustzijn konden ontwikkelen.

Toe ze dat voldoende ontwikkeld hadden heeft hij ze duidelijk gemaakt dat hij er niet lang meer zou zijn.

Het was de bedoeling dat ze op eigen benen zouden staan en niet langer onder zijn vleugels naar buiten zouden treden.

Met Pinksteren heeft hij er voor gezorgd dat ze extra goddelijke energie ontvingen om zelfstandig de wereld in te gaan.

We kennen allemaal het verhaal dat ze in staat waren de omstanders in hun eigen taal aan te spreken.

De betekenis hiervan is dat ze in staat waren mensen op de juiste wijze te benaderen zodat ze de boodschap van Jezus konden begrijpen.

Ze beschikten over de Waarheid.

Op basis van de Waarheid waren ze in staat hun eigen innerlijk weten op zuivere wijze aan te reiken.

Het innerlijk weten wordt gevoed vanuit de goddelijke bron.

Die voeding is ook voor ons van belang.

Het zorgt voor de ontwikkeling van ons bewustzijn.

Theo Mensink

464. Innerlijk weten ontstaat door aandacht te geven aan God 21-08-16

Lieve mensen

Innerlijk weten brengt ons in het Koninkrijk der Hemelen.

Toename van het innerlijk weten leidt ons naar het doel van het leven.

We zijn allemaal druk met ons leven.

Door de gewoonte om daar druk mee te zijn vergeten we het doel.

Het leven zelf leidt ons af van het doel.

Het zijn de gewoontepatronen die het zicht op het doel versluieren.

Zelfs de gewoonte elke zondag naar de kerk te gaan kan het doel versluieren.

Het is goed om bij het binnenlopen van de kerk de vraag te stellen: WIL IK DIT WEL?

Als het antwoord niet meteen komt, bedenkt dan

dat we een streven hebben ontvangen om vrede te vinden in God.

Als het vrede vinden in God je hoogste doel is, geef dit dan je hoogste prioriteit.

Houd die prioriteit vast en sluit je activiteiten daar op aan.

Toename van innerlijk weten leidt ons naar het doel van het leven.
In het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften lezen we dat Jezus zijn leerlingen daartoe aanspoort met de toevoeging: *zonder innerlijk weten lukt het niet*.

Theo Mensink

503. Zuiverheid door innerlijk weten

30 juli 2017

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Johannes 17: 11b, 15-17, 20-24a, 26.

Lieve mensen

In het evangelie van Johannes heeft hij een gebed opgenomen dat Jezus uitspreekt naar de Vader.

Jezus vraagt aan de Vader in hem de apostelen die hem geschonken zijn dezelfde eenheid te schenken die de Vader ook hem geschonken heeft.

Het is door zuiver innerlijk weten dat Jezus in staat is dit gebed uit te spreken vanuit zijn diepste wezen.

Hij herkent de goddelijkheid in hemzelf zoals hij de goddelijkheid van de Vader herkent.

Die twee zijn voor hem één.

Vanuit dit besef vraagt hij de Vader die eenheid ook te schenken aan de apostelen.

Uit dit gebed van Jezus wordt duidelijk hoe belangrijk het is te werken aan het innerlijk weten.

Door zuiver innerlijk weten te ontwikkelen ontstaat een eenheid en het verlangen tot eenheid voor allen.

Wat Jezus aan eenheid heeft bereikt, heeft hij door te Zijn in stilte overgedragen op zijn naaste medewerkers.

Het goddelijke in hem bleef niet beperkt tot hemzelf.

Theo Mensink