

Innerlijke leiding (283, 284, 286, 287, 290, 300, 338, 355, 356, 360, 364, 367, 373, 380, 390, 396, 401, 420, 438, 439)

283. De oorsprong van je wezen is God.

Lieve mensen

19 augustus 2012

Het innerlijke van de mens is een wezen.

Om dit wezen heeft zich een lichaam gevormd.

Het innerlijke wezen is onzichtbaar.

Het bevindt zich binnen het fysieke lichaam.

Het fysieke lichaam is ontstaan in de moederschoot.

Het innerlijke wezen is voordien ontstaan en vestigt zich in de moederschoot bij de conceptie.

Het blijft in het fysieke lichaam tot aan de fysieke dood.

De kern van het innerlijke wezen is de ziel.

De ziel is een deel van het wezen God.

De ziel maakt de ontwikkeling van het innerlijke wezen mogelijk.

De ziel geeft leiding aan de ontwikkeling van het innerlijke wezen.

De leiding van de ziel is gericht op het volmaakt worden van het innerlijke wezen.

Een volmaakt wezen handelt altijd in overeenstemming met de goddelijke wetten.

Dit zijn de door God gestructureerde regels binnen het universum.

De mens vindt dus zijn oorsprong in God en is en blijft een deel van God.

De bedoeling van elke incarnatie is het evolueren naar volmaaktheid.

Theo Mensink

284. De afhankelijkheid van je eigen goddelijke bron

Lieve mensen

26 augustus 2012

De mens leeft zijn leven overeenkomstig het niveau van zijn eigen bewustzijn.

Het niveau van het bewustzijn wordt bepaald door de geestelijke groei van de mens.

Hoe verder die geestelijke groei gevorderd is, hoe hoger het niveau van bewustzijn.

De groei van de geest staat onder invloed van de ziel.

De ziel is goddelijk en begeleid het groeiproces.

De ontwikkeling van het groeiproces wordt bepaald door de ervaringen die de mens in zijn leven heeft.

Daarbij gaat het niet alleen om de ervaringen die we hebben, maar ook om hoe we er mee omgaan.

Elke ervaring biedt een groeimogelijkheid.

Het is goed dit te beseffen.

Door dit besef ga je stilstaan bij de betekenis van een ervaring.

Als je stilstaat bij een ervaring dan probeer je dit meestal met je verstand te benaderen om tot inzicht te komen.

Het stil staan bij een ervaring kan ook door innerlijk stil te worden.

Deze manier van stilte opent de weg voor je ziel, waardoor innerlijke begeleiding mogelijk wordt.

De ziel reikt je in die stilte inzicht aan.

Door dit inzicht wordt duidelijk wat de betekenis van de ervaring is.

Je gaat begrijpen waarom je die ervaring hebt.
Het word je duidelijk dat die ervaring niet voor niets hebt.
Het is de bedoeling van elke ervaring dat je er iets van leert.
Als het volledig duidelijk is, ontstaat er innerlijke rust.
Dan ben je een ervaring rijker.

Het is uiteindelijk je ziel die je het inzicht geeft.
Richt daarom je aandacht naar binnen bij een ervaring die je niet begrijpt.
Daar binnen wordt het je duidelijk gemaakt.
Geef daarom je eigen goddelijke bron de kans je te helpen.

Theo Mensink

286. De kerk als lichtbron voor de maatschappij

23 september 2012

Lieve mensen

De maatschappij functioneert op basis van het bewustzijn van de mensen in het land.
Ieders bewustzijn bepaalt hoe je denkt en handelt.
Het bewustzijn van ieder mens bepaalt hoe hij denkt en handelt.
Het bewustzijn van een land wordt bepaald door het gemiddelde van het bewustzijn van alle inwoners.
Als het bewustzijn van individuele mensen toeneemt, dan verhoogt dat het collectief bewustzijn van het land.
Als het collectief bewustzijn toeneemt worden er minder overtredingen gemaakt van de goddelijke wetten.
En dit betekent dat in toenemende mate de Wil van God gedaan wordt.
Als dit gebeurt, dan gaat de maatschappij soepeler functioneren.

Het verhogen van het bewustzijn komt tot stand door de sturende invloed van de ziel.
De ziel is een lichtbron, een goddelijke bron.
Zodra de menselijke geest contact maakt met zijn ziel neemt de invloed van de ziel toe.

In het leven van alle dag zijn we naar buiten gericht en ligt het contact met de ziel op het niveau van een waakvlam.
Als we in de kerk een eredienst meebelevan dan wordt de innerlijke vlam groter en neemt de invloed van de ziel toe.
Het gevolg is, dat ons bewustzijn groeit.
Die groeit heeft effect op het bewustzijn van het land en dat is bevorderlijk voor de maatschappij.
In die zin is de kerk een lichtbron voor de maatschappij.
Bij het verlaten van de kerk ligt het bewustzijn van alle deelnemers aan de eredienst op een hoger niveau dan bij binnenkomst.
Het zal duidelijk zijn dat wanneer er meer mensen deelnemen het effect op de samenleving groter is.

Theo Mensink

Lieve mensen

Elk mens heeft bij zijn komst op aarde een bewustzijnsniveau dat hoger ligt dan het bewustzijnsniveau bij het verlaten van de aarde in het laatste leven.

Elk mens werkt aan zijn geestelijke ontwikkeling in de periode tussen twee incarnaties. Bovendien stelt elke geest in de hemel een goed doordacht plan op voor zijn volgende incarnatie.

Na de geboorte liggen er nieuwe kansen om verder door te groeien naar een hoger niveau van bewustzijn.

Dit hogere niveau drukt zich uit in meer mens-zijn.

Worden die kansen niet benut dan treedt er stilstand op of achteruitgang qua bewustzijn.

Als er sprake is van achteruitgang ontstaat er later inzicht in de hemel, na de fysieke dood.

Dit inzicht leidt daar tot bewustzijnsontwikkeling.

Het is het beste om zowel hier als na de overgang aan de eigen bewustzijnsontwikkeling te werken. Op die manier vindt in beide situaties evolutie plaats.

Hier op aarde kan evolutie plaatsvinden door de kerk als hulpmiddel te gebruiken.

Kerkbezoek stimuleert de persoonlijke geestelijke groei.

Door de Mis mee te beleven vindt er schoonmaak plaats in geest, ziel en lichaam.

Als er voldoende schoon gemaakt is dan vindt bewustzijns-groei plaats.

Je staat daardoor anders in het leven en handelt vanuit een ander perspectief.

De groei zorgt er voor dat je de geboden kansen tijdens het leven beter benut

Je gaat beter luisteren naar je gevoel.

Dit is belangrijk, omdat luisteren naar je gevoel je helpt het plan uit te voeren dat je had opgesteld voor je komst.

Je goddelijke bron communiceert met je via je gevoel en niet via je verstand.

Je verstand heb je nodig om je plan uit te voeren.

Het meebeleven van de Mis maakt je rustig en zorgt er voor dat de invloed van je gevoel sterker wordt.

In die zin is de Mis een heel makend middel; een sacrament.

De kerk biedt zeven sacramenten, de doop, het vormsel, het huwelijk, de absolute, het sacrament van genezing en de eucharistieviering, naast het priesterschap.

Het zijn allemaal heel makende middelen ter ondersteuning van de individuele evolutie.

Elk sacrament heeft een specifiek effect op de bewustzijnsontwikkeling van de mens.

Bij elk sacrament gaat het om wat er op onzichtbaar niveau plaatsvindt, het esoterische aspect.

In de Wetenschap van de Sacramenten schrijft Mgr. C.W. Leadbeater daar uitvoerig over en

maakt duidelijk wat er gebeurt. De essentie is, dat het wezen van de mens wordt geheeld en

het leven wordt ondersteund. Dit samen leidt tot persoonlijke groei.

Theo Mensink

290. Laat je leiden door je innerlijk

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Corpus Hermeticum, "Poimandres" (Traktaat I, hfstk. 28 t/m 30, door Hermes Trismegistus) en op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 4) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

4 november 2012

In de 1^e lezing uit het Corpus Hermeticum worden zware woorden gebruikt.

Dit wordt gedaan om duidelijk te maken waar het om gaat in het leven.

Velen zijn onwetend over het doel van het leven.

Als je niet weet wat het doel is dan wordt het lastig om op zo'n manier te leven dat je het doel bereikt.

Als je weet waar het om gaat kun je je daar op richten.

Het gaat om het goddelijke.

Dit goddelijke is in ons allemaal aanwezig.

Het is daar waar we het niet vermoeden, in ons innerlijk.

We hebben het nodig om ons doel te bereiken.

Weten alleen is niet genoeg, we moeten er iets mee doen.

We moeten in dit innerlijke, in het goddelijke, doordringen.

Als we hier in doordringen staan we in contact met God.

We zijn dan in contact met het onpersoonlijke aspect van God.

Het onpersoonlijke aspect van God vormt de basis van alles wat in de wereld bestaat.

Het heeft zelf geen vorm, het is absoluut.

Onze geest is in staat door te dringen in het absolute.

Onze geest dompelt zich er in onder.

Onze geest is menselijk.

Die van God is goddelijk.

De menselijke geest wordt tijdens het onderdompelen verandert door de goddelijke geest.

De aard van de menselijke geest verandert daardoor in de richting van het goddelijke.

Bij elke onderdompeling neemt de aard van de menselijke geest af.

Haar aard wordt goddelijker.

Totdat ze vervult is van het goddelijke.

In het Geheime Boek van Jacobus zegt Jezus daarover:

"Ik heb tot jullie gezegd "wordt vervuld ", opdat jullie niet te kort komen".

De vervulling is compleet als de goddelijke aard het heeft overgenomen van de aard van de menselijke geest.

Theo Mensink

300. De Heilige Geest

Lieve mensen

6 januari 2013

We staan aan het begin van een nieuw jaar.

Er ligt een schone kalender voor ons. Die van de Maya's is verder blanco. Het is aan ons die blanco kalender in te vullen.

Er ligt een nieuw tijdperk voor ons open. Dat mogen we samen invullen.

Daarvoor krijgen we van God alle vrijheid. Gods inspiratie is daarbij nodig, omdat wij niet alles kunnen overzien en God wel.

Gods Geest overziet alles. Gods Geest woont in ons, de grote inspirator.

Bij de invulling van het nieuwe tijdperk kunnen we ons het beste door God laten leiden. Dan zal dat tijdperk harmonie, schoonheid en vrede voortbrengen.

Onze innerlijke bron bevat deze kwaliteiten.

Door contact te leggen met die bron kunnen we deze kwaliteiten benutten.

De werking van onze geest verandert door het contact met Gods Geest in ons.

Dit stelt ons in staat een door God geïnspireerde samenleving te creëren.

Stem daarom dagelijks af op Gods Geest die in je woont.

Dan lever je jouw bijdrage aan een harmonieuze samenleving.

Theo Mensink

338. Zorgen maken en vertrouwen hebben.

5-01-14

We staan aan het begin van een nieuw jaar.

We kunnen op de zelfde manier doorgaan met ons leven als afgelopen jaar.

Maar we kunnen ook een andere koers varen.

De keuze is aan ons.

Er is een reden om van koers te veranderen als we het afgelopen jaar zorgen hebben gemaakt. Misschien klinkt dit vreemd.

Want, het is toch normaal dat je je af en toe zorgen maakt.

Zorgen maken doen we allemaal, maar normaal is het niet.

Het is subnormaal, het kan beter.

Normaal is dat we met vertrouwen door het leven gaan.

Zonder zorgen, dat wil zeggen, er op vertrouwen dat het goed komt, terwijl je tegelijkertijd je verantwoordelijkheden neemt voor alles in je leven.

Verantwoordelijkheid voor alles is erg veel.

Als mens kun je niet alles overzien, God kan dit wel.

En daar doet vertrouwen zijn intrede.

Als je bang bent dat iets niet goed komt dan duidt dit op gebrek aan vertrouwen in God.

God staat altijd klaar om ons te helpen.

Voor die hulp moeten we God wel de kans geven, en met de stroom van het leven meegaan.

Zolang je met de stroom van het leven meegaat, is er geen reden om bezorgd te zijn.

Om in de stroom te blijven moet je op de signalen letten van je innerlijke bestuurder.

Ben je helemaal gefocused op aardse zaken, dan mis je de signalen.

Met als gevolg dat het leven niet soepel verloopt
Besteed je ook tijd aan het spirituele aspect van het leven dan groeit de aandacht voor de
goddelijke besturing.
Door de goddelijke besturing die je af en toe opmerkt groeit het vertrouwen in God.
Het je zorgen maken neemt daardoor af en je leven verschuift van subnormaal naar normaal.

Theo Mensink

355. Zelf-overgave

18-05-2014

Lieve mensen

Elk mens heeft de mogelijkheid zichzelf over te geven aan het Zelf.
Het Zelf heeft alle inzicht en kennis om ons leven te leiden.
Om je daar aan over te geven wil je toch eerst weten wat het Zelf is.
Om daar achter te komen is het nodig dat je een ervaring krijgt waaruit je opmaakt dat er
"iets" is dat meer overzicht heeft dan jij zelf.

Zo'n ervaring maakt je nieuwsgierig.
Die nieuwsgierigheid spoort je aan om te onderzoeken wat dat "iets" is dat meer overzicht
heeft dan jij zelf.
Je verlangt naar meer van dat soort ervaringen.
Als die zich voordoen dan beseft je dat deze ervaringen van binnenuit geregeld worden om je
te helpen in het leven.
Omdat die hulp welkom is zoek je naar een manier om die hulp vaker te ontvangen.
Die speurtocht leidt er toe dat je bewust contact gaat leggen met je binnenste.
Dit is het begin van een proces dat leidt tot overgave.
Overgave is een proces dat tijd nodig heeft.
De start van het proces ligt bij je zelf.
Je start dit proces als je inziet dat er "iets" is dat je leven beter kan leiden dan je eigen "ik".

Dit "iets" is je innerlijke leermeester.
De innerlijke leermeester leidt je via de intuïtie op je persoonlijke pad.
En als je daar ervaring mee hebt opgedaan kom je vroeg of laat de gedachte op, "waar komt
intuïtie vandaan".
Het komt uit je eigen bron, uit het inwonende Licht. Het inwonende Licht is gelijk aan God.
Dus God begint je leven te sturen.
God laat het aan je over, die sturing op te volgen.
Je hebt immers een vrije wil.
Volg je die sturing dan is dit bevorderlijk voor je eigen spirituele groei.

Bewust contact met het innerlijke versterkt de intuïtie.
Door dit dagelijks te doen wordt je intuïtie sterker en ben je geleidelijk bezig het stuur aan
God over te geven, aan het Zelf in je.
Dat is Zelf-overgave.

Theo Mensink

356. De invloed van de H. Geest

25 mei 2014

Lieve mensen

Over twee weken vieren we Pinksteren.
Met Pinksteren vieren we de verspreiding van het christendom.

Met Pinksteren werd het bewustzijn van de apostelen geactiveerd. Het was de invloed van Gods Heilige Geest die het innerlijk van de apostelen zodanig beroerde dat zij voor alles wat ze deden konden terugvallen op het innerlijk weten. Het stelde hen in staat te handelen in overeenstemming met de situatie waarin ze zich bevonden. Het uitte zich in het spreken van de taal die gewenst was. Op die manier waren zij in staat het christendom te verspreiden.

Dit maakt duidelijk dat Gods vermogens onbegrensd zijn. Wij allen maken deel uit van God, we vormen een eenheid en daardoor zijn we in staat actief te zijn op basis van goddelijke inzichten. De waarde van de goddelijke vermogens schuilt in het nut dat ze hebben voor de hele mensheid. De zachtheid, de liefde en de kracht van de goddelijke vermogens biedt ons de mogelijkheid, dingen tot stand te brengen die we op eigen kracht niet kunnen volbrengen.

Het ontwikkelen van het goddelijke in ons is daarom van belang voor allen. Jezus, heeft ons laten zien wat dit betekent. Zijn doel was gericht op het tot ontwikkeling brengen van goddelijke vermogens in mensen. Hij gaf daarbij zelfs aan dat wij tot meer in staat zullen zijn dan wat hij liet zien.

Dit inzicht zou ieder van ons moeten prikkelen. Hij drong er voortdurend op aan, naar binnen te gaan om daar te ontdekken wie we zijn en waar we toe in staat zijn. Hij liet ons zien dat elk probleem oplosbaar is. Dit betekent dat wij ook de mondiale problemen kunnen oplossen, door naar binnen te gaan. De problemen waarvoor we als mensheid staan, zijn groot. Voor de oplossing zijn bijzondere inzichten nodig. Precies zoals het woord zegt: zicht in ons.

In ons ligt het vermogen alles te weten. Het is aan ons dat naar voren te halen. Dit wil zeggen ons te laten inspireren door Gods Geest in ons, zoals de apostelen geïnspireerd werden. Zij hadden zich onder leiding van Jezus met behulp van meditatie in contact gesteld met hun eigen innerlijk vermogens. Hij heeft ze begeleid in de toegang tot de goddelijke vermogens. Het ontwikkelen van die goddelijke vermogens moet elk mens zelf doen. Dit kan door de weg naar binnen te gaan en daar in stilte naar boven te halen wat er opgeslagen ligt: ons erfdeel.

Met dat goddelijke erfdeel zijn wij in staat onze problemen op te lossen. Dit is volgens mij ook de reden waarom in deze tijd oosterse meditatie technieken zich over de wereld verspreiden. Het biedt ons de mogelijkheid om de invloed van het goddelijke in de wereld te laten toenemen.

In deze tijd komen we steeds meer literatuur tegen waarin daar over geschreven wordt. Geïnspireerde schrijvers maken de weg toegankelijk en ontsluiten nieuwe inzichten. Er is behoefte aan mensen die de wegen inslaan die zij beschrijven.

Zelfs als er maar enkele zijn die die weg opgaan, zal het voldoende zijn om de door ons gecreëerde wereld te wijzigen.

De gewenste veranderingen liggen binnen handbereik, zolang we beseffen dat we één zijn met God en de invloed van Gods Geest bevorderen.

Het is de zachtheid, liefde en kracht van Gods Geest die ons het vermogen biedt alles te vernieuwen.

Theo Mensink

360. De kracht in de mens

29-06-14

Lieve mensen

Elk mens heeft een kracht in zich die er voor zorgt dat hij van energie wordt voorzien.

Daarnaast hebben we eten, drinken en zuurstof nodig. Dat zijn externe factoren voor ons leven.

In ons is een kracht die er voor zorgt dat de externe factoren het leven ondersteunen.

Naast eten, drinken en zuurstof zijn er nog een aantal elementen die het leven ondersteunen, zoals, vriendschap, genegenheid, warmte, geborgenheid, communicatie, dankbaarheid, vreugde en natuurlijk liefde.

Al deze elementen dragen bij aan het leven.

Zonder de kracht in ons houdt het leven op. Het is goed dat te beseffen en daar van tijd tot tijd bij stil te staan.

Bij het begin van het leven staan we in verwondering over de schoonheid van het nieuwe leven. Aan het einde zijn we meestal bedroefd dat het er niet meer is. De kracht is weg, het leven niet meer aanwezig, terwijl al die andere factoren nog voor handen zijn.

Die factoren zijn van belang, maar geven niet de doorslag voor het leven. Door dat te beseffen komt de vraag boven: Wat is die kracht ?

Ze is onzichtbaar en in ieder van ons aanwezig.

Ze heeft een intelligentie die het geheel bestuurt.

Wij kunnen de manier waarop die besturing gebeurt niet beïnvloeden. Ze staat ons voortdurend ten dienste. Valt ze weg dan vertrekt ons wezen uit het lichaam. Die kracht maakt deel uit van ons wezen en gaat altijd met ons mee. Ze is de kern van ons lichtwezen. Ze is het inwonend Licht.

De kunst van het leven is die kracht te laten doordringen in ons handelen.

Dit laten doordringen gaat niet vanzelf. Dat is van ons afhankelijk. Dat heeft onze aandacht nodig. Daardoor blijft ze het leven soepel ondersteunen.

De kunst van het leven schuilt dus in het aandacht geven aan het inwonend Licht. Op haar beurt ondersteunt het dan alle functies beter dan zonder die aandacht.

Het is te vergelijken met het water geven aan een plant. Die handeling zorgt voor gezonde takken, bladeren en bloemen. Dat is heel wat eenvoudiger dan het geven van afzonderlijke aandacht aan de takken, de bladeren en de bloemen.

Zo ook met ons leven. Geef aandacht aan de kern, en het leven verloopt beter.

Juist omdat het alles tegelijk ondersteunt, biedt het ons de kans het leven met volle teugen te genieten.

Geef daarom dagelijks aandacht aan het inwonende Licht en doe dat in diepe stilte. Dan is het effect het grootst.

Het geeft ons dan zelfs de juiste signalen voor de juiste hoeveelheid eten, drinken en optimaliseert onze kwaliteiten. We worden dan het instrument dat we in potentie zijn.

Theo Mensink

364. Reinheid en zuiverheid

Lieve mensen

3 aug. 2014

Reinheid ligt ten grondslag aan alle deugden. Om er enkele te noemen:

Vriendschap,
Liefde en
Waarheid.

Hoe zuiverder we zijn hoe zuiverder onze vriendschap, onze liefde en de waarheid die we hanteren.

Deugden ontwikkelt de mens in zijn levens.

Door onze woorden en daden komen we er vanzelf achter wat juist is.

De reactie van anderen op onze woorden en handelwijze maken ons dat duidelijk.

De mate van juistheid hangt af van onze innerlijke reinheid.

Innerlijke reinheid is een groot goed. Het wordt gevoed uit onze innerlijke bron.

Het licht uit die bron bestaat onder andere uit goddelijke intelligentie.

Die intelligentie geeft leiding, maar dwingt niet, het laat ons vrij.

Het biedt ons de kans ervaring op te doen en zelf vast te stellen wat juist is.

Als het juist is wat we doen leren we daarvan omdat het gepaard gaat met een gevoel van juistheid. Als het niet juist is wordt ons dat ook duidelijk. Dan ontstaat het signaal dat het de volgende keer anders moet.

Ons denken schiet te kort om van alles te onthouden wat goed is en wat niet. We slaan het in het onderbewuste op om het weer te voorschijn te laten komen als dat gewenst is. Dat gebeurt spontaan via de herinnering. Op die manier leren we juist handelen en dat wordt een gewoonte, zo ontstaat geleidelijk een deugd.

Als een handeling doortrokken is van de kwaliteiten van goddelijke intelligentie dan is ze doortrokken van het bewustzijn van God en dan is het goed.

Voordat het zo ver is dat ons eigen bewustzijn doortrokken is van het bewustzijn van God maken we een ontwikkeling door.

Die ontwikkeling is van groot belang voor ons leven.

Ons bewustzijn bepaalt ons denken en dus ook ons handelen.

Voordat we tot een handeling komen hebben we eerst gedachten.

Als gedachten, ongestoord door blokkades of ruis, in ons omhoog komen, dan zijn ze zuiver als ze onze bewuste geest bereiken.

In onze bewuste geest zijn ze voor ons herkenbaar.

Zodra we ons bewust worden van een gedachte zetten we die al dan niet om in een handeling.

Zijn er blokkades of ruis aanwezig in onze lichamen dan ontvangen we geen zuivere gedachten en is de kans op een verkeerde handeling groot.

Ons handelen is dus afhankelijk van de zuiverheid van de lichamen waar we uit bestaan.

Dit zijn het mentale lichaam, het gevoelslichaam en het fysieke lichaam.

Deze lichamen vormen een eenheid.

Is die eenheid zuiver dan biedt deze aan je goddelijke bron de mogelijkheid om er voor te zorgen dat je juist handelt.

Dagelijks contact met je goddelijke bron zorgt er voor dat je steeds vaker juist handelt.

De sleutel tot een beter leven hebben we dus zelf in handen.

Theo Mensink

367. De waarde van relaties

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 11 en 12) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

31-08-14

Elk mens heeft relaties nodig om zich als mens te ontwikkelen.

Hoe meer je open bent, des te gemakkelijker het aangaan en onderhouden van relaties verloopt. En met die openheid worden ook de zielenroerselen bedoeld. Het is niet de bedoeling dat je die voor op de tong hebt liggen.

Maar door open te zijn over wat je bezig houdt en te luisteren naar wat de ander bezig houdt, versterk je de relatie. Het gaat dus om ontvankelijkheid en om bloot geven.

Stel je je niet ontvankelijk op, dan blijf je aan de oppervlakte en voeg je niets toe aan de ontwikkeling van de ander en die van jezelf.

In elke ontmoeting is de mogelijkheid aanwezig iets te ervaren of te leren dat je nodig hebt. Dat werkt wederzijds.

Door je echt open te stellen geef je de ander de kans, jou te ontmoeten en dat maakt de ander op zijn of haar beurt open.

Dit wederzijds open zijn biedt de mogelijkheid tot groei naar een hoger niveau van mens-zijn.

Voor die groei hebben we onze ziel en ons bewustzijn nodig.

Jezus gaat daarop in, in de tekst die is voorgelezen uit het Geheime Boek van Jacobus.

In die lezing wordt duidelijk gemaakt dat we een goed onderscheidingsvermogen moeten hebben om met het juiste bezig te zijn in het leven. Daarbij is het zinvol te weten wat de functie is onze ziel, de geest en het lichaam.

De functie van de ziel is ons te helpen in het leven op het pad van evolutie.

De functie van de geest - dat is het zelfde als ons bewustzijn – is ons inzicht bieden in alle aspecten van het leven.

De functie van ons lichaam is dat doen wat ons bewustzijn wil.

De ziel is goddelijk van aard en staat in direct contact met de goddelijke vonk in ons zelf, het Zijn of de H. Drie-eenheid.

Het bewustzijn is van menselijke aard en heeft het vermogen in zich om te groeien naar een hoger niveau zodat zij uiteindelijk een goddelijke aard verkrijgt.

Het lichaam heeft los van het bewustzijn haar eigen behoeften.

Met het groeien van het bewustzijn nemen de eigen behoeften van het lichaam af .

Hierdoor is het mogelijk dat het lichaam op den duur doet wat het bewustzijn wil.

Die situatie treedt op als het bewustzijn in overeenstemming is met het bewustzijn van God. De wil van de mens ligt dan op een lijn met de Wil van God.

De mens kent dan zichzelf; het Zijn, zijn goddelijke bron.

Vanaf dit moment leeft de mens in Eenheidsbewustzijn.

Dit wil zeggen dat het bewustzijn van de mens één is met het bewustzijn van God.

Zijn onderscheidingsvermogen is dan optimaal.

Hij doet dan in alle omstandigheden het juiste.

Daarom is het ontwikkelen van een goed onderscheidingsvermogen van belang.

Theo Mensink

373. De wereld op het scharnierpunt

Lieve mensen

12-10-14

De afgelopen maanden zijn we geconfronteerd met oorlogshandelingen.
We willen liever vrede.
Oorlog verstoort de harmonie op grove wijze.

Zonder oorlog kan er ook disharmonie bestaan.
Een situatie van niet-oorlog is nog geen vrede.
Het verschil tussen oorlog en niet-oorlog is dus nog geen vrede.

Wanneer disharmonie tussen bepaalde groeperingen steeds verder toeneemt dan werkt dat verlamdend op het leven.
Wat er dan gebeurt is dat de stroom van liefde afneemt en het snijdt mensen geleidelijk af van hun eigen bron.
Hoe groter de dreiging des te sterker het insnoeren van de stroom van liefde.
Daardoor krijgt disharmonie steeds meer de kans met als gevolg dat men naar wapens grijpt.
Nu de terreur in de wereld toeneemt maken regeringsleiders zich druk over de start of niet-start van nog veel grotere ellende dan de dreiging.
De beslissing om over te gaan tot gewapend geweld is genomen, gedreven door de angst dat de terreur zich verder zal uitbreiden.

Er moet iets anders gebeuren om dit soort terreur tegen te houden.
Omdat het nu al laat zien dat het zich met behulp van geweld uitbreidt.
Het evenwicht tussen niet-oorlog en oorlog is uiterst labiel.
Terreur en oorlog zijn uitingen van grote disharmonie, daar moet harmonie tegenover gesteld worden in plaats van geweld.
Zonder wapens de gemoederen tot rust brengen is een richting die bevorderlijk is voor allen.

Als we tijdens de Mis het collecte gebed voor de vrede bidden dan verzoeken wij God om ons te leiden naar het verstaan van de goddelijke wetten.
Wij kunnen die wetten verstaan door het leven dat in ons is.
Het is dát leven dat alles bezielt.
Door die bezieling toe te laten zal vrede en goede wil op aarde heersen.

De vraag is nu hoe we die bezieling kunnen toelaten.
Dit kan door contact te leggen met het leven dat in ons is.
Dit leven dat in ons is, is de transcendentale Heerlijkheid.
Tijdens het consecratiegebed spreken we daarover.
In dat gebed zeggen we: dat in Christus die is de transcendentale Heerlijkheid, alles leeft.

Dit maakt duidelijk dat we die Heerlijkheid moeten opzoeken om de goddelijke wetten te leren verstaan.
Dit kan door meditatie.
Daarbij gaat het om een manier van meditatie waardoor het denken volledig tot stilte wordt gebracht en de geest wordt ondergedompeld in de transcendentale Heerlijkheid.
Daardoor neemt de invloed van God toe.

Door die invloed vindt persoonlijke bewustzijnsontwikkeling plaats.

En dat is wat gewenst is.

Want elk mens die werkt aan het verhogen van zijn bewustzijn werkt mee aan het verhogen van het bewustzijn van de mensheid.

Daar is behoefte aan, daardoor gaan we anders met elkaar om.

De roep om vrede wordt sterker in de wereld.

Omdat we vrijwel dagelijks worden geconfronteerd met armoede, geweld en oorlogen wordt de drang naar vrede groter.

Om armoede, geweld en oorlogen tegen te gaan moeten we geen geweld gebruiken maar werken aan onze persoonlijke bewustzijnsontwikkeling.

Theo Mensink

380. Zelfvergetelheid

7-12-14

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Philippus (Codex II, Boek 3, pag. 83) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 38) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

Bij zelfvergetelheid gaat het om loslaten van wensen en verlangens die het zelf begeert.

Het loslaten van begeerten werkt bevrijdend, want door het loslaten neemt de invloed van het zelf af.

Dit loslaten gaat net zo lang door tot er nog maar één verlangen overblijft en dat is het verlangen God te dienen bij het ontvouwen van Gods plan.

In het Evangelie van Philippus wordt daar het volgende over gezegd:

Jezus heeft de wortel van de gehele wereld losgetrokken, anderen deden dit slechts gedeeltelijk. Wat onszelf betreft: laat ieder van ons graven naar de wortel van het kwaad in zichzelf en het met wortel en al uit zijn hart wegrukken. Het kwaad zal worden weggerukt als we het kennen. Als we het niet kennen, schiet het wortel in ons en brengt het vruchten voort in ons hart. Dan beheerst het ons en zijn wij knechten. Het neemt ons gevangen en laat ons dingen doen die we niet willen, en wat we willen, doen we niet. Het blijft machtig omdat we het niet hebben herkend. Zolang het er is, is het werkzaam.

In het Evangelie van Thomas geeft Jezus in logion 38 aan dat we Christus nodig hebben om dat te doen wat we willen.

Jezus zei: Vele malen hebben jullie begeerd deze woorden, die ik tot jullie zeg, te horen. En jullie hebben geen ander van wie je ze kunt horen.

Er zullen dagen komen dat jullie mij zoeken en mij niet zullen vinden.

De laatste zin betekent dat er dagen zullen komen dat de mens Christus zoekt en Hem niet vindt. Hij geeft daarmee aan dat het niet gemakkelijk is Christus te vinden. Dit is zo omdat Hij zich in de mens bevindt.

Theo Mensink

390. Opdracht van onze Heer in de Tempel

8-02-2015

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 83 en 84) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Jezus is door zijn moeder in de Tempel opgedragen aan God om zijn innerlijk aan te schakelen aan God.

Die aanschakeling markeert het begin van zijn geestelijke ontwikkeling naar het kennen van de Waarheid.

Het kennen van de Waarheid zorgt voor het verdwijnen van onwetendheid.

Filippus zegt daarover:

Onwetendheid is de moeder van alle kwaad. (pag. 83)

Zolang de mens niet weet krijgt het kwaad de kans wortel te schieten.

Filippus voegt daaraan toe:

De onwetendheid is de voortbrenger van de dood. Zij die uit onwetendheid voortkomen, hebben niet bestaan, bestaan niet en zullen niet bestaan.

Zolang de mens onwetend is zal hij de volheid van het leven niet smaken.

Filippus gaat nog een stap verder:

Maar zij die in de Waarheid zijn zullen volmaakt worden als de ganse Waarheid openbaar wordt.

Zij die zichzelf kennen, kennen de Waarheid en dat maakt hen volmaakt.

Filippus legt uit wat het betekent als Waarheid verborgen blijft:

Want Waarheid is als onwetendheid; als ze verborgen is rust ze in zichzelf, maar als ze openbaar wordt en men haar kent, wordt ze geprezen. Omdat ze machtiger is dan de onwetendheid en de dwaling, verleent ze vrijheid. (pag. 84)

Dit betekent: zolang Waarheid verborgen is, is er geen verschil met onwetendheid. Zodra Waarheid gekend wordt, wordt ze geprezen. Ze is machtiger dan onwetendheid en dwaling, ze zet de mens vrij.

Filippus reikt aan wat Christus daarover gezegd heeft:

Het Woord heeft gezegd: "Als jullie de Waarheid kennen, zal de Waarheid jullie vrijmaken".

Door het kennen van de Waarheid ontstaat bevrijding.

Filippus plaatst onwetendheid tegenover innerlijk weten:

De onwetendheid is een slavin. Het innerlijk weten is vrijheid.

Onwetendheid houdt de mens gevangen. Volledig innerlijk weten is vrijheid.

Dan zegt Filippus:

Als we de Waarheid kennen, zullen we de vruchten van de Waarheid in onszelf oogsten.

Zodra we de Waarheid kennen, blijft niets meer verborgen, dan oogsten we.

Het opdragen van Jezus in de Tempel is te vergelijken met Kerstmis.

Met Kerstmis vieren we dat het Christuslicht in de mens tot ontwikkeling komt.

Maria droeg Jezus 40 dagen na zijn geboorte op aan God.

Die opdracht maakte de weg voor hem vrij om de Waarheid te leren kennen.
Daar heeft hij aan gewerkt tot aan het moment van de totale overgave aan God.
Dat moment viel samen met zijn opstanding.
Op dat moment ging hij het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Theo Mensink

396. Christus als Wijsheidsleraar

22-03-2015

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 20) op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 12) en op de Wijsheid van Jezus Christus (Codex II, Boek 4, pag. 94) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Uit verschillende delen van de Nag Hammadi geschriften wordt duidelijk dat Christus een Wijsheidsleraar was. Zo treffen we in het Evangelie van de Waarheid de volgende tekst aan:

Daarom heeft de barmhartige en toegewijde Jezus geduldig het verspreiden van het inzicht op zich genomen. Want hij weet dat zijn overwinning het leven betekent voor velen.(pag. 20)

In logion 12 van het Thomas Evangelie staat:

De leerlingen zeiden tot Jezus:

Wij weten dat u van ons heen zult gaan. Wie is het die groot over ons zal zijn?

Jezus zei tegen hen:

Waar jullie nu gekomen zijn, zullen jullie naar Jacobus de Rechtvaardige gaan, omwille van wie hemel en aarde ontstaan.

Dit betekent: omdat de leerlingen weten dat Jezus van hen heen zal gaan vragen ze hem wie hen verder zal leiden. Voordat hij daar op ingaat maakt hij duidelijk dat ze al een geestelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarna geeft hij aan dat ze naar Jacobus de Rechtvaardige zullen gaan. Jacobus wordt de Rechtvaardige genoemd omdat hij Eenheidsbewustzijn heeft bereikt. Op grond daarvan beschikt hij over inzicht om hen te begeleiden. Deze man wordt door Jezus in staat geacht hen verder te begeleiden.

Met de toevoeging, “omwille van wie hemel en aarde ontstaan”. Hiermee geeft Jezus aan dat hemel en aarde met een bepaald doel geschapen zijn. Hemel en aarde zijn geschapen om de mens de mogelijkheid te bieden om God in zichzelf te realiseren.

In De Wijsheid van Jezus Christus staat:

Mattheüs sprak tot hem: “Heer, niemand kan de waarheid vinden dan door u. Leer ons daarom de Waarheid”.

De Verlosser sprak:

Hij-die-is, is onuitsprekelijk. Geen grondbeginsel kende hem, noch enige oppermacht, noch enige onderdaan, noch enig schepsel, vanaf de grondvesting van de wereld tot nu toe, behalve Hijzelf alleen, en iedereen aan wie Hij wenst te onthullen wie uit het Eerste Licht is. Van nu af ben ik de Grote Verlosser.

De leerlingen beseffen dat ze alleen door Christus de Waarheid kunnen vinden en vragen hem daarom de Waarheid te leren. Dan legt Jezus het volgende uit:

Het Eeuwige is onuitsprekelijk, niemand kent Het Eeuwige. Behalve de mens aan wie Het Eeuwige zichzelf wenst te onthullen. Dit onthullen gebeurt als de mens het Koninkrijk der Hemelen binnengaat. Want dan beschikt die mens over het volmaakte Bewustzijn dat in staat is Het eeuwige te begrijpen.

Als Jezus dit heeft uitgelegd dan voegt hij daaraan toe: *Van nu af ben ik de Grote Verlosser*. Hij heeft het inzicht ontvangen om de mens de weg naar zijn eigen verlossing duidelijk te maken en hem daarbij te begeleiden.

Hij geeft met die toevoeging aan dat zijn functie nu is het leiden van de mensheid naar verlossing. Hij is onze Wijsheidsleraar.

Daarom is het ook mooi dat de Nag Hammadi geschriften gevonden zijn en vertaald. Er staat veel Wijsheid in.

Theo Mensink

401. Overweging voor de periode na Pasen 26-04-2015

Lieve mensen

Jezus stond voortdurend in contact met zijn inwonende Licht.

Dat zelfde Licht hebben we allemaal ontvangen.

Hij liet zich volledig leiden door zijn inwonende Licht.

Hij noemde dat "*de Vader*" in hem.

Regelmatig sprak Hij over "*de Vader in mij doet de Werken*".

Hij zelf bepaalde niet wat er gebeurde, wat er gebeurde werd door *de Vader* bepaald. Dit is niet zo in het leven van de gemiddelde mens.

Bij de gemiddelde mens worden de activiteiten bepaald door verlangens die opkomen uit het lagere zelf.

Dieper liggende verlangens worden door ons innerlijk gestuurd.

Die verlangens ontstaan in ons innerlijk.

Het zogenaamde toeval speelt daarbij een belangrijke rol.

Het is echter geen toeval, het stuurt ons leven in de richting die nodig is voor onze evolutie.

Op grond van die sturing gaan we iets doen dat nuttig is voor onze geestelijke ontwikkeling.

Met het inslaan van die richting doen we ervaringen op die er toe bijdragen dat we met meer inzicht door het leven gaan.

Het luisteren naar de innerlijke sturing komt het best tot stand als we innerlijk rustig zijn, als we ontspannen door het leven gaan.

Innerlijke rust bereik je door contact te maken met het inwonende Licht.

Regelmatig contact maken met het inwonende Licht leidt er op den duur toe dat je jezelf overgeeft aan de leiding die dit Licht je schenkt.

Je leidt dan stilletjes aan steeds meer een geestelijk leven terwijl je actief bent met je dagelijkse activiteiten.

Je gaat steeds meer doen wat je van plan was te doen toen je incarneerde.

Dus door je over te geven aan *de Vader* in je (het inwonende Licht) loop je in de pas met wat je je voorgenomen had voor je incarneerde.

Regelmatige afstemming op het inwonende Licht brengt ons in contact met onze eigen goddelijkheid.

Afstemming op het innerlijke door verstilling is daarom essentieel voor een evolutionair leven.

Die afstemming opent de weg naar tevredenheid.

Er nestelt zich harmonie in je zelf.
Geleidelijk neemt de liefde in je toe.
Die liefde ontwikkelt zich tot liefde zonder voorwaarden vooraf.
Tot onvoorwaardelijke liefde.
Dat was en is Zijn boodschap.

Theo Mensink

420. Het goddelijke plan voorziet in een ideale samenleving

Lieve mensen

20 sept. 2015

Nu er de laatste decennia mensen zijn die bewust aan hun eigen innerlijke ontwikkeling werken heeft dit tot gevolg dat er wereldwijd een versnelling van de evolutie plaats vindt. Want de geestelijke ontwikkeling van elk mens draagt bij tot de ontwikkeling van de evolutie op wereldniveau. Met andere woorden, de evolutie van de mensheid komt tot stand door de persoonlijke evolutie van afzonderlijke mensen.

God heeft de mens nodig voor de evolutie van zijn plan.
God heeft ons de mogelijkheden gegeven om te evolueren.
Wij zijn geroepen aan de evolutie van het geheel mee te werken, via het bereiken van de luister van ons erfdeel.
Om dit te bereiken heeft God ons het streven ingeschapen dat er voor zorgt dat ons hart niet volledig tot rust komt, totdat het vrede vindt in God.
Wanneer die vrede bereikt is dan ontvangt die mens zijn goddelijke erfdeel.

Iemand die zijn erfdeel ontvangt leeft volgens de goddelijke wetten en overtreedt die nooit. Dit heeft een positieve invloed op zijn omgeving.

Als er minder overtredingen van de goddelijke wetten plaats vinden neemt de harmonie en de vrede in de samenleving toe.
Zodra dit inzicht onder de mensen groeit, opent dit de weg naar een ideale samenleving.
Dit is een samenleving die gestuurd wordt door goddelijke principes.
In de ideale samenleving wordt geleefd in overeenstemming met de goddelijke wetten.
Dit leidt tot gedrag van hoog niveau.

Voor het ontstaan van een dergelijk samenleving is tijd nodig, omdat dit afhankelijk is van mensen die aan hun eigen geestelijke ontwikkeling werken.
Doordat individuele mensen dit doen neemt het niveau van de heersende normen en waarden toe in de richting van het ideale.
Het gevolg is dat de samenleving in positieve zin verandert.
Dit betekent ook dat er andere structuren ontstaan dan de structuren waarbinnen we nu leven.
Want de huidige structuren zijn gemaakt door mensen met inzichten van enkele decennia geleden.
Met het veranderen van de inzichten veranderen de structuren.
De hele machine van de samenleving gaat soepeler functioneren.
Het gaat hier om inzichten die van binnenuit ontstaan.
Deze vernieuwde inzichten zorgen voor nieuwe normen en waarden.
Daardoor ontvouwen zich andere structuren die passen bij een hoger evolutieniveau.

Werk daarom aan je eigen bewustzijnsontwikkeling.

Theo Mensink

438. Opdracht van onze Heer in de Tempel

Lieve mensen

7 febr. 2016

In het epistel is een droom voorgelezen die Ezechiël had (Ez. 40 e.v.)

De inhoud van de droom is ook voor ons van belang.

In zijn droom werd hij aan de hand van God meegenomen naar Israël.

Hij kwam terecht in de stad Jeruzalem.

Daar ontmoette hij een man die hem begroette met de woorden: “ *Mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren, en zet uw hart op alles wat ik u zal doen zien, want daartoe zijt gij op deze plaats gebracht*”.

Daarna werd hij naar de Oostpoort van de Tempel geleid.

Door de begroeting wordt hem duidelijk gemaakt dat hij ogen en oren open moet zetten en alles in zijn hart moet opnemen.

Zodra hij dit gedaan had wordt hij meegenomen naar de Oostpoort van de Tempel.

Het begin van deze droom maakt duidelijk dat het van belang is je ogen, je oren en je hart open te zetten om God te ontmoeten.

Je kunt God ontmoeten via je ogen, in de schepping

Je kunt God ontmoeten via je oren door te luisteren naar hen die weten.

Je kunt God ontmoeten in je hart omdat hij daar woont.

Ezechiël werd naar de Oostpoort van de Tempel geleid.

De Oostpoort staat symbool voor de opgaande zon die altijd in het oosten opkomt.

Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het goed is aandacht aan God te geven.

Aandacht geven aan God zorgt er voor dat je innerlijk weten groeit.

Met het groeien van het innerlijk weten verdwijnt onwetendheid.

Theo Mensink

439. Zelfonderzoek

14-01-2016

Lieve mensen

Als we volwassen worden komen we de vragen tegen Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.

Als je volwassen bent dan weet je meestal wel wat je wilt.

Of je dat ook kunt bereiken wordt pas geleidelijk duidelijk.

Daar heb je meestal jaren voor nodig.

Als je tevreden bent over wat je kunt dan komt de vraag omhoog wat de zin is van het leven.

Die vraag laat zich niet zo eenvoudig beantwoorden.

Is de zin een goed bestaan opbouwen en daarmee gelukkig zijn?

Het antwoord daarop is meestal ja, totdat duidelijk wordt dat het niet helemaal vervullend is.

Het niet helemaal vervullend zijn duikt in je gevoel op.

Als dat gevoel gaat knagen dan ben je er aan toe meer zin aan je leven te geven.

Dan oriënteer je jezelf op een ander aspect van het leven; het geestelijke aspect.

Als je daar een tijd mee bezig bent komt van zelf de vraag omhoog; wie ben ik?

Daar gaat de 1^e lezing over (Evangelie van de Waarheid, Codex 1, Boek 3 pagina 24 en 25) uit de Nag Hammadi geschriften.

Onwetendheid verdwijnt vanzelf wanneer je tot kennis komt.
Die kennis vind je in je zelf, het gaat om innerlijk weten.
Dit innerlijk weten maakt jou duidelijk wie je bent.
Om die duidelijkheid te krijgen moet jij initiatief nemen.
Dit initiatief bestaat uit je geest richten op je innerlijke bron.
Die bron is je geschonken toen je ontstond als mens.
Het is aan jou om daarin af te dalen, daaruit bestaat jou initiatief.
De methode om dat te doen is met behulp van meditatie.
Dat zorgt voor geestelijke groei en neemt onwetendheid weg.
Doe je dit regelmatig dan word je duidelijk wie jij bent en wie God is.

Theo Mensink