

Innerlijke ontwikkeling (349, 365, 372, 379, 382, 411, 413, 425, 426, 437, 452, 463, 468, 478, 492, 513, 540, 542, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 563, 564, 565, 568, 575, 577)

349. Veranderingen binnen de kerk

30-03-14

Lieve mensen

Met Pinksteren 2003 zijn we in Nederland een andere koers gaan varen met de kerk dan de internationale VKK.

Die verandering had al meer dan 10 jaar zitten broeden. Het collectieve bewustzijn in 2003 was zover verruimd dat de stap gezet kon worden. Dit is duidelijk gebleken uit de enquêtes die in die periode onder de leden gehouden zijn.

Vanaf die Pinksterdag zijn we bezig met het bepalen van onze richting. De richting die we op willen is nog niet helemaal helder. Zo zijn we met een groep van vier priesters bezig met een herziening van de liturgie. Op dit moment richten we onze aandacht op de Requiemmis, de Huwelijksmis en het Doopsel.

Het besluit om een eigen koers te varen bepaalde zich in 2003 concreet tot de wijding van vrouwen tot priester en bisschop. Dit is te zien als een uitdrukking van de onderstroom die zich richt op het vrouwelijke aspect van onze religie. Onze religie is het christendom. Waarin alles draait om liefde.

Het is duidelijk geworden dat het christendom niet tot volledige wasdom kan komen zonder een volledig evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect van God in ons zelf tot ontwikkeling te brengen. Dit evenwicht voert tot heelheid en heelheid is de basis voor het pad naar volmaaktheid.

De boodschap die vanaf het begin van het christendom heeft geklonken is: wordt gij lieden volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is.

Aan dit proces van volmaakt worden is door weinig mensen met succes gewerkt. Slechts een enkeling heeft in 2000 jaar christendom volmaaktheid bereikt. Dat wil zeggen; een enkeling is het leven meester geworden.

Heel worden is het doel van ons mens zijn: heel worden op alle fronten.

Om dit te bereiken hebben wij in 2003 die bewuste stap gezet omdat van alles wat we deden binnen de VKK niet voldoende op dat doel gericht was.

Nu we de basis gelegd hebben zoeken we met zijn allen naar het maken van de volgende stappen.

De volgende stap bestaat volgens mij uit innerlijke ontwikkeling toevoegen aan wat we doen. Innerlijke ontwikkeling betekent iets uit wikkels halen dat in je zelf aanwezig is, in je innerlijke bron.

In die bron bevindt zich de transcendentale Heerlijkheid; God.

Door met je menselijke geest af te dalen in die goddelijke bron treedt er een proces in werking dat heel geleidelijk leidt tot vergoddelijking.

Dit is waar Jezus op doelde toen hij zei: *“Wordt volmaakt zoals de Vader in de Hemel volmaakt is”*.

Door dagelijks onder te dompelen in je eigen goddelijke bron groeit je bewustzijn. Je intuïtie neemt toe. Door daar meer naar te luisteren, handel je steeds meer in overeenstemming met je innerlijk.

Het is van belang daar vertrouwd mee te raken.

Als wij dit in onze kerkgemeente gaan doen dan voegen we iets toe dat 2000 jaar geleden bestond.

Dan verandert onze kerk omdat wij als individuen steeds meer in balans komen.

Dan komt het vrouwelijke en het mannelijke in ons tot evenwicht. Dat is het evenwicht waar we sinds 2003 al naar op zoek zijn.

Dan neemt de harmonie toe en worden we aantrekkelijk voor buitenstaanders.

Onze eigen innerlijke ontwikkeling zorgt dan voor groei van de kerk als geheel.

Theo Mensink

365. Waarom zoveel aandacht voor innerlijk weten?

Lieve mensen

17 aug. 2014

Vandaag ga ik in op de inhoud van de 1^e lezing. Ik doe dat omdat sommigen van jullie zich afvragen waarom ik zo vaak aandacht geef aan het belang van het leggen van contact met het transcendente in j zelf.

In de 1^e lezing geeft Jezus namelijk aan waarom dit zo belangrijk is, hij zegt:

Zo kunnen ook jullie het Rijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis (innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet kunnen vinden. Daarom zeg ik jullie: wees nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd – en ook tegen jou alleen Jacobus _ ; verlos jezelf.

Jezus zegt dit tegen zijn apostelen. Deze tekst staat in de Nag Hammadi geschriften, in het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 8 en 9). Hij benadrukt dus het belang van gnosis omdat hij weet dat zonder innerlijk weten het Koninkrijk der Hemelen niet bereikt kan worden. En wie van jullie hier aanwezig wil dat Koninkrijk niet binnengaan. Steek gerust je vinger op. Het is duidelijk dat we dit allemaal graag willen.

Jezus reikt aan hoe dit kan, door middel van het leggen van contact met de eigen goddelijke bron, het transcendente in ieder van ons aanwezig. Hij en zijn apostelen kwamen regelmatig bijeen om gezamenlijk te mediteren. Dit wordt op verschillende plaatsen aangegeven in Het Grote Boek der Apocriefen uit 2009. Ik haal daar twee voorbeelden van aan.

1. *“Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in het eeuwige water”.* Onderdompelen in het eeuwige water betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit veranderlijke gebied in de mens. Dit onderdompelen wordt bereikt door beoefening van een bepaalde vorm van meditatie.
2. *Jezus zei: “De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die verborgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven”.* D.w.z. zij die het eigenlijk zouden moeten weten waar de kennis te vinden is, weten het niet en versluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie gedraag je als slangen en onschuldig als duiven. D.w.z. ga naar het Verborgene en wees onschuldig. Ga naar binnen en gedraag je als een kind,

ontvankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan is een vorm van meditatie.

Het naar binnen gaan leidt tot innerlijk weten. Daar heerst harmonie en vrede. Daar is het bewustzijn van God aanwezig. Door daarin onder te dompelen met jou bewustzijn neem je kwaliteiten van het bewustzijn van God over. Jou bewustzijn komt daardoor op een hoger niveau. Dit gaat net zolang door totdat de frequentie van de trilling van het bewustzijn van jou overeenstemt met de frequentie van de trilling van het bewustzijn van God. Op dat moment treed je in het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Daarom zeg ik met Jezus, verlos jezelf, met behulp van gnosis.

Omdat dit een zeer belangrijk aspect is kom ik er vaak op terug in mijn preken. Verlossen betekent, bevrijdt je zelf van alles wat je hindert om een volledig vrij mens te zijn dat in alle omstandigheden juist handelt.

Theo Mensink

372. Door persoonlijke evolutie ontvouwt zich het goddelijke plan

Lieve mensen

5 okt 2014

Ieders evolutie draagt bij tot het ontvouwen van het plan van God.
God is in ieder van ons aanwezig, dit biedt de mogelijkheid om te evolueren.
Evolutie wil zeggen ontwikkelen. Ontwikkelen naar hogere niveaus van bewustzijn.
Het allerhoogste niveau van bewustzijn voor de mens op aarde is eenheidsbewustzijn.
Iemand die in eenheidsbewustzijn leeft is bij alles wat hij doet toegewijd aan de wil van God.
Die toewijding is spontaan en is permanent aanwezig.
Als gevolg van die toewijding is die mens volledig instrument in de handen van God.
Het goddelijke in hem zorgt er voor dat alles wat hij doet past bij de evolutie binnen het universum.

Het uiteindelijke doel van het leven op aarde is dat alles en iedereen in liefde met elkaar omgaat; het leven in universele liefde.

Die situatie ontstaat als wij werken aan onze eigen evolutie.
Dit wil zeggen, het goddelijke in ons zelf de kans geven zich te ontplooien.
Dit is een proces dat vaak wordt aangeduid met verwerkelijking.

Dat wat in de eigen bron bestaat is werkelijk, verborgen in het transcendente.
Door contact met die werkelijkheid groeit het persoonlijke bewustzijn.
Het niveau van bewustzijn bepaalt de manier waarop je leeft.
Elk mens kan daar aan werken en kan op die manier bijdragen aan het ontvouwen van het goddelijke plan.
De bijdrage die je daardoor levert gebeurt in stilte, zonder ophef, gestuurd door de stille kracht in de eigen bron.
We weten dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht.
Het zijn deze componenten van de goddelijke bron in ons die het proces van groei begeleiden.

Door aandacht te besteden aan de eigen groei lever je een bijdrage aan het ontvouwen van het goddelijke plan.

De behoefte om in liefde te leven wordt gestimuleerd door het streven in ons. Want ons hart is zonder ruste tot het vrede vindt in U, zo bidden we in het Confiteor aan het begin van de Mis. In ons hart is de bron van alle vrede aanwezig, in ons binnenste.

Het binnenste betekent de overtreffende trap van binnenst. Meer binnen is er voor de mens niet. In dit binnenste is de transcendentale Heerlijkheid, waarin alles leeft beweegt en is. Alles, betekent ook de liefde die we zoeken.

Als we die gevonden hebben door regelmatige aandacht aan het binnenste, stroomt die liefde uit ons. Daardoor schenken we liefde.

We weten dat we ontvangen door te geven.

We kennen ook het spreekwoord; “wie geeft wat ie heeft is waard dat ie leeft “.

Het mooiste dat we kunnen geven is liefde.

Terwijl we dit argeloos doen leveren we een bijdrage aan het ontvouwen van het goddelijke plan.

We zingen in het Gloria in de Mis, dat het inwonende Licht alle dingen ordent.

Laat die ordening door je eigen inwonende Licht plaats vinden. Het is goddelijke ordening. Als die ordening op aarde de kans krijgt ontstaat er een samenleving die alle begrip te boven gaat.

Aan die ordening kan ieder van ons meewerken. Volg daarmee de boodschap die Jezus ons bracht en heeft voorgeleefd. Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader: God.

Dit maakte Jezus tot de gezalfde; de Christus.

Dit is de essentie van het christendom.

We lopen met die essentie rond en vragen Christus onze Heer te doen wat wij verlangen. In plaats van dit aan Christus te vragen is het beter contact te leggen met die essentie opdat de eigen lichtbron de kans krijgt dat te doen wat wij verlangen.

Het “Door Christus onze Heer “ aan het einde van de gebeden in onze liturgie zou vervangen kunnen worden door: “Door het Licht in ons “. Dit maakt ons bewust van de bijdrage die wij als mens kunnen leveren.

Hoe meer we ons daar van bewust zijn, hoe groter het besef dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de ontvouwing van het goddelijke plan. Dit is de mooiste taak die een mens vrijwillig op zich kan nemen.

Daarmee help je de totale mensheid - in stilte - op weg naar een leven in universele liefde.

Theo Mensink

379. Onderscheidingsvermogen

30-11-14

Lieve mensen

De mens die spiritueel wakker wordt gaat het pad van verlichting op.

Voor het pad van verlichting zijn vier vereisten nodig:

Onderscheidingsvermogen

Zelfvergetelheid

Liefde

Juist handelen

In de adventstijd besteden we aandacht aan deze vier thema's.

Onderscheidingsvermogen betekent in spiritueel opzicht het maken van onderscheid tussen het werkelijke en het onwerkelijke.

Het werkelijke is het onveranderlijke, het onwerkelijke alles dat verandert.
Het goddelijke is onveranderlijk, het aardse is veranderlijk.
Dit onderscheid speelt in toenemende mate een rol bij de ontwikkeling van het bewustzijn.

Bij de ontwikkeling van het bewustzijn gaat het om Evolutie.
Op het pad van evolutie leer je als mens de goddelijke wetten kennen.
Leven in overeenstemming met die wetten is synoniem met het doen van Gods Wil.
Op den duur leidt dit er toe dat jou wil samen vloeit met de Wil van God.

Het leren kennen van de Wil van God gaat via innerlijk weten.
Innerlijk weten ontstaat door meditatie.
Door meditatie ontstaat onderscheid tussen het essentiële en het niet-essentiële in het leven.
Meditatie brengt ook kennis omhoog.

In het Geheime Boek van Johannes staat daarover het volgende:

En tot mij die graag wilde weten sprak hij:

“Het Eeuwige is soeverein, daarboven heerst niets. Hij is de Enige, Puur en Eeuwig, en woont in het zuivere licht, dat geen ogen kunnen aanschouwen. Hij is de onzichtbare Geest. Men mag Hem niet als een god voorstellen, want Hij is grootser dan goden, omdat er boven Hem niets bestaat. Niemand is heer over Hem, want Hij vestigt Zichzelf, Hij is Eeuwig en heeft niets nodig”.

Johannes krijgt hier uitleg over Het Eeuwige omdat hij graag wilde weten.
Hem wordt duidelijk gemaakt dat er iets is dat altijd heeft bestaan, dat onvergankelijk is en woont in het zuivere licht.
Johannes had een hoog niveau van bewustzijn ontwikkeld.
Vanwege dat hoge niveau van bewustzijn werd hem deze kennis geschonken.
Deze kennis werd hem geschonken om de Evolutie te dienen.
Hij heeft deze openbaring opgeschreven om anderen daarmee te helpen op hun spirituele pad.
Hij kreeg inzicht in het onvergankelijke.
Daardoor kon hij goed onderscheid maken tussen het werkelijke en het onwerkelijke.
Door innerlijk weten kon hij onderscheid maken.
Dit onderscheid heeft hem geholpen om zich volledig in te zetten voor de verspreiding van de leer van Christus.
En het verspreiden van die leer is essentieel voor wie het spirituele pad wil bewandelen langs de weg van het christendom.

Theo Mensink

382. Juist handelen

21 -12-2014

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 19) op de Wijsheid van Jezus Christus (Codex III, Boek 4, pag. 96) en op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 18) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Om juist te handelen heeft de mens 5 aspecten nodig.
Dit zijn kennis, inzicht, wijsheid, waarheid en licht.

In logion 19 uit het Thomas Evangelie staat hierover een versluisde aanwijzing van Jezus:

“Gelukkig is hij die was, voordat hij werd. Als jullie mijn leerlingen worden en naar mijn woorden luisteren, zullen deze stenen jullie dienen.

Want je hebt vijf bomen in het paradijs die roerloos staan, in zomer en in winter, en hun bladeren vallen niet af. Wie hen kent zal de dood niet smaken.”

De vijf bomen in het paradijs zijn de 5 aspecten kennis, inzicht, wijsheid, waarheid en licht. Deze bevinden zich in het innerlijke van de mens. Daar zijn ze roerloos. Dit wil zeggen onveranderlijk. Als je ze kent zul je de dood niet smaken.

In de Wijsheid van Jezus Christus spreekt Jezus over het Eeuwige.

Filippus en Thomas willen weten hoe het Eeuwige geopenbaard werd.

De Verlosser sprak:

“ Ik kwam van de Onbegrensde opdat ik jullie dat allemaal zou kunnen vertellen. De Geest-die-is was de verwekker die de macht had van een verwekkend en vormgevend wezen, zodat de grote overvloed die in Hem verborgen was zou kunnen worden geopenbaard. Door zijn genade en zijn liefde wenste Hij zelf vruchten voort te brengen, zodat Hij zijn gelukzaligheid niet alleen zou genieten, maar dat ook andere geesten van de standvastige generatie lichaam en vrucht zouden voortbrengen en heerlijkheid en aanzien, in onvergankelijkheid en eindeloze genade, zodat zijn schat onthuld zou worden door de Zelfverwekte God, de Vader van iedere onvergankelijkheid en van hen die na hen ontstonden.”

De Onbegrensde is het Eeuwige. Het Eeuwige wilde dat alles geopenbaard zou worden aan allen opdat zij over Wijsheid en Waarheid zouden beschikken. Ook hieruit blijkt dat de mens Wijsheid en Waarheid nodig heeft om juist te handelen.

In het Evangelie van de Waarheid wordt door Jezus de blijde boodschap aangereikt.

Hij spreekt daarin over de weg van de Waarheid.

“En dit is de blijde boodschap van Hem die zij zoeken, die vanwege de barmhartigheid van de Vader aan de volmaakten werd geopenbaard: het verborgen mysterie Jezus Christus, door wie Hij zijn Licht heeft uitgestort over hen die vanwege de vergetelheid in duisternis verkeerde. Hij verlichtte hen en toonde hun een weg. Die weg nu is de Waarheid, die hij hun leerde.”

Opnieuw wordt hier duidelijk gemaakt dat wij de Waarheid nodig hebben om tot juist handelen te komen.

Zoek daarom je eigen goddelijke bron op om de Waarheid te leren kennen.

Theo Mensink

411. Vreugde in het leven

19-juli-2015

Lieve mensen

De laatste weken heb ik regelmatig momenten van vreugde beleefd. Afgewisseld met perioden van minder vreugde. Dat heeft me aan het denken gezet over de herkomst van vreugde in het leven van de mens.

Vreugde hangt volgens mij samen met de innerlijke gesteldheid van de mens.

Vreugde ervaar je immers van binnen en uit zich naar buiten. Het is dus afhankelijk van

iets in ons.

Iets dat we allemaal bezitten.

Door dat aandacht te geven wordt ons innerlijk wezen kalm en komt in harmonie.

De mate van harmonie is bepalend voor ons om vreugde te ervaren.

Het innerlijke drukt zich in vreugde uit als de harmonie groot is.

Die harmonie is groot als geest, ziel en lichaam in balans zijn.

Het loont dus om dagelijks aandacht aan het innerlijk te geven, aan het inwonende Licht.

Hiermee is mij duidelijk geworden dat vreugde in grote mate bepaald wordt door onze eigen innerlijke gesteldheid.

Er is echter meer dat meespeelt.

De indrukken die we van buitenaf opdoen beïnvloeden ons op allerlei manieren, via het denken en via het gevoel.

Die twee beïnvloeden ons de hele dag door. Daar is weinig aan te doen.

Maar..... als we doorgaan met aandacht geven aan God in ons, dan neemt God het stuur over en zorgt er voor dat onze aura zo stevig wordt dat al die invloeden minder invloed op ons hebben.

We blijven ze wel registreren, maar de invloed op ons denken en voelen wordt minder. Dit niveau is bereikbaar door dagelijks gestructureerd aandacht te geven aan het inwonende Licht.

Dit Licht heeft ook zijn invloed op de omgeving.

Als je in harmonie bent, spreidt zich dat in je omgeving.

Anderen hebben daar voordeel van.

Als er meerdere mensen in harmonie zijn opent dat de weg naar wereldwijde harmonie, vrede en geluk.

Het is over deze aspecten waarover we kunnen lezen in het evangelie van Johannes.

Hij schrijft over de weg van de ziel en de aandacht die de ziel verlangt om ons als mens te ontwikkelen.

Hij maakt duidelijk dat daar de sleutel ligt tot een toestand in de wereld die bekend staat als het duizend jarige rijk van vrede en liefde.

Dat rijk, die toestand, vindt zijn oorsprong in ons als individuen.

De aandacht die wij geven aan God in ons zorgt voor het uitbreiden van vrede en harmonie.

In het tijdperk van Aquarius groeien wij toe naar wereldwijde broederschap.

Broederschap ontstaat op basis van vriendschap en liefde.

Deze twee aspecten zijn de ingrediënten voor het creëren van de hemel op aarde.

Dan is er geen onderscheid meer tussen hemel en aarde.

Daarover schrijft de evangelist Johannes als hij aanreikt dat er geen zeeën meer zullen zijn als de hemel op aarde is.

Zeeën zijn hier een symbool voor geestelijke wateren terwijl het vaste land de aarde vertegenwoordigt. Het onderscheid is weg.

De liefde van God vult dan de aarde als de wateren de oceaan.

Die toestand is van onze aandacht voor God afhankelijk.

Het is goed te beseffen dat wij alles in ons hebben om onze goddelijkheid tot

ontwikkeling te brengen.

Theo Mensink

413. Christendom

2 aug. 2015

Het lijkt me goed om vandaag iets te zeggen over het christendom.

De eerste gedachte die bij me opkomt is: waarom bestaat het christendom eigenlijk?

Het bestaat om ons terug te brengen bij onze oorsprong, bij God.

God is Licht en daar zijn we uit voortgekomen.

We zijn dus net als God: Lichtwezens.

God laat zijn Licht voortdurend schijnen.

Het is de bedoeling dat ook wij ons Licht voortdurend laten schijnen.

Dat is onze missie.

Wij zijn hier voor onze evolutie, op weg naar volmaaktheid.

De kerk is daarbij een hulpmiddel en een wegwijzer.

Jezus heeft ons laten zien dat elk mens volmaakt kan worden en wat dit betekent voor de omgeving.

Hij heeft ons opgeroepen het pad te volgen, dat hij gegaan is.

Accepteren dat wij dit kunnen, is het begin van de Weg die gaandeweg de Waarheid en het Leven blijkt te zijn.

Hij riep ons op naar binnen te gaan om daar de Vader te ontmoeten.

Nog mooier is om als kind te ontdekken wie de Vader is; wie God is.

Hoe meer kinderen dit ontdekken, hoe groter het goddelijke instrument dat wij Christendom noemen.

Het is de bedoeling dat elk mens werkt aan zijn eigen innerlijke ontwikkeling.

We kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De Samaritaan die zijn medemens in ernstige nood hielp.

Als mens ben je pas goed in staat je medemens te helpen als je weet wie je zelf bent.

Om er achter te komen wie je zelf bent is het noodzakelijk dat je naar binnen gaat.

Het innerlijk weet alles.

Daaruit kom je zelf voort.

Door aandacht voor je innerlijk ontplooi je de eigen kwaliteiten.

Die kwaliteiten stellen je in staat de juiste aandacht te geven aan de ander.

Door regelmatige aandacht voor je innerlijk groeien je kwaliteiten naar goddelijk niveau en voert liefde de boventoon.

Dit laatste komt tot uiting in het verhaal over de barmhartige Samaritaan.

De liefde in deze Samaritaan voor de medemens toonde zich op het moment dat het nodig was om hulp te bieden.

Het gaat in het evangelie over de barmhartige Samaritaan om een man die geslagen is en verwaarloosd is achtergelaten.

De eerste voorbijgangers geven geen aandacht aan hem.
De Samaritaan deed dat wel.

Om te weten wat de juiste hulp is, is het van belang innerlijk contact te hebben.
Het innerlijk zal je aanreiken wat nodig is, als je er om vraagt.
We kennen de uitdrukking; klopt en u zult worden opengedaan, zoekt en u zult vinden.
Wees daarom serieus met je innerlijk kloppen en je innerlijk zoeken.
Daardoor groei je in bewustzijn, en ga je vanzelf aandacht geven aan de medemens.
Het leven wordt daardoor vreugdevoller.
Je houdt steeds meer tijd over voor anderen.
De Samaritaan in je toont zichzelf op een heel natuurlijke manier.
Die manier is voor iedereen verschillend.
Dat is maar goed ook, want mensen hebben heel verschillende noden.
Ga daarom op zoek naar jouw kwaliteiten.
Op die manier ga je van zelf doen wat nodig is.
Er is heel wat nodig in onze samenleving om die te maken tot een prettige samenleving.
De samenleving is toe aan meer Samaritanen om beter te gaan functioneren.
De boodschap is al oud, maar nog steeds waar.

Theo Mensink

425. Allerheiligen

1-11-2015

Deze preek is gebaseerd op de Verhandelingen over Opstanding (Codex I, Boek 4) en op de Drievoudige Verhandeling (Codex I, Boek 5, pag. 127) uit de NH geschriften

Lieve mensen

Heilig worden is een proces.

Het is een proces van bewustzijnsontwikkeling.

Bewustzijnsontwikkeling gaat gepaard met ontwikkeling van innerlijk weten.

Innerlijk weten komt uit de goddelijke bron.

Die goddelijke bron is in ieder van ons aanwezig, gevuld met alle kennis.

God schenkt die kennis aan hen die zich afstemmen op Hem.

Dit gaat stap voor stap en neemt toe als het contact met God nauwer wordt.

Dit nauwer worden leidt tot liefdevolle toewijding.

Hierdoor raakt die mens doortrokken van goddelijke aspecten.

Dit doortrokken worden leidt tot heiligheid.

Dan gebeurt wat we zojuist gehoord hebben bij het voorlezen van de 1^e lezing uit de Drievoudige Verhandeling pag. 127

“De Vader gaf aan de heiligen Zijn kennis en het vermogen te begrijpen wat innerlijk weten in de volste zin betekent”.

Innerlijk weten van dat niveau verlost de mens.

Door over volledig innerlijk weten te beschikken is de mens bekend met Waarheid,

is bovendien Wijs en

beschikt over kennis en inzicht.

Alle onwetendheid is bij die mens verdwenen.

Er is sprake van geestelijk leven dat niet vergankelijk is.

Zo iemand wordt een heilige, door liefde op een hoog niveau te ontwikkelen.

Iemand die zichzelf verlost heeft, heeft onvergankelijk geestelijk leven bereikt.
Die mens wordt een heilige als de liefde in hem totaal is.

Theo Mensink

426. Het licht in ons is het middel om de wereld te verlossen

8-11-2015

Lieve mensen

Als we om ons heen kijken zien we een wereld die behoefte heeft aan liefde.
We hopen allemaal op verandering, we willen graag dat we in vrede met elkaar omgaan.

Vandaag is de leidende gedachte: Het toepassen van het geleerde.
Dit betekent dat we iets kunnen doen met datgene wat we geleerd hebben in het afgelopen jaar.

Ieder van ons heeft van God een inwonend Licht ontvangen.

Dit Licht is aanwezig in ons hart, daar woont God.

Dat maakt ons tot bijwoners en niet langer buitenstaander.

Het is aan ons dat Licht te laten schijnen.

Als symbool van dit Licht brandt in onze hartchakra de drievoudige vlam.

Deze vlam bestaat uit drie kleine vlammen met de kleuren blauw, rood en geel.

Deze kleuren staan voor zachtheid, liefde en kracht.

Zij vormen de Heilige Drie-eenheid en worden gevoed door Het Eeuwige.

Tijdens het zingen van het Kyrië eleison worden deze drie vlammen drie keer zo groot doordat Christus zich in ons uitstort.

De zachtheid, de liefde en de kracht nemen daardoor in ons toe.

Het zijn die drie vlammen die ons voeden en het Licht uit ons laten schijnen.

Door middel van meditatie kunnen we contact leggen met dat inwonende Licht, waardoor dit Licht niet alleen op zondag extra schijnt, maar dagelijks sterker schijnt.

Al die inwonende Lichten samen vormen het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten.

Het gaan van deze weg is bevorderlijk voor ons zelf en voor de wereld.

Die weg is tevens het doel en sluit de Waarheid in zich.

Het is daarom dat Christus van zichzelf kon zeggen: "Ik ben het Licht, de Weg en de Waarheid".

Wij allen kunnen de Christus in ons te voorschijn laten komen en dienen daarmee de hele mensheid.

Theo Mensink

Lieve mensen

Iedereen wil graag leven in geluk. Geluk wordt bepaald door de ordelijkheid in je zelf. Als alles echt op orde is ben je gelukkig.

Het je gelukkig voelen heeft in hoofdzaak met je zelf te maken. Een mens voelt zich gelukkig als er in hem zelf harmonie is, evenwicht, stabiliteit, rust en tevredenheid. Dit geluk uit zich in dankbaarheid, vreugde, dienstbaarheid, vriendelijkheid en innerlijke vrede.

Om als mens helemaal gelukkig te zijn, is het ook nodig dat anderen gelukkig zijn, anders ben je niet helemaal vervuld. Anderen, dat wil zeggen de samenleving. Als de samenleving goed functioneert, soepel, dan verhoogt dit het geluk van de individuen waar die samenleving uit is opgebouwd.

We zijn allemaal met elkaar verbonden. We horen allemaal samen tot de hele mensheid.

Die onderlinge verbondenheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een harmonieus gezin. Als alle leden van een gezin respect tonen voor elkaar, elkaar ruimte bieden en ondersteunen, dan is er sprake van harmonie. De onderlinge liefde voor elkaar in een dergelijk gezin is voelbaar. Een gast van dit gezin voelt die harmonie en merkt dat hij gemakkelijk wordt opgenomen in het geheel.

Het zelfde geldt voor een kerkgemeenschap. Als alle leden onderling elkaar respecteren en ruimte bieden voor elkaars ideeën en opvattingen, ontwikkelt zich harmonie. Dit vormt de basis voor het ontstaan van geluk.

Geluk in de mens komt voort uit de eigen bron.

In die bron bevinden zich alle goddelijke kwaliteiten. Door te verstillen wordt de voorwaarde geschapen tot contact met die bron. Daal je af in die bron, dan neem je als individu de kwaliteiten van die bron over. Dit uit zich in rust, orde, harmonie en vrede.

De diepte van de rust, de harmonie en de vrede bepalen de mate van geluk. Hoe groter de diepte, hoe meer de goddelijkheid van die kwaliteiten naar voren treedt

De mens is geroepen de hoogste kwaliteit in zich te ontwikkelen, dit is zijn erfdeel. De luister van zijn erfdeel is eenheidsbewustzijn. Op dit niveau van bewustzijn is de mens zich voortdurend bewust van God in hem zelf en de ander.

De invloed van een mens op dit bewustzijnsniveau op de omgeving is bijzonder positief. Vooral omdat deze mens rust uitstraalt, steeds in harmonie is en van daaruit handelt. Zijn of haar uitstraling neutraliseert negativiteit in de omgeving. Hierdoor ontstaat een veld van rust en dit is bevorderlijk voor de evolutie van de medemens in die samenleving. Het spoort anderen aan om die zelfde kwaliteiten te ontwikkelen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Bij voldoende mensen op een hoog bewustzijnsniveau heeft dit effect op de samenleving. Geleidelijk begint die samenleving te ontspannen en wordt het functioneren ordelijker.

Het regelmatig contact leggen met de eigen bron is daarom bevorderlijk voor je zelf en de samenleving.

Die eigen bron is de binnenkamer waar Jezus 2000 jaar geleden over sprak. Ontmoet daar de Vader; dat wat alles leidt. Als iedereen zich door die bron laat leiden, dan beginnen we elkaar als leden van één familie te zien. Die familie heet de mensheid.

Theo Mensink

452. Religie stimuleert de innerlijke ontwikkeling

22-05-2016

Lieve mensen

Religie betekent je verbinden met God.

Om dit te kunnen doen is het nodig dat je weet waar je God kunt vinden.

God is in alles aanwezig, dus ook in ons zelf.

Voor het maken van de verbinding met God hoef je niet op pad.

God en jij zelf vormen een eenheid.

Die eenheid kan tot ontwikkeling komen.

Die eenheid komt tot ontwikkeling door aandacht te geven aan God.

God reageert op die aandacht en daardoor gebeurt er iets met je gevoel.

Dat zorgt er voor dat je vaker aandacht gaat geven aan God.

Hierdoor vindt er een innerlijk proces plaats.

Wat eerst in stilte aanwezig was komt in beweging.

Als het vaker in beweging komt dan vindt er een ontwikkeling plaats.

Je aandacht gaat daardoor vaker naar God.

Hierdoor is er sprake van een wisselwerking tussen jou en God.

De invloed van God brengt met zich mee dat je rustiger wordt.

Dit maakt de weg vrij naar innerlijke ontwikkeling.

Door die innerlijke ontwikkeling groeit de verbinding met God.

Met het sterker worden van die verbinding neem je kwaliteiten van God over.

De kwaliteiten van God liggen op een hoger niveau dan je eigen menselijke kwaliteiten.

Je menselijke kwaliteiten komen daardoor op een hoger niveau te liggen.

Dit zorgt er voor dat de eenheid met God tot ontwikkeling komt.

Het sterker worden van die eenheid leidt op den duur tot volledige eenheid met God.

En dit is het doel van het leven.

Theo Mensink

463. Zelfovergave is het gevolg van geestelijke ontwikkeling

14-08-2016

Lieve mensen

Geestelijke ontwikkeling voert tot Zelfovergave.

Het Zelf is God.

De mens kan zichzelf geestelijk ontwikkelen door zijn menselijke geest in contact te brengen met Gods Geest.

Elke keer als dit gebeurt stijgt de menselijke geest naar een hoger niveau.

Door dit regelmatig te doen blijft dat niveau stijgen.

Zodra het voldoende gestegen is, vindt overgave aan God plaats.

De menselijke geest is dan in voldoende mate doortrokken van Gods Geest.
Het denken en handelen van die mens laat zich leiden door Gods Geest.

Maar wat wil dit zeggen om je eigen geest in contact te brengen met de geest van God.
Je kunt zeggen dat je op geestelijk gebied God de hand schudt, dichterbij kun je niet komen.

Dit gebeurt in je eigen goddelijke bron.

Elke keer als je daar bent ontvang je van God kwaliteiten die jou op een hoger geestelijk niveau brengt.

Het is aan jou om dit contact tot stand te brengen.

Dit resulteert in een moment waarbij je jezelf overgeeft aan God, aan het Zelf.

Dat is Zelfovergave,

Je geeft het stuur van je leven over aan God.

Je kunt dit samenvatten met: Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede.

Theo Mensink

468. Accepteer de ander zoals hij is

18-09-2016

Lieve mensen

Elk mens functioneert overeenkomstig zijn eigen bewustzijnsniveau.

Elk mens komt op aarde met zijn eigen bewustzijnsniveau.

Vaak strookt dat niveau met dat van zijn ouders.

De meeste mensen waar je mee omgaat in je leven hebben ongeveer het zelfde bewustzijnsniveau.

Maar dit is niet altijd zo.

Als het verschil groot is, dan is het lastig om met die mensen om te gaan.

Toch kan het nodig zijn dat je met elkaar omgaat omdat je bijvoorbeeld in het zelfde bedrijf werkt.

Als de samenwerking niet zo goed gaat dan komt dat door het verschil in bewustzijnsniveau.

De beste manier om daarmee om te gaan is de ander te accepteren zoals die is en het verschil laten voor wat het is.

Als die acceptatie volledig is dan stoot het verschil niet meer en wordt de samenwerking beter.

Theo Mensink

478. De kwaliteit van je hart

22-01-2017

Je hart neemt een centrale functie in voor je lichaam.

Dat zelfde hart is ook bepalend voor je gevoel.

Je gevoel wordt bepaald door de kwaliteit van je hart.

Bovendien communiceert God met ons hart via ons gevoel.

Hoe beter je gevoel ontwikkeld is hoe gemakkelijker het voor God is om je te steunen op je pad.

De kwaliteit van je hart hangt samen met je bewustzijn.

Elk mens kan zijn eigen bewustzijn verhogen.

Dit is altijd afhankelijk van het contact met God.

Door veelvuldig contact met God word je meer bewust van het Zijn.
Dat is ook de betekenis van bewustzijn.

Met het stijgen van je bewustzijn groeit de kwaliteit van je hart.
En dit betekent dat de zuiverheid, de kracht en de kwaliteit van het licht en de liefde die uit je hart stroomt toeneemt.
De groei van het licht en de liefde in elk mens is bevorderlijk voor de samenleving waar die mens deel van uitmaakt.
Werk daarom aan de ontwikkeling van je eigen bewustzijn.
Theo Mensink

492. Laat je leiden door je innerlijk

7 mei 2017

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Corpus Hermeticum, "Poimandres" (Traktaat I, hfstk. 28 t/m 30, door Hermes Trismegistus) en op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 4) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen
Velen zijn onwetend over het doel van het leven.
Als je niet weet wat het doel is dan wordt het lastig om op zo'n manier te leven dat je het doel bereikt.
Als je weet waar het om gaat kun je je daar op richten.

Het gaat om het goddelijke.
Dit goddelijke is in ons innerlijk aanwezig.
We hebben het nodig om ons doel te bereiken.
Weten alleen is niet genoeg, we moeten er iets mee doen.

We moeten in het goddelijke, doordringen.
Als we hier in doordringen zijn we in contact met God.
We zijn dan in contact met het onpersoonlijke aspect van God.
Het onpersoonlijke aspect van God vormt de basis van alles wat in de wereld bestaat.
Het heeft zelf geen vorm, het is absoluut.
Onze geest is in staat door te dringen in het absolute.
Onze geest kan zich daarin onderdompelen.

Onze geest is menselijk.
Gods geest is goddelijk.

Tijdens het onderdompelen verandert onze geest door de kwaliteiten van de goddelijke geest.
De aard van de menselijke geest verandert daardoor.
Bij elke onderdompeling verandert de aard van de menselijke geest.
Haar aard wordt goddelijker.

In het Geheime Boek van Jacobus zegt Jezus daarover:

“Ik heb tot jullie gezegd wordt vervuld, opdat jullie niet te kort komen. Want zij die te kort komen zullen niet verlost kunnen worden.”

De vervulling wordt compleet als de menselijke aard van jou geest is overgenomen door Gods geest..

Theo Mensink

513. Geestelijke vooruitgang

8 okt. 2017

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87) en op de Handelingen van Petrus en de Twaalf Apostelen (Codex VI, Boek 1, pag.4) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

In de eerste lezing gaat het over een bijzondere man die parels verkoopt.

Deze man biedt de armen aan hen niet alleen een parel te tonen maar hen er ook een te geven als ze daarvoor de moeite nemen om naar de stad te komen waar hij woont.

Het is een ongebruikelijk aanbod.

Hij doelt hier op een geestelijke parel die hij hen in het vooruitzicht stelt voor hun eigen geestelijke groei.

Wat hij er tegenover stelt is dat zij de moeite nemen naar hem toe te komen.

Dit betekent dat ze zich open stellen om het mooiste te ontvangen wat de mens geboden kan worden: volledig geestelijk inzicht, een geestelijke parel

Sylvanus geeft in de tweede lezing een andere benadering.

Hij benadrukt zijn leerling dat het zinvol is om voor zichzelf onderricht en lering te vergaren.

Hij voegt daar aan toe: ontloop je innerlijke godheid niet.

Dit onderricht van Sylvanus houdt twee aspecten in:

de mens beschikt over goddelijkheid en

hij kan zich inzetten om die goddelijkheid te bereiken.

Voor het bereiken van goddelijkheid wijst Sylvanus net als de koopman op een belangrijke voorwaarde.

Die voorwaarde is discipline.

Discipline betekent in dit geval het dagelijks aandacht besteden aan je eigen geestelijke vooruitgang, dag in dag uit.

Dagelijks contact leggen met je eigen goddelijke bron betekent dagelijks mediteren.

Het beste is daarbij te kiezen voor een methode die er voor zorgt dat je je eigen geest onderdompelt in je eigen goddelijke bron.

Daardoor neem je kwaliteiten over van je goddelijke bron.

Dat zorgt er voor dat je je eigen parel naar boven haalt.

Theo Mensink

540. God als Licht

10 juni 2018

Deze preek is mede gebaseerd op het evangelie van Johannes 12: 32, 35-36a, 44a, 46 en op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pagina 2 en 3, strofe 6 t/m 8) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

Jezus zegt in het evangelie van de 2^e zondag na H. Drievuldigheid: *“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft.”* In God de Vader.

Jezus had de Christus in hem gerealiseerd.

Licht, Liefde, Kracht en Waarheid stroomden uit hem.

Hij heeft daar in zijn leven aan gewerkt door innerlijke ontwikkeling.

Dat heeft geleid tot het bereiken van vijf inwijdingen.

Bij de derde inwijding, de Transfiguratie, werd zijn goddelijke bron geactiveerd waardoor het Licht uit hem ging schijnen. De mens gaat bij de transfiguratie door een grens, vandaar het woord trans.

De figuur mens functioneert anders vanaf dat moment.

Bij de vierde inwijding komt daar nog een aspect bij; het aspect liefde, onvoorwaardelijke liefde.

Die mens leeft vanaf dat moment in Christusbewustzijn.

Leven in Christusbewustzijn betekent dat je innerlijk in contact staat met de Vader.

Daarom kon Jezus zeggen: *“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft.”*

Elk mens kan door innerlijke ontwikkeling groeien naar Christusbewustzijn.

Jezus heeft duidelijk gemaakt dat dit kan en spoorde zijn tijdgenoten aan dit ook te doen.

Dit lezen we op verschillende plaatsen in de Bijbel.

In het evangelie van vandaag zegt hij eerst: *“Zolang gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht zult zijn.”*

Het is dus nodig te accepteren dat wij het licht in ons dragen, dat we er in geloven om op basis van dit besef te werken aan onze innerlijke ontwikkeling, zodat wij kinderen van het licht zullen zijn; volledige bewuste lichtdragers en daar ook naar handelen. Fakkeldragers dus onder de mensheid, die hun licht niet onder de korenmaat plaatsen opdat anderen het zullen zien. Het gaat om het laten zien van jou licht.

Het bereiken van dit stadium is afhankelijk van onze inzet. Door contact te leggen met de goddelijke bron in ons zelf. Door af te dalen in de stilte van de Transcendentale Heerlijkheid in ons.

Die afdaling is eigenlijk een onderdompeling van onze geest in de Transcendentale Heerlijkheid waarin de H. Drie-eenheid verblijft.

Na het onderdompelen nemen we steeds opnieuw iets van de goddelijke kwaliteiten mee en worden we er op den duur van doordrenkt.

Door dit te doen ben je op het spirituele pad bezig.

Dit is het pad waarvan Jezus zei: *“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”*

Die Weg, Die Waarheid en Dat leven zit in ons.

Voor Leven kunnen we Liefde invullen, de onvoorwaardelijke goddelijke Liefde. Het bereiken van dit niveau is ons voorland. Alles wat je daarin investeert blijft bij je, neem je mee van het ene leven naar het andere. Zo vindt geestelijke groei plaats, door jouw inzet.

Door die inzet komt Gods Licht via jouw innerlijk naar buiten.
En dat Licht is goddelijk van aard.

Theo Mensink

542. Liefde

24-06-2018

Lieve mensen

Het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken zijn van de Liefde van God.

Het doortrokken worden van de Liefde van God gaat vooraf aan het bereiken van Meesterschap.

Het jezelf vaak verbinden met God zorgt er voor dat je doortrokken raakt met de Liefde van God.

Omdat God in je woont is het eenvoudigst om de verbinding daar te leggen.

Bij het maken van die verbinding krijg je de ervaring dat je weerstanden tegenkomt.

Die weerstanden bestaan uit onrust en gedachten die je afleiden.

Dit betekent dat er lichamelijk en geestelijk spanningen bestaan die opgeruimd moeten worden voordat de verbinding met God volledig kan worden.

Om die lichamelijke en geestelijke rust te vinden is het 't beste om je op een rustige plek terug te trekken.

Doe je dit een week lang elke dag 10 minuten of een kwartier dan begin je rust te ervaren.

De rust die je dan ervaart maakt 't mogelijk om je met God te verbinden.

Lukt dit niet na een week, maak er dan een paar weken van.

Je komt op een bepaald moment een niveau van rust tegen dat je als plezierig ervaart.

Omdat het plezierig is wil je dit vaker ervaren.

Dat kan door je te oriënteren op een methode om je daarbij te helpen.

Die hulp kun je vinden in een meditatie methode die jou aanspreekt.

Meditatie is een hulpmiddel om geestelijk en lichamelijk rustig te worden.

Die rust zorgt er voor dat de gewenste verbinding met God tot stand komt.

Het is die verbinding die de ontwikkeling van liefde in je mogelijk maakt.

Op den duur raak je doortrokken van de Liefde van God.

En dat zorgt voor het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen.

In het tussengezang nr. 160 met als titel **God volvoert zijn machtig plan** zingen we in het derde couplet: *Wat kan ik doen in het plan van God.*

Het antwoord in het kader van deze preek is: kies een meditatie methode die bij jou past, daarmee help je het plan van God ontvouwen.

Theo Mensink

547. De afhankelijkheid van je eigen innerlijke bron

29-juli-2018

Deze preek is mede gebaseerd op het Geheime boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pag. 8 en 9) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

Zoals we allemaal weten zijn we geschapen met een innerlijke bron, het inwonende Licht. Dit Licht is een deel van het Grote Licht en daaraan gelijk.

Op dat niveau zijn wij geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

De betekenis daarvan dringt bij ons mensen in de loop van onze levens door.

Die ontdekking doen we vroeg of laat in onze groei naar eenheid met God.

Dit één worden met God gaat niet ineens, daar is tijd voor nodig, evolutietijd.

De tijd die ons gegeven is, is onbeperkt.

De tijd die we nodig hebben is afhankelijk van onze volharding op het pad naar verlichting.

God in ons stuurt en regelt onze inzet.

Het is m.b.v. het inwonende Licht dat we het proces kunnen beginnen, voortzetten en voltooien.

De aanzet tot het proces is afhankelijk van onze ziel.

Onze ziel is de schakel tussen God en het lagere zelf.

Het is zinvol dit te beseffen, want het verlost ons van het idee dat we niet goed genoeg zouden zijn of gebrekkig.

Ieder mens handelt in overeenstemming met zijn of haar niveau van bewustzijn.

Wat de handelingen van een ander ook mogen zijn, beoordeel die niet.

Laat ieder vrij in zijn gedachten, woorden en daden.

Het is beter om op het eigen evolutieproces te letten.

Daar hebben we meestal de handen vol aan.

Terwijl we bezig zijn ons bewustzijn te verhogen vindt er nog iets anders plaats.

Een zuivering van het fysieke lichaam, het mentale lichaam en het gevoelslichaam.

Wat en wanneer iets gezuiverd wordt, wordt bepaald door de eigen innerlijke bron.

Met het verhogen van het bewustzijn neemt de lichamelijke gezondheid toe.

Voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn we dus afhankelijk van de aandacht die we schenken aan onze eigen innerlijke bron.

Dit wordt heel duidelijk naar voren gebracht uit de tekst van het Geheime Boek van Jacobus.

Jezus legt daarin uit dat je vertrouwen moet hebben in het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen.

Hij zegt daarover: *"Als je het niet door gnosis verkrijgt, zul je het niet ontvangen."*

Daarmee maakt hij duidelijk dat we ons zelf moeten verlossen en niet moeten laten verleiden door wat anderen er over zeggen.

Theo Mensink

548. Toewijding

5-8-2018

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87 en 109) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

Uit de lessen van Sylvanus van vandaag springen een paar dingen naar voren.
Op zeer indringende wijze zegt hij:

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet”
“Hij die je innerlijk onderricht, houdt veel van je”
“En de ziel die huisgenoot van God is, blijft zuiver”
“De ziel die Christus aangenomen heeft is een zuivere ziel”

En daarbij geeft hij aan:

Om deze dingen te bereiken moet je toegewijd te werk gaan, zonder toewijding lukt het niet.

Sylvanus spreekt niet over boeken bestuderen om inzicht te vergaren.

Hij spreekt over innerlijk actief zijn en over het ontwikkelen van edelmoedigheid door goed gedrag.

Hij maakt duidelijk dat je zonder aandacht voor je innerlijke godheid, je ziel zich niet ontwikkelt tot huisgenoot van God.

Geef je die aandacht wel, dan word je zuiver in alles wat je doet, denkt en zegt.

Het leidt er zelfs toe dat je jezelf volledig over geeft aan God.

Die overgave ontstaat alleen als je toegewijd aandacht geeft aan je innerlijke godheid.

Die innerlijke godheid is het zelfde als het Zelf met een hoofdletter.

Dit Zelf, die innerlijke godheid, geeft je onderricht, reikt je inzicht aan.

Door dit inzicht groeit je wijsheid, word je fijnbesnaard en handel je steeds zuiver.

Het goddelijke krijgt de overhand.

Vandaar dat Sylvanus eindigt met:

“Gezegend ben jij, o ziel, als je hem in je Tempel vindt”

Theo Mensink

549. De mens draagt een goddelijke kern in zich.

12-08-2018

Lieve mensen

Jezus is gekomen om ons de essentie van het leven duidelijk te maken.

Die essentie was verloren gegaan.

Die essentie is: dat wij een goddelijke kern in ons dragen.

Een kern die de volle Waarheid kent.

Die kern is ons geschonken op het moment dat we geschapen werden als mens.

Dit heeft ons tot mens gemaakt.

In de tekst van de Mis staat daarover een duidelijke passage:

Aan het eind van het consecratiegebed staan de volgende woorden:

“ Dit alles vragen wij U Vader, in de Naam en door de bemiddeling van Uw gezegende Zoon, want wij erkennen en belijden in ons hart en met onze lippen, dat..... door Hem alles geschapen is.”

Die Hem dat is Christus die ontstaan is na dat Het Eeuwige de Oermoeder bezwangerde met Zijn Lichtvonk.

Hij, de Christus, kreeg de opdracht van de Heilige Drie-eenheid alles te manifesteren met behulp van de energie van de H. Drie-eenheid: *Zachtheid, Liefde en Kracht.*

Christus kreeg daarbij van Het Eeuwige ook de opdracht alles te onderhouden dat Hij

manifesteerde.

Bij het manifesteren van de mens is ons door Christus de goddelijke kern geschonken. Die kern bevat de volle Waarheid die alles weet. Om de volle Waarheid te leren kennen wordt het aan ons overgelaten die te leren kennen met behulp van de ontwikkeling van het innerlijk weten.

Het kennen van de volle Waarheid had ons ook geschonken kunnen worden bij het ontstaan.

Daar is niet voor gekozen.

De Heilige Drie-eenheid heeft er voor gekozen dat elk mens zelf een ontwikkeling moest doormaken om die Waarheid te leren kennen.

Dit is een essentieel aspect van het leven

We dragen de Waarheid in ons vanaf ons ontstaan.

Het is aan ons die Waarheid te ontsluiten samen met de aspecten

Liefde, Licht en Kracht.

Theo Mensink

550. Het bruidsvertrek.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 64 en 70) en op strofe 56 van het zelfde Evangelie uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

19 aug. 2018

Het leven kent een begin en heeft geen einde.

Het leven houdt nooit op leven te zijn. Vandaar dat we spreken over het eeuwige leven.

Het leven kent zijn oorsprong in God.

Wij dragen die oorsprong in ons wezen mee in de kern van ons lichtlichaam. We noemen dit de goddelijke Bron.

Die Bron blijft altijd bestaan en verenigt zich bij het bereiken van volmaaktheid met de Al-Ene.

Ons bewustzijn - dit is het zelfde als onze geest – heeft bij het ontstaan van ons individuele leven niet het bewustzijn van God. Het is de bedoeling dat ons bewustzijn en het bewustzijn van God aan elkaar gelijk worden.

Als we volmaakt worden dan verenigen zich die twee bewust-zijnen. Als het onderscheid wordt opgeheven dan bestaat totale eenheid. Om die eenheid duidelijk te maken spreekt Filippus over het bruidsvertrek.

Voordat het bruidsvertrek bereikt wordt heeft de mens een spirituele weg te gaan. Deze weg wordt gekenmerkt door een proces dat bestaat uit drie stappen:

zuivering, verlichting en eenwording.

Als de zuivering compleet is ontstaat verlichting. Als verlichting compleet is ontstaat eenwording.

Het binnentreden in het bruidsvertrek is alleen mogelijk als het onderscheid tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur volledig verdwenen is.

Dit gebeurt op het moment dat de menselijke natuur volledig doortrokken is van de goddelijke natuur.

Het doortrokken worden van de goddelijke natuur is een proces waar je als mens zelf aandacht aan moet geven.

Iemand anders kan dit niet voor je doen.

Het is een proces dat zich in je geest afspeelt.

Een effectieve manier om dit proces in werking te zetten is om met je geest af te dalen in je eigen goddelijke bron.

Die goddelijke bron is transcendent van aard.

Daar kun je met je verstand niet in binnendringen.

Dat kan wel met je geest.

De menselijke geest is in staat van niveau te verfijnen.

Het bereikt bij dit verfijnen steeds subtielere stadia van denken, tot dat het denken verdwijnt.

Op dat moment gaat de geest over de drempel van het relatieve gebied naar het absolute gebied.

Dit absolute gebied is het goddelijke gebied.

De geest van de mens dompelt zich daar onder in het goddelijke en keert daar vanzelf weer uit terug.

Tijdens het verblijf in het goddelijke vindt er overdracht plaats van goddelijke trillingen in de menselijke geest.

De menselijke geest neemt daarbij andere kwaliteiten aan.

Dit markeert het begin van zuivering.

Die zuivering vindt eerst in de geest plaats, geleidelijk neemt het lichaam die zuivering over.

Stap voor stap worden geest en lichaam zuiverder.

Als beide zuiver zijn dan ontstaat verlichting.

Bij totale verlichting ontstaat eenwording.

Het proces van onderdompeling kan in werking worden gezet door de geest te verstillen.

Theo Mensink

551. De weg die Jezus ons heeft gewezen

26-08-2018

Lieve mensen

Jezus kwam op aarde omdat een groot deel van de mensheid de weg kwijt was.

Binnen het christendom zijn in de laatste eeuw steeds meer mensen de weg kwijt geraakt die hij heeft aangewezen.

Dit wil niet zeggen dat de weg die hij heeft aangewezen niet juist is.

Het ligt aan de interpretatie die sinds zijn vertrek gegeven is aan de essentie van de wijze waarop de weg het best gelopen kan worden.

Een belangrijk deel van die essentie is het gnostische deel.

Dat deel is weggelaten door hen die niet begrepen wat de functie van de ontwikkeling van bewustzijn betekent voor de mensheid.

Door het weglaten van het bewustzijnsaspect bleef alleen kennis over.

Het ontwikkelen van bewustzijn heeft te maken met je bewust worden van het goddelijke in de mens en daar aandacht aan geven.
Doe je dit niet dan blijft het goddelijke werkeloos liggen en vindt er geen spirituele ontwikkeling plaats.
Nu de aandacht voor het christendom steeds meer verdwijnt, vervalt daarmee ook de aandacht voor het goddelijke in het leven.
Het is het goddelijke dat ons kan duidelijk maken waar het om gaat in het leven.
Het verval is dat er verval plaats vindt in de maatschappij.
Dit verval uit zich op verschillende manieren, toenemende criminaliteit, toenemend drugsgebruik, toenemend vluchtelingenprobleem.
Om deze problemen op te lossen is meer inzicht nodig.
Het gewenste inzicht neemt toe door het bewustzijn te laten groeien.

Theo Mensink

554. Zoek je innerlijke rust op

16 september 2018

Lieve mensen
Een mens is vaak naar buiten gericht met zijn aandacht, meestal via de zintuigen.
Daar is altijd wel iets waar te nemen.
De aandacht naar binnen leggen is niet zo vanzelfsprekend.
In de kern van je wezen heerst grote rust.
Die rust wordt weldadig die plaats vaker op te zoeken.
Iets van de rust die daar heerst wordt door je geest overgenomen, je gaat rust uitstralen.
Eigenlijk ontdek je dat de binnenkant iets biedt dat je buiten niet aantreft.
Omdat dit zo is ligt het voor de hand dat je plek vaker gaat opzoeken.
Doordat je dit doet ontdek je dat daar meer te vinden is.
Daar bevindt zich kracht, liefde en licht.
Geleidelijk hebben steeds meer mensen daar behoefte aan.
Het creëert harmonie en dit is bevordelijk voor jezelf en de samenleving.
Elk mens kan aan die harmonie bijdragen.
Wat er voor nodig is, is de innerlijke rust opzoeken.
Die mogelijkheid is ons allemaal geschonken.
Het gaat om het nemen van het besluit.
Zodra je besloten hebt om je innerlijke rust op te zoeken is het verstandig om je te oriënteren op een methode die voor jou het beste is om te gebruiken.

Theo Mensink

555. Wees dankbaar en bescheiden.

Lieve mensen
Het is goed te beseffen dat wij geworteld zijn in Christus en daarmee in God.
Dit besef maakt je duidelijk dat alles wat de mens bezit en ontvangt van God afkomstig is.
Het maakt je dankbaar en bescheiden.
Want het maakt je duidelijk dat alles wat je tot stand brengt mogelijk is door de energie die God voortdurend schenkt.
Om die reden is dankbaarheid en bescheidenheid op z'n plaats.
Want zonder die voortdurende energiestroom van God houdt het leven op.

Dankbaar en bescheiden zijn klinkt eenvoudig maar dat is het niet.
Ons " ik-je " zit ons daarbij flink in de weg.
We denken meestal dat wij het allemaal zelf doen in het leven.
De gedachte dat het allemaal zelf doen is begrijpelijk, want zonder actie van onze kant komen de ideeën die we hebben niet tot stand.
We spelen wel een rol in het proces van uitvoering, maar de energie waar we gebruik van maken leveren we niet zelf. Die komt uit een andere bron.

Het leven brengt ons geleidelijk tot dit inzicht.
Als we onze accu te zwaar belast hebben dan hebben we rust nodig om weer opgeladen te worden. We beseffen daardoor dat er iets met ons gebeurt waardoor de energie weer op peil wordt gebracht. Dit biedt het inzicht dat we innerlijk geholpen zijn.

Tijdens het ontstaan van dit inzicht beseft je dat je niet alles alleen doet.
Ontstaat dit inzicht niet nadat je weer vitaal bent, dan leidt het tot trots, omdat je er vanuit gaat dat jij alles zelf hebt gedaan. Als je daar echt van overtuigd bent, dan is trots het gevolg.

De omgeving ervaart dit als onaangenaam.
Men gaat liever om met mensen zonder trots.
De mensen om je heen houden je dan een spiegel voor.
Op een bepaald moment zie je in dat je je houding moet veranderen.
Het is dan ook veel beter dankbaar te zijn voor wat je bereikt hebt, dan zit trots je niet in de weg.
Als je die dankbaarheid uit naar God, dan opent dit de weg naar bescheidenheid.

In een gesprek van Jezus tegen Thomas de Strijder gaat hij hier dieper op in.
Hij zegt tegen Thomas: "*Onderzoek jezelf, opdat je zult begrijpen wie je bent en wat je zult worden*".
Hij voegt daar aan toe: *als je jezelf onderzoekt dan word je een "zelf-kenner"*.
Iemand die zichzelf helemaal kent, kent ook God en weet hoe de verhouding God en mens ligt.
Als je dit weet is dankbaarheid en bescheidenheid vanzelfsprekend.
Theo Mensink

556. Laat je leiden door je innerlijk

14 oktober 2018

Lieve mensen
Velen zijn onwetend over het doel van het leven.
Als je niet weet wat het doel is dan wordt het lastig om op zo'n manier te leven dat je het doel bereikt.
Als je weet waar het om gaat kun je je daar op richten.

Het gaat om de ontwikkeling van het goddelijke.
Dit goddelijke is in ons innerlijk aanwezig.
We hebben het nodig om ons doel te bereiken.
Weten alleen is niet genoeg, we moeten er iets mee doen.

We moeten in het goddelijke, doordringen.
Als we hier in doordringen zijn we in contact met God.
We zijn dan in contact met het onpersoonlijke aspect van God.
Het onpersoonlijke aspect van God vormt de basis van alles wat in de wereld bestaat.
Het heeft zelf geen vorm, het is absoluut.
Onze geest is in staat door te dringen in het absolute.
Onze geest kan zich daarin onderdompelen.

Onze geest is menselijk.
Gods geest is goddelijk.

Tijdens het onderdompelen verandert onze geest door de kwaliteiten van de goddelijke geest.
De aard van de menselijke geest verandert daardoor.
Bij elke onderdompeling verandert de aard van de menselijke geest.
Haar aard wordt goddelijker.
Terwijl dit proces gaande is ontstaat er steeds meer innerlijke vrede in het hart van de mens en neemt ook de liefde toe.
Innerlijke vrede heeft tot gevolg dat je als mens rustiger door het leven gaat en je harmonie neemt toe.

Niet ieder mens kan zich er gemakkelijk in vinden dat wij kunnen werken aan de ontwikkeling van onze goddelijkheid.
In de eerste lezing van vandaag uit het evangelie volgens Maria Magdalena lezen we:
Christus de Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste.

Dit binnenste bevindt zich in je eigen hart en daar leg je contact mee als je je innerlijk verstillt en binnen gaat in je goddelijke bron.

Theo Mensink

557. Volharding

21-10-2018

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 117 en op het Evangelie van Thomas (Codex II, pag. 39-40 en pag. 32, logion 1) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Vorige week heb ik gesproken over het bereiken van het levensdoel: **goddelijkheid**.
Om dit levensdoel te bereiken is volharding nodig, het ontstaat niet door hier af en toe aandacht aan te besteden.

Sylvanus zegt daarover in een van zijn lessen: *Mijn zoon, zuiver jezelf eerst naar het uiterlijk leven, opdat je daarna in staat mag zijn je innerlijk te reinigen.*

Dus eerst de uiterlijke aspecten en daarna je innerlijke aspecten.

Eigenlijk gaat daar een besluit aan vooraf.

Dat is het besluit te gaan werken aan de ontwikkeling van je eigen goddelijkheid.

Het werken aan het zuiveren van je uiterlijke leven is de tweede stap.

De derde stap is het naar binnen leiden van je geest om in je eigen goddelijke bron te komen.

Dit kan met behulp van meditatie.

Met behulp van meditatie leg je contact met God.

Hierbij gaat het om regelmatig contact leggen met God, ook als ten gevolge van dat contact een proces ontstaat waardoor je spanning loslaat of verdriet.

Het loslaten van spanning en verdriet betekent dat het goddelijke licht in je bezig is je te zuiveren.

Die zuivering is nodig om er voor te zorgen dat jouw menselijke geest steeds meer goddelijke kwaliteiten gaat overnemen.

Ik reik dit niet zo maar aan, maar omdat Jezus zijn Apostelen ook aanreikte om te gaan mediteren.

Om op die manier hun eigen goddelijkheid te ontwikkelen en die goddelijkheid ook te bereiken.

Zij willen op een bepaald moment van Jezus weten wanneer ze dit bereiken.

In logion 37 uit het Evangelie van Thomas stellen zij die vraag:

Op welke dag zult u zich aan ons openbaren en op welke dag zullen wij u zien?

U zien betekent u in volle glorie zien.

Jezus zei daarop:

Als jullie je kleren aflegt zonder schaamte

en dan je kleren opneemt

en ze onder je voeten legt, – zoals kleine kinderen-,

en er overheen loopt;

dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien

en zullen jullie niet bevreesd zijn.

Je kleren afleggen zonder schaamte wil zeggen als jullie helemaal jezelf zijn.

Als je niets meer te verbergen hebt.

Als je je goddelijkheid helemaal toont.

En dan je kleren opneemt en ze onder je voeten legt, – zoals kleine kinderen-,

en er overheen loopt.

Dit wil zeggen dat je je goddelijkheid helemaal beheerst.

Dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien.

Dan zullen jullie niet bevreesd zijn.

Jezus voegt daar nog aan toe:

Ieder die de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken!

Hij zal dus het Koninkrijk der Hemelen binnengaan.

Die heeft dus zijn doel bereikt.

Dit doel kun je zelfs hier op aarde bereiken.

Ga dus net zo lang door met je innerlijke ontwikkeling tot dat je dit hebt bereikt.

Wees dus volhardend tot dat je het Koninkrijk der Hemelen bereikt hebt.

563. Zelfvergetelheid

Deze preek is gebaseerd op de Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pagina 91-92) en Het Geheime Boek van Johannes uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

Zelfvergetelheid heeft betrekking op het vergeten van het Zelf dat zich in de mens bevindt.

Door het vergeten van het Zelf komt de mens tot Dwaling.

In de voorgelezen tweede lezing over Zelfvergetelheid uit de Lessen van Sylvanus staan een paar bijzondere teksten die nadere toelichting behoeven.

Ik zal ze hier herhalen.

Onderhoud de heilige geboden van Jezus Christus, en je zult regeren over iedere plaats op aarde en geëerd worden door de engelen en de aartsengelen. Dan zul je hen als vrienden en mededienaren beoordelen en zul je een plaats verwerven in het hemelrijk.

Veroorzaak het goddelijke dat in je woont geen verdriet of moeilijkheden. Maar wanneer je het koestert en bidt of je geheiligd mag blijven en zelfbeheersing krijgen zowel naar lichaam als ziel, zul je een troon van wijsheid worden en zul je behoren tot de huisgenoten van God.

Hij zal jou door middel van haar(de wijsheid) een groot licht geven.

Deze teksten maken duidelijk dat het bewustzijn van de mens een bijzonder hoog niveau kan bereiken.

Als dit hoge niveau bereikt wordt dan schenkt de Wil van Het Eeuwige op dat moment een “*Onoverwinnelijke geestelijke Kracht*” aan die persoon.

Dit is te vinden in Het Geheime Boek van Johannes uit de Nag Hammadi Geschriften.

In die zelfde periode schenkt Christus deze persoon “*Volmaakt Bewustzijn*”.

Dit maakt die mens volmaakt.

Deze beide geschenken van Het Eeuwige en van Christus zorgen er voor dat die persoon onoverwinnelijk is en dus geen vijanden heeft omdat hij door niemand overwonnen wil worden.

Zo iemand gaat in volledige vrede door het leven en is volmaakt.

Daarvan zegt Sylvanus dat hij door engelen en aartsengelen zal worden geëerd.

Dit onderstreept het goddelijke niveau van deze persoon.

Deze ontwikkeling is voor elk mens mogelijk gemaakt vanaf het begin van zijn ontstaan als mens.

Elk mens heeft van Christus bij zijn ontstaan de goddelijke kern ontvangen en kan met behulp van contact met die kern zijn volmaaktheid bereiken.

Daarvoor is discipline nodig en volharding.

Theo Mensink

564. Liefde**16-12-2018**

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag 77-78, strofe 86) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Als liefde bij een mens voluit stroomt dan komt die stroom op zijn weg van het hart naar zijn omgeving geen belemmeringen tegen.

Wat uit het hart ontsnapt is ook voelbaar in zijn aura en daarbuiten.

Die situatie doet zich voor als die mens over de volle Waarheid beschikt.

Die volle Waarheid staat tot zijn beschikking door de ontwikkeling van het innerlijk weten.

Die ontwikkeling van het innerlijk weten is dus een voorwaarde voor het beschikken over volle liefde.

Filippus spreekt in dit verband over Geestelijke Liefde, dat is liefde van goddelijke kwaliteit.

Die goddelijke kwaliteit zorgt er voor dat de mens een dienaar wordt voor mensen die behoefte hebben om zich zelf te bevrijden om dat hoge niveau van Geestelijke Liefde te bereiken en te leven.

Het bereiken van dit hoge niveau van liefde gaat samen met het ontwikkelen van een hoog bewustzijn.

Bewustzijn betekent letterlijk je bewust-zijn van het Zijn in je zelf.

Ontwikkelen van bewustzijn betekent dat je werkt aan het laten doordringen van het goddelijke in je zelf.

Dit goddelijke bevindt zich in je eigen hart.

Daar bevindt zich de Parel van je eigen bestaan.

Die Parel wil zich uitdrukken om daarmee anderen te helpen en de weg te wijzen.

Zoals de mensheid nu functioneert zijn er wegwijzers nodig.

Wegwijzers kunnen er toe bijdragen dat de liefde tussen mensen onderling toeneemt.

Elk mens zal echter zelf aan de ontwikkeling van van zijn goddelijkheid moeten werken. om liefde te worden.

Een ander kan het niet voor je doen.

We beschikken allemaal over de zelfde goddelijke kern. Maak gebruik van dit geschenk om er voor te zorgen dat jij liefde wordt.

Theo Mensink

565. Het Sacrament van de doop**23-12-2018**

Lieve mensen

Twee weken geleden kreeg ik een vraag van Alex; hoe kan ik lid worden van de VKK.

Dit heb ik vorige week aan hem en Viveke uitgelegd.

Over twee dagen met Kerstmis wordt hij en zijn zoon Phil gedoopt.

Daarom lijkt het mij goed om uit te leggen wat er gebeurt tijdens de doop.

De toediening van elk sacrament begint met de aanroep van de H. Drie-eenheid.

In de Naam van de Allerhoogste wordt als eerste met de kracht van de H. Drie-eenheid de dopeling voorbereid op de ontvangst van het Sacrament van de doop.

Met de hand op het hoofd wordt duidelijk gemaakt dat een mens door Gods genade en zegen geroepen is tot de doop.

De priester sterkt daarna zijn rechter hand uit en verzoekt God om de mens die gedoopt wordt steun te verlenen.

Steun bij het op de juiste wijze handelen in het leven op basis van groeiend bewustzijn en daardoor de volheid van zijn incarnatie te bereiken.

De eerste zalving, met catechumenenolie, op de keelchakra en de nek wordt gedaan in de Naam van Christus.

Hiermee wordt ruimtelijke bescherming en aarding geboden aan de persoon die gedoopt zal worden.

Bij deze zalving wordt een engel aangeropen ter begeleiding, onder het maken van een kruisteken aan de voor en de achterzijde.

In de naam van de H. Drie-eenheid vindt onder het uitspreken van de doopnamen de doop met doopwater plaats.

Daarbij wordt de kruinchakra en de voorhoofschakra drie maal besprenkeld, als symbool van onderdompeling.

De tweede zalving met Christus' heilig Chrisma op de kruinchakra optimaliseert de functie van deze chakra: het openen en sluiten van de chakra.

Dit zelfde Chrisma wordt in de vorm van een kruis op de voorhoofschakra gestreken.

De priester legt daarna zijn hand op de kruinchakra waardoor er licht naar het hart stroomt.

Het wezen van de persoon die gedoopt wordt, wordt nu opgenomen in de gemeenschap van Christus' heilige kerk.

Hij ontvangt een + teken met het verzoek om het geloof in Christus in zijn leven tot uitdrukking te brengen.

Hierop volgt de ontvangst van een wit gewaad als symbool van zuiverheid en verbinding met Christus en Zijn engelen.

Daarna de ontvangst van een brandende kaars, als teken van het altijd brandende licht van de eigen geest.

God schenkt via de priester die zijn hand op het hoofd legt Zijn vrede onder het noemen van de naam van de gedoopte.

De doop wordt beëindigd met een slottoespraak.

De essentie daarvan is dat de gedoopte herinnert wordt aan de de woorden van Jezus Christus toen hij sprak:

“Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: Gij

zult de naaste liefhebben als Uzelf.”

Theo Mensink

568. Beheersing van de tong

20-01-2019

Lieve mensen

Wat de mond van een mens uitspreekt kan strelend zijn.

Wat de mond van een mens uitspreekt kan waar zijn.

Wat de mond van een mens uitspreekt kan liefdevol zijn.

Wat de mond van een mens uitspreekt heeft te maken met de kwaliteit van zijn hart.

De tong van de mens wiens hart vol liefde is hoeft zich nooit te beheersen omdat het geen kwaad kan spreken.

Werk daarom aan de ontwikkeling van het niveau van liefde in je hart.

Dit kan door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van je innerlijk weten.

Daarvoor heb je God in jezelf nodig.

Jouw innerlijk weten neemt toe door jouw geest onder te dompelen in Gods geest.

De liefde in je hart neemt daardoor toe.

Het toenemen van de liefde gaat net zo lang door totdat het hart gevuld is met liefde.

Daarmee garandeer je beheersing van de tong.

Theo Mensink

575. Onderzoek wie je bent.

10-03-2019

Deze preek is gebaseerd op het Boek van Thomas de Strijder (codex II, Boek 7, pag. 138 uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

In de eerste lezing van vandaag gebruikt Jezus zijn metgezel Broeder Thomas de Strijder om anderen aan te reiken dat het zinvol is te luisteren naar wat Hij de mensen te vertellen heeft.

Jezus zegt tegen Thomas, *luister naar me, dan zal ik je openbaren waarover je in je hart hebt nagedacht.*

In je hart nadenken betekent dat wat je met je gevoel kunt benaderen zonder dat het verstand daar aan te pas komt.

In je hart woont God.

Dit betekent dat je daar bent waar alle kennis aanwezig is,
en nog meer goddelijke aspecten.

Denk maar aan het begin van onze geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht.

God is in ons aanwezig als energie met trillingen die een combinatie vormen van Liefde, Kracht, Waarheid en Licht.

Die trillingen zijn in staat ons te begeleiden.

Ook in staat ons dingen te openbaren.

Openbaringen zijn dingen waarvan we het bestaan niet weten.

Als je die weet gaat geloven over in weten.
Weten zorgt voor innerlijk weten.
Als dat je eigendom is geworden dan ligt daarna je mens-zijn op een hoger niveau.

Jezus die alles weet reikt Thomas aan naar Hem te luisteren zolang ze nog het leven delen.
Eigenlijk biedt Jezus iedereen aan om naar zijn kennis te luisteren.
Hij voegt daaraan toe, *dan zul je begrijpen wie je bent; hoe je hier bent; en wat je zult leren.*
Met andere woorden: je zult beseffen wie je in je draagt en wat je daarvan kunt leren.
Luisterend naar je innerlijke bron, meer heb je aan geestelijke ontwikkeling niet nodig.
Want zegt Jezus tegen Thomas: *iedereen die zich zelf heeft gekend, heeft ook kennis over de diepte van het Al verkregen.* Meer is er niet te kennen.

Theo Mensink

577. Volharding

24-03-2019

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 117 en op het Evangelie van Thomas (Codex II, pag. 39-40 en pag. 32, logion 1) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen
Waarom is volharding voor ons van belang.
Als je volhard in je geestelijke ontwikkeling dan zul je je levensdoel bereiken: je eigen goddelijkheid.
Je bereikt je levensdoel niet door hier af en toe aandacht aan te besteden.
Sylvanus zegt daarover in een van zijn lessen: *Mijn zoon, zuiver jezelf eerst naar het uiterlijk leven, opdat je daarna in staat mag zijn je innerlijk te reinigen.*
Dus eerst de uiterlijke aspecten en daarna je innerlijke aspecten.

Eigenlijk gaat daar een besluit aan vooraf.
Dat is het besluit te gaan werken aan de ontwikkeling van je eigen goddelijkheid.
Het werken aan het zuiveren van je uiterlijke leven is de tweede stap.
De derde stap is het naar binnen leiden van je geest om in je eigen goddelijke bron te komen.
Dit kan met behulp van meditatie.

Met behulp van meditatie leg je contact met God.
Hierbij gaat het om regelmatig contact leggen met God, ook als ten gevolge van dat contact een proces ontstaat waardoor je spanning loslaat of verdriet.
Het loslaten van spanning en verdriet betekent dat het goddelijke licht in je bezig is je te zuiveren.
Die zuivering is nodig om er voor te zorgen dat jouw menselijke geest steeds meer goddelijke kwaliteiten gaat overnemen.

Ik reik dit niet zo maar aan, maar omdat Jezus zijn Apostelen ook aanreikte om te gaan mediteren.
Daarover vind je in de eerste 85 bladzijden van Het Grote Boek der Apokriefen vijf

aanwijzingen.

Hij reikte ze dit aan om op die manier hun eigen goddelijkheid te ontwikkelen en die goddelijkheid ook te bereiken.

Zij willen op een bepaald moment van Jezus weten wanneer ze dit bereiken.

In logion 37 uit het Evangelie van Thomas stellen zij die vraag:

Op welke dag zult u zich aan ons openbaren en op welke dag zullen wij u zien?

U zien betekent u in volle glorie zien.

Jezus zei daarop:

Als jullie je kleren aflegt zonder schaamte

en dan je kleren opneemt

en ze onder je voeten legt, – zoals kleine kinderen-,

en er overheen loopt;

dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien

en zullen jullie niet bevreesd zijn.

Je kleren afleggen zonder schaamte wil zeggen als jullie helemaal jezelf zijn.

Als je niets meer te verbergen hebt.

Als je je goddelijkheid helemaal toont.

En dan je kleren opneemt en ze onder je voeten legt, – zoals kleine kinderen-,

en er overheen loopt.

Dit wil zeggen dat je je goddelijkheid helemaal beheerst.

Dan zullen jullie de Zoon van de Levende zien.

Dan zullen jullie niet bevreesd zijn.

Jezus voegt daar nog aan toe:

Ieder die de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken!

Hij zal dus Het Koninkrijk der Hemelen binnengaan.

Die heeft dus zijn doel bereikt.

Dit doel kun je zelfs hier op aarde bereiken.

Ga dus net zo lang door met je innerlijke ontwikkeling tot dat je dit hebt bereikt.

Wees dus volhardend tot dat je Het Koninkrijk der Hemelen bereikt hebt.

Theo Mensink

