

Inzicht (293, 306, 317, 332, 339, 340, 341, 348, 388, 399, 410, 416, 423, 429, 430, 432, 433, 440, 443, 454, 465, 472)

293. Het verdrijven van onwetendheid

Lieve mensen

25 november 2012

Het thema van vandaag is het verdrijven van onwetendheid.
Waarom is het zo belangrijk om onwetendheid te verdrijven?
Het antwoord heeft te maken met Waarheid.
Waarheid met een hoofdletter is gelijk aan inzicht in het goddelijke.
Daarom is het zo belangrijk om onwetendheid te verdrijven.
Om ons dit duidelijk te maken is Jezus naar de wereld gekomen.
God had de mens geschapen naar zijn evenbeeld. Dit wil zeggen dat de mens dezelfde vermogens heeft ontvangen als Hij zelf. De mens heeft op basis van zijn vrije wil niet het juiste gebruik gemaakt van die vermogens.
De ontwikkeling ging de verkeerde kant op, er was behoefte aan correctie. Om de mensheid duidelijk te maken welke koers zij kon inzetten heeft Jezus zijn voorbeeld gegeven en zijn leer aangereikt door zichzelf tot Christus te ontwikkelen.
Een van de punten die Hij heeft aangereikt is dat de Waarheid in de mens aanwezig is.
Door zijn voorbeeld te volgen krijgen we de juiste koers weer te pakken.

Dan komt de vraag omhoog hoe je onwetendheid verdrijft.
Dit kan door het goddelijke in jezelf in te schakelen.
De goddelijke bron in jezelf weet alles.
God heeft die bron in de mens geplaatst om er op die manier voor te zorgen dat wij één kunnen worden met de oorsprong waaruit we zijn voortgekomen; met God.
We zijn ooit één geweest en zullen dit opnieuw worden.

Om één te worden moeten wij groeien in bewustzijn en dit is een innerlijk proces.
Een hoog bewustzijn betekent leven vanuit het goddelijke.
Dit gebeurt als de aard van de menselijke geest doordrongen wordt van de aard van de goddelijke geest.
Met dit doordringen van het goddelijke in het menselijke neemt inzicht in het goddelijke toe.
Het goddelijke krijgt de overhand in denken, spreken en handelen en zo verdwijnt onwetendheid.
Wat verborgen was in de mens treedt op die manier op de voorgrond.
Dit leidt er bij verdere ontwikkeling van het bewustzijn toe dat wij volmaaktheid bereiken.
We drukken dit in het Credo uit met de woorden: *“Wij geloven dat al Zijn kinderen eenmaal Zijn voeten zullen bereiken”*, onder de toevoeging: *“hoe ver wij voordien ook zijn afgedwaald”*.

Het bereiken van de hiermee bedoelde volmaaktheid is de bedoeling van ons leven.

Theo Mensink

306. Het verdrijven van onwetendheid

Deze preek is gebaseerd en op het Evangelie der Waarheid(Codex I, Boek 3, pag. 24 en 25) en op het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7, pag. 138) Uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

17 februari 2013

Bij het verdrijven van onwetendheid verandert geloven in innerlijk weten en daarna in innerlijk zien.

Geloven doe je op basis van inzicht van een ander.

Weten doe je op basis van innerlijk weten.

Zien doe je op basis van innerlijk zien.

Dit zijn de drie stadia die elk mens doorloopt op zijn spirituele pad.

Jezus zegt tot zijn broeder Thomas: *“Broeder Thomas, zolang je de tijd in deze wereld hebt, luister naar me, en ik zal je openbaren waarover je in je hart hebt nagedacht”.*

Thomas verkeert in het stadium van innerlijk weten en krijgt te horen dat hij moet blijven luisteren naar zijn Meester om tot zien te komen, want in dat stadium zal alles aan hem geopenbaard worden.

Dit betekent dat hij dan zichzelf kent.

Voor hem is dan niets meer verborgen. Het ontbreekt hem dan zelfs niet aan kennis over de diepte van het Al.

Uit deze uitleg zou de indruk kunnen ontstaan dat Thomas tot innerlijk zien kwam door te luisteren naar Jezus. Dit is niet juist.

Hij kwam tot volledige kennis van zichzelf door contact met zijn innerlijke Meester.

Uit dat contact werd hem alles geopenbaard, bleef niets verborgen.

Openbaringen vinden altijd in de mens plaats door middel van symbolen en beelden en niet doordat iemand anders deze aanreikt.

Wat Jezus aan Thomas duidelijk maakt geldt ook voor ons.

Bewandel het pad van innerlijk weten en kom tot innerlijk zien.

Door dit te doen verdrijf je alle onwetendheid en word je een heel mens.

Theo Mensink

317. Hoe omgaan met kwaad in het leven?

14 juli 2013

Alles wat je als kwaad aanvoelt in het leven moet worden overwonnen.

De manier om dit te doen is door het denken te veranderen, want het denken houdt je gevangen.

Als je je denken verandert, dan hoef je minder te verdragen en minder pijn te lijden.

Je denken verandert als je op het goddelijke in jezelf afstemt.

Om op het goddelijke af te stemmen moet je stil worden.

Dit betekent innerlijk heel stil worden en de aandacht naar binnen leiden.

God reikt je in die stilte andere gedachten aan.

Het gevolg is dat je bij jezelf denkt, zo heb ik het nooit gezien.

Die andere invalshoek zorgt er voor dat je anders met het kwaad omgaat.

Soms moet je vaker dan één keer naar binnen gaan om de juiste gedachte te krijgen.
Het naar binnen gaan over meerdere dagen spreiden.
Als je de juiste gedachte krijgt, dan overwin je daarmee het kwaad.

Blijf dus het kwaad niet analyseren, dat houdt je gevangen, dan blijf je er in ronddraaien
Word stil, zó stil dat het denken stopt, dan is er ruimte voor zuivere gedachten.

Sommige mensen hebben medelijden met zichzelf als ze door het kwaad getroffen worden.
Dit biedt niet de oplossing.
Wie medelijden met zichzelf heeft ziet de dingen slechts van één kant, die ziet niet de
waarheid.

Anderen proberen het probleem op te lossen door hun gedachten te verzetten
Door het verzetten van je gedachte stop je weg wat je niet bevalt.
Vroeg of laat keert het terug.

Echt innerlijk stil zijn maakt ruimte voor zuivere gedachten

Theo Mensink

332. Ontvankelijk zijn voor God

10-11-13

Lieve mensen

Als we in leven iets tegenkomen dat ons tegenstaat, vraagt dat onze aandacht.
Omdat het onze aandacht vraagt blijven we er mee bezig.
Als het echt onplezierig is dan beïnvloedt dat ons humeur.
Het beïnvloedt niet alleen ons denken maar ook ons gevoel.
Het ontnemt je de vreugde in het leven.
Dit is niet leuk voor jezelf en je omgeving.
Als je die situatie laat voortbestaan, dan wordt het er niet leuker op.

Een heel goed middel om die neerwaartse spiraal om te keren is je afstemmen op God.
Door afstemming op God in jezelf, geef je God de kans je te helpen.
Door die afstemming maak je je zelf ontvankelijk voor God.

Wat er dan gebeurd is dat de aandacht voor het probleem afneemt en de aandacht voor God
toeneemt.
God weet al lang waar je mee zit.

God zorgt als gevolg van jou afstemming voor het wegnemen van de onrust.
Dit stelt je in staat om weer helder te denken.
Dit heldere denken voert tot de juiste actie.

Theo Mensink

339. In alles wat bestaat is God aanwezig.

19-01-14

Lieve mensen

Binnen het christendom zijn we vertrouwd met de gedachte dat God overal aanwezig is.

Daarbij doel ik op de Alomtegenwoordigheid van God.

Hoe, dat staat ons niet scherp voor ogen. Toch is het heel essentieel.

De vraag is wat we hiermee kunnen. Of het ons helpt in het dagelijkse leven.

Meestal staan we er niet bij stil. Het is goed dit vandaag wel te doen. Daardoor kan het beeld wat wij van God hebben meer inhoud en betekenis krijgen.

Het aanwezig zijn in alles wat bestaat is het eenvoudigst voor te stellen door God te plaatsen in elk atoom. En wel in de kern van elk atoom.

We weten dat elke atoomkern een bijzondere grote kracht bevat en zorgt voor het voortbestaan van dat atoom. Die kracht houdt alles in stand.

Het ene atoom is deel van een mens, het andere een deel van een rots, het derde van een plant.

Elk atoom heeft zijn specifieke plaats en vormt samen met andere atomen een mens, een dier, een boom of maakt deel uit van het mineralenrijk.

Heel het leven is op die manier met elkaar verbonden. Het onderscheid bestaat alleen aan de buitenkant van alles dat vorm heeft en niet op het niveau van het atoom.

Het Ene Leven is op de zelfde wijze in alles aanwezig.

Dat wat wij God noemen is dus zowel de Schepper als de Schepping.

Wij, met alles wat er is vormen samen God.

Tegelijkertijd bestaat God ook persoonlijk als lichtwezen.

Het onpersoonlijke en het persoonlijke van God is voor ons moeilijk voor te stellen, omdat wij alles wat bestaat als afgescheiden zien. We zien alles wat bestaat als delen van het geheel en niet als een geheel dat een Eenheid vormt.

Die Eenheid is God.

Want er is niets dat God niet is.

Die totaliteit functioneert als één geheel.

We zijn dit de laatste jaren gaan zien als een ecosysteem waarin elk deel zijn functie heeft.

Als mens hebben we ook een functie.

Als we onze eigen functie goed begrijpen dan richten we ons vanzelf op het ondersteunen van het geheel. Hoe meer we de totaliteit als een geheel zien, hoe soepeler het geheel functioneert, omdat we er dan mee in de pas lopen.

Zien we onszelf als afgescheiden van het geheel, dan wordt ons handelen al gauw disfunctioneel.

Dat komt omdat ons eigen belang dan voorop staat.

Het weten en daarbij handelen vanuit het besef van eenheid zorgt voor een geheel dat beter functioneert.

De bijdrage die ieder van ons daarbij kan leveren is, het loslaten van het ik-gerichte en dat vervangen voor het wij-gerichte. Daardoor gaan we met de stroom mee. Daarmee ondersteunen we de evolutie. Dit is de bedoeling van ons bestaan.

Evolutionair bezig zijn betekent steeds meer handelen in overeenstemming met het goddelijke wetten, waardoor harmonie ontstaat.

Een belangrijke stap daarbij is dus jezelf niet langer als gescheiden van het geheel zien. Zowel jij als de anderen zijn een deel van het grote geheel. En met alles wat bestaat vormen we God.

Dit besef brengt met zich mee, dat elk mens van waarde is, want samen vormen we de totaliteit. Laat daarom het idee, niet waardevol te zijn helemaal los en vervang dat door wel waardevol zijn.

Die omslag is bepalend voor de ontwikkeling van de wereld.

Theo Mensink

340. Ken je Zelf en daarmee de Vader

26-01-14

Deze preek is gebaseerd en op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 18) de Verhandeling over de opstanding(Codex I, Boek 4, pag. 47 en 48) en het Dankgebed (Codex VI, Boek 7, pag. 63 t/m 65))uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Om God te leren kennen moet de mens de inhoud van zijn goddelijke bron leren kennen.

In die goddelijke bron is het Zelf aanwezig.

Als je het Zelf volledig kent wordt God aan je geopenbaard.

In het Evangelie van de Waarheid wordt duidelijk gemaakt dat de mens vergeten is, niet meer weet wie hij eigenlijke is.

Daar wordt gezegd: *“Aangezien vergetelheid is ontstaan doordat de Vader niet werd gekend, zal die vergetelheid terstond verdwijnen zodra de Vader wordt gekend”*.

De mens heeft de mogelijkheid ontvangen zijn diepste wezen te leren kennen en daarmee God.

Hij heeft daarvoor bewustzijn, verstand en gnosis nodig.

In het Dankgebed staat daarover:

***bewustzijn** wordt geschonken opdat wij God mogen omvatten;*

***verstand** wordt geschonken opdat wij God mogen verklaren;*

***gnosis** wordt geschonken opdat wij God mogen kennen.*

Gnosis is zo belangrijk voor ons mensen, omdat innerlijk weten er voor zorgt dat de mens zijn goddelijkheid gaat uitdrukken.

Het is onze ziel die ons voortdurend aanspoort om God te leren kennen. De ziel spoort ons aan om te blijven zoeken.

Jezus ging daarin nog een stap verder toen hij zij: *“Weten jullie dan niet dat jullie goden zijn”*.

Daarmee haalt hij het hoogste in de mens naar boven.

Uit het Evangelie van de Waarheid wordt duidelijk dat Christus ons de weg heeft getoond om verlichting te bereiken.

Het leren kennen van het Zelf is de weg.

Dit proces van leren kennen leidt tot toenemend inzicht en uiteindelijk tot de Waarheid.

Het kennen van de Waarheid is de vervulling van het leven.

Die Waarheid werd Jezus geschonken bij de doop in de Jordaan.

Nu bij zijn Verheerlijking wordt zijn goddelijke bron zodanig geactiveerd dat hij volop Licht uitstraalt in aanwezigheid van de profeet Elia en Mozes, samen met enkele apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes.

Terwijl dit gebeurt laat God zowel Hem als de aanwezigen weten dat Hij de geliefde Zoon is van de Vader.

Dit betekent voor ons, die ook kinderen van God zijn, dat wij het zelfde niveau kunnen bereiken door het pad op te gaan dat leidt tot Zelfkennis.

Verdrijf daarom de vergetelheid door innerlijk weten te ontwikkelen.

Dat leidt tot kennis en ervaring van het Zelf.

Als die kennis volledig en de ervaring voldoende dan vindt innerlijk de openbaring plaats.

Theo Mensink

341. Vreugde

2-2-14

Het is vandaag Maria Lichtmis.

Dit heeft te maken met vreugde.

Van daar de titel van deze preek.

De opdracht van Jezus in de tempel door zijn moeder Maria is een daad van vreugde.

Zij dankte God op die dag voor de geboorte van haar zoon.

Met de bijzondere naam Emanuel; God is met ons.

Het uiten van vreugde doe je op het niveau van het hart.

In het leven ontvangen we veel, eigenlijk alles, zowel de dingen die direct vreugde met zich meebrengen als moeilijkheden waar we van moeten leren en die later vreugde brengen.

Het zijn allemaal geschenken die er toe bijdragen dat we als mens groeien tot een Mens met een hoofdletter.

Er is dus voortdurend reden om dankbaar te zijn en om die dank te uiten aan God.

Daarmee schenken we vreugde.

Elke vreugde van een mens over het leven is dank aan God.

Daarmee schenken wij vreugde, ook zonder dat het wordt uitgesproken, simpelweg door blij te zijn.

Zo lang je blij bent dank je.

Wanneer je werkt en je doet dit met vreugde, dan dank je.

Wanneer je blij bent dat je gezond bent, dan dank je.

Wanneer je blij bent dat je geboren bent, dan dank je

Wanneer je blij bent etc, etc....

Een blij mens straalt licht uit en dat maakt anderen blij.

Zorg er daarom voor dat je tevreden en blij door het leven gaat.

Die tevredenheid bereik je door rustig door het leven te gaan.

Dan maak je de juiste keuzes.

Rustig door het leven gaan betekent, tijd nemen voor jezelf en vertrouwen ontwikkelen op God.

Ik vertaal dit met vertrouwen op je innerlijk.

Immers God woont daar in de mens.

Dat was en is de boodschap van Jezus.

Zijn boodschap is 2000 jaar oud.

Zijn moeder wist dat hij verlossing zou brengen voor de mensheid.

Reden te meer om bij haar Tempelgang 40 dagen na zijn geboorte God op vreugdevolle wijze te danken.

Reden ook voor ons om dit te vieren en onze vreugde te uiten.

Om die vreugde luister bij te zetten staat het Sacrament uitgesteld.

Vanuit dit Sacrament straalt voortdurend Licht.

Dit Licht verheft ons bewustzijn en zorgt er voor dat wij het leven op een hoger niveau beleven, met meer inzicht.

Groeit ons bewustzijn tot heel hoog niveau dan zullen ook wij stralen zoals Christus straalde.

Dat is de essentie van het christendom.

Theo Mensink

348. Inzicht

23 mrt. 2014

Lieve mensen.

Heel ons leven zijn we bezig met handelen, dingen doen en beslissingen nemen. Ieder van ons wil dat zo goed mogelijk doen. Zo goed mogelijk betekent in overeenstemming met onze vermogens en inzichten.

Inzicht komt van binnenuit. De manier waarop we over dingen en gebeurtenissen denken bepaalt ons handelen.

Het denken wordt bepaald door de kwaliteit van het hart. Een vredig mens komt op vreedevolle gedachten. Een lief mens komt op liefdevolle gedachten.

Om dus juist te handelen is het van belang aandacht te besteden aan het innerlijke. Contact met het innerlijke maakt je vredig, liefdevol.

Het innerlijke is voor ons de bron van het leven. Laat die bron stromen.

Om te stromen moet de kraan open.

Dat was de reden waarom Jezus zei: *“Ga naar uw binnenkamer om de Vader te ontmoeten.”*

Door ontmoeting op die plaats neem je kwaliteiten van de Vader over, van God.

We weten dat God Licht is en Liefde en Kracht en Waarheid.

Weten alleen is niet genoeg voor juist handelen. Het gaat er om dat wij liefde, licht, kracht en waarheid worden. Dit zijn kwaliteiten die je helpen bij juist handelen.

Contact met God in je vormt het fundament voor juist handelen. Dit contact brengt de juiste waarden omhoog, schenkt in toenemende mate zelfs Waarheid. Als je handelt op basis van Waarheid handel je juist.

Je hoeft dus niet aan een ander te vragen wat juist handelen is. Het is veel effectiever om af te dalen in je eigen bron en het geestelijke bronwater als basis gebruiken voor je handelen.

Handelen is juist, als het voor jezelf en de omgeving juist is. Dat brengt orde voort. Dan wordt jou handelen in overeenstemming met de kosmos. Kosmos staat voor orde.

Je handelt dan in overeenstemming met de goddelijke orde, de goddelijke wetten.

Dat is de reden van het steeds weerkerende collectegebed;

“Leer ons O God het leven dat in ons is en in alle volkeren der aarde, als Uw eigen leven te

herkennen, dat alles bezielt. Leid ons tot het verstaan van Uw wetten, opdat vrede en goede wil op aarde gaan heersen.”

God in je bied je de kans die wetten te leren als je contact legt met je innerlijke bron.

Theo Mensink

388. De doop van onze Heer

18-01-2015

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 17, 18, 24, 26, 27 en 36) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Om volmaakt te worden hebben we de Heilige Drie-eenheid nodig. In het Evangelie der Waarheid wordt duidelijk hoe dit in elkaar steekt.

Dit begint als volgt:

Het Evangelie der Waarheid is een vreugd voor wie van Het Eeuwige de genade ontvangen hebben om Hem te kennen door de macht van het Woord. Het Woord dat uit Het Eeuwige is voortgekomen. Dat is hij die genoemd wordt de Verlosser, naar het werk dat hij verrichten moet voor de verlossing van hen die onwetend geworden zijn omtrent Het Eeuwige. De naam van het Evangelie verkondigt de hoop voor hen die Hem zoeken. (pag.17)

Hier wordt het volgende duidelijk gemaakt:

De mens leert God kennen door de macht van het Woord. Het Woord is Christus die uit Het Eeuwige is voortgekomen. Het Eeuwige, Puur en Eeuwig heeft altijd bestaan en zal altijd blijven.

Christus is de Verlosser. Christus schiep de wereld en is ook degene die ons de weg heeft gewezen om ons zelf te verlossen.

De mens moet zich verlossen van onwetendheid, daardoor bevrijdt hij zichzelf en dat is verlossen. Dit komt naar voren in de volgende tekst van het Evangelie van de Waarheid. In die tekst wordt vergetelheid gebruikt. Vergetelheid wil zeggen dat wij ooit geweten hebben, maar dit weten zijn kwijt geraakt.

De vergetelheid die eigen is aan de Dwaling is niet door Het Eeuwige gemanifesteerd. Zij is niet een licht afkomstig van Het Eeuwige. Vergetelheid is niet ontstaan vanuit Het Eeuwige, maar zij ontstond wel vanwege Hem. Wat echter in Hem bestaat, is de kennis die verschijnt opdat vergetelheid teniet wordt gedaan en Het Eeuwige wordt gekend. Aangezien vergetelheid is ontstaan doordat Het Eeuwige niet werd gekend, zal die vergetelheid terstond verdwijnen zodra Het Eeuwige wordt gekend. (pag. 18)

Deze tekst gaat verder in op vergetelheid.

Iemand die dwaalt is onwetend, hij is de weg kwijt. Dit betekent ook dat hij ooit de weg gekend heeft. Hij kende de weg omdat hij vanaf zijn ontstaan de Heilige Drie-eenheid kende. Het weten wie de Heilige Drie-vuldigheid is, is verloren gegaan. Zodra dit weten terugkeert wordt de Heilige Drie-vuldigheid weer gekend. Dit kan door weer in verbinding te komen met de bron waaruit we allemaal zijn voortgekomen. Het terug verbinden met de bron is de betekenis van het Latijnse woord “religare”. Daar is het woord religie van afgeleid.

Het Evangelie gaat verder in op hoe Het Eeuwige zich ontboezemt aan ons.

Het Eeuwige ontboezemt zichzelf - Zijn 'boezem' nu is de Heilige Geest - Hij onthult Zijn Verborgene - Zijn Verborgene is Zijn Zoon - (pag. 24)

De Waarheid verscheen, en al haar uitvloeisels herkenden haar. Zij omhelsden de Enige in waarheid en volmaakte kracht waardoor zij met Het Eeuwige verbonden zijn. Want ieder die de Waarheid liefheeft, heeft de Heilige Geest ontvangen: immers de Waarheid is de mond van Het Eeuwige en Zijn tong de Heilige Geest, die ieder met de Waarheid verbindt doordat de tong gehecht is aan de mond van Het Eeuwige. (pag.26)

De bijdrage van Christus wordt duidelijk uit het volgende deel van het Evangelie: *Want zo via de Heilige Geest manifesteert Het Eeuwige zich (pag. 27). Daarom spraken zij in hun midden van de Christus, de gezalfde, opdat zij die verdwaald waren mochten terugkeren en hij hen met balsem zalven zou. (pag. 36)*

De essentie van deze zinnen is:

Dat het bewustzijn ons steunt om terug te keren naar God.

Christus, de goddelijke Liefde helpt ons daarbij. De goddelijke Liefde is één met de Heilige Drie-eenheid. Voor dit terugkeren naar God, onze oorsprong krijgen we alle tijd, want we zijn onvergankelijk. Die onvergankelijkheid geeft ons de zekerheid dat we eens volmaakt zullen worden.

Het is Christus in ons – de drager van het bewustzijn van God – die ons steunt op de weg naar volmaaktheid.

Door de doop in de Jordaan is hij zelf volmaakt geworden en het Koninkrijk der Hemelen binnen gegaan. Vanaf dat moment ontving hij permanent alle steun van de Heilige Drie-eenheid.

Theo Mensink

399. Christus wees ons de weg

12-04-2015

Deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Het is een week geleden dat we de opstanding van Christus in de persoon Jezus gevierd hebben.

In de Verhandeling over de opstanding legt Valentinus op zijn verzoek aan de leerling Rheginus de Opstanding uit. In de Nag Hammadi geschriften zegt hij daarover:

“Hoe heeft de Heer nu onderricht terwijl hij in het vlees was en nadat hij zichzelf had geopenbaard als Zoon van God? Hij wandelde rond in de streken waar ook jij verblijf houdt en weersprak de wet van de natuurlijke orde, ik bedoel de dood. Welnu, Rheginus, de Zoon van God was eveneens de Zoon des Mensen. Hij omvatte ze beiden, bezat zowel menselijkheid als goddelijkheid, zoals hij enerzijds in zijn gedaante als Zoon van God de dood overwon, en anderzijds als Zoon des Mensen de terugkeer naar de volheid bewerkstelligde, omdat Hij in de bovenwereld als zaad der Waarheid preëxisteerde voordat dit wereldbestel zijn beslag had gekregen, waarin de heerschappijen en de goddelijke machten zo talrijk zijn geworden”. (pag. 44).

Valentinus spreekt over de bovenwereld waarin Christus “als zaad der Waarheid” bestond vóór dat alles geschapen werd. Daarmee maakt Valentinus duidelijk dat het zaad der Waarheid opgeslagen lag in Het Eeuwige. Uit Het Eeuwige kwam de Oermoeder voort. Het Eeuwige bezwangerde de Oermoeder energetisch waaruit Christus ontstond. Dit alles gebeurde in het begin van de Schepping van ons universum. Dus Christus bestond al lang en is bij het Scheppen van de mens in ieder van ons gelegd in de Godsvonk. Die zelfde Godsvonk was ook aanwezig in Jezus vóór dat hij op aarde kwam. Valentinus gebruikt daarvoor de term “als zaad der Waarheid”. Dat zaad dat toen al aanwezig was ontkiemde volledig in Jezus en maakte hem tot Christus.

Valentinus sluit daar op aan met:

Ik besef dat ik dit antwoord in moeilijke termen vervat, toch is er in het woord der Waarheid niets moeilijk. Integendeel, aangezien de Oplossing, Christus, verscheen, die niets verborgen zou laten, werd alles omtrent het bestaan ondubbelzinnig geopenbaard: het ‘oplossen’ van het mindere enerzijds en anderzijds het openbaren van het verhevene. Deze Oplossing is de uitstraling (emanatie) van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken. (pag.45)

Met het mindere wordt hier bedoeld op: het aardse leven.

Met het openbaren van het verhevene wordt bedoeld op: het goddelijke leven.

De laatste zin: *Deze Oplossing is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken* betekent:

Christus is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken.

Valentinus gaat daarna verder in op het verlossingswerk van Christus.

De Verlosser heeft de dood teniet gedaan – hieromtrent behoort je niet meer onwetend te zijn – want hij legde de vergankelijke wereld terzijde en verving die door een onvergankelijk eeuwig rijk (Eon). En hij is opgestaan, en wees ons zo de weg van onze onsterfelijkheid. Toen inderdaad, zoals de apostel zegt: ‘Ieden wij met hem en stonden wij op met hem en voeren ten hemel met hem’.

D.w.z.: Christus overwon de dood en wees ons de weg om het zelfde te doen. Christus liet over dit proces niets verborgen.

Maar wanneer beginnen we aan de weg die Christus ons gewezen heeft?

We beginnen daar aan als we innerlijke onrust voelen over het leven.

Het voelen van die onrust wordt door de ziel aangezet.

De ziel van elk mens begeleidt zijn leven.

In de geestelijke ontwikkeling van elk mens komt er een moment voor, dat hij zich afvraagt wat het doel is van het leven.

Het innerlijke proces dat zich dan afspeelt wordt door de ziel begeleid.

Er ontstaat inzicht met betrekking tot het leven.

Daardoor ontstaat behoefte om je te richten op de spirituele kant van het leven.

Naarmate die kant sterker trekt, begint het gevoel te ontstaan dat niet alle daden bevorderlijk zijn voor je leven.

Dan ontstaat de gedachte dat het goed is om bij anderen aan te kloppen die al wat verder op het spirituele pad gevorderd zijn.

Dit leidt tot verdieping in geestelijke zaken.

Op een bepaald moment wordt duidelijk welke rol God daarin speelt.
En dandan ontsluit het pad zich verder.

Theo Mensink

410. De mens op weg naar zijn eindpunt

Lieve mensen

12 juli 2015

De weg naar het eindpunt is voorgeleefd door Jezus, de wegbereider.

Heel zijn leven was daar op gericht.

Elke daad, elk woord, elke bede, om ons te laten zien waartoe een mens in staat is.

Jezus had daarbij 100 % vertrouwen op het innerlijke bestuur, de Vader of het inwonende Licht.

Wat hij aanreikte en wat hij deed was afgestemd op het bewustzijn van de mensen van die tijd.

Inmiddels is het bewustzijn in de wereld gestegen en zijn we meer ontvankelijk voor zijn inzichten.

Het stijgen van het bewustzijn is mede te danken aan mensen die werken aan hun innerlijke groei.

Door daar regelmatig aan te werken ontstaat er een situatie waardoor zij ervaren dat zij zich kunnen laten leiden door hun innerlijk.

Die innerlijk leiding brengt gerichtheid met zich mee.

Door die gerichtheid versnelt de groei van het bewustzijn.

De groei van het persoonlijk bewustzijn draagt bij aan de groei van het collectief bewustzijn van de mensheid in de wereld.

De wereld heeft daar behoefte aan om oplossingen te vinden voor de problemen die we gezamenlijk hebben gecreëerd op wereldniveau.

Want als het bewustzijn van de mens groeit, dan gebeuren de volgende dingen.

Er ontstaat steeds meer inzicht in het doel van het leven.

Er ontstaat innerlijke vrede en harmonie.

Dan groeit de aandacht voor God.

Bovendien groeit het inzicht dat de mens niet gescheiden is van God.

Dit inzicht ontwikkelt zich naar eenheid met God.

Waardoor totale overgave plaats vindt.

Daarmee bereikt de mens zijn eindpunt.

Theo Mensink

416. Bevrijding door het christendom.

Lieve mensen

23 aug 2015

Elke religie is er in oorsprong op gericht de mens te begeleiden naar bevrijding.

Dat geldt ook voor het Christendom.

Door menselijke invloeden na het vertrek van Jezus is het aspect bevrijding minder centraal komen te staan.

Toch voelt elk mens dat hij een drang bezit tot vrijheid.

Die drang is er al als kind en wordt in de jaren daarna gedempt door regels en begrenzingen die worden opgelegd.

Ouders en anderen leggen die regels en begrenzingen op, omdat zij ze zelf opgelegd hebben gekregen en zo gaat dit van generatie op generatie.

Heel geleidelijk bevrijdt elke generatie zich een klein beetje van de regels en begrenzingen die ze heeft meegekregen.

Het gaat hierbij om opvattingen over geloof, opvoeding, beroepskeuze, keuze van vrienden, de zin van het leven, keuzen met betrekking tot alleen wonen, samenwonen en omgaan met seksualiteit. Met betrekking tot al deze zaken worden meningen en standpunten gevormd die een mengeling vormen van ideeën van anderen en eigen ideeën.

Als de ouders minder streng zijn dan hebben de ideeën van anderen de meeste invloed.

Die ideeën kunnen ook een begrenzend invloed hebben als er weinig ruimte is gelaten voor eigen meningsvorming.

Veel van die begrenzingen zijn door de eeuwen heen door het christendom opgelegd.

De meningen en opvattingen binnen het christendom zijn eeuwenlang bepalend geweest.

De invloed van het christendom is afgenomen met als gevolg dat de normen en waarden aan het veranderen zijn.

Lang niet alle opvattingen die door het christendom zijn overgedragen blijken te stroken met het innerlijke van de mens.

De mens die de kerk heeft losgelaten, komt tot de ontdekking dat op vele fronten de vork anders aan de steel zit dan lang is voorgehouden.

Dat wat niet mag en dat wat moet binnen het christendom is al enige tijd toe aan ontgrendeling om te komen tot bevrijding.

Door je terug te trekken in jezelf, in je binnenste, zet je een proces in werking dat je steunt op het pad dat je ingeslagen bent toen je besloten hebt jezelf te bevrijden.

Je gaat steunen op het innerlijk weten.

Want tot vrijheid zijn wij geroepen, om mens te worden naar het beeld en de geest van Jezus de Christus.

Hij heeft zichzelf bevrijd van alle begrenzingen en leefde in totale vrijheid en liet zijn liefde onbelemmerd stromen.

De boodschap jezelf te bevrijden dient weer centraal te komen staan in het christendom. Dan herwint het zijn aantrekkingskracht en glans die het in de eerste eeuwen na Christus gehad heeft.

Dan gaan mensen handelen in overeenstemming met het eigen innerlijk. Het innerlijk waarin alle goddelijke wetten opgeslagen liggen, in de transcendente bron, wachtend tot zij tot werking kunnen komen. Dit proces voert tot volledige bevrijding.

Neem daarom regelmatig de tijd om te verstillen en je daardoor af te stemmen op God aan de binnenkant. Dit leidt tot individuele bevrijding die we allemaal zoeken.

Theo Mensink

423. God in alles wat bestaat

18-10-2015

Lieve mensen

Binnen het christendom zijn we vertrouwd met de gedachte dat God overal aanwezig is. Hoe, dat staat ons niet scherp voor ogen. Toch is het een heel essentiële gedachte.

De vraag is wat we met die gedachte kunnen. Of het ons helpt in het dagelijkse leven. Meestal staan we er niet bij stil. Het is goed dit vandaag wel te doen. Daardoor kan die gedachte meer inhoud en betekenis krijgen.

Het aanwezig zijn in alles wat bestaat is het eenvoudigst voor te stellen door God te plaatsen in elk atoom. En wel in de kern van elk atoom.

We weten dat elke atoomkern een bijzondere grote kracht bevat en zorgt voor het voortbestaan

van dat atoom. Die kracht houdt alles in stand.
Het ene atoom is deel van een mens, het andere een deel van een rots, het derde van een plant.
Elk atoom heeft zijn specifieke plaats en is samen met andere atomen een uitdrukking van God.
Heel het leven is op die manier met elkaar verbonden. Het onderscheid bestaat alleen aan de buitenkant van alles dat vorm heeft en niet aan de binnenkant.
Het Ene Leven is op de zelfde wijze in alles aanwezig.
Dat wat wij God noemen is dus zowel de Schepper als de Schepping.
Wij, met alles wat er is vormen samen God.
Tegelijkertijd bestaat God ook persoonlijk als lichtwezen.

Het onpersoonlijke en het persoonlijke van God is voor ons moeilijk voor te stellen, omdat wij alles wat bestaat als afgescheiden zien. We zien alles wat bestaat als delen van het geheel en niet als een geheel dat een Eenheid vormt.
Doen we dat wel, dan maakt God ook deel van het geheel uit.
Want er is niets dat God niet is.

Die totaliteit functioneert als één geheel.
We zijn dit de laatste jaren gaan zien als een ecosysteem waarin elk deel zijn functie heeft.

Als we onze eigen functie goed begrijpen dan richten we ons vanzelf op het ondersteunen van het geheel. Doen we dat niet dan breken we het geheel af. Hoe meer we de totaliteit als een geheel zien, hoe soepeler het geheel functioneert, omdat we er dan mee in de pas lopen.

Zien we onszelf als afgescheiden van het geheel, dan wordt ons handelen al gauw disfunctioneel. Dat komt omdat ons eigen belang dan voorop staat.
Het weten en daarbij handelen vanuit het besef van eenheid zorgt voor een geheel dat beter functioneert.
De bijdrage die ieder van ons daarbij kan leveren is, het loslaten van het ik-gerichte en dat vervangen voor het wij-gerichte. Daardoor gaan we met de stroom mee. Daarmee ondersteunen we de evolutie. Dit is de bedoeling van ons bestaan.

Evolutionair bezig zijn betekent steeds meer handelen in overeenstemming met de goddelijke wetten, waardoor harmonie ontstaat.

Een belangrijke stap daarbij is dus jezelf niet langer als gescheiden van het geheel zien. Zowel jij als de anderen zijn een deel van het grote geheel. En met alles wat bestaat vormen we God.

Dit besef brengt met zich mee, dat elk mens van waarde is, want samen vormen we de totaliteit. Laat daarom het idee, niet waardevol te zijn helemaal los en vervang dat door wel waardevol zijn.
Die omslag is bepalend voor de ontwikkeling van de wereld.

Theo Mensink

429. Zelfvergetelheid

6 dec. 2015

Lieve mensen

Zelfvergetelheid komt voort uit onwetendheid.

In de eerste lezing uit het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 18) is zojuist voorgelezen:

“Vergetelheid die eigen is aan de Dwaling, is niet door de Vader gemanifesteerd”.

Deze zin kun je veranderen in:

Onwetendheid die de oorzaak is van Dwaling, is niet door de Vader tot stand gebracht.

De mens wist aanvankelijk wie God was, maar is dit inzicht kwijt geraakt.

Het gaat om onwetendheid met betrekking tot God.

God in de mens duiden wij aan met het Zelf.

Zelfvergetelheid betekent dus onwetend zijn over God in ons zelf.

Nu is het de bedoeling dat we ons zelf leren kennen. Dit kan door de kern in ons zelf te leren kennen, het Zelf.

Als je het Zelf kent dan geef je je over aan God.

Elk mens heeft de mogelijkheid zichzelf over te geven aan het Zelf.

Het Zelf heeft alle inzicht en kennis om ons leven te leiden. Maar je geeft je daar pas aan over, als je op een of andere manier een korte ervaring hebt gehad die je er toe brengt je helemaal over te geven.

Overgave is daarmee een proces dat tijd nodig heeft. De start van het proces ligt bij ons zelf. Zo gauw we inzien dat er iets is dat ons leven beter kan leiden dan ons eigen “ik”, worden we nieuwsgierig hoe dit werkt. Het besef groeit dat stilte een belangrijke factor is.

Stilte blijkt een voorwaarde te zijn voor het toelaten van intuïtie. Intuïtie leert ons, het geeft ons aanwijzingen. Aanwijzingen die waardevol zijn, die voor ons persoonlijk iets betekenen.

Door die aanwijzingen op te volgen ontstaat vertrouwen in die aanwijzingen, en daardoor wordt het opvolgen van wat intuïtie je aanreikt een gewoonte. Intuïtie komt tot stand uit aanwijzingen van de innerlijke leermeester. Elk mens heeft een innerlijke leermeester die klaar staat om jou te leren wat zinvol is om te weten. Die leermeester wacht met zijn inzichten aanreiken nadat jij aangeeft dat je daar behoefte aan hebt.

De innerlijke leermeester leidt ons via de intuïtie op ons persoonlijke pad. En als we daar ervaring mee hebben opgedaan komt vroeg of laat de gedachte omhoog, “waar komt intuïtie vandaan”. Het komt uit onze eigen bron, uit het inwonende Licht. Het inwonende Licht is gelijk aan God.

Dus God begint ons leven te sturen en dat is bevorderlijk voor onze eigen spirituele groei. Die groei zorgt voor het verdwijnen van onwetendheid.

Onwetendheid maakt plaats voor innerlijk weten. Volledig innerlijk weten leidt tot het doen van de Wil van God.

Theo Mensink

430. De beginselverklaring van de Vrij-Katholieke Kerk

13-12-205

Lieve mensen

In de beginperiode van de VKK is door de gezamenlijke bisschoppen een beginselverklaring opgesteld.

Deze is in 1973 aangepast aan de inzichten van die periode.

De verklaring begint met de volgende zin:

“De VKK heeft tot taak het werk van Christus in de wereld te bevorderen”.

Daarna gaat de tekst verder met:

“De VKK ontleent de inspiratie tot haar werk aan een krachtig geloof in de levende Christus. Zij gelooft dat de levenskracht van een Kerk toeneemt naarmate haar leden niet alleen een Christus herdenken die 2000 jaar geleden leefde, maar er ook naar streven als voertuig de Christus aller eeuwen te dienen”.

Met de Christus aller eeuwen wordt Christus bedoeld die bij het begin van de Schepping uit de Oermoeder is voortgekomen doordat Het Eeuwige haar bezwangerde met een lichtvonk. Het is deze Christus die tot taak kreeg alles vorm te geven in de Schepping en alles te onderhouden.

De beginselverklaring gaat daarna verder met:

“Het is deze Christus die te allen tijde leeft als een machtige geestelijke tegenwoordigheid”.

Hieraan wordt toegevoegd:

“De VKK aanvaardt de belofte van Christus, uitgesproken door Jezus Christus die zei: Waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden”.

Deze uitspraak is volledig in lijn met de gedachte dat Christus in elk mens woont.

Elke keer als wij bijeen zijn om de Mis te beleven zijn wij in Zijn Naam verenigd.

Christus is dan aanwezig. Het is Zijn energie die we ervaren..

En door alles wat ons tijdens de Mis geschonken wordt door Christus maken wij een geestelijke groei door.

Die geestelijke groei stelt ons steeds meer in staat als mens mee te werken aan een betere wereld.

In de beginselverklaring wordt op meerdere plaatsen duidelijk dat de VKK iedereen vrij laat het geloof in volle vrijheid te beleven.

Dit komt o.a. tot uiting in de volgende zin:

“De VKK laat haar leden vrij in de interpretatie van geloofsbelijdenissen, de Heilige Schrift en Traditie en van haar Liturgie en samenvatting van haar leer”.

In de geloofsbelijdenis zoals wij die gebruiken tijdens de Mis staat:

“Wij geloven in de Broederschap der mensheid”.

Dit betekent dat wij alle mensen gelijkwaardig achten.

Het betekent ook dat wij niet discrimineren, niemand minder achten dan de ander, daar geen onderscheid in maken.

Als je goed over de betekenis van discriminatie nadenkt, dan wordt duidelijk dat discriminatie voortkomt uit gebrek aan liefde voor de medemens.

Als de liefde in je toeneemt dan gaat dit gepaard met de bewustwording dat in elk mens het inwonende Licht aanwezig is.

Het zien van het Licht in elk mens zorgt er voor dat elke discriminatie verdwijnt.

Theo Mensink

432. Kerstmis (2015)

Lieve mensen

Kerstmis vieren we op 25 december.

Eigenlijk is het een periode die begint op 21 december en eindigt op 6 januari.

In die periode vindt een uitstorting van Licht plaats over de aarde.

Die uitstorting begint op 21 december en is het grootst op 25 december. De uitstorting van het Licht eindigt op 6 januari.

Dit Licht zorgt voor verstillings en brengt ons bij ons zelf. We worden er door aangeraakt en dat

betekent dat het in ons doordringt. De kracht van het inwonende Licht neemt toe en dat zorgt voor een stilte die er anders niet is. Het inwonende Licht van elk mens gaat sterker schijnen en daardoor groeit het collectief bewustzijn van de mensheid.

We beseffen in de kerstperiode dat al onze normale beslommeringen minder belangrijk zijn.

Met kerstmis word je je meer dan anders bewust, dat we niet alleen gelaten worden met onze evolutie. Christus stort Zijn Licht in iedereen uit, om die evolutie te stimuleren. Het is aan ons om die evolutie op te pakken en daar extra aandacht aan te besteden.

Uiteindelijk leidt dat tot innerlijke vrede. Een vrede die de wereld niet kan bieden.

Die vrede kunnen we zelf opbouwen, door de stilte in ons zelf op te zoeken.

Vrede is een combinatie van kalmte, liefde en rust.

Om de mensheid duidelijk te maken dat de komst van Christus een bijzondere gebeurtenis zou worden heeft God vooraf een boodschapper gestuurd. Hij stuurde Johannes om van het Licht te getuigen.

En over dat Licht heeft Jezus voortdurend gesproken. Hij heeft ons laten zien tot welk niveau een mens kan stijgen met de bedoeling dat wij de weg gaan die hij heeft aangewezen.

Innerlijk verstillen en afstemmen op God in ons zorgt voor het gaan van die weg.

Als we zo de essentie van kerstmis beseffen en gebruik maken van het Christuslicht dan verandert de wereld door onze inzet.

De bedoeling van het leven is het te laten evolueren, en de ons door God geschonken talenten te gebruiken.

De kerstperiode herinnert ons er aan dat het goed is om aandacht te besteden aan het Licht in ons.

Theo Mensink

433. Jullie zijn het licht van de wereld

Lieve mensen

In het evangelie van Mattheüs zegt Jezus:

“Jullie zijn het licht van de wereld. Laat jullie licht zó stralen voor alle mensen, opdat ze jullie daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”.

Hij zegt kort samengevat: jullie zijn het licht, laat zien dat dit zo is.

Doe er mee waar het voor bedoeld is.

De wereld heeft jullie nodig.

Stem je af op dat licht en doe wat juist is.

Zorg dat je doordrongen raakt van dit licht en laat je er door leiden.

Daarmee ben je het licht van de wereld.

Theo Mensink

440. Beheersing van de tong

21-2-2016

Lieve mensen

Onze tong doet wat wij denken.

De kunst is om er voor te zorgen dat de tong ook doet wat past in de situatie waarin we ons bevinden.

Soms betekent dit je tong niet gebruiken.

Op andere momenten is het juist beter je tong wel te gebruiken.

Die afweging maak je zelf.

Bij die afweging maak je gebruik van je gevoel.

Je gevoel wordt bepaald door de kwaliteit van je hart.

De kwaliteit van je hart wordt bepaald door de liefde die daar aanwezig is.

Het niveau van liefde wordt bepaald door je verbinding met God.

Dus.....

Theo Mensink

443. Voorbereiding op Pasen

13-03-2016

Lieve mensen

In de 40 dagen voor Pasen worden we uitgenodigd om de betekenis van de overwinning van Jezus op het innerlijk sterven te doorgronden.

Innerlijk sterven betekent alle persoonlijke belangen loslaten en je toewijden aan de mensheid.

Het gaat om met passie inzetten voor het dienen van de mensheid.

Vandaag is het passie zondag, dit heeft betrekking op het je met passie inzetten.

Dat wat altijd van belang was sterft, je persoonlijke belangen laat je los.

Het persoonlijk belang wordt overwonnen, het belang voor het geheel neemt de plaats in.

Dit proces is de betekenis van Pasen.

We vieren met Pasen dat Jezus ons dit voorbeeld heeft geschonken.

Het volledig beseffen van dit inzicht stimuleert ons te werken aan de eigen overwinning.

Theo Mensink

454. Goddelijk inzicht ontstaat door het licht in je

5 juni 2016

Lieve mensen

Inzicht ontstaat door analyse en ervaring.

Goddelijk inzicht ontstaat door het licht in je.

Dit licht is je niet voor niets geschonken.

Het is je geschonken om je zelf tot een hoog niveau te ontwikkelen.

Het is aan jou om iets met dit geschenk te doen.

Dit doen bestaat uit aandacht geven, zonder aandacht komt het niet echt tot ontwikkeling.

Je kunt die aandacht geven zonder je zintuigen te gebruiken.

Als je die uitschakelt dan ontstaat er rust in je lichaam.

Die rust vormt de voorwaarde om je geest de kans te geven aandacht te geven aan het licht dat zich in je bevindt.

Je komt daardoor in contact met dit licht.

Terwijl je geest in dit licht is wordt het doortrokken van de kwaliteiten van dit licht.

Daardoor wordt het licht werkzaam in je geest.

Daar gaat het om, daarom is je dit geschenk geschonken.

Theo Mensink

465. Inzicht om te kunnen veranderen

28-08-2016

Deze preek is mede gebaseerd op het Evangelie van Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 79 en 80, strofe 90 t/m 92) en op de Verhandeling over de 8^e en 9^e Hemelsfeer (Codex VI, Boek 6, pag. 59 t/m 61) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

De beide lezingen die vandaag zijn voorgelezen reiken ideeën aan om ons hart te vernieuwen. Er wordt een vergelijking getrokken tussen het jaarlijkse landbouw proces op aarde en Gods Landbouw.

Wat niet vermeld wordt is, dat voor beide processen een akker nodig is om tot een oogst te komen.

Bij Gods landbouw is ons hart de akker.

Om op die akker tot een andere oogst (verandering) te komen is naast toenemend geloof, toenemende hoop, en toenemende liefde ook toenemend innerlijk weten nodig.

Toenemend innerlijk weten is te vergelijken met nieuw zaad.

Alleen nieuw zaad is in staat een nieuwe oogst voort te brengen.

Die nieuwe oogst zorgt voor een hoger bewustzijn.

In de Verhandelingen over de 8^e en 9^e Hemelsfeer wordt over bewustzijn gesproken.

De zoon die gestimuleerd wordt om tot God terug te keren wordt aangereikt hoe hij tot God kan bidden.

*“Ik ben het instrument van Uw Geest;
bewustzijn biedt de mogelijkheid in Uw Geest door te dringen
en Uw Raad beroert me”.*

Bij het doordringen met het bewustzijn in Gods Geest wordt nieuw zaad gevormd.

Het resultaat daarvan is een hoger bewustzijn.

Dit speelt zich af in het hart van de mens.

Op die akker komen wij tot nieuw inzicht en dat leidt tot verandering in ons leven.

Theo Mensink

472. Het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten

4-12-16

Lieve mensen

We weten allemaal dat we een inwonend licht hebben.

Met dat inwonend licht kunnen we een bijdrage leveren aan de situatie in de wereld.

Waar we last van hebben is gebrek aan licht.

Elk mens kan een bijdrage leveren aan het opheffen van dat gebrek.

Wat daar voor nodig is, is bewust aandacht geven aan je inwonend licht.

Elk mens die dat doet levert een bijdrage aan het opheffen van het gebrek aan licht.

Veel mensen samen zijn in staat voldoende licht te creëren om het gebrek op te heffen.

Het besef dat wij een van die mensen kunnen zijn, is van belang om het besluit te nemen aandacht te geven aan de ontwikkeling van je eigen licht.

Het nemen van dat besluit draagt bij tot het ontstaan van het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten.

Theo Mensink