

## **Koninkrijk der Hemelen (302, 309, 337, 402, 403, 415, 424, 450, 459, 466)**

### **302. De doop van Jezus**

*Deze preek is gebaseerd en op het Evangelie volgens Filippus ( Codex II, Boek 3, strofe 76,67,49,55 en 80)en op strofe 71 en 85 van het zelfde Evangelie. Uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

**20 januari 2013**

Jezus ontving bij de doop in de Jordaan de volheid van het Koninkrijk der Hemelen.

Vanaf dat moment leefde hij in permanent contact met God in hem.

Hij bereikte op dat moment Godsbewustzijn.

Dit werd hem bij zijn doop geschonken.

En dan vervolgt Filippus met: *Wie afdaalt in het water van de doop, zal door hem verlost worden.*

Met het water van de doop wordt de geestelijke wateren in de mens bedoeld.

Die geestelijke wateren, het goddelijke, zullen de mens verlossen.

Verlossen betekent, bevrijdt worden van alles wat de mens belemmert om in liefde te leven.

De doop van Jezus in de Jordaan is een andere doop dan die wij als sacrament in de kerk ontvangen.

Tijdens de doop in de kerk wordt ons lichtwezen ondergedompeld in goddelijke energie.

Die onderdompeling heeft zijn effect op alle zeven lichamen waar we uit bestaan.

Elk van die lichamen ondergaat een verandering, waardoor we heler worden.

Deze onderdompeling is de mens tot steun op het geestelijke pad.

Als we later Godsbewustzijn bereiken dan worden we niet meer weggespoeld door de geest van de wereld.

De geest van de wereld heeft dan geen invloed meer op ons.

Elk mens kan Godsbewustzijn bereiken.

Dit is wat Jezus verkondigde na zijn doop in de Jordaan.

Het is van groot belang voor de mensheid dat wij die boodschap aanvaarden en ons er voor inzetten om Godsbewustzijn te bereiken.

Theo Mensink

### **309. Kom in het huis van de Vader**

*Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid( Codex I, Boek 3, pag.30)en op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 15 en 24) Uit de Nag Hammadi Geschriften.*

Lieve mensen

**10 maart 2013**

Door binnen te gaan in de eigen goddelijke bron komt de mens in contact met God.

Ieder mens kan met zijn geest binnengaan in de eigen goddelijke bron.

De menselijke geest dompelt dan onder in Gods Geest.

Die onderdompeling zorgt er voor dat de aard van geest van de mens doordrongen wordt van Gods Geest.

De tweede lezing schenkt daar over een diep inzicht.

Dit diepe inzicht wordt door Jezus aangereikt.

Hij gaat in op de goddelijke bron die zich in elk mens bevindt.

Hij zegt: *“Ieder is meester van zijn eigen huis”*.

Dit eigen huis is zijn goddelijke bron.

Het betekent dat elk mens toegang heeft tot zijn eigen transcendente bron.  
Alleen hij heeft daar toegang, anderen niet.  
Niemand anders kan binnendringen in jou goddelijke bron.  
Daarmee maakt Jezus duidelijk: als je daar binnentreedt, kom je binnen in het huis van de Vader.  
Want de Vader (= God) verblijft in het transcendente.

Iets verder in het Evangelie volgens Filippus zegt Jezus daarover tegen zijn leerlingen:  
*“Kom in het huis van de Vader, doch steel er niets, en neem er niets weg”*.  
Hij moedigde ze dus aan het transcendente op te zoeken onder de vermelding laat alles zoals je het aantreft.  
Alleen het daar zijn is al voldoende voor de mens.

Als je daar bent ontvang je inzicht dat je door God wordt aangereikt, terwijl je ondergedompeld bent in de trilling van jou goddelijke bron.  
Dit inzicht en de trilling die daar heerst voedt de mens waardoor hij volkomen kan worden, volmaakt.  
Dit volkomen worden gebeurt niet na één bezoek in het transcendente.  
Door veelvuldig binnengaan in het transcendente groeit de mens naar volkomenheid.

Theo Mensink

### **337. Kerstmis het grote Lichtfeest**

**25-12-13**

Lieve mensen  
Met kerstmis vieren we het ontstaan van het licht in onszelf. Het inwonende Licht en dat is synoniem met het goddelijke in ons.

God straalt met kerstmis sterker in ons dan anders.  
Omdat we zo gewend zijn aan de normale lichtsterkte in onszelf, lijkt het alsof het licht met kerst ontstaat.  
In werkelijkheid wordt het alleen maar sterker.

Hoe werkt dit, dat sterker worden?

Volgens mij zit dit zo in elkaar.  
De Schepper heeft de kosmos opgebouwd op basis van structurerende wetten.  
Die wetten - zo je wilt patronen - bepalen wanneer wat gebeurt en dat alles in een cyclisch proces.  
Het keert steeds terug. Steeds met kerst wordt de toevloed van Licht sterker dan anders en die extra kracht zorgt er voor dat wij innerlijk worden geactiveerd.  
Dit heeft tot gevolg dat we allemaal iets meer liefde gaan uitstralen dan normaal.  
God schakelt ons dus in om meer liefde op aarde te laten stralen.

Het extra Licht zorgt over de hele wereld voor een verzachting, omdat het als liefde naar buiten komt. In die liefde die dan de wereld omvat, is er veel meer mogelijk dan zonder die liefde.

Door er voor te zorgen dat je hart schoon is, kan er veel liefde uitstromen. Dan komt het ongehinderd naar buiten.  
Werken meer mensen daaraan en vormen die een groep dan wordt de invloed groter.  
Dus een groep die bewust werkt aan het innerlijk, is in staat een liefdesveld te creëren.  
Dit liefdesveld beïnvloedt de omgeving, maakt de omgeving zachter en heeft daardoor een positief effect op anderen.

Het bewust werken aan je eigen evolutie is hiervoor een belangrijk aspect. Hoe meer je daarop gefocused bent, hoe sneller je evolutie plaats vindt. En die evolutie is daarmee bevorderlijk voor jezelf en de omgeving. De omgeving is uiteindelijk de hele mensheid.

Lang heeft men ons voorgehouden dat het “goed zijn” voor de ander de enige sleutel zou zijn voor een harmonieuze wereld.

De nadruk werd gelegd op naastenliefde.

Nu wordt duidelijk dat het zorgvuldig aandacht besteden aan jezelf zeker zo belangrijk is, terwijl de oude sleutel niet weggegooid hoeft te worden.

Het zit eigenlijk nog eenvoudiger in elkaar: door aandacht aan je innerlijke bron (het licht) te besteden ontstaat er een situatie waardoor je moeiteloos aandacht aan de ander geeft.

De nieuwe sleutel geeft daarmee toegang tot twee deuren: je innerlijke deur en die van je medemens.

Samen vormt dat de hele mensheid en die is door God geschapen om zichzelf te ervaren.

God is namelijk absoluut, niet zichtbaar, maar wel bestaand.

Wij vormen de handen en voeten, de hoofden en de harten van God.

En al onze ervaringen zijn ook ervaringen van God.

Wij zijn immers tot op het diepste niveau zijn beeld en gelijkenis.

Tot op het absolute, waarin alles leeft, beweegt en is.

Het heeft zelfs niets nodig om zich uit te drukken.

En als het dat doet, gaat het als eerste in de vorm van geluid.

Daarom begint het scheppingsverhaal met: *“in den beginne was het Woord en Het Woord was God”*.

Diezelfde God zit in ons, dat is Zijn geschenk aan ons, met als opdracht daar één mee te worden, opdat wij volledig Licht en daarmee totale Liefde worden.

Even onvoorwaardelijk als God.

God stelt geen voorwaarden, biedt alleen maar aan, voortdurend, *“als de eeuwige Hogepriester voortdurend Zichzelf offerend als het eeuwige offer”*, de grote dienaar van al wat geschapen is.

Als we zo tegen Kerstmis aankijken is het bijna vanzelfsprekend dat Kerstmis niet één maar meerdere dagen kan duren.

Naarmate er meer lichtbronnen zijn die praktisch volledig liefde zijn, zal Kerstmis ook langer stand houden.

Een hele groep van die lichtbronnen is zelfs in staat Kerstmis permanent te maken. Dat is de ontdekking van de laatste decennia. En dat biedt uitzicht op de Hemel op Aarde.

Want de Hemel op Aarde is synoniem met GOD, want GOD is Liefde.

Als wij onze goddelijkheid accepteren en daar naar handelen, ligt de Hemel op Aarde binnen bereik.

Dit is volgens mij bedoeld met het duizendjarige Rijk van licht en overvloed.

Want als Kerstmis een jaar kan duren, dan kan het ook langer bestaan.

Tot slot moge het duidelijk zijn, dat het aan ons ligt om die situatie te creëren.

Sta daar deze dagen bij stil, nu de stilte om ons heen groter is dan gewoonlijk en zoek naar wegen om zo’n lichtwerker te worden.

Die stilte is bevorderlijk voor het doorgronden van deze boodschap, die al heel oud is, maar nu alle kans heeft om tastbaar te worden.

Laat je daardoor leiden, door die boodschap en zet alle angst buiten de deur, door dankbaar te zijn dat wij met deze mogelijkheid geschapen zijn.

Dankbaarheid is het sterkste middel tegen angst.

Waar dankbaarheid heerst, smelt angst. Want dankbaarheid is een liefdesuiting en daar kan geen angst tegenop.

Ik breng deze boodschap met Kerstmis. Omdat op deze dag best een grote glorieuze boodschap gebracht mag worden.

Zo bracht de kerst 2000 jaar geleden een kind dat ons liet zien wat een drager van Licht betekent. Zo is ook deze nacht gewijd aan het dragen van Licht.

Maak jezelf tot lichtdrager, dan vloeit de liefde onophoudelijk, onbeperkt.

Als dit gebeurt zal de wereld er volledig anders gaan uitzien, zelfs onherkenbaar vanwege de harmonie en onderlinge samenwerking.

Daar mogen we allen aan meewerken, met heel ons hart, met heel ons verstand en heel onze ziel.

Met alles wat we hebben ontvangen, toen we de lange reis begonnen zijn, eeuwen geleden vanuit een paradijselijke situatie.

Heel geleidelijk herinneren we ons die en ontstaat het vertrouwen dat we die opnieuw kunnen creëren.

Vertrouwen is gebaseerd op geloof.

Geloof ontwikkelt zich tot innerlijk weten.

Innerlijk weten maakt de mens volledig. Maakt de mens heel

Zo zit volgens mij de ontwikkeling van de mensheid in elkaar, die op weg is een ware broederschap te worden, omdat we ons herinneren dat we allen broers en zussen zijn met één oorsprong: God.

Kerstmis is dus in sterke mate een herinneringsfeest, eigenlijk een reünie en dat mag je best elk jaar vieren.

Theo Mensink

## **402. De betekenis van innerlijk weten      17 mei 2015**

Lieve mensen

Geloven doe je op basis van inzicht van iemand anders. Die ander reikt je aan wat hij of zij gelooft. Die ander hoeft daarvoor niet meer of dieper te geloven, maar weet waar het inzicht ontstaat.

Daardoor is bij die ander geloven opgeschoven in de richting van weten.

Als dit weten ver gevorderd is dan ontstaat inzicht in de werking van de bron van het leven. Die bron heeft hem of haar dat inzicht aangereikt.

Dit aanreiken kan op verschillende manieren:

- Via de intuïtie
- Via dromen
- Via de Stille Stem in het binnenste.

Het zijn alle drie kanalen die gebruikt worden door het inwonende Licht.

Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan je intuïtie en je dromen.

Intuïtie en dromen zijn hulpmiddelen op het spirituele pad.

Je innerlijk gebruikt deze kanalen om je te stimuleren op je spirituele pad.

Daar waar je zelf niet aan denkt, of iets over het hoofd ziet, wordt het je duidelijk gemaakt door je intuïtie of soms door dromen.

Het verschijnsel dromen vindt altijd plaats tussen slapen en waken.

Het is een van de drie bewustzijnstoestanden waarin elk mens verkeert in de loop van zijn leven. Waken, slapen en dromen.

Als je vragen hebt over je geloof en je loopt daar een tijd mee rond, dan helpen je intuïtie en je dromen met het vinden van antwoorden.

Op die manier verschuift geloven naar innerlijk weten.

Daarbij kun je ook af en toe beelden opvangen tijdens gebed en meditatie.

In het algemeen gebeurt dit, wanneer je innerlijk stil bent.

Die beelden zijn persoonlijke ervaringen die je helpen bij jouw evolutie.

Ieder mens is op aarde om te evolueren (te ontwikkelen) naar een niveau van meer mens zijn. Die evolutie wordt gesteund door je intuïtie en je dromen. Omdat die binnenin je plaats vinden, word je je gaandeweg bewust van de sturende invloed van het inwonende Licht of God in je.

Zowel de intuïtie als de dromen maken je dingen duidelijk die op dat moment zinvol voor je zijn om te weten. Met die bewustwording wordt het innerlijke weten sterker. Je bewustzijn wordt ruimer. Daardoor kijk je geleidelijk anders tegen het leven aan. Dat anders er tegen aan kijken is een ander woord voor inzicht.

De essentie is, aandacht geven aan de diepere dingen van het leven, weg van de oppervlakte.

Het leven aan de oppervlakte verandert door aandacht te besteden aan de diepere lagen van je zelf. De diepste laag is het inwonende Licht. Dat Licht weet alles en kan alles besturen, het bezit een goddelijke intelligentie.

Het contact leggen met die bron leidt op den duur tot je overgeven aan die bron. Het proces verloopt dus van geloven via weten naar overgave.

De betekenis van innerlijk weten is te vergelijken met het oplichten van de sluier. Dat versterkt het licht in je zelf; van het ochtendgloren tot het licht van de volle dag; naar volmaaktheid.

Met het toenemen van het licht in je neemt geheel spontaan de liefde toe.

Want zoals we in het credo zeggen, “Wij geloven dat God Liefde is en Licht en Kracht en Waarheid”.

Deze aspecten zitten in ieder van ons en wachten op actie van onze kant om er contact mee te leggen.

Uiteindelijk resulteert weten dus in Waarheid met een hoofdletter. En als je alles weet is daarmee ook al het lijden weg. Want lijden ontstaat uit onwetendheid.

Zo gauw je weet hoe de dingen in elkaar zitten, verdwijnt neerslachtigheid, angst en verdriet. Waarheid werkt dus bevrijdend en voert tot geluk.

En die geven beide vervulling in het leven.

Maak daarom een gewoonte om dagelijks te verstillen in meditatie. Dan dringt de invloed van het inwonende Licht steeds meer in je door. Op die manier vindt er innerlijke scholing plaats.

Anders gezegd, dan zit je bij God op school.

Theo Mensink

### 403. Pinksteren

24 mei 2015

Lieve mensen

De grondslag van het christendom is in der tijd gelegd met de doop van Jezus in de Jordaan.

Jaren later heeft Jezus zijn werk op aarde met Pinksteren afgerond.

Na zijn hemelvaart daalde Gods Geest met Pinksteren neer op de apostelen en schonk hen het vermogen om in andere talen te spreken.

Op die manier waren zij in staat om de boodschap van Jezus door te geven aan mensen in de omringende landen.

Zijn boodschap was: *wordt volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is.*

Hij voegde daaraan toe: *ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader, de Vader die in de hemel is.*

In die binnenkamer bevindt zich de goddelijke bron van elk mens.

Jezus maakte daarmee duidelijk dat God in de mens aanwezig is.

De aanwezigheid van God in de mens maakt het voor ons mogelijk om het hoogste niveau van ons mens-zijn te bereiken.

Dit hoogste niveau is Meesterschap.

Dit wordt bereikt na het bereiken van volmaaktheid.

Volmaaktheid kunnen we bereiken door geestelijke ontwikkeling.

De weg voor geestelijke ontwikkeling is de weg naar de eigen goddelijke bron.

Door regelmatig binnen te gaan in die goddelijke bron verandert de aard van onze menselijke geest in de aard van de goddelijke geest.

Dat leidt tot volmaaktheid.

Elk jaar met Pinksteren wordt vanuit de Heilige Drie-eenheid Licht naar de mensheid gezonden.

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van die stroom van Licht is het goed om daar ontvankelijk voor te zijn.

Dit kan door te werken aan de eigen geestelijke ontwikkeling.

Dit wil zeggen, regelmatig contact leggen met God in je binnenkamer.

Theo Mensink

### 415. Maria ten Hemelopneming

Lieve mensen

16 aug. 2015

Vandaag vieren we Maria ten Hemelopneming.

Wat betekent ten Hemelopneming?

De essentie van ten Hemelopneming is het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Dit wil zeggen dat je vanaf dat moment gevestigd bent in je eigen goddelijke bron.

De invloed van je ego staat vanaf dat moment op een laag pitje.

Je leeft meer in overeenstemming met de goddelijke wetten.

De mens komt uit het goddelijke voort en wordt aan het eind van de cyclus van alle levens één met God. Dit betekent dat de mens die leeft in eenheid met God kan beschikken over alle vermogens om de mensheid te dienen.

Op het pad naar onze bestemming worden wij geholpen door hen die zijn binnengegaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Die steun is bevorderlijk voor degene die het ontvangt.

Die steun zorgt voor groei naar een ruimer bewustzijn. Dit gaat gepaard met toenemende dienstbaarheid, ten gunste van anderen en op den duur van velen.

Na het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen vindt er een verdere innerlijke ontwikkeling plaats, die er toe leidt dat je in alle omstandigheden juist handelt.  
Dit betekent dat je Meesterschap bereikt, je bent het leven Meester.

Dat niveau is ook door Maria bereikt, waardoor zij steeds in staat is de mensheid te helpen.  
Omdat zij net als God alomtegenwoordig is geeft zij haar hulp tegelijkertijd op allerlei plaatsen.

Theo Mensink

#### **424. De samenleving van morgen**

Lieve mensen

**25-10-2015**

De gebeurtenissen in de wereld maken ons steeds meer duidelijk dat we een andere samenleving nodig hebben.

We werken op wereldniveau samen op basis van overtuigingen en denkbeelden die ons door de eeuwen zijn aangereikt door religies, aangevuld met denkbeelden die we daar de laatste decennia zelf aan hebben toegevoegd.

Als we om ons heen kijken, zien we een wereld waarin mensen vaak tegenover elkaar staan in plaats van samen te werken.

Om samen te werken moet je het in ieder geval in grote lijnen met elkaar eens zijn. Dat zijn we niet.

We voelen wel aan dat dit beter zou zijn. Maar in de praktijk lukt dit nog niet.

De problemen die we om ons heen zien maken ons wakker. Steeds opnieuw worden we wakker geschud door nieuwe problemen. Pas als je wakker bent kun je in actie komen. Als je echt uitgeslapen bent kun je tot de juiste actie komen.

Het wakker worden is de eerste stap naar transformatie. Na het wakker worden zijn we in staat onderscheid te maken. Om het juiste onderscheid te maken moet je scherp zien.

Dat soort "zien" doe je van binnenuit, met je bewustzijn. Het bewustzijn stelt je daartoe in staat.

Hoe ruimer je bewustzijn, hoe scherper je zicht op wat er moet gebeuren.

Als je héél scherp ziet, dan wordt het je duidelijk dat jij zelf moet veranderen.

En als je verandert dan draag jij bij tot verandering van het geheel.

Jij laat dan overtuigingen en gedachten los die niet bijdragen tot de gewenste transformatie.

Als je dit doet, praat je daar ook over met anderen.

Die kunnen dan hetzelfde pad gaan. Misschien met andere schoenen, maar wel hetzelfde pad.

Dat pad leidt tot meer liefde.

En dat is één van de aspecten van God.

Maar God is meer dan Liefde.

*God is het Ene Leven in en boven alle levensvormen.*

Liefde is een kwaliteit van bewustzijn

Hoe ruimer het bewustzijn, hoe groter de liefde..

Eenheid is wat we met elkaar zoeken, terwijl er toch verscheidenheid kan bestaan.

Iedereen kan zich op zijn eigen manier uitdrukken.

Elk individu kan zijn eigen toon zingen, terwijl de grondtoon liefde is.

Het leven is een lied dat meerstemmig gezongen wordt.

Meerstemmig zingen geeft een extra dimensie; het geeft vreugde en vervulling.

Het zijn die twee elementen die we zoeken; vreugde en vervulling.

Zorg daarom dat jou grondtoon liefde wordt, dan zing je in jou leven je eigen deuntje, een deuntje dat de ander niet stoort, maar blij maakt.

Jou liefde resoneert dan met de liefde van de ander en daarmee druk je het Ene Leven uit.

Daarmee druk je het leven uit, dat ons door de Ene geschonken is.

Door te werken aan het niveau van liefde dat je uitstraalt, verander je de wereld en ga je de mensheid als één familie zien.

Leden van de eenheid die wij mensheid noemen.

Theo Mensink

#### **450. Hemelvaart**

**8-5-2016**

*Deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pagina's 41 en 42) uit de NH geschriften.*

Lieve mensen

Jezus heeft in zijn leven op aarde regelmatig uitgelegd dat wij volmaaktheid kunnen bereiken.

En daarmee voor goed in de hemel kunnen blijven.

Dan heb je het hoogste niveau van mens zijn bereikt.

Dan ben je als mens permanent verbonden met God.

Dan heb je het werk op aarde afgerond.

Je hoeft dan niet langer hier te blijven.

Voordat je die permanente verbondenheid bereikt geef je je over aan God.

Permanent verbonden zijn betekent dat je de Waarheid kent.

Omdat je de Waarheid kent leef je steeds in overeenstemming met de goddelijke wetten.

Op weg naar volmaaktheid neemt de liefde in je toe.

Bij het bereiken van volmaaktheid stroomt die liefde naar mensen in je omgeving.

Die stroom is er niet permanent

Wanneer ze stroomt wordt bepaald door je goddelijke bron.

Het bereiken van volmaaktheid gaat niet vanzelf.

Zoals met alles in het leven dat je wilt bereiken is het nodig dat je er aandacht aan geeft.

De mate van aandacht bepaalt het bereiken van het doel.

Theo Mensink

#### **459. De mens als goddelijk instrument**

**17-07-2016**

Overgave aan God zorgt voor een nauwe relatie tussen God en jezelf.

Je goddelijke bron laat je weten wat wel en wat niet goed is om te doen.

Je wordt een instrument in de uitvoering van Gods Plan

Het goddelijke Plan is het ontstaan van het Koninkrijk der Hemelen op aarde.

Dit Koninkrijk komt er niet van zelf.

Daar zijn mensen voor nodig die zich zelf hebben overgegeven aan God.

Theo Mensink



## 466. Toegewijd aan Christus

4-9-2016

*Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 82) uit de Nag Hammadi Geschriften*

Lieve mensen

In logion 82 uit het Evangelie van Thomas dat in het evangelie is voorgelezen zegt Jezus:

*“Wie bij mij is, is dicht bij het vuur; en wie ver van mij is, is ver van het Koninkrijk”.*

Wat Jezus hier zegt is Jezus die de Christus geworden is.

Hij is gelijk geworden aan de Christus die is voortgekomen uit de Oermoeder door bezwangering met een lichtvonk van Het Eeuwige.

Die Christus heeft hem volmaakt bewustzijn geschonken.

Een hoger bewustzijnsniveau kan de mens niet bereiken.

Op grond van dat bewustzijn kon hij zeggen:

*“Wie bij mij is, is dicht bij het vuur; en wie ver van mij is, is ver van het Koninkrijk”.*

Dicht bij het vuur zijn betekent: die is dicht bij het bereiken van volmaaktheid.

Het bereiken van volmaaktheid is het zelfde als het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Theo Mensink.