

Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381, 499, 505, 506)

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt

Lieve mensen

22 juli 2012

Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Houden van is een hartkwaliteit.

Houden van is gebaseerd op liefde.

Liefde is één van kwaliteiten van je goddelijke bron.

Liefde stroomt vanuit die bron via je hart naar buiten.

Als er obstakels in je hart zitten dan stroomt het nauwelijks. Dan stroomt liefde niet naar jezelf en ook niet naar de ander.

Die obstakels ontstaan door onverwerkte emoties. Pas als die verwerkt zijn, opgeruimd, komt de stroom weer goed op gang.

Dit opent de weg naar houden van. Het inwonende Licht kan dan weer doorbreken zoals de zon door een opening in de wolken. Het inwonende Licht is er altijd, het is aan ons om de obstakels op te ruimen.

Dit opruimen gebeurt met behulp van het inwonende Licht.

Met je geest kun je een verbinding maken met dit inwonende Licht. Die verbinding zorgt er voor dat de obstakels verdwijnen. Daar heb je de ander niet voor nodig. Het speelt zich af in jezelf, door jezelf.

Op die manier gaat liefde weer stromen.

De mens is dus in staat om van zichzelf te houden, omdat hij of zij een verbinding heeft met het inwonende Licht. Dit Licht voedt alles en iedereen, geschonken door God. Dit Licht vormt de basis voor het houden van jezelf.

Dit is ook de reden waarom Jezus indertijd de vraag over het eerste en belangrijkste gebod als volgt beantwoordde:

"Bemin God met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Het tweede gebod daaraan gelijk is: houdt van de naaste zoals je van jezelf houdt".

Eigenlijk zei Hij daarmee drie keer hetzelfde.

Houd van God in jezelf.

Houd van God in de naaste.

Houd van God als Schepper.

Alle drie dezelfde God, die in iedere van ons aanwezig is.

Lang heeft het Christendom de nadruk gelegd op de gedachte om in eerste instantie van de ander te houden en jezelf op de laatste plaats te stellen. Dit werkt niet zo, zo is mijn overtuiging. Jijzelf bent de kern van jou leven en daarbij is het inwonende Licht weer jou kern. Door daarmee op één liefdeslijn te zitten wordt voldaan aan de basis. De energiestroom van liefde komt in beweging en dit maakt het houden van mogelijk.

Het houden van jezelf begint met jezelf te accepteren, zoals je bent, met alles er op en er aan. Zonder vooroordelen.

Door de vooroordelen over jezelf te laten varen, open je de weg naar binnen toe.
Daardoor kom je innerlijk in harmonie.
Die harmonie groeit uit tot liefde voor jezelf, door afstemming op God in jezelf. Dit maakt een goede relatie met iemand anders mogelijk.
Zo'n relatie kan uitgroeien tot het houden van de ander. En daarmee is dan voldaan aan Gods wens voor Zijn kinderen. Heb elkander lief.

Om elkaar lief te hebben moet de mens beginnen met het opruimen van obstakels in zichzelf.
Dit is een proces dat tijd kost. Dit proces opent geleidelijk de poort in je hart waardoor liefde kan stromen. Met als resultaat dat je van meer mensen gaat houden.
Vandaar de titel van deze preek: Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt.

Theo Mensink

281. De liefde voor God en de medemens

Lieve mensen

5 augustus 2012

Het houden van God is door Jezus aan zijn tijdgenoten aangereikt als een gebod, omdat zij vroegen naar het eerste gebod.
Hij sprak dit uit tegenover de joden die gewend waren te denken vanuit geboden.
Een gebod betekent dat het moet, dat het zo hoort te zijn.
Een gebod past niet in de Vrij Katholieke Kerk.
Wij gaan er liever vanuit dat het goed is om van God te houden.
Wij zien God niet als een wezen dat ons iets oplegt.
Wij geloven dat God ons vrij laat.
Wij geloven dat God liefde is en kracht en waarheid en licht.
Wij geloven ook in het Vaderschap van God.
Wij geloven dat God het functioneren van ons Universum zo gemaakt heeft dat dit verloopt volgens goddelijke wetten.
Wij zijn er van overtuigd dat er vrede op aarde zal heersen als wij leven volgens die goddelijke wetten.

Als wij deze dingen geloven en deze overtuiging zijn toegedaan dan volgt daaruit dat het logisch is dat wij van God houden.
Dan is er geen sprake meer van een gebod om van God te houden.
Dan doet de mens dit uit vrije wil.

Voor het houden van de medemens geldt het zelfde. Dit zien wij binnen de Vrij Katholieke Kerk ook niet als een gebod dat ons door God is opgelegd.
Iets opgelegd krijgen door God strookt niet met de vrije wil die we van God ontvangen hebben.
Het bezitten van een vrije wil en het leven volgens geboden stroken niet met elkaar.
De ervaring leert dat we uit vrije wil van een ander gaan houden.
De ervaring leert ook dat als de liefde in je toeneemt dat je van meer mensen gaat houden. En ook dat doe je uit vrije wil.
Neemt de liefde in je toe tot een hoog niveau dan ben je in staat van iedereen te houden.

Het houden van iedereen vormt de basis voor vrede in de wereld.

God heeft ons het vermogen tot “het houden van de ander” geschonken. Tegelijkertijd heeft God zijn intrek genomen in ons wezen.

Zowel dit vermogen als Gods verblijf in ons stelt ons in staat om van alles en iedereen te houden.

Het is aan ons om het vermogen tot “het houden van“ tot volledige ontwikkeling te brengen.

Theo Mensink

353. De waarde van het Christendom

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Filipus (Codex II, Boek 3, pag. 55, strofe 12) uit de NH geschriften

Lieve mensen

Het Christendom bestaat nu 2000 jaar en heeft de boodschap van naastenliefde verspreid.

De wereld heeft die boodschap nog niet helemaal onder de knie.

We zien dat ze zich sterk bezig houdt met de eigen lokale en nationale ontwikkelingen.

Gelukkig zien we ook dat op internationaal vlak steeds meer pogingen worden

ondernomen om elkaar te steunen, maar dat vlot nog niet erg. Wat is daarvan de reden.

Dit vraag ik me al enkele decennia af.

Is de boodschap niet duidelijk, of is ze ongrijpbaar?

Of zijn er andere aspecten die ons afleiden van de simpele activiteit de ander lief te hebben?

Een feit is dat het mondiaal nog niet lukt de naaste lief te hebben.

Wat moeten we toevoegen om mondiaal wel van elkaar te houden?

De sleutel tot die liefde ligt bij ons zelf.

Het initiatief tot ontwikkeling van die naastenliefde ligt bij onszelf.

Het vermogen de naaste lief te hebben ontstaat niet van zelf.

De ontwikkeling van naastenliefde vergt enige discipline.

Het gaat niet om het weten dat het zo in elkaar zit, maar om iets doen waardoor die liefde ontstaat.

Het doen vergt discipline.

Het gaat om het naar binnengaan, om daar contact te leggen, met de goddelijke kwaliteiten in ons.

Het gaat om het verstillen van de geest en het tot rust laten komen van het denken.

Als zowel de geest als het denken kalm geworden zijn bestaat de mogelijkheid het goddelijke in ons te benaderen.

Voordat de goddelijke vonk in de mens was gelegd voedde de mens zich als de dieren. Dit wil zeggen hij wist niet dat hij zich kon voeden met bewustzijn.

Christus heeft ons duidelijk gemaakt dat de mens zich kan voeden met voedsel uit zijn eigen goddelijke bron.

Jezus sprak in dit verband over de binnenkamer van de mens. Zonder die bron lukt het niet, om ons bewustzijn te verruimen.

In het christendom is ons geleerd de aandacht te richten op de naaste en vanuit liefde met de naaste om te gaan. Het is ons aangereikt om naastenliefde te beoefenen waardoor naastenliefde zou ontstaan. Maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij gaf aan: bemin de naaste gelijk u zelf. Dit betekent: hou van je zelf en gebruik die liefde in het contact met de ander.

Omdat de nadruk als maar gelegen heeft op het beoefenen van naastenliefde en niet op het houden van je zelf is het door de eeuwen heen anders gelopen met het Christendom dan bedoeld was.

De nadruk heeft gelegen op bewust liefdevol zijn, bewust de naaste dienen, bewust God dienen.

In plaats van **spontaan de ander en God lief te hebben**, door van je zelf te houden.

Als we een goed innerlijk contact hebben opgebouwd met God dan volgt vanzelf geheel spontaan dat we juist gaan handelen.

Juist wil zeggen in overeenstemming met de bedoeling van het leven.

De boodschap was daarom wel goed, maar de vertaling naar het leven van alle dag is verkeerd aangereikt.

Ik heb je lief is een spontane houding die voortkomt uit houden van je zelf.

Houden van je zelf ontstaat door onderdompeling van je geest in de Geest van God die in je woont.

Aan die onderdompeling gaat verstillings van je geest vooraf.

Voor regelmatige onderdompeling heb je discipline nodig.

De waarde van het Christendom zit hem dus in het gaan naar je binnenkamer waardoor de liefde voor de naaste ontstaat.

Theo Mensink

359. Corpus Christi

22-06-14

Lieve mensen

Deze dag, de viering van Corpus Christi, is ingesteld om te vieren dat Christus zijn belofte gedaan heeft steeds aanwezig te zijn in het sacrament.

Om dit duidelijk te maken en te ervaren staat het sacrament uitgesteld op het altaar in de monstrans.

In de Mis vieren we dit steeds ter Zijne gedachtenis.

Dit wil zeggen dat wij bij die viering er aan herinnerd worden dat ieder van ons het pad kan gaan dat Hij heeft voorgeleefd.

Iedereen kan dat niveau bereiken dat Hij heeft bereikt; totale bevrijding en leven in vrede.

De weg daar naar toe kan worden gegaan door middel van gebed, verstilling en het ontvangen van de sacramenten.
Dit opent de weg naar toenemende vriendschap met God, dat is een mystieke vriendschap.
Door die vriendschap neemt de liefde in je toe. Je gedrag wordt liefdevoller. Door je gedrag wordt je een voorbeeld.
En het voorbeeld is doorslaggevend voor de ander, dat doet meer dan woorden.
Het voorbeeld laat zien wat mogelijk is en iedereen kan zich daar aan spiegelen op zijn niveau.

Een tweede element van Corpus Christi is de herinnering dat we allen deel uitmaken van het lichaam van Christus.
Met het lichaam van Christus wordt het energieveld van Liefde bedoeld.
Elk mens kan zich daar uit vrije wil mee verbinden.
Bovendien kan elk mens de kracht van dit energieveld sterker maken waardoor het meer invloed heeft op het geheel.
Dit betekent ook dat ieders bijdrage daaraan van wezenlijk belang is.
Op die manier wordt de mensheid gediend.
De mensheid kan het leven daardoor in meer harmonie leven.

Het vergroten van de liefde in je zelf draagt bij aan een meer liefdevolle wereld.
Het is goed om ons dit bewust te zijn, om vanuit dit gezichtspunt ons leven in te richten, en te werken aan het vermeerderen van de liefde in ons.

Door zo te kijken naar Corpus Christi geeft het de mogelijkheid de viering op een hoger niveau te plaatsen en dankbaarheid te uiten naar de inzet van de Meester Jezus die het pad heeft aangegeven.

Laten we nu in stilte onze dank uiten terwijl we verbonden zijn met Christus
Theo Mensink

381. Liefde

14-12-2014

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I Boek 2) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Als we het over liefde hebben wil ik het liefst over het hoogste niveau van liefde spreken.

Dit is de liefde van God voor de mens.

Een hoger niveau bestaat niet.

Dit hogere niveau wordt duidelijk bij het lezen van het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften.

In dit boek schrijft Jacobus een brief aan een leerling van hem om hem te laten weten wat Christus aan hem en de apostel Petrus heeft uitgelegd.

Christus verschijnt aan de 12 leerlingen, 550 dagen na zijn opstanding.

Hij maakt hen duidelijk dat zij aan hun eigen verlossing moeten werken. Daarna vraagt hij Jacobus en Petrus met hem mee te gaan.

Hij zegt ze op verschillende manieren hoe belangrijk het is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. Om nog eens te benadrukken waar het om gaat zegt hij.

“Ga daarom op zoek naar de dood, zoals de doden leven zoeken; want waarna zij zoeken zal hun worden geopenbaard”.

Dit betekent: zorg er voor dat je alles loslaat wat je bindt aan het aardse. Doe dit op een manier zoals hen die net geestelijk wakker geworden zijn en vurig naar het leven zoeken. Want waarna zij zoeken zal hun geopenbaard worden.

Jacobus en Petrus waren bijzonder dankbaar voor alles wat Christus hen openbaarde. Zij waren zo vervuld dat zij hun harten ten hemel omhoog zonden en de engelen hoorden zingen. Zij zongen met de engelen mee.

Daarna wordt het hen duidelijk dat het hun taak is om op aarde te blijven. Het is hun taak om de goede boodschap te verkondigen, de boodschap dat elk mens het Koninkrijk der Hemelen kan ontvangen.

Het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken worden van de Liefde van God.

Theo Mensink

499. God als Licht

25 juni 2017

Deze preek is gebaseerd op de Brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 133 en 134) en op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 3,4, 5, 8 en 9) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

In de brief van Petrus aan Filippus spoort Petrus hem aan naar een bijeenkomst te komen met de overige apostelen.

Het doel van die bijeenkomst was leringen te verspreiden die ze van Jezus hadden ontvangen toen hij nog onder hen was.

Zij verzamelden op de berg waar ze vroeger met Jezus samenkomsten hadden.

Zij baden: *“”Vader, Vader, Vader van het Licht, die al het onvergankelijke bezit, hoor ons, zoals U ook welbehagen heeft gehad in Uw heilig kind Jezus Christus”.*

“Want hij werd ons een lichtbrenger in de duisternis. Waarlijk, hoor ons.”

Hieruit is duidelijk dat de apostelen Jezus zagen als vertegenwoordiger van God; de lichtbrenger in de duisternis – de Verlosser.

Terwijl zij zo baden verscheen er een groot Licht, dat de berg deed stralen.

Tegelijkertijd was er een stem met de woorden:

*”Luister naar de woorden die ik tot jullie kom spreken”
“Waarom vragen jullie toch naar mij?”
“Ik ben Christus die jullie eeuwig vergezelt!”*

Dit behoeft enige uitleg en die vinden we in het Geheime Boek van Johannes

In het visioen van Johannes reikt hij aan dat de Eniggeborene – Christus is.
Hij legt uit dat Christus is voortgekomen uit de Oermoeder als gevolg van bezwangering door een Lichtvonk vanuit Het Eeuwige.
Zij baarde een lichtvonk die geleek op het gelukkig licht, maar in grootheid daaraan ongelijk was. Dit is de Eniggeborene van de Moeder die verschenen is, de enige loot, de Eniggeborene van de Moeder, het zuivere licht.

Het Eeuwige is dat wat altijd was, is en zal blijven.

Christus krijgt bij het begin van de Schepping de opdracht van Het Eeuwige om het Al te manifesteren en te onderhouden.
Dus die Christus heeft ons allemaal gemanifesteerd en zichzelf daarbij geplaatst in onze eigen lichtvonk.

Vandaar dat Christus nu op de berg aan de apostelen zegt:
“ Ik ben Christus die jullie eeuwig vergezelt”

Hij is innerlijk altijd met ons.

Jezus Christus heeft de Christus die ook in hem was gerealiseerd
Dit realiseren is zijn boodschap aan alle mensen.

Theo Mensink

505. Vertrouwen

13-08-2017

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex I, Boek 2 pag. 8 en 9).

Lieve mensen

Jezus heeft vaak in parabelen gesproken om aan de mensen duidelijk te maken wat hij bedoelde.

Zo sprak hij over de werkers van het laatste uur die even veel verdienen dan de werkers van het eerste uur.

Nu zegt hij in de eerste lezing uit het Geheime Boek van Jacobus tegen de apostelen
“”Beijver je over de zin van die parabelen”.

Want de zin van al die parabelen is dat de inhoud weergeeft dat je Het Koninkrijk der Hemelen kunt ontvangen.

Dat kun je alleen ontvangen door innerlijk weten.

Om dit te benadrukken voegt hij daar aan toe *“zonder innerlijk weten zul je het Koninkrijk der Hemelen niet kunnen ontvangen”.*

Dit betekent zoveel als vertrouw hier op.

Vertrouwen vormt een specifiek aspect binnen het geloof van de mens.

Op een bepaald moment in de ontwikkeling van je geloof is vertrouwen nodig om te blijven geloven.

Want waar je in gelooft is niet zichtbaar.

Omdat het niet zichtbaar is, is vertrouwen nodig dat het bestaat en het doel bereikbaar is.

Het bereiken van het doel heeft alles te maken met de zin van het leven.

De zin van het leven wordt duidelijker als het innerlijk weten groeit.

De groei van het innerlijk weten hangt samen met de ontwikkeling van je bewustzijn.

Je bewustzijn wordt ontwikkeld door je te voeden met het bewustzijn van God.

Het bewustzijn van God is aanwezig in je eigen goddelijke bron.

In die bron ligt de mogelijkheid je zelf te verlossen.

Jezus zegt daarom in het Geheime Boek van Jacobus: *jullie: wees nuchter!
Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd – en ook tegen jou
alleen Jacobus -: verlos jezelf!*

Uit het *laat je niet misleiden* blijken twee dingen.

Vertrouwen is het eerste aspect: heb er vertrouwen in dat werken aan je eigen innerlijk weten zinvol is.

Het tweede aspect is: dat je je niet moet laten afleiden van het doel waar je voor hebt gekozen, namelijk het bereiken van het Koninkrijk der Hemelen.

Theo Mensink

506. Toewijding

20-08-2017

*Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87 en 109)
uit de Nag Hammadi geschriften*

Lieve mensen

Uit de beide lessen van Sylvanus van vandaag springen een paar dingen naar voren.

Op zeer indringende wijze zegt hij:

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet”

“De innerlijke godheid die je onderricht, houdt veel van je”

“De ziel die huisgenoot van God is, blijft zuiver”

“De ziel die Christus aangenomen heeft is een zuivere ziel”

Daarbij geeft hij aan:

Om deze dingen te bereiken moet je toegewijd te werk gaan, want zonder toewijding lukt het niet.

Sylvanus spreekt niet over boeken bestuderen om inzicht te vergaren.

Hij spreekt over innerlijk actief zijn en over het ontwikkelen van edelmoedigheid door goed gedrag.

Hij maakt duidelijk dat je zonder aandacht voor je innerlijke godheid, je ziel zich niet ontwikkelt tot huisgenoot van God.

Geef je die aandacht wel, dan word je zuiver in alles wat je zegt, denkt en doet..

Het leidt er zelfs toe dat je jezelf volledig overgeeft aan God.

Die overgave ontstaat alleen als je toegewijd aandacht geeft aan je innerlijke godheid.

Die innerlijke godheid is het zelfde als het Zelf met een hoofdletter.

Dit Zelf geeft je inzicht.

Door dit inzicht groeit je wijsheid, word je fijnbesnaard en handel je steeds zuiver.

Het goddelijke krijgt de overhand.

Vandaar dat Sylvanus eindigt met:

“Gezegend ben jij, o ziel, als je hem in je Tempel vindt”

Theo Mensink