

## **Pinksteren (496)**

### **496. Pinksteren 2017**

*De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie der Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 30) uit de NH Geschriften*

Lieve mensen

4 juni 2017

We kennen allemaal het verhaal van Pinksteren, waarbij de H. Geest in de gedaante van vurige tongen op de hoofden van de apostelen zichtbaar werd.

Wat er toen gebeurde was de bekroning op het werk van Jezus. Hij had zijn apostelen door middel van meditatie en onderricht op een hoger niveau van bewustzijn gebracht. Hij maakte van de lokale vissers, leerlingen en daarna mensenvissers in spirituele zin.

Door regelmatige beoefening van meditatie waardoor zij in het transcendente afdaalden hadden ze hun eigen bewustzijn tot een hoog niveau gebracht.

Door invloed van de Kracht van de Allerhoogste werden zij met Pinksteren op een nog hoger bewustzijnsniveau gebracht.

Dit is het niveau waarop de mens permanent in contact staat met zijn transcendente bron, dus ook tijdens activiteit.

Op die manier beschikt de mens die dit niveau bereikt heeft, over alle kennis uit goddelijke bron die hij nodig heeft.

De apostelen waren er op Pinksteren klaar voor om zijn werk voort te zetten.

Het Pinksterverhaal geeft weer dat zij plotseling in staat waren in talen te spreken van de buurlanden. De boodschap van het christendom kon vanaf dat moment de wereld in.

God zorgde er op Pinksteren voor dat alle volkeren der aarde de informatie konden ontvangen dat Hij in alle volkeren der aarde aanwezig is en hen op die manier de kans geeft de goddelijke wetten te leren kennen en daarmee God zelf.

Elk mens kan daarom terugkeren tot de bron waaruit hij voortkomt en tot zichzelf ontwaken.

Als dit gebeurt, dan gaan de ogen open, dan verdwijnt de sluier en alle onwetendheid is voorbij. Ook de onwetendheid omtrent God. Die mens kent de Waarheid, en komt daardoor volledig tot rust.

Om de stap naar dit niveau van bewustzijn te kunnen maken moet de mens voorbereid zijn en daarbij de steun en invloed ontvangen van Gods Geest.

Het maken van die stap vieren we met Pinksteren. Het is het feest van verlichting.

De voorbereiding is aan ieder van ons. De laatste stap tot verlichting is aan God.

Theo Mensink