

Religie (275, 322, 324, 467, 469, 470, 477, 483, 486, 488, 491, 500, 501, 507, 509, 510, 532, 534, 536, 581, 582)

275. Religie als bron van transformatie.

De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, strofe 4 en 5) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 50) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

17 juni 2012

Het thema van vandaag is God als Licht.

Het goddelijke Licht is in staat ons te leiden.

Het is in staat ons te brengen waar we graag willen zijn.

We zijn ons bewust dat er overal in de maatschappij transformatie plaats vindt.

In de politiek, het bankwezen en in de internationale betrekkingen.

Die transformatie vindt plaats omdat mensen veranderen.

Transformeren betekent veranderen, anders denken en anders handelen.

Bestaande structuren brokkelen af omdat de wereld die we kennen niet de wereld is die we wensen.

We wensen liefde en harmonie. Die wens wordt aangewakkerd door onze innerlijke Bron. Zowel liefde als harmonie heersen in onze goddelijke Bron.

Hieruit kunnen we afleiden dat die Bron bezig is zich meer uit te drukken.

Anders gezegd: God laat ons niet alleen nu de behoefte aan liefde en harmonie groot is.

In de eerste lezing van vandaag uit het Geheime Boek van Johannes hebben we zojuist gehoord: De verlosser sprak tot mij: *“Johannes, Johannes, waarom ben je zo verbaasd, waarom heb je angst? Verlies de moed niet!”*

“Ik ben het, de ene die altijd met jullie is.

Ik ben de Vader

Ik ben de Moeder

Ik ben de Zoon.”

Hieruit blijkt overduidelijk dat God ons niet alleen laat.

God drukt zich uit via de mens. Dit betekent dat de mens God nodig heeft om de transformatie tot stand te brengen. Voor die transformatie is het nodig dat Gods Licht via ons de wereld instroomt. Het is die stroom van Licht die door haar kwaliteit aanzet tot transformatie.

Dit goddelijke Licht aan de binnenkant baant zich een weg naar goddelijke orde.

Door aandacht te geven aan dit goddelijke Licht in ons vindt het zijn weg naar buiten.

Op weg naar buiten maakt het ons schoon en daardoor zijn we beter in staat onze intuïtie te volgen, de impulsen daarvan op te vangen.

Intuïtie vindt zijn oorsprong in de Bron en bestuurt ons van binnenuit.

Om dit te laten plaats vinden moeten we ons verbinden met God in ons.

Dit verbinden met God is religie.

Religie is daarom in staat te transformeren.

Theo Mensink

322. Maria geboorte

8-09-2013

Er is een reden waarom we vandaag de geboorte van Maria vieren.
Ik zal dit duidelijk maken.

In het oude testament staat op meerdere plaatsen aangegeven dat er een Verlosser geboren zou worden.

Door vier profeten is bekend gemaakt dat hij geboren zou worden.

Het stond dus al lang vast dat dit zou gebeuren.

De wereld was er aan toe.

De wereld had iemand nodig om ons de weg te wijzen.

De verering van afgoden was door het Jodendom geleid naar het geloof in één God.

Een aantal wetten die binnen het Jodendom werden opgelegd werkten beperkend op de geestelijke ontwikkeling van de mensen.

Dat was en is niet de bedoeling van een religie.

Het gaat om het terugvoeren naar de eigen bron.

Dit is de essentie van religie.

Om er voor te zorgen dat de essentie duidelijk zou worden is Jezus geïncarneerd.

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren had hij een ouderpaar nodig die hem op de juiste wijze konden begeleiden.

De opvoeding van kinderen lag in der tijd volledig in de handen van de moeder.

Maria had voldoende hoog bewustzijn om de begeleiding van Jezus op zich te nemen.

Zij was opgegroeid binnen het Jodendom en woonde in Israël.

Toen zij oud genoeg was werd haar gevraagd of ze de moeder wilde worden van een kind dat zich zou ontwikkelen tot Verlosser.

Haar bewustzijn was voldoende ontwikkeld om hierop ja te zeggen.

Dit betekent, als het bewustzijn van een mens voldoende hoog gestegen is om een instrument van God te worden, dat hij daartoe wordt uitgenodigd.

En dit is wat er met Maria gebeurde.

Stem je daar als mens mee in, dan werk je mee aan het ontvouwen van Gods plan.

Daarom is het zo belangrijk dat we werken aan de ontwikkeling van ons bewustzijn, om beschikbaar te zijn als instrument.

Neem daarom de beslissing om Gods instrument te worden.

Laat God die in je woont weten dat je Zijn instrument wilt worden en luister naar de signalen die je worden aangereikt.

Volg die aanwijzingen op en je zult ervaren dat je wordt begeleid op het pad dat je bent ingeslagen.

En besef dat elk mens die zich tot instrument van God ontwikkelt het ontvouwen van Gods plan versnelt.

Maria heeft zich tot instrument ontwikkeld, waardoor de mensheid een evolutionaire stap heeft gemaakt.

Toen had de mensheid een Verlosser nodig.

Wat er nu nodig is moet je aan God overlaten.

Waarvoor God jou wil inschakelen wordt duidelijk als je de weg opgaat die leidt tot het worden van Zijn instrument.

Theo Mensink

324. Goed zijn en eerlijk

15-09-13

De meesten van ons hebben van onze ouders meegekregen dat je goed moet zijn voor anderen en eerlijk.

Sommigen hebben van thuis ook een godsdienst meegekregen.

De essentie van godsdienst is leven met God.

Leven met God moet je zelf leren, van binnen uit.

Het zelfde geldt voor het bespelen van een muziekinstrument.

Dat moet je zelf leren, van binnenuit.

De grondbeginselen kunnen je wel geleerd worden, maar het echte bespelen van een instrument dat leer je door te doen.

Leven met God leer je ook door te doen.

Dat doen bestaat uit afstemmen op God.

Dit afstemmen doe je binnenin jezelf, daar woont God.

Omdat God transcendent is, absoluut, en niet tot het relatieve bestaan hoort, moet je het denken transcenderen.

Dit wil zeggen, binnengaan in het gebied waar denken niet bestaat, voorbij de grens van denken en niet-denken.

In die stilte is de Godheid aanwezig.

Daar bevindt zich Gods Geest.

De menselijke geest is in staat daarin door te dringen.

Als je daar regelmatig in doordringt gaan je gedachten in het dagelijkse leven steeds vaker naar God.

Dan ontstaat leven met God.

Dan groeit er inzicht.

Met het verstrijken van de tijd ontstaat innerlijk weten.

Innerlijk weten is de sleutel tot vervulling van het leven.

Goed zijn en eerlijk zijn twee aspecten van het leven die bevorderlijk zijn voor een plezierig leven.

Leven met God voegt daar een dimensie aan toe, waardoor vervulling ontstaat.

Theo Mensink

467. De bedoeling van religie is de mens te bevrijden

11-09-2016

Lieve mensen

Geboren worden heeft tot doel te evolueren.

Religie kan daar bij helpen.

Religie betekent weer verbinden met de oorsprong.

Onze oorsprong is God.

Door ons te verbinden met onze oorsprong groeit ons bewustzijn.

Door groei van ons bewustzijn vindt evolutie plaats.

Onze kerk zou zich dus moeten richten op de ontwikkeling van het bewustzijn van de leden.
Dit gebeurt nu via het meebelevan van de Mis.

Er is meer mogelijk dan alleen het verhogen van het bewustzijn door het meebelevan van de Mis.

Door meditatie kan er een extra ontwikkeling van het bewustzijn plaats vinden.

Die extra ontwikkeling komt tot stand door tijdens meditatie je geest onder te dompelen in Gods Geest.

Die onderdompeling vindt plaats door de geest volledig te verstillen.

Volledig verstillen betekent dat het denken stopt.

In die toestand is de geest in staat zich onder te dompelen in Gods Geest.

Zodra dat plaats vindt, wordt de geest doortrokken van Gods Geest en dat leidt tot bewustzijnsontwikkeling.

Theo Mensink

469. Waartoe zijn we op aarde

25-09-2016

Lieve mensen

Het is de bedoeling dat we allemaal liefde worden.

Onze innerlijke bron is licht.

Die innerlijke bron stelt ons in staat liefde te zijn.

Om liefde te zijn is het nodig dat het licht onbelemmerd uit onze innerlijke bron stroomt.

Onbelemmerd stromen betekent dat niets de stroom van licht in de weg staat, zowel lichamelijk als geestelijk.

Elke spanning, elke onverwerkte emotie en elk verdriet moet weg zijn uit ons lichaam.

Bovendien moeten alle gevolgen van verkeerde daden vereffend zijn.

Als dit zo is dan stroomt het licht uit de innerlijke bron vrij naar buiten.

Stroomt dit licht via het hart naar buiten dan is het liefde.

Als het licht onbelemmerd stroomt dan beschikt die mens ook over Waarheid.

Christus beschikt over Waarheid.

In de akte van geloof tijdens de Mis zeggen we: Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht.

Over die zelfde aspecten beschikt ook Christus.

Christus zei daarom, “Wordt volmaakt als de Vader “

Dit betekent dat we allemaal Liefde, Kracht, Waarheid en Licht kunnen worden.

En toen ik dit geschreven had dacht ik;

“Waartoe zijn wij op aarde”.

Theo Mensink

470. De Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste 9-10-2016

Deze preek is mede gebaseerd op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex I, pag. 8 en 9) en op de tweede verhandeling van de Grote Seth (Codex VII, Boek 2, pag. 66)

Lieve mensen

In de eerste lezing maakt Jezus duidelijk dat de Zoon des Mensen in het binnenste van elk mens verblijft.

Dit maakt meteen duidelijk dat Jezus zelf niet de Zoon des Mensen is en dus niet de Christus.

Hij is wel door eigen inzet Christus geworden.

Hij kwam om duidelijk te maken dat Christus in elk mens verblijft en dat je Hem daar zult vinden.

Tegen zijn apostelen zei hij, ga zo heen verkondig de blijde boodschap van het Koninkrijk der Hemelen.

Hij voegde daar aan toe, vaardig geen wet uit zoals een wetgever.

Daarmee maakte hij duidelijk dat je niemand moet begrenzen die op weg is naar het Koninkrijk der Hemelen.

Bied de mensen vrijheid en inzicht en laat hen zelf ontdekken dat het goddelijke hen tot een vrij mens kan maken.

Jezus was een boodschapper en leefde de boodschap voor die hij aanreikte tot en met de opstanding van Christus in hem zelf.

In de tweede lezing is zijn boodschap iets anders verwoord:

“Aan degene die zich tot Christus, de Zoon des Mensen, wendt, verschijnt Hij als een innerlijke kern, een gedachte en een vader”.

“Christus is de eenheid van vrede, voortgekomen uit eeuwig leven”.

Christus is voortgekomen uit Het Eeuwige dat er altijd was, is en zijn zal.

Christus bestaat sinds het begin van de Schepping.

Over Hem zeggen we in de H. Mis:

“wij erkennen en belijden in ons hart en met onze lippen, dat door Hem alles is geschapen, ja alles in de hemel zowel als op de aarde, dat met Hem als het inwonende leven alle dingen bestaan en dat in Hem, die is de transcendentale Heerlijkheid, alles leeft, beweegt en is”.

Hij heeft alles gemanifesteerd in de Schepping.

Theo Mensink

477. Aandacht voor het Licht in je

15-01-2017

Lieve mensen

Door aandacht te geven aan het Licht in jezelf, geeft dat Licht aandacht aan jou.

Het is niet zo dat wanneer je er geen aandacht aan geeft dat het Licht werkloos blijft.

Het Licht in ons staat ons altijd bij, ook al besteden we er geen aandacht aan.

Als we in ons leven iets doen dat gunstig is voor de evolutie van de medemens, dan ontvangen we daarbij steun van het inwonende Licht.

We hoeven daarbij niet bewust te zijn van het bevorderen van de evolutie.

Dit is zo omdat de hele schepping gecreëerd is om evolutie te laten plaatsvinden.

Doen we in ons leven niets dat bevorderlijk is voor de evolutie van het geheel, dan zal het duidelijk zijn dat we zelf niet op een hoger niveau komen.

Dan nog is het leven niet waardeloos.

In de periode na de fysieke dood evalueren we de waarde van ons leven.

In die periode komen we er achter dat we geen voortgang hebben geboekt.

Die vaststelling zorgt er voor dat we ons voornemen om in de volgende incarnatie wel een bijdrage te leveren.

Hiermee creëren we een opening naar een meer vruchtbaar leven.

Door wel aandacht te geven aan het Licht in je zorgt het inwonende Licht voor het stimuleren van een leven waarin je evolutionair bezig bent.

Hoe meer aandacht je geeft aan het Licht in je hoe meer je bewustzijn groeit.

Jouw bewustzijn bepaalt jouw gedrag.

Hoe hoger het bewustzijn hoe groter je bijdrage aan de evolutie van de mensheid.

Theo Mensink

483. Christus wees ons de weg

26-02-2017

Deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Over zeven weken vieren we Pasen.

Dan vieren we de opstanding in de persoon Jezus.

Deze opstanding wordt uitvoerig uitgelegd door Valentinus aan zijn leerling Rheginus.

In de Nag Hammadi geschriften zegt hij daarover:

“Hoe heeft de Heer nu onderricht terwijl hij in het vlees was en nadat hij zichzelf had geopenbaard als Zoon van God? Hij wandelde rond in de streken waar ook jij verblijf houdt en weersprak de wet van de natuurlijke orde, ik bedoel de dood. Welnu, Rheginus, de Zoon van God was eveneens de Zoon des Mensen. Hij omvatte ze beiden, bezat zowel menselijkheid als goddelijkheid, zoals hij enerzijds in zijn gedaante als Zoon van God de dood overwon, en anderzijds als Zoon des Mensen de terugkeer naar de volheid bewerkstelligde, omdat Hij in de bovenwereld als zaad der Waarheid preëxisteerde voordat dit wereldbestel zijn beslag had gekregen, waarin de heerschappijen en de goddelijke machten zo talrijk zijn geworden”. (pag. 44).

Valentinus spreekt over de bovenwereld waarin Christus **“als zaad der Waarheid” bestond vóór dat alles geschapen werd.**

Daarmee maakt Valentinus duidelijk dat het zaad der Waarheid opgeslagen lag in Het Eeuwige. Uit Het Eeuwige kwam de Oermoeder voort. Het Eeuwige bezwangerde de Oermoeder energetisch waaruit Christus ontstond. Dit alles gebeurde in het begin van de Schepping van ons universum. Dus Christus bestond al lang en is bij het Scheppen van de mens in ieder van ons gelegd in de Godsvonk. Die zelfde Godsvonk was ook aanwezig in Jezus vóór dat hij op aarde kwam. Valentinus gebruikt daarvoor de term "*als zaad der Waarheid*". Dat zaad dat toen al aanwezig was ontkiemde volledig in Jezus en maakte hem tot Christus.

Valentinus sluit daar op aan met:

Ik besef dat ik dit antwoord in moeilijke termen vervat, toch is er in het woord der Waarheid niets moeilijk. Integendeel, aangezien de Oplossing, Christus, verscheen, die niets verborgen zou laten, werd alles omtrent het bestaan ondubbelzinnig geopenbaard: het 'oplossen' van het mindere enerzijds en anderzijds het openbaren van het verhevene. Deze Oplossing is de uitstraling (emanatie) van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken.(pag.45)

Met het mindere wordt hier bedoeld op: het aardse leven.

Met het openbaren van het verhevene wordt bedoeld op: het goddelijke leven.

De laatste zin: *Deze Oplossing is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken* betekent:

Christus is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken.

Valentinus gaat daarna verder in op het verlossingswerk van Christus.

De Verlosser heeft de dood teniet gedaan – hieromtrent behoort je niet meer onwetend te zijn – want hij legde de vergankelijke wereld terzijde en verving die door een onvergankelijk eeuwig rijk (Eon). En hij is opgestaan, en wees ons zo de weg van onze onsterfelijkheid. Toen inderdaad, zoals de apostel zegt: 'leden wij met hem en stonden wij op met hem en voeren ten hemel met hem'.

D.w.z.: Christus overwon de dood en wees ons de weg om het zelfde te doen. Christus liet over dit proces niets verborgen.

Maar wanneer beginnen we aan de weg die Christus ons gewezen heeft?

We beginnen daar aan als we innerlijke onrust voelen over het leven.

Het voelen van die onrust wordt door de ziel aangezet.

De ziel van elk mens begeleidt zijn leven.

In de geestelijke ontwikkeling van elk mens komt er een moment, dat hij zich afvraagt wat het doel is van het leven.

Het innerlijke proces dat zich dan afspeelt wordt door de ziel begeleid.

Er ontstaat inzicht met betrekking tot het leven.

Daardoor ontstaat behoefte om je te richten op de spirituele kant van het leven.

Naarmate die kant sterker trekt, begint het gevoel te ontstaan dat niet alle daden bevorderlijk zijn voor je leven.

Op een bepaald moment ontstaat de gedachte dat het goed is om bij anderen aan te kloppen die al wat verder op het spirituele pad gevorderd zijn.

Dit leidt tot verdieping in geestelijke zaken.

Op een bepaald moment wordt duidelijk welke rol God daarin speelt.

En dandan ontsluit het pad zich verder.

Theo Mensink

486. De werkelijke waarde van het christendom

Lieve mensen

19 maart 2017

Wat zegt onze religie over de betekenis van het leven?

Het christendom zoals we dit eeuwen gekend hebben spreekt over een God die gescheiden is van de wereld. God bestuurt de wereld op een afstand. De mens aan de ene kant en God aan de andere.

Binnen de Vrij Katholieke Kerk zien wij dit anders. Wij zijn er van overtuigd dat God zich in de mens bevindt én in alles wat bestaat. God en alles wat bestaat vormen een eenheid. Zo ook de mens en God. God kan door de mens in zichzelf ervaren worden. Vanuit de kern van de mens – het meest innerlijke- bestuurt God ons leven. Maar de mens heeft wel een vrije wil. God gaat nooit tegen de wil van de mens in. Zo is de algemene opvatting binnen de VKK. Vanuit innerlijke inzichten en ervaringen is deze kerk gesticht.

Recent blijkt dat de opvattingen en inzichten van de VKK stroken met de inzichten en opvattingen in de eerste eeuwen van het christendom. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn namelijk vele geschriften gevonden uit de eerste drie eeuwen van het christendom. In die geschriften is Jezus op veel plaatsen aan het woord. Hij spreekt daar voor een deel over andere aspecten dan in de Bijbel te vinden zijn. Dit blijkt uit de Nag Hammadi geschriften en het Grote Boek der Apocriefen uit 2009.

In deze lijvige boeken staat zeker 15 keer zoveel in als in het NT.

Deze inzichten en kennis zijn buiten het NT gehouden op basis van twee concilies in de derde eeuw na Christus. De bisschoppen van toen vonden die inzichten en die kennis niet van belang.

Nu blijkt dat de westerse mens - die op zoek is naar spiritualiteit en deze in de oosterse wereld vindt- dat de inzichten die daar gevonden worden stroken met die van de eerste eeuwen van het christendom. De inzichten en het gedachtegoed van de VKK laten zich dan ook goed mengen met de oosterse opvattingen. De inhoud van de beide geschriften getuigen hiervan. De VKK ziet Jezus niet als een persoon die de zonden van de wereld op zich genomen heeft, maar als een mens die de mensheid de weg gewezen heeft om zich zelf te bevrijden, zichzelf te verlossen. En met verlossen wordt bedoeld het volledig vrij zijn van alle begrenzings die ooit zijn aangereikt en door de mens aanvaard. Verlossing komt tot stand door innerlijk weten.

Dit innerlijk weten moeten we zelf ontwikkelen.

Het is daarom zinvol de oude opvatting binnen het christendom los te laten, de opvatting dat Christus ons verlossing schenkt. Hij heeft zijn eigen verlossing voorgeleefd en er over gesproken. Dat is de waarde van Zijn komst 2000 jaar geleden.

Deze zienswijze is de reden dat de VKK haar gedachtegoed niet baseert op theologie, maar op gnosis en esoterische inzichten (op dat wat onzichtbaar is en toch bestaat) gecombineerd met innerlijke ervaringen.

Die innerlijke ervaringen komen uit goddelijke bron in de mens. Daar ligt de sleutel voor onze eigen verlossing..

Door dit te weten krijgt het christendom een veel diepere en praktische betekenis.

Het schenkt inzicht in het leven.

Dat inzicht leidt er toe dat het leven een lange continuïteit is die bestaat uit afwisselend leven op aarde en in de hemel. En ik voeg daar aan toe dat ieder mens in de hemel komt, want een andere locatie bestaat er niet als we het leven hier hebben afgerond.

Theo Mensink

488. Jezus kwam om de wereld te kruisigen

2 april 2017

Deze preek is gebaseerd op het evangelie van Philippus logion 44, op de brief van Paulus aan de Romeinen 12:2-21 en op het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 8 t/m 20)

Lieve mensen

Het onderwerp van deze preek strookt niet erg met het beeld dat we van Jezus hebben.

We kennen Jezus uit de geschriften als een mens die liefdevol omgaat met de medemensen.

Hier zegt hij in logion 44 uit het evangelie van Philippus dat hij gekomen is om de wereld te kruisigen.

Op het eerste gezicht niet zo'n leuk idee voor ons.

Kruisigen heeft hier een andere betekenis dan wij kennen.

Het betekent *“Breken met de binding aan de materie”*

Het breken met de binding aan de materie is voor velen een zeer moeilijke opgave, daarom wordt het woord kruisiging gebruikt.

We zijn allemaal aan materie gehecht.

Het is zinvol je los te maken van de gehechtheid aan materie.

Als je niet meer gehecht bent aan de materie dan heb je jezelf onthecht en daarmee is de weg open naar het Koninkrijk der Hemelen.

Het openen van die weg dat was zijn opdracht.

In de eerste lezing van vandaag zegt Paulus aan de Romeinen:

“Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van je wil.”

Je gedrag niet afstemmen op de wereld wordt verder verduidelijkt in de eerste zin van het evangelie van vandaag uit het Geheime Boek van Jacobus.

Daarin zegt Jezus:

“Zo kunnen ook jullie het Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis krijgt zul je het niet vinden”.

Hiermee geeft Jezus de weg aan die we kunnen bewandelen om ons zelf te onthechten van de binding aan de materie.

Het proces van onthechting wordt gemakkelijker door innerlijk weten te ontwikkelen.

Volledig innerlijk weten leidt tot het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen.

Theo Mensink

491. De verbinding van de mens met God

30 april 2017

Lieve mensen

Elk mens heeft een inwonend Licht.

Dit Licht is een deel van God.

Dit betekent dat we niet afgescheiden zijn van God maar een eenheid vormen.

God is in alles aanwezig, op het niveau van elk atoom en onderhoudt op die manier alles wat geschapen is.

God is daarmee de Schepper en de Schepping.

Als wij allen een geheel vormen met God dan betekent dit ook dat wij alle kenmerken van God in ons hebben.

God bestaat in het verborgene, in het transcendente, en drukt zich uit via de mens.

Het uitdrukken via de mens gaat d.m.v. het uitdrukken van de goddelijke kenmerken.

Daaruit kun je afleiden dat wij hier zijn om onze goddelijkheid tot uitdrukking te brengen. Dit gaat geleidelijk door middel van kennis en ervaring.

Het is een proces waar we in elke incarnatie aan kunnen werken.

Zodra we een verbinding maken met God werken we aan dit proces.

Op het moment dat die verbinding er is, stroomt het Licht uit de bron door ons heen.

Eerst een beetje en uiteindelijk op volle kracht.

Hoe het stroomt wordt door het Licht zelf bepaald.

Het raakt die delen van ons wezen waar schoonmaak gewenst is om het beter te laten stromen.

Dit gebeurt in een van de zeven lichamen waar we uit bestaan.

Zo maakt het ons emotionele lichaam schoon, het mentale lichaam en het fysieke lichaam.

Bij die schoonmaak wordt opgeruimd wat weg kan.

Alles wat Heelheid in de weg zit verdwijnt en stap voor stap wordt de schoonmaak volledig en komt het Licht in volle kracht naar buiten.

Het is afhankelijk van ons bewustzijnsniveau hoe lang die schoonmaak duurt.

Door dagelijks de verbinding te leggen met de bron, komt geleidelijk alles in harmonie.

Als gevolg van dit proces groeit ook geestelijk inzicht.

Het is inzicht dat niet in boeken te vinden is.

Dus aan de ene kant maakt het inwonende Licht schoon en aan de andere kant brengt het ons tot inzicht.

Inzicht is nodig om het proces te begrijpen en werkt als stimulans om door te gaan.

Die stimulans is van tijd tot tijd nodig als steuntje in de rug, op momenten dat door de schoonmaak verdriet of onrust vrijkomt.

Op weg naar Heelheid wordt duidelijk dat rust en harmonie toenemen.

Dat zijn de eerste boden van het doordringen van goddelijke kenmerken.

Zo ontwikkelen zich op den duur andere goddelijke kenmerken met liefde als mooiste van alle kenmerken.

Als het Licht volop stroomt uit de bron, dan stroomt liefde volop.

Liefde maakt alles mogelijk.

Zij doordringt het denken, het spreken en alle handelingen.

Die handelingen liggen dan in één lijn met het ontvouwen van het goddelijke plan.

Dit maakt meteen duidelijk dat het “ik” op de achtergrond komt te staan en geen rol meer speelt. In die situatie is het stuur overgegeven aan God, en staan we volledig in dienst van het geheel.

Theo Mensink

500. Liefde

9-07-2017

Lieve mensen

Als we het over liefde hebben wil ik het liefst over het hoogste niveau van liefde spreken.

Dit is de liefde van God voor de mens.

Een hoger niveau bestaat niet.

Dit hogere niveau wordt duidelijk bij het lezen van het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadi Geschriften.

In dit boek schrijft Jacobus een brief aan een leerling van hem om hem te laten weten wat Christus aan hem en de apostel Petrus heeft uitgelegd.

Christus verschijnt aan de 12 leerlingen, 550 dagen na zijn opstanding.

Hij maakt hen duidelijk dat zij aan hun eigen verlossing moeten werken.

Daarna vraagt hij Jacobus en Petrus met hem mee te gaan.

Hij zegt ze op verschillende manieren hoe belangrijk het is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan.

Om nog eens te benadrukken waar het om gaat zegt hij:

“Ga daarom op zoek naar de dood, zoals de doden leven zoeken; want waarna zij zoeken zal hun worden geopenbaard”.

Dit betekent: ga op zoek naar de dood zoals zij die geestelijk dood zijn zoeken naar het leven, want als je het echt wilt weten wordt het je innerlijk duidelijk gemaakt.

Jacobus en Petrus waren bijzonder dankbaar voor alles wat Christus hen openbaarde. Zij waren zo vervuld dat zij hun harten ten hemel omhoog zonden en de engelen hoorden zingen. Zij zongen met de engelen mee.

Daarna wordt het hen duidelijk dat het hun taak is om op aarde te blijven.

Het is hun taak om de goede boodschap te verkondigen, de boodschap dat elk mens het Koninkrijk der Hemelen kan ontvangen.

Het ontvangen van het Koninkrijk der Hemelen staat gelijk met het volledig doortrokken worden van de Liefde van God.

Daarvoor is het gewenst dat je contact legt met God die in je woont.

Door dit contact groeit de liefde in je.

Is die Liefde volledig ontwikkeld dan ga je vanzelf het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Theo Mensink

501. De wortel van de mens in het transcendent

Deze preek is gebaseerd op het Boek van Thomas de Kampvechter (Codex II, Boek 7, pag. 137 en 138) en op het Evangelie van Thomas (codex II, Boek 2, pag. 38) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Christus legt aan Thomas de Kampvechter uit wat het betekent als de mens tot kennis komt.
Hij zegt:

Hij die zichzelf heeft gekend, heeft ook kennis over de diepte van het Al verkregen. (pag. 138)

Thomas vraagt daarna aan Christus om hem iets te vertellen over het verborgene, het onzichtbare. Christus zegt dan:

Alle lichamen die geschapen zijn, zijn zichtbaar aan hun eigen wortel, en het zijn hun eigen vruchten die hen voeden. (pag. 139)

Hun eigen wortel is het transcendente. De eigen vruchten zijn de vruchten die voortkomen uit de ontwikkeling van hun eigen bewustzijn. Want bewustzijn is de voeding voor de mens. Dieren hebben een bewustzijnsniveau dat niet tot ontwikkeling kan worden gebracht. Het bewustzijn van de mens voedt zich aan het Bewustzijn van God dat zich in het transcendente bevindt. Het transcendente is de wortel van de mens. Dat is de eigen lichtbron.

In het Evangelie van Thomas gaat Jezus in op de plek waar het licht te vinden is. Zijn leerlingen vragen daar om. Logion 24 gaat als volgt:

Zijn leerlingen zeiden: Toon ons de plek waar u bent, want het is noodzakelijk voor ons die te zoeken. Hij zei tot hen: Wie oren heeft die hore. Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Als hij geen licht geeft is er duisternis.

Jezus is hier heel duidelijk over waar het licht zich bevindt. Dat bevindt zich in de mens en is in staat de wereld te verlichten. Het is dus aan ons de duisternis uit de wereld te verdrijven door middel van het voeden aan de bron in ons.

Theo Mensink

507. Het licht van de wereld als middel om ons zelf te verlossen

27-08-2017

Lieve mensen

Om jezelf te verlossen is licht nodig, goddelijk Licht.

Dit Licht is aanwezig in ons hart, daar waar God woont.

Het is aan ons dit Licht te laten schijnen.

Onze ziel moedigt ons aan dit Licht te gaan gebruiken.

Al onze inwonende Lichten samen vormen het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten.

Met dit verlichten ontstaat een duizendjarig rijk waarin we met elkaar in liefde leven.

Als we dit doen zijn wij de verlossers die doen wat Jezus ons getoond heeft.

Dit betekent dat het christendom haar taak nog niet vervuld heeft.

Om dit te bereiken is het nodig dat we samenwerken.

Die samenwerking kunnen we het beste aangaan op het niveau van het hart.

Omdat de kwaliteit van het hart van ieder van ons de sleutel vormt voor het bereiken van het duizendjarig rijk.

De sleutel is de groei van ons bewustzijn.

Elke zondag als we hier de Mis meebelevan wordt ons bewustzijn verhoogd.

Geleidelijk nemen daardoor de kwaliteiten van ons hart toe.

De aard van de menselijke geest wordt door innerlijk weten geleidelijk doortrokken van de aard van Gods Geest.

Hierdoor neemt de kwaliteit van het hart toe.

De kwaliteit van ons hart is bepalend hoe we in het leven staan.

De kwaliteit van ons hart wordt bepaald door liefde.

Door met behulp van innerlijk weten te blijven klimmen op de spirituele ladder neemt de liefde in de mens toe tot het hoogste niveau.

De mens leeft dan vanuit liefde.

Zijn hart is dan optimaal vernieuwd.

Theo Mensink

532. De luister van ons erfdeel

8 april 2018

Lieve mensen

In het Confiteor, in het begin van de Mis, wordt over de luister van ons erfdeel gesproken. Vóór dit aan de orde komt wordt ons duidelijk gemaakt dat God de mens onsterfelijk heeft geschapen.

Dit betekent, als we ons erfdeel ontvangen dat we er heel lang van kunnen genieten.

Het is dus zeker zinvol om te werken aan het pad dat leidt tot ons erfdeel.

Als je weet dat het zinvol is, dan vraag je je af waarom we dit niet doen.

Is dit omdat we steeds opnieuw worden afgeleid door alle indrukken van het leven om ons heen?

Leiden die indrukken ons steeds opnieuw af om ook aandacht te geven aan het leven in onszelf?

In ons zelf is het erfdeel te vinden.

Daar buiten is het niet te vinden.

Verdeel daarom de aandacht tussen *buiten je en in je*.

Alleen buiten geeft geen vervulling, alleen binnen ook niet.

Het gaat om de verdeling van de aandacht voor het leven om je heen en de aandacht voor het geestelijke leven in je zelf.

Dus evenwicht tussen *buiten en binnen*.

Het juiste evenwicht moet elk mens voor zich zelf bepalen.

Het is afhankelijk van twee factoren:

1. van de fase van het leven waarin je je bevindt;
2. en van de toewijding die je wilt geven aan het bereiken van je erfdeel.

Zonder dit evenwicht blijft de luister van jouw erfdeel buiten bereik.

Theo Mensink

534. De behoefte van de wereld aan meer spiritualiteit 22 april 2018

Lieve mensen

De wereld heeft meer behoefte aan spiritualiteit omdat er behoefte is aan het oplossen van de huidige problemen.

Het begrip spiritualiteit staat voor geestelijk leven.

De wereld heeft behoefte aan geestelijk leven om daar uit te putten voor de dagelijkse gang van zaken.

Elk mens is een spiritueel wezen, een lichtwezen dat bekleed is met een fysiek lichaam.

De mens is gemaakt om hier op aarde ervaringen op te doen.

Het is de bedoeling dat we leren van onze ervaringen. Die ervaringen slaan we op en gebruiken die bij de volgende stappen in ons leven.

Elke ervaring is waardevol.

Dit wordt niet bepaald door het waardeoordeel dat wij er aan geven.

Dit wordt bepaald door onze ziel.

Vaak zien we pas later de waarde van een bepaalde ervaring in.

Meestal zien we het niet als we de ervaring ondergaan.

Toch maken we gebruik van elke ervaring, omdat elke ervaring opgeslagen wordt in de geest.

Het is onze ziel die er voor zorgt dat we een bepaalde ervaring krijgen.

We krijgen die ervaring om van te leren. De ziel doet dit om ons te leiden op het pad van de eigen evolutie.

Sommige ervaringen zijn niet leuk, zelfs onplezierig of pijnlijk, toch komen we ze tegen.

Waar het om gaat is dat we er van leren.

Dit besef maakt het wellicht eenvoudiger om te aanvaarden dat de dingen gaan zoals ze gaan, ook als ze heftig en onbegrijpelijk zijn.

Als ze onbegrijpelijk zijn dan zegt de volksmond: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”.

Daarmee aangevend, ik begrijp er niets van maar het zal wel nodig zijn.

Als het inzicht is doorgebroken dan groeit het besef dat we deze bepaalde ervaring nodig hadden om van te leren.

Het ondoorgrondelijke verdwijnt en we gaan met meer inzicht door het leven.

Ervaringen doen we op voor onze persoonlijke groei.

Persoonlijke groei staat gelijk aan evolutie en evolutie brengt ons op den duur bij volmaaktheid.

Dus als ons iets “overkomt” dat minder leuk is, bedenk dan dat de eigen ziel dat heeft voorbereid.

De eigen ziel vormt de schakel tussen onze goddelijke bron en ons lagere zelf.

De taak van onze ziel is ons begeleiden naar het bereiken van eenheid met God in ons zelf.

Dit werpt een ander licht op “narigheden” in ons leven.

Door ons dit bewust te zijn maakt het de weg open naar anders omgaan met het leven.

Immers, onze ziel wil het zo. Alleen beseffen we het niet dagelijks.

Ons innerlijk is goddelijk van aard terwijl onze geest menselijk van aard is.

Het is de bedoeling dat onze geest doortrokken wordt van het goddelijke.

Om dit proces mogelijk te maken hebben we spiritualiteit nodig.

Theo Mensink

536. Hemelvaart.

13 mei 2018

De inhoud van deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de Opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) en op de Tweede Verhandeling van de Grote Seth (Code VII, Boek 2, pag. 66 en 67) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

De essentie van Pasen is dat Jezus Christus ons getoond heeft dat de mens onsterfelijk is..

De mens Jezus toonde dit en gaf onderricht als mens in zijn menselijke lichaam terwijl hij zijn goddelijke natuur gerealiseerd had.

Hij had de eenheid tussen het menselijke en het goddelijke bereikt vóór hij het openbare leven begon.

Hij leefde vanaf dat moment in Eenheidsbewustzijn, en stond in voortdurend contact met God.

Het is de bedoeling van elke religie de mens terug te verbinden met God.

Dit terug verbinden vindt in de mens plaats, door zijn inzet, begeleid door zijn innerlijk.

Binnen godsdiensten wordt dit proces ondersteund door rituelen en ceremoniën.

Dit zijn uiterlijkheden.

Waar het om gaat is dat we ons bewustzijn (onze geest) verheffen tot Eenheidsbewustzijn.

Dit uit zich door steeds in contact te staan met God.

Dit voortdurend in contact staan met God wordt duidelijk door het horen van Stille Stem in ons binnenste.

Hierdoor ontstaan de eerste tekenen van vervulling.

Vervulling van het leven wordt door religie ondersteund.

Jezus keerde als mens terug naar de volheid en realiseerde het goddelijke in zichzelf.

Dit goddelijke bestond al voor dit wereldbestel zijn beslag kreeg.

Wij zijn, net als Jezus, zo geschapen dat wij het goddelijke in ons zelf kunnen realiseren.

Wij zijn allemaal kinderen van God en dus kunnen wij hetzelfde bewustzijnsniveau bereiken als Jezus: Eenheidsbewustzijn.

Zijn onderricht was daarop gericht.

De Hag Hammadi Geschriften duiden daar nog duidelijker op dan de inhoud van het Nieuwe Testament.

In geschriften van alle grote godsdiensten vind je de mogelijkheid het goddelijke te realiseren terug.

Door de tand des tijds is dit aspect voor een belangrijk deel in verval geraakt.

Het meest innerlijke aspect van “ het terugverbinden met God “ is vrijwel geheel verloren gegaan. Met als gevolg dat maar weinig mensen vervulling van het leven bereiken.

Vandaag vieren wij de hemelvaart van Jezus.

Daar gaat het niet alleen om. Wij zullen ooit onze eigen hemelvaart meemaken, dat is ons reële vooruitzicht.

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat de weg die we daarvoor moeten gaan via onze “binnenkamer“ verloopt.

Contact met die binnenkamer zorgt voor zuivering van het lichaam, het denken en het gevoelslichaam.

Dit proces maakt het innerlijke gelijk aan het uiterlijke en resulteert in Eenheidsbewustzijn.

Door het bereiken van Eenheidsbewustzijn voltrekt zich in ons dat wat Jezus 2000 jaar geleden aan de eerste christenen heeft duidelijk gemaakt.

Als we deze essentie van het christendom volledig beseffen dan brengt dat de diepere betekenis van het vieren van hemelvaart weer terug.

De hemelvaart van elk mens voltrekt zich in de mens zelf.

Theo Mensink

581 Pasen 2019

21 april 2019

Lieve mensen

Met Pasen vieren we iets bijzonders.

Wat is de reden voor de vreugde?

De vreugde schuilt in de boodschap dat verlossing mogelijk is.

Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat we niet ondergedompeld hoeven te blijven in de problemen van het leven. We kunnen er los van komen, er van verlost worden. Door ons zelf vrij te maken, te bevrijden.

De aard van de problemen die we tegenkomen in ons leven zijn in overeenstemming met het niveau van ons bewustzijn.

Hoe hoger ons bewustzijn hoe meer inzicht er ontstaat in de goddelijke wetten.

Door het groeien van dit inzicht maken we minder overtredingen van die goddelijke wetten.

Daardoor leven we meer in vrede en ontstaat er meer vertrouwen in de goddelijke begeleiding. We raken meer afgestemd op de eigen goddelijke bron.

Jezus was volledig afgestemd op de goddelijke bron in hem zelf en stond in permanent contact met God.

Daardoor was zijn handelen goddelijk geïnspireerd.

Zijn hele gedrag was daardoor verheffend en dat stelde Hem in staat iedereen in zijn omgeving te inspireren.

Zijn apostelen begonnen zich af te stemmen op de Vader zoals hij dit noemde.

Zijn directe medewerkers brachten hun handelingen daardoor op een hoger niveau.

Hij maakte de mensen in zijn land duidelijk dat het goddelijke binnen handbereik lag.

Hij sprak over Gods tegenwoordigheid in de mens; God de Vader in de binnenkamer, in de eigen bron.

Omdat hij de mensheid toonde tot welk niveau een mens kan stijgen, is dit voor ons nog steeds reden om innerlijk stil te staan bij de weg die Hij heeft aangewezen.

Want dit is het wat we vieren met Pasen.

We vieren dit feest omdat Hij de weg heeft aangegeven waarlangs wij onze eindbestemming kunnen bereiken.

En die bestemming is de luister van ons erfdeel; die luister bestaat uit Eenheid met God.

Eenheid met God betekent Meesterschap over het leven, en dit is een leven zonder problemen.

Hij zei op basis van de ontwikkeling in hem zelf: *Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven*. Hij nodigde iedereen uit die weg te volgen, Zijn inzicht te verwerven.

Dit inzicht bestond tot die tijd niet.

De mensheid werd door Zijn komst in staat gesteld een evolutionaire stap te maken, door in contact te treden met het eigen goddelijke Licht.

Dit Licht in ons maakt het mogelijk ons zelf te bevrijden.

Theo Mensink

582. God als Licht

28 april 2019

Deze preek is gebaseerd op de Brief van Petrus aan Filippus (Codex VIII, Boek 2, pag. 133 en 134) en op het Geheime Boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 3,4, 5, 8 en 9) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

In de eerste lezing van vandaag gaat het over de Waarheid.

Daarin wordt aangegeven dat elk mens een Christus kan worden.

Daar staat niet in beschreven hoe je een Christus kunt worden.

In de tweede lezing spreekt Jezus na zijn vertrek op aarde over God en maakt daarbij duidelijk dat alle mensen zoekend zijn naar God en dat ze er met elkaar niet uit komen.

Waar de Waarheid en God gevonden kunnen worden wordt duidelijk naar aanleiding van een brief van Petrus aan Filippus.

In die brief spoort Petrus hem aan naar een bijeenkomst te komen met de overige apostelen. Het doel van die bijeenkomst was leringen te verspreiden die ze van Jezus hadden ontvangen toen hij nog onder hen was.

Zij verzamelden op de berg waar ze vroeger met Jezus samenkomsten hadden.

Zij baden: *“Vader, Vader, Vader van het Licht, die al het onvergankelijke bezit, hoor ons, zoals U ook welbehagen heeft gehad in Uw heilig kind Jezus Christus”.*

“Want hij werd ons een lichtbrenger in de duisternis. Waarlijk, hoor ons.”

Hieruit is duidelijk dat de apostelen Jezus zagen als vertegenwoordiger van God; de lichtbrenger in de duisternis – de Verlosser.

Terwijl zij zo baden verscheen er een groot Licht, dat de berg deed stralen.

Tegelijkertijd was er een stem met de woorden:

“Luister naar de woorden die ik tot jullie kom spreken”

“Waarom vragen jullie toch naar mij?”

“Ik ben Christus die jullie eeuwig vergezelt!”

Dit behoeft enige uitleg en die vinden we in het Geheime Boek van Johannes

In het visioen van Johannes reikt hij aan dat de Eniggeborene – Christus is.

Hij legt uit dat Christus is voortgekomen uit de Oermoeder als gevolg van bezwangering door een Lichtvonk vanuit Het Eeuwige.

Zij baarde een lichtvonk die geleek op het gelukkig licht, maar in grootheid daaraan ongelijk was.

Dit is de Eniggeborene van de Moeder die verschenen is, de enige loot, de Eniggeborene van de Moeder, het zuivere licht.

Het Eeuwige is dat wat altijd was, is en zal blijven.

Christus krijgt bij het begin van de Schepping de opdracht van Het Eeuwige om het Al te manifesteren en te onderhouden.

Dus die Christus heeft ons allemaal gemanifesteerd en zichzelf daarbij geplaatst in onze eigen lichtvonk.

Het is op grond van het feit dat Christus zichzelf in elk mens heeft geplaatst Hij nu op de berg aan de apostelen naar waarheid kan zeggen:

“ Ik ben Christus die jullie eeuwig vergezelt ”

Hij is innerlijk altijd met ons.

Jezus Christus heeft de Christus die ook in hem was gerealiseerd

Dit realiseren is zijn boodschap aan alle mensen.

Theo Mensink