

Uitvoering van Gods plan (344, 365, 422, 475, 494, 502, 508, 559, 560, 561, 562, 567, 569, 570, 571, 576, 579, 580)

344. God brengt alles in iedereen tot stand

23-02-2014

Lieve mensen

Alle dingen die we in het leven doen kunnen we doen omdat we daarvoor de energie van God ontvangen en ook Gods begeleiding.

Zonder die energie en die begeleiding lukt het niet.

Om die energie aan ons te geven en ons te begeleiden heeft God er voor gekozen in ons te wonen.

Die begeleiding en energie wordt ons geschonken om ons de mogelijkheid te bieden het bewustzijn te laten groeien.

Die groei leidt uiteindelijk tot eenheid met God.

Om die eenheid te bereiken moeten we heel worden, heilig.

Het thema van deze zondag is dan ook *“De H. Geest als heiligmaker”*.

Het is Gods Geest die ons heilig maakt.

Dit heel maken heeft een verder reikend doel; het gaat om de uitvoering van Gods plan.

God wil ieder van ons betrekken om dit plan voor de wereld uit te voeren.

Niemand wordt daarbij onder druk gezet, we worden uitgenodigd.

Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten.

Als die tot ontwikkeling worden gebracht en ten dienst worden gesteld voor de mensheid dan zullen ze op het juiste moment worden gebruikt voor het ontvouwen van Gods plan.

De ontwikkeling van onze kwaliteiten is van ons afhankelijk.

Hoe meer we ons daarvoor inzetten, hoe meer we God in ons de kans bieden ons te begeleiden naar heelheid.

Een heel mens is een goddelijk instrument.

Theo Mensink

365. Waarom zoveel aandacht voor innerlijk weten ?

17 aug. 2014

Lieven mensen

Vandaag ga ik in op de inhoud van de 1^e lezing. Ik doe dat omdat sommigen van jullie zich afvragen waarom ik zo vaak aandacht geef aan het belang van het leggen van contact met het transcendente in j zelf.

In de 1^e lezing geeft Jezus namelijk aan waarom dit zo belangrijk is, hij zegt:

Zo kunnen ook jullie het Rijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis (innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet kunnen vinden. Daarom zeg ik jullie: wees nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb ik tegen jullie allemaal gezegd – en ook tegen jou alleen Jacobus _ ; verlos jezelf.

Jezus zegt dit tegen zijn apostelen. Deze tekst staat in de Nag Hammadi geschriften, in het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pagina 8 en 9). Hij benadrukt dus het

belang van gnosis omdat hij weet dat zonder innerlijk weten het Koninkrijk der Hemelen niet bereikt kan worden. En wie van jullie hier aanwezig wil dat Koninkrijk niet binnengaan. Steek gerust je vinger op. Het is duidelijk dat we dit allemaal graag willen.

Jezus reikt aan hoe dit kan, door middel van het leggen van contact met de eigen goddelijke bron, het transcendente in ieder van ons aanwezig. Hij en zijn apostelen kwamen regelmatig bijeen om gezamenlijk te mediteren. Dit wordt op verschillende plaatsen aangegeven in Het Grote Boek der Apocriefen uit 2009. Ik haal daar twee voorbeelden van aan.

1. *“Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in het eeuwige water”*. Onderdompelen in het eeuwige water betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit veranderlijke gebied in de mens. Dit onderdompelen wordt bereikt door beoefening van een bepaalde vorm van meditatie.
2. *Jezus zei: “De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die verborgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven”*. D.w.z. zij die het eigenlijk zouden moeten weten waar de kennis te vinden is, weten het niet en versluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie gedraag je als slangen en onschuldig als duiven. D.w.z. ga naar het Verborgene en wees onschuldig. Ga naar binnen en gedraag je als een kind, ontvankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan is een vorm van meditatie.

Het naar binnen gaan leidt tot innerlijk weten. Daar heerst harmonie en vrede. Daar is het bewustzijn van God aanwezig. Door daarin onder te dompelen met jou bewustzijn neem je kwaliteiten van het bewustzijn van God over. Jou bewustzijn komt daardoor op een hoger niveau. Dit gaat net zolang door totdat de frequentie van de trilling van het bewustzijn van jou overeenstemt met de frequentie van de trilling van het bewustzijn van God. Op dat moment treed je in het Koninkrijk der Hemelen binnen.

Daarom zeg ik met Jezus, verlos jezelf , met behulp van gnosis.

Omdat dit een zeer belangrijk aspect is kom ik er vaak op terug in mijn preken. Verlossen betekent, bevrijdt je zelf van alles wat je hindert om een volledig vrij mens te zijn dat in alle omstandigheden juist handelt.

Theo Mensink

422. De daadkracht van de mens in relatie tot God. 11-10-2015

Lieve mensen

De mens is zo gemaakt dat hij of zij alle vermogens in zich heeft die God ook heeft.

Wij zijn immers gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.

Wij zijn in staat het hoogste niveau in ons uit te drukken.

We hebben een vrije wil ontvangen om dat wel of niet te doen. Bovendien hebben we een ego ontvangen waarmee we ons zelf kunnen manifesteren. Dit ego en de gave van de vrije wil strijden dikwijls met elkaar. Zij hebben elkaar nodig om in vrije wil het hoogste in ons uit te drukken.

Op het moment dat we ons dat bewust worden, is het goed te realiseren dat het volledig van ons zelf afhankelijk is, hoe we ons opstellen in het leven.

De liefde waarmee we bezig zijn is afhankelijk van de mate waarin we in contact staan met het goddelijke.

Op het moment dat de liefde gaat overheersen neemt de kracht van het ego af.

De zachtheid, liefde en kracht waarmee we ons uitdrukken geven aan hoe we innerlijk in elkaar zitten.

Omdat God Liefde is zal het duidelijk zijn dat het juist is de goddelijke Liefde te laten doorklinken in onze leefwijze, dan met zachtheid en dan met kracht.

En dit kan in alle openheid, je hebt niets te verbergen.

God heeft immers niets te verbergen.

God toont zich zelf in heel de schepping, waarvan we zingen dat het een groots gedicht is.

Dit gedicht, die manifestatie van Goddelijkheid laat ons zien op welk niveau de wereld in elkaar zit. Alles is van alles afhankelijk, evenals wij van allen afhankelijk zijn.

Eenvoudigweg omdat wij Een zijn.

Ieder wordt vanuit zijn innerlijk aangestuurd en drukt zich daarbij uit afhankelijk van zijn persoonlijke bewustzijn. Dit wil zeggen de mate waarin we ons bewust zijn van God in ons.

Die verbinding is essentieel, hoe sterker die verbinding, hoe meer de liefde zich toont.

Onze goddelijke kern bevindt zich in het transcendente in ons.

Een manier om in contact te treden met God is meditatie die ons leidt naar het transcendente.

De reden dat God ons geschapen heeft is om zich uit te drukken via ons.

We kunnen ons uitdrukken door woorden en daden.

Die woorden en daden worden krachtig als ze rechtstreeks gevoed worden door het transcendente.

Zij leveren dan een bijdrage aan het ontvouwen van het Plan van God.

Daar is behoefte aan nu we zien dat het leven op vele fronten niet strookt met Gods Plan.

Theo Mensink

475. Kerstmis is een energiefeest

25-12-16

Lieve mensen

Kerstmis brengt mensen samen.

De behoefte om samen te komen wordt aangezet door de harmonie die er in de kerstperiode heerst.

Die harmonie ontstaat niet vanzelf.

Die ontstaat door het extra licht dat naar de aarde wordt gezonden.

Dit licht activeert iedereen.

Het meest innerlijke van de mens reageert daar op en je ervaart harmonie.

De eerste stralen van licht bereiken ons elk jaar in de nacht van 21 op 22 december.

Drie dagen blijft dat licht stralen.

Het bereikt haar hoogtepunt in de kerstnacht.

Elk jaar opnieuw worden wij gesteund door dit licht.

Het toont dat er iets in ons is dat in staat is harmonie te creëren.

Met kerstmis ontstaat die harmonie door iets van buitenaf, het kan ook van binnenuit.

Dat wat buiten ons is, is ook binnen ons.

Je kunt het in jezelf ervaren.

Tijdens deze Mis is de kans groot dat je het gaat ervaren.

Je ervaart dan het licht dat van het altaar stroomt waardoor de harmonie in jezelf toeneemt.

Die harmonie zorgt er voor dat er liefde gaat stromen tussen de mensen onderling.

Het licht dat dan aanwezig is heeft een helend effect op jezelf.

Elke keer als je de Mis meebeleeft vindt er heling plaats.

Dit leidt tot geestelijke groei.

Door die geestelijke groei functioneer je als mens in het dagelijks leven op een hoger niveau.

Theo Mensink

494. Vertrouwen in God

21-05-2017

Lieve mensen

Als de dingen in het leven niet gaan zoals we zouden willen, dan zoeken we de oorzaak buiten ons zelf; bij andere mensen of bij de maatschappij.

Door dit te denken komen we niet verder.

Er is iets anders dat wel helpt en dat is vertrouwen in God.

Een mens gaat vertrouwen op God als hij in de gaten krijgt dat er veel tot stand wordt gebracht dat wij zelf niet kunnen regelen.

En dit zijn zaken die niet door anderen gedaan kunnen worden.

Het geheel op aarde is gericht op evolutie.

Evolutie is het grondthema van Gods plan.

De invloed van God in ieder van ons is gericht op ontwikkeling naar een hoger niveau. Als we aandacht geven aan onze intuïtie, dan komen we er achter wat past in onze eigen evolutie.

Intuïtie wordt ons namelijk aangereikt vanuit de eigen goddelijke bron.

Intuïtie komt van binnen en niet van buiten.

Geef je gehoor aan de signalen die omhoog komen dan ga je met de stroom van het leven mee.

Dan gaan de dingen in je leven zoals ze voor jou het beste zijn, passend in jou persoonlijke evolutie.

Omdat het goed loopt, ontstaat er een gevoel van dankbaarheid.

Die dankbaarheid versterkt de verbinding met God in je zelf.

Omdat die verbinding sterker wordt vang je de signalen van je intuïtie eerder op.

Daardoor groeit het vertrouwen in God.

God is in staat alles voor elk individu te regelen en tegelijkertijd voor alles dat bestaat. Om alles te regelen voor iedereen en voor het geheel heb je inzicht nodig in de totale evolutie.

Dat inzicht hebben wij als mens niet.

Daarom is het goed aandacht te geven aan je intuïtie.

Hoe meer mensen dit doen, des te soepeler functioneert de samenleving.

Theo Mensink

502. Transcenderen vormt de basis voor innerlijk weten **23-07-2017**

Deze preek is gebaseerd op Het Geheime Boek van Jacobus (Codex I, Boek 2, pag. 3) op De eerste openbaring van Jacobus (Codex V, Boek 3, pag. 42) op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag 21) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, pag 36) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

In het Geheime Boek van Jacobus spreekt Jezus tot Jacobus en Petrus die hij apart geroepen heeft, los van de overige apostelen, om hen iets bijzonders uit te leggen. Hij zegt:

Aan jullie behoort het rijk Gods. Daarom zeg ik jullie: wordt geheel vervuld en laat geen leegte in je blijven! Want wie binnendringt, zal de spot met je kunnen drijven. (pag. 3).

Hij spoort hen beide aan door te gaan met hun eigen bewustzijnsontwikkeling om zich volledig te vullen met het bewustzijn van God. Hij laat ze weten dat ze niet moeten stoppen met het ontwikkelen van het bewustzijn anders bestaat de kans dat het ego binnendringt dat hen zal misleiden op weg naar volmaaktheid.

In de eerste Openbaring van Jacobus zegt Jezus tegen Jacobus:

De Heer sprak: "Jacobus ik heb je alle dingen meegedeeld. De eerste beginselen van de gnosis heb je ontvangen en je weet nu wat de plaats is waar je zult wandelen.... (pag. 42)

De eerste beginselen van het innerlijk weten zijn je uitgelegd en je weet nu dat het transcendente de plaats is waar je met je geest moet verblijven. Het transcendente zal je de weg wijzen.

In het Evangelie van de Waarheid zegt Jezus:

Zij wier naam Hij van de aanvang af kende worden aan het eind geroepen; zodat ieder kennis heeft die door de Vader bij name is genoemd, en wie niet bij name genoemd wordt geen kennis heeft. Hoe kan iemand immers luisteren als hij geen naam heeft waarmee hij wordt geroepen? Want wie onwetend is tot het eind blijft een schepsel der vergetelheid en zal met haar vergaan. Als het anders was, waarom bezitten deze armzaligen dan geen naam, en kennen zij geen roepstem? (pag. 21)

Hij die ons allen vanaf het begin kent daarmee wordt bedoeld Het Eeuwige. Als zij door eigen inzet hun bewustzijn tot een hoog niveau hebben ontwikkeld zullen zij door de Vader geroepen worden. Daardoor verkrijgen zij volledige kennis. Zij worden bij het bereiken van volmaaktheid geroepen, opdat zij volledige kennis zullen ontvangen. De armzaligen zijn zij die nog onwetend zijn.

In het Evangelie van Thomas spreekt Jezus in logion 17

Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat geen hand heeft betast en wat niet is opgekomen in het hart van de mensen.

Hij maakte hen bekend met het transcendente. Het transcendente is buiten het bereik van zien, horen, ruiken, voelen en proeven.

Uit een aantal van deze citaten is duidelijk dat Jezus zijn apostelen bekend maakte met het transcendente en hen leerde hoe te transcenderen.

Theo Mensink

508. Zelfovergave

3 sept.2017

De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pagina 21 en 22) en het Gesprek met de Verlosser (CodexIII, Boek 5, pag. 134)

Lieve mensen

Het is door onwetendheid dat wij niet komen tot Zelfovergave.

Een nogal duidelijke bewering.

Onwetendheid kun je verdrijven door ontwikkeling van innerlijk weten.

Het gaat om overgave aan het Zelf dat in ons is.

In het evangelie van de Waarheid lezen we het volgende:

“Wie namelijk onwetend is, heeft een tekort, en zijn tekort is groot, omdat hij juist dát te kort komt wat hem zal volmaken”.

Hier staat dus duidelijk dat het belangrijk is om volmaaktheid te bereiken.

Volmaaktheid kun je bereiken door jezelf in contact te brengen met de Vader in je.

Voor overgave is inzicht nodig en innerlijk weten.

Weten verdrijft onwetendheid.

Weten leidt tot het doen van de wil van God.

Dit staat gelijk met Zelfovergave.

Maar, voor dat de mens daartoe overgaat, moet hij eerst het tegendeel ervaren.

Jezus zei:

“Als iemand niet in het duister staat, zal hij niet in staat zijn het licht te zien”.

Vrij vertaald betekent dit: we moeten eerst moeilijkheden tegenkomen om op zoek te gaan naar oplossingen.

Voor dat zoeken is volharding nodig om bij de oorsprong van alle problemen te komen.

In de 2^e lezing maakt Jezus verschillende vergelijkingen. Eén vergelijking uit die serie klinkt als volgt:

“En hoe wil iemand die de Zoon niet kent, de Vader kennen? “

Dit wil zeggen, Christus kennen, om daardoor God te kennen.

De mens kent Christus als hij weet wat liefde is en zelf liefde geworden is.

In het consecratiegebed tijdens de Mis zeggen we

*Want wij erkennen en belijden in ons hart en met onze lippen dat,
door Christus alles is geschapen, ja, alles in de hemel zowel als op aarde,
dat met Christus als het inwonende leven alle dingen bestaan en dat
in Christus, die is de transcendentale Heerlijkheid, alles leeft, beweegt en is.*

Kort samengevat staat hier; liefde is de wortel in alles wat bestaat, omdat het uit liefde gecreëerd is.

Daarom zegt Jezus aan het einde van de 2^e lezing.

“Hij die niet begrijpt hoe hij kwam, zal ook niet begrijpen hoe hij zal gaan”. Het is nodig de oorsprong te doorgronden.

Ga daarom regelmatig naar de oorsprong in je, en ontdek dat daar zich de bron bevindt die alles bestuurt, de bron die alles weet en je de weg wijst naar Zelfovergave.

Theo Mensink

559. Wat betekent de Wil van de Vader doen?

4-11-2018

Lieve mensen

In het Evangelie van Johannes dat zo juist is voorgelezen wordt door de mensen die goed naar Jezus luisteren gevraagd:

Welke werken moeten wij voor God verrichten?

Jezus gaf daarop als antwoord: *Geloof in Degene die God gezonden heeft.*

Dat is een heel duidelijk antwoord.

Waarom is dit zo duidelijk?

Zijn woorden en daden zijn voedsel voor jullie.

Zijn woorden maken duidelijk dat je jezelf moet voeden met het hemelse voedsel.

Dat hemelse voedsel is de ontwikkeling van je bewustzijn.

En wat hij jullie laat zien door zijn daden is liefdevol voor allen die hij ontmoet.

Zijn daden zijn een voorbeeld voor iedereen.

Zijn woorden wijzen je de weg naar de groei van je bewustzijn.

Om dit te onderstrepen zegt hij:

Ik ben het brood des levens.

Dit “ik” is de Christus in hem.

Dat is de Christus die ontstaan is in het begin van de Schepping.

Die Christus die in ons allemaal aanwezig is, is het geestelijke voedsel.

Jezus voegt daaraan toe:

Wie tot die Christus komt en Zijn bewustzijn in hemzelf tot het Christusbewustzijn maakt zal niets te kort komen.

Het goddelijke in zo iemand zorgt daarvoor.

Alles wat hij nodig heeft komt op zijn pad..

Dit is zo omdat zo iemand steeds de Wil van de Vader doet.

Zo iemand voert de Wil van de Vader uit.

De uitvoering van die Wil zorgt voor harmonie, liefde en vrede in zijn leefomgeving.

Theo Mensink

560. Ontvankelijkheid

14 nov. 2018

Deze preek is gebaseerd op de Openbaring van Petrus (Codex VIII, Boek 3, pag. 80 en 81)

Lieve mensen

In de Openbaring van Petrus spreekt hij zijn vrees uit tegenover Jezus. Hij maakt duidelijk dat er volgens hem weinigen zijn onder de leiders, bisschoppen en diakens die niet vals zijn. Tegelijkertijd zijn er vele leiders die de grote massa's belazeren door te veinzen dat ze in uw naam spreken.

Jezus probeert hem daarop gerust te stellen.

Hij zegt: hun dwaling is maar tijdelijk.

Er komt een tijd dat zij die wel tot inzicht zijn gekomen die heersers omver zullen werpen en hun tot schande maken.

Ze zullen ontmaskerd worden.

Dan vervolgt Jezus met de opmerking, kom Petrus laten we gaan, laat je niet afleiden en doe de Wil van de Vader.

Met andere woorden, laat je niet van de wijs brengen.

Hou vast aan het geloof in de Vader die in je woont.

Wees ontvankelijk voor het juiste en laat je leiden door de zuiverheid van je innerlijk.

De twijfel van Petrus is een voorbeeld van van iets dat we allemaal kennen.

Waar het om gaat is dat we zelf onze twijfel moeten overwinnen en het pad moeten volgen dat ons innerlijk aangeeft.

Petrus wordt in zijn geval geholpen door Jezus die naast hem loopt.

Voor ons ligt dit anders, wij moeten het doen met vertrouwen in ons innerlijk.

Theo Mensink

561. Het verdrijven van onwetendheid

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus en het evangelie van de Waarheid uit de Nag Hammadi geschriften (Codex VII, boek 4, pag 116 en Codex I, Boek 3, paginas 21-22).

Lieve mensen

De eerste zin uit de lessen van Sylvanus begint met: *“Hem heeft God het menselijk geslacht toevertrouwd”*.

Die Hem dat is Christus die ontstaan is uit de Lichtvonk die Het Eeuwige heeft geschonken aan de Oermoeder bij het begin van de Schepping.

Christus heeft alles gemanifesteerd in ons Universum.

Hij heeft dit gedaan met de drie energieën van de H. Drie-eenheid; Zachtheid, Liefde en Kracht.

Die energiën stonden Hem ter beschikking bij het ontstaan van de Schepping. Hij kreeg daarbij van Het Eeuwige de opdracht alles te onderhouden dat Hij manifesteerde.

Dit doet Hij nog steeds.

Dit betreft ook de mens.

Het menselijk geslacht werd Hem toevertrouwd.

De mens heeft in zijn levens een ontwikkelingsweg af te leggen met behulp van Christus en God in hem.

Die ontwikkelingsweg is nodig om zichzelf en God leren kennen.

Daardoor leert de mens uiteindelijk het Al te kennen.

Met die ontwikkeling verdrijft hij zijn onwetendheid.

Het is op het niveau van het hart dat de mens zichzelf, God en het Al leert kennen.

Dan is er niets meer verborgen voor hem, zoals ook niets verborgen is voor God.

Sylvanus zegt daar het volgende over in de eerste lezing van vandaag:

“Want zelfs in het duister gehulde dingen staan voor hem in het licht.

Niets anders is inderdaad verborgen, behalve God.

En toch heeft Hij zich aan ieder geopenbaard, en nochtans is Hij strikt verborgen”.

De onwetendheid kunnen we in ons zelf verdrijven door contact met God in onze eigen bron.

De Nag Hammadi geschriften staan vol met aanwijzingen over het ontwikkelen van het innerlijk weten.

Daar heeft Jezus in zijn leven op veel momenten de nadruk gelegd.

Dit is ook de reden waarom de evangeliën de blijde boodschap worden genoemd.

Jezus zei daarover tegen zijn apostelen:

“Gaat en onderwijst alle volkeren”.

Maak allen bekend met de blijde boodschap dat God in hen woont
en dat het pad naar het Koninkrijk der Hemelen via hun hart loopt.

Theo Mensink

562. Onderscheidingsvermogen

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pagina 34-35 en 29-30) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

In het Evangelie van de Waarheid worden enkele punten aangereikt die ons tot inzicht brengen over de goddelijkheid van de mens.

Het gaat om de blijde boodschap.

Dit is de boodschap die Jezus Christus in de wereld heeft gebracht; dit is het inzicht dat God in de mens woont.

Dit feit dat God in de mens woont stelt ons in staat de volheid in ons zelf te bereiken. Het Evangelie spreekt over hen die reikhalzend uitkijken naar de verlossing.

In het Evangelie van de Waarheid wordt gesproken over uitzien naar verlossing in de hoge.

Dit is een zienswijze die God ergens in de hoge plaatst.
Het gaat echter om God in ons.

Dit blijkt even later in de tekst want daar wordt gesproken over het schaduwloze licht. Licht dat van buiten komt geeft schaduw, denk maar aan het zonlicht. Hier gaat het om schaduwloos licht. Dit is het licht dat van binnen komt, uit de mens, dat werpt geen schaduw. Dat licht komt van het inwonende licht.

Door dat licht breekt de volheid aan in de mens.
Het is daarna altijd een leven van verlichting voor die persoon.

Theo Mensink

567. Gemeenschap

13-01-2019

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 70, strofe 66) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion75)

Lieve mensen

In de 2e lezing wordt gesproken over het afgescheiden zijn tussen de vrouw en de man: *Als die twee zich niet hadden afgescheiden dan zou de vrouw niet met de man sterven.*

Hier wordt niet bedoeld op de lichamelijke man en de lichamelijke vrouw. Met de vrouw wordt het goddelijke, het onvergankelijke, bedoeld en met de man het bewustzijn van de mens.

In spirituele zin heeft het bewustzijn van de mens het goddelijke nodig. Het bewustzijn heeft de goddelijke bron nodig om tot ontwikkeling te komen, zonder die bron lukt het niet om Eén te worden met God.

Filippus zegt hierover: *met de scheiding begon de dood.*

Dit betekent dat met de scheiding de val uit het paradijs begon. De mens is op basis van de vrije wil die hem door God geschonken is zijn eigen weg gegaan en daarmee de koppeling met het goddelijke losgelaten.

Jezus is gekomen om in de mens de koppeling met het goddelijke weer te herstellen. We zijn nog steeds bezig met dit herstel.

Als dit herstel heeft plaats gevonden dan is de vereniging in het bruidsvertrek voor altijd in de mens tot stand gekomen.

In het Thomas Evangelie zegt Jezus daarover: *Velen staan bij de deur maar het zijn de eenlingen die het bruidsvertrek zullen binnengaan.*

Jezus doelt hier op de individuele mens die het spirituele pad opgaat en op dit pad blijft voortgaan waar anderen stoppen.

Het gaat om het verenigen van het bewustzijn met het goddelijke in jezelf.

Een van de redenen dat mensen stoppen die het spirituele pad opgaan is omdat ze weerstanden tegenkomen. Dit is niet wat ze zoeken en haken daarom af.

Een andere reden is dat ze getest worden op de inzet van hun bedoelingen.

Valt die test te zwaar uit dan vermindert de aandacht en wordt het pad verlaten.

Doet zich die situatie voor, bedenk dan dat niemand zwaarder getest wordt dan ie aan kan.

Het gaat er om dat je een instrument wordt in Gods handen.

Theo Mensink

569. Bevrijd je zelf

27-01-2019

Deze preek is gebaseerd het Boek van Thomas de Strijder (Codex II, Boek 7, pag. 145) uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

In het Boek van Thomas de Strijder maakt Jezus duidelijk dat het goed is om jezelf te bevrijden van alles dat je belemmert om innerlijk rust te vinden.

Hij geeft aan dat het zinvol is in het leven om je aandacht niet alleen op het lichamelijke te richten.

Er is meer nodig om je te bevrijden uit de boeien van het fysieke bestaan.

Als je de aandacht op het innerlijke richt dan zul je rust vinden.

Een mooi vooruitzicht.

Toch blijkt dat wij mensen zijn aanwijzing niet serieus ter harte nemen.

Als we dit wel doen dan zouden we op het hoogste niveau met God samenwerken, nu en voor altijd en eeuwig.

Jezus weet dat dit lastig is voor de mens om te bereiken, want hij geeft in de eerste regel aan dat het zinvol is om je aandacht niet alleen op het lichamelijke te richten.

Dit betekent maak je daarvan los, want dan red je het niet om innerlijke rust te vinden.

Voor het vinden van innerlijke rust is doorzettingsvermogen nodig.

Je vindt het goddelijke waarnaar je op zoek bent niet aan de oppervlakte maar op het diepste niveau in jezelf.

Bij die zoektocht heb je doorzettingsvermogen nodig anders ontglipt het je.

Bij dat zoeken wordt je getest en onderga je beproevingen op het niveau van je geloof om vast te stellen of je geloof verankert is.

Als dit zo is dan volgt de innerlijke rust die Het Eeuwige je schenkt.

Dan ben je verbonden met Hem en Hij met jou.

Theo Mensink

570. De opdracht van onze Heer in de Tempel

3-2-2019

Deze preek is gebaseerd op het evangelie van Nicodemus (pag. 146-147) uit het Grote Boek der Apokriefen

Lieve mensen

Toen Jezus geboren was brachten zijn ouders hem naar de Tempel volgens Joods gebruik.

Zij droegen Jezus op aan God en dankten God voor zijn komst.

De woorden die Simeon bij die gelegenheid van de opdracht van onze Heer in de Tempel sprak zijn een openbaring.

Simeon was een groot leraar en hem was voorspeld dat hij voor zijn dood Jezus zou ontmoeten.

Die ontmoeting vond plaats bij de opdracht van Jezus.

Bij die ontmoeting waren zijn eerste woorden;

“Laat uw dienaar nu in vrede gaan, Heer, want ik zie de redding die u voor alle mensen hebt gebracht”.

Wat hij zag was:

een licht om de heidenen te verlichten en de glorie van het volk Israël.

De heidenen zijn zij die zonder geloof leefden.

De glorie van het volk Israël zijn zij die wel geloven.

Simeon openbaarde aan de moeder van Jezus. *“Ik heb goed nieuws over dit kind voor u”*

“Luister, Hij is voorbestemd om velen in Israël ten val te brengen, maar ook om velen weer te laten opstaan.”

Die openbaring is tot op heden maar ten dele waar geworden.

Het zou mooi zijn als de openbaring van Simeon waarheid gaat worden.

Daarbij schieten mij de woorden uit de jongste Kerstboodschap van het episcopaat te binnen.

Zij vragen zich in die Kerstboodschap af waar doen we het eigenlijk voor binnen de VKK.

Mijn antwoord daarop was: het werk in het christendom is nog niet af.

Er is alle reden om door te gaan met ons werk.

Nu ik de woorden van Simeon lees word ik daarin gesterkt.

Mijn gedachten gaan uit naar het revitaliseren van het christendom.

Uit de Nag Hammadi geschriften wordt duidelijk dat een van de speerpunten van de leer van Jezus was, het ontwikkelen van het innerlijk weten.
Werken aan die ontwikkeling leidt tot het toenemen van liefde in de mens.
Liefde was en is nog altijd de kern van het christendom.

In het Thomas evangelie zegt Jezus; ik heb vuur op wereld geworpen en zie ik waak er over tot het opvlamt en hij deed dit om de mensheid wakker te maken.
Jezus heeft dat vuur op aarde geworpen en het proces op gang gebracht.
Het is aan ons om de liefde te versterken in de harten van de mensen.
Daardoor vindt vitalisering plaats.
Het is aan de individuele mens om daar aan te werken.
Contact met God in ons vormt daarbij de sleutel.

Theo Mensink

571. De vergoddelijking van de mens.

10-02-2019

Lieve mensen

In de Nag Hammadi Geschriften staat een aantal aanwijzingen over de vergoddelijking van de mens.

Uit die aanwijzingen wordt duidelijk dat de mens door een proces van innerlijke ontwikkeling gericht op innerlijk weten zichzelf kan vergoddelijken.

Vergoddelijking ligt op een lijn met Volmaakt worden.

Over Volmaakt worden zegt Jezus: *“wordt volmaakt zoals de Vader in de Hemel volmaakt is”*.

Hij voegde daaraan toe: *“ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader”*.

Het ontmoeten van de Vader in je binnenste is dus een voorwaarde om te worden als de Vader.

De Vader bevindt zich in de goddelijke kern van de mens, in zijn lichtvonk.

In het Geheime Boek van Jacobus (NHCI.2, pag. 12) gaat Jezus tegenover de apostelen in op het kennen van jezelf.

“Toen wij deze woorden hoorden waren wij bedrukt. Maar toen hij zag dat wij bedroefd waren, zei hij: “ik zeg jullie dit opdat je jezelf mag kennen. Want het Koninkrijk der Hemelen is als een korenaar die opgekomen is op het veld. Toen ze rijp was strooide ze haar vruchten uit en vulde het veld weer met aren voor een volgend jaar. Haast jullie dus om een levenbrengende aar te plukken voor jezelf, opdat jullie vervuld mogen worden met het Koninkrijk!”

Het kennen van jezelf is nodig om vervuld te worden met het Koninkrijk.

Jezus spoort zijn discipelen aan om een levenbrengende aar te plukken.

Die levenbrengende aar zit in het verborgene van elk mens.

De kern van elk mens is de goddelijke bron.

Die goddelijke bron is ons geschonken bij het ontstaan.

De aanwijzing van Jezus is dat we daar iets mee moeten doen.

Dat iets is het vergoddelijken van ons zelf.
Jezus zegt daarover dat we naar onze binnenkamer moeten gaan.
Van daaruit wordt het vergoddelijkingsproces bestuurd.
Je kunt daar komen door te verstillen.
Zonder verstillung lukt het niet.
Jouw stilte en Gods stilte vermengen zich in die binnenkamer.
Daar dringen de kwaliteiten van God door in jouw menselijke geest.
Jouw menselijke geest gaat daardoor functioneren op een hoger niveau.
Tijdens elke ontmoeting tussen jou en God leer jij jezelf kennen, stap voor stap.

Dit proces gebeurt in het binnenste in jou, daar waar God verblijft.
Wat nog ontbreekt is wat er voor nodig is om te verstillen.
Een beproefde methode om dit te doen is Transcendente Meditatie.
Onder het koffie drinken zal ik daar straks meer over vertellen. (www.tm.org)

Theo Mensink

576. De goddelijke vermogens van de mens

17 maart 2019

Lieve mensen

We weten dat we goddelijke vermogens in os hebben.
De goddelijke vermogens van de mens krijgen betekenis als wij daar ontvankelijk voor zijn.

De mens wordt geboren met bepaalde kwaliteiten.
Afhankelijk van de eigen inzet en de begeleiding van de ouders tonen die kwaliteiten zich.
Daarnaast bezit de mens goddelijke vermogens die sluimerend aanwezig zijn.
De ontplooiing daarvan is afhankelijk van de persoonlijke inzet.
Er moet aandacht zijn voor twee aspecten: het ontvouwen van de kwaliteiten en voor de ontplooiing van de goddelijke vermogens.

Als de aandacht in evenwicht verdeeld wordt tussen de kwaliteiten en de vermogens dan krijgt het materiële en het geestelijke de juiste aandacht.
De materiële aspecten krijgen meestal voldoende aandacht omdat ze zichtbaar zijn.
De geestelijke aspecten zijn niet zichtbaar en krijgen geleidelijk aandacht als het gevoel ontwikkeld is.
Het ligt daarom voor de hand dat de aandacht gaat naar de materiële aspecten van het leven.
De geestelijke aspecten komen op de tweede plaats.
Als er ongelijke aandacht wordt gegeven dan vindt er geen harmonieuze ontwikkeling plaats.
Zodra de mens ontdekt dat er ook een geestelijke kant aan het leven zit, dan biedt dit de mogelijkheid om zich zelf volledig te ontwikkelen.
Die volledige ontwikkeling komt tot stand door ook de goddelijke vermogens te ontplooien.

Voor dit ontplooiën is ruimte nodig. Die ruimte moet de mens zichzelf schenken.

De aandacht voor het materiële richt zich naar buiten, de aandacht voor het geestelijke is naar binnen gericht.

Daar bevinden zich ook de goddelijke vermogens die de mens in zich draagt.

Dat zijn de zelfde vermogens die God in zich draagt.

Binnen de VKK zien wij God steeds minder als persoon en steeds meer als energie, daardoor begint het begrijpelijk te worden dat we middels meditatie contact kunnen leggen met God.

Meditatie geeft een mogelijkheid om je te verbinden met de vermogens van God.

Die vermogens zijn ons geschonken om volmaakt te worden.

Theo Mensink

579. Christus wees ons de weg

07-04-2019

Deze preek is gebaseerd op de Verhandeling over de opstanding (Codex I, Boek 4, pag. 44 en 45) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Over twee weken viëren we met Pasen de opstanding van Jezus Christus.

Voor dat dit zo ver is lijkt het mij goed om hier uitleg over te geven.

Dit kan ik het beste doen aan de hand van wat Valentinus daar over zegt in de Verhandeling over de opstanding.

Hij doet dit op verzoek van zijn leerling Rheginus in de Nag Hammadi Geschriften. Hij zegt daarover het volgende:

“Hoe heeft de Heer nu onderricht terwijl hij in het vlees was en nadat hij zichzelf had geopenbaard als Zoon van God? Hij wandelde rond in de streken waar ook jij verblijf houdt en weersprak de wet van de natuurlijke orde, ik bedoel de dood.

Welnu, Rheginus, de Zoon van God was eveneens de Zoon des Mensen. Hij omvatte ze beiden, bezat zowel menselijkheid als goddelijkheid, zoals hij enerzijds in zijn gedaante als Zoon van God de dood overwon, en anderzijds als Zoon des Mensen de terugkeer naar de volheid bewerkstelligde, omdat Hij in de bovenwereld als zaad der Waarheid preëxisteerde voordat dit wereldbestel zijn beslag had gekregen, waarin de heerschappijen en de goddelijke machten zo talrijk zijn geworden”. (pag. 44).

Valentinus spreekt over de bovenwereld waarin Christus “als zaad der Waarheid” bestond vóór dat alles geschapen werd.

Daarmee maakt Valentinus duidelijk dat het zaad der Waarheid opgeslagen lag in Het Eeuwige.

Uit Het Eeuwige kwam de Oermoeder voort.

Het Eeuwige bezwangerde de Oermoeder energetisch waaruit Christus ontstond.

Dit alles gebeurde in het begin van de Schepping van ons universum

Dus Christus bestond al lang en is bij het Scheppen van de mens in ieder van ons gelegd in de Godsvonk.

Die zelfde Godsvonk was ook aanwezig in Jezus vóór dat hij op aarde kwam.

Valentinus gebruikt daarvoor de term “als zaad der Waarheid”.

Dat zaad dat toen al aanwezig was ontkiemde volledig in Jezus en maakte hem later tot Christus.

Valentinus sluit daar op aan met:

Ik besef dat ik dit antwoord in moeilijke termen vervat, toch is er in het woord der Waarheid niets moeilijk.

Integendeel, aangezien de Oplossing, Jezus Christus, verscheen, die niets verborgen zou laten, werd alles omtrent het bestaan ondubbelzinnig geopenbaard: het 'oplossen' van het mindere enerzijds en anderzijds het openbaren van het verhevene.

Deze Oplossing is de uitstraling (emanatie) van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken. (pag.45)

Met het mindere wordt hier bedoeld op: het aardse leven.

Met het openbaren van het verhevene wordt bedoeld op: het goddelijke leven.

De laatste zin: *Deze Oplossing is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken* betekent:

Christus die is ontstaan bij het begin van de Schepping is de uitstraling van Waarheid en Geest, Genade door de Waarheid geschonken.

Valentinus gaat daarna verder in op het verlossingswerk van Jezus Christus.

De Verlosser heeft de dood teniet gedaan – hieromtrent behoort je niet meer onwetend te zijn – want hij legde de vergankelijke wereld terzijde en verving die door een onvergankelijk eeuwig rijk (Eon).

En hij is opgestaan, en wees ons zo de weg van onze onsterfelijkheid.

Toen inderdaad, zoals de apostel zegt: 'leden wij met hem en stonden wij op met hem en voeren ten hemel met hem'.

D.w.z.: Jezus Christus overwon de dood en wees ons de weg om het zelfde te doen.

Jezus Christus liet over dit proces niets verborgen.

Maar wanneer beginnen we aan de weg die Christus ons gewezen heeft?

We beginnen daar aan als we innerlijke onrust voelen over het leven.

Het voelen van die onrust wordt door de ziel aangezet.

De ziel van elk mens begeleidt zijn leven.

In de geestelijke ontwikkeling van elk mens komt er een moment voor, dat hij zich afvraagt wat het doel is van het leven.

Het innerlijke proces dat zich dan afspeelt wordt door de ziel begeleid.

Er ontstaat inzicht met betrekking tot het leven.

Daardoor ontstaat behoefte om je te richten op de spirituele kant van het leven.

Naarmate die kant sterker trekt, begint het gevoel te ontstaan dat niet alle daden bevorderlijk zijn voor je leven.

Dan ontstaat de gedachte dat het goed is om bij anderen aan te kloppen die al wat verder op het spirituele pad gevorderd zijn.

Dit leidt tot verdieping in geestelijke zaken.

Op een bepaald moment wordt duidelijk welke rol God daarin speelt.

En dandan ontsluit het pad zich verder.

Theo Mensink

580. Johannes in gesprek met de Verlosser

14-04-2019

Deze preek is gebaseerd op het Geheime Boek van Johannes (codex II, Boek I, pag. 25) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

In de 2e lezing van vandaag raakt Johannes in gesprek met de Verlosser, over wat er met de mens gebeurt als die het zuivere licht bereikt.

De Verlosser maakt hem duidelijk dat het een lastige vraag is.

De Verlosser zegt dat die vraag alleen uit te leggen is aan hen op wie de levende geest zal neerdalen.

Dat is iemand die een hoog bewustzijn heeft ontwikkeld in zijn leven.

Dit betekent dat op hem de Wil van Het Eeuwige zal neerdalen.

Dit kan alleen neerdalen op de volmaakte mens aan wie Het Eeuwige een Onoverwinnelijke geestelijke kracht schenkt.

Iemand die een Onoverwinnelijke kracht ontvangt is een persoon die volledig Liefde is en daardoor geen vijanden kent.

Dat maakt hem onoverwinnelijk.

Deze mens zal Meesterschap bereiken omdat hij aan niets anders aandacht geeft dan het onveranderlijke.

Het onveranderlijke is het goddelijke.

Het blijft altijd het zelfde en verandert daarom nooit.

Zo iemand bereikt eenheidsbewustzijn.

Deze persoon wordt één met God en hoeft nooit meer terug te keren op aarde.

Theo Mensink