

Vergoddelijking van de mens (278, 295, 303, 311, 314, 318, 319, 342, 354, 357, 375, 386, 428, 435, 457, 461, 476, 485, 490, 516)

278. God als inwonend Licht

15 juli 2012

Lieve mensen

God woont in de mens.

Dit is het eenvoudigst voor te stellen als energie.

Energie van goddelijk niveau.

Het is het Licht dat in ieder van ons woont en wacht tot wij het zelf ontsluiten.

Het verlangt een schoon lichaam, een schone geest (bewustzijn) en een schone ziel om zijn volle invloed te tonen.

Dit zelfde Licht bevindt zich in de hele kosmos.

Wat betekent het voor de mens dat God in ons is en om ons heen?

Kijken we naar de Kosmos dan zien we dat die functioneert met grote ordelijkheid.

Dit betekent dat er ook grote ordelijkheid op aarde kan heersen. Die ordelijkheid heerst er niet.

Het is van ons afhankelijk die ordelijkheid te creëren.

Om die ordelijkheid te scheppen hebben we alles ontvangen wat we nodig hebben.

‘n Geest, ‘n ziel, ‘n lichaam en God in ons.

Afstemming op God in ons zorgt er voor dat geest, ziel en lichaam gezuiverd worden.

Door een gezuiverde geest, ziel en lichaam treedt het goddelijke naar voren.

Alles wat dan naar voren treedt is ordelijk en creëert ordelijkheid.

Hierdoor verdwijnt disharmonie en de ordelijke geest van die mens creëert organisaties in de samenleving die soepel functioneren.

Dit komt tot stand door de goddelijke energie die ongehinderd naar buiten komt.

Zo komt evolutie tot stand.

De mens die evolueert, zorgt voor evolutie van de samenleving.

Jouw persoonlijke inzet op het gebied van bewustzijnsontwikkeling is een bijdrage voor het geheel.

Het is goed om daarbij te bedenken dat we met elkaar één wereldfamilie vormen.

Theo Mensink

295. Zelfvergetelheid

9 dec. 2012

De tekst van deze preek is gebaseerd op het evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pag. 32 en 33), en op de lessen van Sylvanus (CodexVII, Boek 4, pagina 91 en 92) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

Aan dit “oude“ woord dat we niet meer gebruiken in de spreektaal zitten twee kanten. De ene kant is dat je je inzet voor de medemens en je daarbij zelf vergeet. De andere kant is dat je goed gevestigd moet zijn in je eigen goddelijke Bron om de juiste hulp te bieden op het juiste moment. Want de Bron schenkt je evenwicht, stabiliteit, inzicht, kennis, liefde, kracht en wijsheid. Allemaal aspecten die je nodig hebt om de ander goed te kunnen helpen zonder dat jezelf onderuit gaat. Goed gevestigd zijn in je eigen goddelijke Bron betekent goed verbonden zijn met die Bron, daarin verankerd zijn. Op een zodanige manier dat de kwaliteiten uit die Bron je eigen menselijke kwaliteiten vervangen. Je handelt dan vanaf een hoger niveau. En daardoor ben je in staat om goede hulp te bieden.

In relatie tot het bieden van hulp aan een ander die een misstap begaan heeft is kennis een belangrijk aspect. In de 1^e lezing uit het Evangelie van de Waarheid staat daarover: *“Spreek over de Waarheid met hen die haar zoeken, en over kennis tot hen die in hun dwaling een misstap hebben begaan”*. Een misstap is een stap waarbij de mens niet handelt in overeenstemming met de goddelijke wetten. Zo’n misstap komt meestal voort uit het gebrek aan inzicht in of kennis van een bepaalde goddelijke wet. Daarom is het goed de ander kennis en inzicht aan te reiken. Maar.....om dit te kunnen doen moet je er zelf over beschikken. God heeft daarin voorzien.

Diep in ons innerlijk beschikken we over alle kennis, maar we hebben het niet paraat. We bidden dan ook tijdens elke Mis het collectegebed voor de vrede, waar in staat: *“Leer ons o Heer het leven, dat in ons is en in alle volkeren der aarde, als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt. Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten”* Het leven dat in ons is, is het goddelijke leven in onze eigen goddelijke Bron. We verzoeken God in dit gebed; *Leer ons Uw eigen leven te herkennen, het leven dat alles bezielt.* En om duidelijk te maken waar het vooral om gaat bidden we verder; *Leid de mensheid tot het verstaan van Uw wetten.* Alle goddelijke wetten vormen samen de Grondwet van het Universum. Die goddelijke Grondwet willen we graag begrijpen om er mee in overeenstemming te leven. De boodschap die uit dit gedeelte van het Evangelie van de Waarheid spreekt is: werk aan het leren kennen van je Zelf (Zelf met een hoofdletter) want het leren verstaan van de goddelijke wetten gaat niet vanzelf. Ze liggen in elk mens opgeslagen. Het leren verstaan van die wetten verlangt jou inzet.

Dompel met je geest onder in die goddelijke Bron en maak daar een gewoonte van.

Door je daarvoor in te zetten leer je de goddelijke wetten kennen en handel je op den duur steeds in overeenstemming van de Wet.

Met “de Wet” wordt hier bedoeld, de Wet van Liefde. De grootste Wet van alle goddelijke wetten.

En als je iemand een misstap ziet maken, besef dan dat we allemaal onderweg zijn naar het doen van de Wil van God, ieder op zijn eigen bewustzijnsniveau.

Sta niet klaar met je oordeel, wees bescheiden.

In dit verband is het veel beter de hand te reiken aan de ander die een misstap heeft begaan dan te veroordelen.

Veroordelen verlaagt jezelf en de ander, terwijl de ander die in jou ogen is uitgegleden juist inzicht en steun nodig heeft.

Stap daarom over je veroordelende houding heen en zie hoe je de ander kunt helpen met zijn levensproces.

Theo Mensink

303. God steunt de mens

27 januari 2013

Deze preek is gebaseerd en op de 2^e brief van Petrus I: 16-19 en op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 111) Uit de Nag Hammadi Geschriften.

Lieve mensen

Vandaag vieren we de

Verheerlijking van Jezus op de berg. Daar vond zijn transfiguratie plaats. D.w.z. het mannelijke en vrouwelijke in hem kwamen in volledige harmonie. Hij werd zagezegd een andere figuur, vandaar het woord transfiguratie.

God steunt elk mens direct en indirect.

De indirecte steun is van buitenaf.

Die steun is van anderen afkomstig.

Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is Jezus.

Hij heeft het mens-zijn op zich genomen en is goddelijk geworden.

De reden van zijn komst was de Grote Goddelijkheid aan ons te openbaren.

Hij deed dit met het doel om de mens duidelijk te maken dat hij goddelijk kan worden.

Tijdens de verheerlijking van Jezus op de berg straalde het goddelijke Licht uit hem.

Zijn apostelen begrepen toen nog duidelijker waar hij voor gekomen was.

De ontwikkeling die Jezus op aarde heeft doorgemaakt gebeurde met directe steun van God.

God in hem steunde hem in zijn ontwikkeling tot volmaaktheid.

Die ontwikkeling kunnen wij ook doormaken door directe steun van God in ons zelf en door indirecte steun van anderen in ons leven.

Dit kan zijn door een gesprek, een boek een radio- of televisie-uitzending, of door innerlijke steun.

Innerlijk steunt God ons via de intuïtie en het gevoel.

Intuïtie betekent innerlijk leren.

Innerlijk leren betekent luisteren naar je intuïtie en daar naar handelen. Dit helpt je in het

leven.

Let daarom meer op je intuïtie en je gevoel dan op je denken.

Bij je denken is ook je ego betrokken. Je ego heeft zo zijn eigen plannetje en dat is anders dan het plan van God.

De signalen die via je gevoel omhoog komen stimuleren je het juiste te doen.

Het is de innerlijke leermeester die die signalen aanreikt.

Voor het opvangen van *alle* signalen moet je rustig leven, anders mis je ze.

Als je voortdurend bezig bent met wat jij wilt, dan kom je er niet achter wat God wil.

Dan is de invloed van je ego groter dan die van God.

Dan bereik je niet wat je had kunnen bereiken.

Het is uit liefde dat God al zijn kinderen steunt.

Theo Mensink

311. Van illusie naar Werkelijkheid

31 maart 2013

Deze preek is gebaseerd op de Verhandelingen over de Opstanding (Codex I, Boek 4 pag. 43-46 en 48-49) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

In de Verhandeling van de Opstanding schets Valentinus in zijn brief aan Rhegius een ander beeld van de opstanding dan we in de Bijbel lezen.

In de Bijbel wordt de opstanding geduid als het opstaan uit de fysieke dood.

Valentinus beschrijft de Opstanding van de innerlijke mens.

De mens die tot aan de Opstanding alleen menselijkheid bezit en na de Opstanding ook goddelijkheid.

Dit betekent dat de mens niet lichamelijk hoeft te sterven om de Opstanding tot stand te brengen.

De mens die Opstanding in zichzelf realiseert keert terug naar de Volheid, naar de Volheid waar hij oorspronkelijk uit voort kwam.

De aard van de Opstanding is:

de Waarheid die vaststaat;

de ontstijging aan de dingen van de wereld.

De Opstanding van de mens komt tot stand door bewustzijnsontwikkeling tot het niveau van Godsbewustzijn.

Deze ontwikkeling kan elk mens doormaken, door zijn menselijke geest onder te dompelen in Gods Geest die in hem woont.

Herhaaldelijke onderdompeling voert tot Godsbewustzijn.

Het is dus de geest van de mens die opstaat en niet het lichaam.

De dood van Christus en zijn Opstanding zijn symbolen van de innerlijke Opstanding.

Dit benadrukt dat de mens een geestelijk wezen is en een lichaam heeft.

Hij is geschapen met de hoedanigheden van God.

Hij draagt die hoedanigheden in zich en is in zijn mens-zijn op weg die hoedanigheden in Volheid te leven.

En als hij die Volheid bereikt, is dat zijn erfdeel.
God leeft dan door hem, hij is dan Gods instrument.

Theo Mensink

318. Dankbaarheid

21-7-13

Lieve mensen

Dankbaarheid is het mooiste geschenk dat je anderen en God kunt geven.

Wat je aanbiedt is vreugde, vreugde uit je hart.

De straling van die vreugde bereikt God en anderen direkt.

Een kind dat echt blij is rent naar zijn moeder om z'n vreugde te uiten.

De moeder ontvangt die blijdschap en schenkt op haar beurt haar vreugde.

Tussen God en mensen werkt dit precies zo.

In de praktijk is het zo dat de meeste mensen eerder hun moeilijkheden aan God voor te leggen dan hun dankbaarheid te uiten.

Daarbij wordt dan om hulp gevraagd.

Als die hulp voor je eigen evolutie gewenst is dan komt die hulp.

Als we door de moeilijkheden heen moeten dan komt die hulp niet, want dan zijn de moeilijkheden zelf de hulp. In die zin dat ze een groeikans zijn.

Als we onze dankbaarheid aan God uiten komt er altijd reactie, van de kant van God.

Wat dit betreft is het dus goed om te worden als een kind, spontaan en vol vreugde.

Dan vloeit er liefde over en weer. Dan loopt je leven soepel.

Dankbaarheid uiten naar anderen kan op elk moment en op elke plaats.

Je gaat vanzelf stralen als je je dank uit.

En wat er straalt is liefde uit je eigen goddelijke bron.

Met als gevolg, jij blij en anderen blij.

Het zelfde geldt voor je dank uiten aan God.

Steeds als je je blijdschap uit naar God, dank je God.

De reactie van Gods kant zal nooit uitblijven.

Het is wijs dankbaar te zijn.

Theo Mensink

319. Toewijding

4-8-13

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pag. 87 en 109) uit de Nag Hammadi geschriften

Lieve mensen

Uit de lessen van Sylvanus van vandaag springen een paar dingen naar voren.
Op zeer indringende wijze zegt hij:

“Ontloop je innerlijke godheid en wijsheid niet”
“Hij die je innerlijk onderricht, houdt veel van je”
“En de ziel die huisgenoot van God is, blijft zuiver”
“De ziel die Christus aangenomen heeft is een zuivere ziel”

En daarbij geeft hij aan:

Om deze dingen te bereiken moet je toegewijd te werk gaan, zonder toewijding lukt het niet.

Sylvanus spreekt niet over boeken bestuderen om inzicht te vergaren.

Hij spreekt over innerlijk actief zijn en over het ontwikkelen van edelmoedigheid door goed gedrag.

Hij maakt duidelijk dat je zonder aandacht voor je innerlijke godheid, je ziel zich niet ontwikkelt tot huisgenoot van God.

Geef je die aandacht wel, dan word je zuiver in alles wat je doet, denkt en zegt.

Het leidt er zelfs toe dat je jezelf volledig over geeft aan God.

Die overgave ontstaat alleen als je toegewijd aandacht geeft aan je innerlijke godheid.

Die innerlijke godheid is het zelfde als het Zelf met een hoofdletter.

Dit Zelf, die innerlijke godheid, geeft je onderricht, reikt je inzicht aan.

Door dit inzicht groeit je wijsheid, word je fijnbesnaard en handel je steeds zuiver.

Het goddelijke krijgt de overhand.

Vandaar dat Sylvanus eindigt met:

“Gezegend ben jij, o ziel, als je hem in je Tempel vindt”

Theo Mensink

342. Geestelijke groei

De tekst van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, pag. 60, strofe 32) en op de Wijsheid van Jezus Christus (Codex III, Boek 4, pag. 117 en 118) uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

9 febr. 2014

Het thema van vandaag is standvastigheid en vlijt

De beide lezingen van vandaag maken ons duidelijk dat het heel zinvol is om met volharding te investeren in onze eigen geestelijke groei.

De mens ploegt zijn akker met behulp van talenten en hulpmiddelen die hem in zijn leven ter beschikking staan.

Als hij dat goed doet, dan voedt hij zichzelf en anderen waarvoor hij verantwoordelijk is.

De volkomen mens doet eigenlijk het zelfde, maar zijn verantwoordelijkheid reikt veel verder.

Voor die verder reikende verantwoordelijkheid kan hij gebruik maken van de werking van de goddelijke wetten.

Het gebruik van die wetten wordt hem toevertrouwd omdat hij volkomen is geworden.

Hij gaat er op de juiste wijze mee om.

Op die manier kan hij dat tot stand brengen wat de samenleving nodig heeft in haar ontwikkeling.

Om volkomen te worden moet de mens door innerlijk weten God leren kennen.

Dit volkomen worden gebeurt in stilte, door middel van meditatie.

Daardoor wordt de mens een Licht die de mensheid verlicht.

Dit betekent dat je met standvastigheid en vlijt moet werken aan je eigen innerlijke ontwikkeling.

In hedendaagse termen betekent dit investeren in je eigen geestelijke groei.

Dit is gunstig voor jezelf en de maatschappij waar je deel van uitmaakt.

Dit is volgens mij de strekking van de inhoud van de beide lezingen.

Theo Mensink

354. Het vrouwelijke van God

11-05-2014

Lieve mensen.

De essentie van elk mens zit in zijn binnenste.

Daar bevindt zich dat deel dat ons allemaal gelijk maakt en gelijke kansen biedt.

Dit is de boom in het midden van de tuin uit logion 92 van Philippus.

In dit logion staat:

De levensboom staat midden in het Paradijs.

Het is de olijfboom die de zalvingsolie voortbrengt;

Hierdoor is er de opstanding.

De boom met de meeste vruchten wordt gezien als de goddelijke boom; de olijfboom.

Het goddelijke in ons biedt alles wat we nodig hebben, tot en met de opstanding; de volmaaktheid.

De goddelijke bron in elk mens vormt de basis van ons bestaan. Die bron levert alle energie voor ons leven. Zoals de zon voor ons zonnestelsel.

De zon schijnt altijd en de bron in ons geeft altijd licht.

Daar merken we weinig van in het dagelijkse leven, maar als we onze aandacht richten op de bron in ons, dan begint deze meer licht uit te zenden.

Dit licht zoekt zijn weg naar buiten, door ons fysieke lichaam. Regelmatige aandacht voor de bron leidt er toe dat zowel onze geest, de ziel als ons lichaam gezuiverd worden.

Die worden gezuiverd van die dingen die verhinderen dat we volledig licht en liefde uitstralen.

Door regelmatige aandacht trilt ons wezen op een steeds hoger niveau. Dan brengen we vele godsvruchten voort. Vruchten van goddelijke kwaliteit.

In logion 17 maakt Philippus duidelijk dat het vrouwelijke van God wezenlijk is voor elk mens. Omdat samen met het mannelijke van God de heelijkheid gerealiseerd kan worden. Gods Geest voedt zowel het mannelijke als het vrouwelijke.

Samen zijn ze de heelijkheid.

Het is dus niet zo, dat de Heilige Geest het vrouwelijke bevrucht. Dat dit niet zo is lezen we in dit logion.

De Heilige Geest is het Bewustzijn van God en dat bewustzijn voedt het vrouwelijke en ook het mannelijke. Door velen wordt de Heilige Geest als persoon voorgesteld. Zien we het als bewustzijn, als het Bewustzijn van God, dan hebben we het over het Eeuwige dat altijd heeft bestaan.

Het Eeuwige waaruit Zachtheid Liefde en Kracht zijn voortgekomen.

Uit die drie is alles voortgekomen dat bestaat en wordt alles onderhouden.

In het laatste deel van logion 17 maakt Philippus duidelijk dat de Vader in de hemel is en de hemel in de Vader.

God verblijft in ons en wij in God.

God is in elk atoom aanwezig en omvat tegelijkertijd alles wat bestaat.

Door aandacht te geven aan God in ons, treedt niet alleen het goddelijke licht naar buiten maar ontstaat ook inzicht. Omdat God alles weet komt dit inzicht naar voren als gevolg van het contact met de goddelijke bron.

In die binnenwereld ligt alles opgesloten. Het is aan ons om dat te ontsluiten.

Van binnenuit openbaart zich het leven. Toont het zich in zijn volheid, als Zachtheid, Liefde, Kracht en Wijsheid. Alle vier bijzonder waardevol in ons leven.

We zoeken allemaal het Licht. We verlangen allemaal naar Wijsheid. Ze liggen beide in ons. Ze vormen ons erfdeel.

Theo Mensink

357. De verbinding van de mens met God

1 juni 2014

Lieve mensen

Elk mens heeft een inwonend Licht. Dit Licht is een deel van God. Dat betekent dat we niet afgescheiden zijn van God en een eenheid vormen.

God is in alles aanwezig, op het niveau van elk atoom en onderhoud op die manier alles wat geschapen is.

God is daarmee de Schepper en de Schepping.

Als wij allen een geheel vormen met God dan betekent dit ook dat wij alle kenmerken van God in ons hebben.

God bestaat in het verborgene, in het transcendente, en drukt zich uit via de mens.

Het uitdrukken via de mens gaat via het uitdrukken van de goddelijke kenmerken.

Daaruit kun je afleiden dat wij hier zijn om onze goddelijkheid tot uitdrukking te brengen. Dit gaat geleidelijk door middel van kennis en ervaring.

Het is een proces dat begint zodra wij een verbinding maken met God.
Op het moment dat die verbinding er is, stroomt het Licht uit de bron door ons heen.
Eerst een beetje en uiteindelijk op volle kracht.
Hoe het stroomt wordt door het Licht zelf bepaald.
Het raakt die delen van ons wezen waar schoonmaak gewenst is om het vrijelijker te laten stromen. Dit kan zijn in een van onze lichamen of onze ziel.
Het maakt ons emotionele lichaam schoon, het mentale lichaam en het fysieke lichaam.
Als gevolg van die schoonmaak wordt opgeruimd wat weg kan.
Alles wat Heelheid in de weg zit verdwijnt en stap voor stap wordt de schoonmaak volledig en komt het Licht in volle kracht naar buiten, zoals het bij Jezus naar buiten kwam.

Het is afhankelijk van ons bewustzijnsniveau hoe lang die schoonmaak duurt.
Door dagelijks de verbinding te leggen met de bron, komt geleidelijk alles in harmonie.
Als gevolg van dit proces groeit ook geestelijk inzicht. Ook inzicht dat niet in boeken te vinden is.
Dus aan de ene kant maakt het inwonende Licht schoon en aan de andere kant brengt het ons tot inzicht.

Inzicht is nodig om het proces te begrijpen en werkt als stimulans om door te gaan. Die stimulans is van tijd tot tijd nodig als steuntje in de rug, op momenten dat door de schoonmaak verdriet of onrust vrijkomt.

Op weg naar Heelheid wordt duidelijk dat rust en harmonie toenemen. Dat zijn de eerste boden van het doordringen van goddelijke kenmerken. Zo ontwikkelen zich op den duur andere goddelijke kenmerken met liefde als mooiste van alle kenmerken.

Als het Licht volop stroomt uit de bron, dan stroomt liefde volop. Liefde maakt alles mogelijk. Zij doordringt het denken, het spreken en alle handelingen. Die handelingen liggen dan in één lijn met het ontvouwen van het goddelijke plan.

Dit maakt meteen duidelijk dat het “ik” op de achtergrond komt te staan en geen rol meer speelt. In die situatie is het stuur overgegeven aan God, en staan we volledig in dienst van het geheel.
Theo Mensink

375. Het belang van spiritualiteit in het leven

2-11-14

Lieve mensen

Alles wat een mens in zijn leven doet is een uitdrukking van zijn bewustzijn.

Dat wil zeggen: alles wat je denkt

alles wat je voelt

alles waar je mee bezig bent.

In het leven doe je dingen omdat je ze moet doen, of wilt doen.

De manier waarop je iets doet is een uitdrukking van je bewustzijn.

Als je bewustzijn ruimer wordt gedraag je je anders.
Groei in bewustzijn brengt dus verandering met zich mee.
Het bewustzijnsniveau waar je mee op aarde komt is gelijk aan het bewustzijnsniveau aan het eind van je vorige leven.
Je leert dingen aan van je ouders, op school en later in je werk.
De manier waarop je als kind op de wereld om je heen reageert wordt in hoge mate bepaald door wat je als kind meebrengt. Daarna doe je ervaringen op in het leven en geleidelijk neem je jou plek in in het leven.

Ontwikkel je interesse in de spirituele kant van het leven dan ga je op zoek.
Dit wil zeggen, dat je op zoek gaat naar de zin van het leven en daarbij antwoorden vindt.
Je ontdekt dat je anders tegen het leven aankijkt naar gelang je antwoorden op je vragen vindt.
Na verloop van tijd dringen zich nieuwe vragen op en gaat de zoektocht verder. Je legt verbanden tussen de oorsprong van het leven en je eigen leven.
Ergens langs de lijn ontdek je dat je het plezierigst leeft als je in balans bent met jezelf.

Wat er **in** jou zit, en hoe je denkt en handelt, begint met elkaar overeen te stemmen.
Wat jij wilt en wat het innerlijke wil komt in elkaars verlengde te liggen.
Het innerlijke stuurt je in een bepaalde richting die achteraf de juiste blijkt te zijn.
Omdat je dit vaker ervaart, begin je daar naar te luisteren.
Nog een stap verder geef je je er aan over.
Het geestelijke begint je leven te bepalen en gaandeweg neemt je stabiliteit toe.
De behoefte wordt groter om je liefdevol uit te drukken.
Je drukt daarmee uit wie je bent.
De omgeving reageert anders op je.
Geleidelijk groeit er een kracht in je die met zachtheid naar buiten treedt omdat het samengaat met liefde.
Eigenlijk doe je de ontdekking dat je geleidelijk goddelijke eigenschappen ontwikkeld. God is immers liefde en kracht en licht en Waarheid.
Dit zijn vier aspecten die van binnen naar buiten treden.
Door aandacht te geven aan het geestelijke aspect van je zelf worden ze alle vier sterker.
Dat sterker worden leidt tot vollediger mens zijn.
Uiteindelijk leidt het tot Heelheid.

Theo Mensink

386. Het Loflied van Thomas

4 jan. 2015

Deze preek is gebaseerd op de Handelingen van Thomas, deel 1 (pag. 446-447) uit het Grote Boek der Apokriefen

Lieve mensen

In de handelingen van Thomas uit het Grote Boek der Apokriefen staat beschreven hoe Thomas tot drie keer toe door Jezus werd aangespoord om naar India te gaan. Onderweg werd hij uitgenodigd op de bruiloft van een koningsdochter.

Er was op die bruiloft een joodse fluitspeelster die voor iedereen speelde. Ze speelde ook voor Thomas omdat ze door zijn uitstraling werd aangetrokken. Na haar spel zong Thomas voor haar in het Hebreeuws een prachtig lied. Dit lied is voorgelezen als eerste lezing. Ik zal het nog een keer lezen en verschillende passages toelichten.

“Het meisje is de dochter van het licht, in haar rust de trotse glans van koningen. Bekoorlijk is ze om te zien, stralend van schoonheid en vreugde. Op de krans van haar hoofd zetelt de koning, daar voedt hij hen die onder hem wonen met ambrozijn. Op haar hoofd rust de waarheid, haar voeten drukken de vreugde uit. Haar beide handen geven een teken, ze wijzen naar de dans van de gelukkige tijden. Haar vingers zijn gericht op de poorten van de stad. Haar bruidsjonkers omringen haar, zeven in getal, ze heeft ze zelf gekozen. Haar bruidsmeisjes zijn zeven in getal, ze dansen voor haar uit. Twaalf in getal zijn de dienaars, die haar onderdanig zijn. Hun blik is op de bruidegom gericht, opdat ze door zijn aanblik worden verlicht. Zij zullen altijd delen in de eeuwige vreugde en zullen op de bruiloft zijn. Beiden zullen vol vreugde en verrukking zijn, de Vader van het Al zullen ze prijzen. Ze hebben zijn trotse licht ontvangen, en de aanblik van hun God heeft hen verlicht. Zijn ambrozijn heeft hen gevoed, dat nooit ten einde raakt. Ze hebben gedronken van de wijn, die lust noch dorst verwekt. Ze loofden en prezen met de levende Geest de Vader van de Waarheid en de Moeder van de Wijsheid”.

Het meisje is de dochter van het licht. Dit is de ziel van de Volmaakte Mens. De kern van de ziel van elke mens is een vonk van Het Eeuwige dat altijd bestaan heeft en altijd zal blijven bestaan.

in haar rust de trotse glans van koningen. Dit betekent: in haar innerlijk is het goddelijke aanwezig.

Op de krans van haar hoofd zetelt de koning. Dit betekent: op haar aureool zetelt Christus.

daar voedt hij hen die onder hem wonen met ambrozijn. Dit betekent: daar voedt hij hen die door Hem zijn geschapen met goddelijke energie.

Haar bruidsjonkers omringen haar, zeven in getal. De bruidsjonkers zijn de zeven chakra's aan de voorzijde van de mens.

Haar bruidsmeisjes zijn zeven in getal. De bruidsmeisjes zijn zeven engelen die de Volmaakte Mens omringen.

Twaalf in getal zijn de dienaars, die haar onderdanig zijn. Dit duidt op de zintuigen die de mens dienen op zijn aardse pad. (2 ogen, 2 oren, 2 neusgaten, 5 vingers en de tong, samen 12).

Beiden zullen vol vreugde en verrukking zijn. Dit betekent: de ziel van de mens en Christus in het bruidsvertrek zullen vol vreugde en verrukking zijn.

de Vader van het Al zullen ze prijzen. Christus en de ziel van de mens zullen Het Eeuwige prijzen.

Zijn ambrozijn heeft hen gevoed, dat nooit ten einde raakt. Dit betekent: de onoverwinnelijke geestelijke kracht van Het Eeuwige heeft hen gevoed, de kracht die nooit ophoudt te bestaan.

Ze hebben gedronken van de wijn. Dit betekent: ze hebben gedronken van het geestelijke water.

Het hele lied is een Loflied op de Volmaakte Mens.

Theo Mensink

428. De mens als goddelijk instrument

29-11-2015

Lieve mensen

We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Bij het begin van een nieuw jaar is het goed om je voor te nemen waar je in spirituele zin aan wilt werken.

De thema's voor de vier komende zondagen zijn daarbij richtingaanwijzers.

Het eerste thema is onderscheidingsvermogen.

Het tweede thema is Zelf-vergetelheid.

Het derde thema is goddelijke liefde

Het vierde thema is juist handelen.

Bij het kiezen van je voornemen is van belang om goed te weten wat wel en niet van belang is.

Je moet goed weten wie je bent. Dit wil zeggen dat je je bewust moet zijn dat je van goddelijke oorsprong bent.

Omdat wij goddelijk zijn van oorsprong zijn we in staat onze liefde tot goddelijk niveau te ontwikkelen.

Als we dat niveau bereiken zijn we in staat altijd juist te handelen.

We hebben dus alles in huis om een goddelijk instrument te worden.

In het gebed van St. Franciscus horen we: "Maak mij tot een instrument van Uw vrede", aangevuld met, "Laat mij liefde zaaien waar haat is, laat mij hoop brengen waar wanhoop is, licht waar duisternis is" enz.

Door dit intens te verlangen, open je voor jezelf het pad dat leidt tot de ontwikkeling van een verfijnd instrument.

Omdat er meer dan 7 miljard mensen op aarde leven die op een of andere wijze niet in overeenstemming met de goddelijke wetten leven, is er veel tegenwicht nodig om de invloed

daarvan te neutraliseren.

Elk mens die zich beschikbaar stelt voor die neutraliserende functie, helpt mee aan het ontwikkelen van de situatie waarin we met elkaar in harmonie leven op deze aarde.

Het beschikbaar stellen is de eerste stap. Het worden tot goddelijk instrument is de laatste stap.

Daar tussen ligt de weg van innerlijke ontwikkeling, die je tot een instrument van God maakt.

Om met succes dit pad af te leggen, is toewijding nodig. Dit wil zeggen op toegewijde wijze werken aan je eigen geestelijke ontwikkeling.

Het brengt je bij je bestemming en dat is tegelijk gunstig voor de medemens.

Vergeet niet dat het gaat om de ontwikkeling van goddelijke kwaliteiten.

Dat zijn kwaliteiten waar je de wereld mee kunt dienen.

Wat ik met deze uitleg probeer te bereiken, is dat iedereen beseft, dat die kwaliteiten in je aanwezig zijn en wachten om gebruikt te worden.

Theo Mensink

435. De doop van onze Heer

17-01-2016

Lieve mensen

De doop van Jezus in de Jordaan was voor hem een bijzondere gebeurtenis en dat werd het later voor ons door hem.

Voor hem was het bijzonder omdat hij op dat moment volmaakt werd.

Hij werd volmaakt omdat hem door Christus volmaakt bewustzijn werd geschonken en daarna door Het Eeuwige een onoverwinnelijke geestelijke kracht.

Dit volmaakte bewustzijn en die onoverwinnelijke geestelijke kracht stelde hem in staat de boodschap te brengen dat wij allemaal goddelijk zijn en maakte door zijn leefwijze duidelijk wat dit betekent voor alle mensen.

Het lijkt verwarrend dat Jezus van Christus volmaakt bewustzijn ontving.

Christus waar ik hier op doel is Christus uit het scheppingsverhaal waar ik een jaar geleden over gesproken heb.

Dit is Christus die in het begin van de schepping is voortgekomen uit de Oermoeder door dat zij een lichtvonk ontving van Het Eeuwige.

Het is Christus die van Het Eeuwige de taak kreeg om de schepping tot stand te laten komen.

Christus schonk bij de doop in de Jordaan volmaakt bewustzijn aan Jezus.

In het evangelie van Filippus is dit als volgt beschreven.

“Jezus ontving bij zijn doop in de Jordaan de volheid van het Koninkrijk der Hemelen”.

Vanaf dit moment begint Jezus zijn openbaar leven.

Theo Mensink

457. Welk doel heeft mediteren

26-6-2016

Lieve mensen

Het begrip mediteren roept niet bij iedereen de zelfde gedachte op.

De een denkt aan overwegen en concentreren, de ander aan je leeg maken van gedachten, een derde aan transcenderen.

Gaat het om contact leggen met God dan is de meest effectieve methode transcenderen.

Transcenderen betekent door de grens gaan van het denken naar het niet-denken.

Het niet-denken maakt deel uit van het onveranderlijke, het goddelijke.

De menselijke geest is in staat daarin binnen te gaan.

De geest wordt doortrokken van Gods geest.

Het contact tussen mens en God bestaat uit dit doortrokken zijn.

Tijdens dit doortrokken zijn ontvangt de geest van de mens kwaliteiten van God.

Terwijl dit gebeurt zijn alle zintuigen buiten gebruik.

De zintuigen staan buiten dit contact met God.

Dat wat de geest van de mens van God ontvangt heeft na de meditatie invloed op het lichaam

Die invloed bestaat uit het loslaten van spanningen, verdriet, onverwerkte emoties en uit het ontwikkelen van het bewustzijn.

De ontwikkeling van het bewustzijn zorgt voor de groei van innerlijk weten.

Innerlijk weten voert tot Waarheid.

Waarheid zet de mens vrij.

Transcenderen is een hulpmiddel voor de mens om zich van allerlei hindernissen te bevrijden en zijn bewustzijn te ontwikkelentot het vrede vindt in God.

Theo Mensink

461. Toewijding

31-07-2016

Deze preek is gebaseerd op de lessen van Sylvanus uit de Nag Hammadi Geschriften (Codex VII, Boek 4, pag. 87 en 109)

.Sylvanus spoort zijn leerling Rheginus in de beide lezingen aan om voor zichzelf onderricht en lering te vergaren. Het meest opvallende is dat hij zegt; *“ontloop je innerlijke godheid niet.”*

Dit is geen alledaagse boodschap. Die hoor je niet op straat of aan de kassa bij Albert Hein. Sylvanus spoort zijn leerling Rheginus aan om met toewijding te werken aan de ontwikkeling van zijn eigen godheid. Een bijzondere boodschap die nog eens het belang van de NH geschriften benadrukt.

De Nag Hammadi Geschriften zijn door de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland met Pasen in 2010 officieel toegevoegd aan de Bijbel, samen met Het Grote Boek der Apocriefen,

beide uitgegeven in 2009. De rode draad in de Nag Hammadi Geschriften is het belang van het werken aan de ontwikkeling van het innerlijk weten (gnosis).

Uit het Grote Boek der Apocriefen blijkt dat Jezus zijn apostelen en de mensen van die tijd leerde mediteren met behulp van mantrameditatie. Door die methode toe te passen ontwikkelden zij innerlijk weten. Het christendom bestond in de eerste tijd alleen uit deze vorm van meditatie en de leringen die Jezus daar aan toevoegde. Kort voor zijn vertrek op aarde heeft Jezus daar de viering van de Eucharistie (het laatste avondmaal) aan toegevoegd. Het christendom bestond voordien alleen uit mantrameditatie met de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van het innerlijk weten.

De meditatie methode is steeds mondeling overgedragen, daardoor is zij verloren gegaan in de jaren na het vertrek van Jezus. De gnostische teksten die ontstaan zijn in de eerste eeuw van het christendom zijn later aangemerkt als verboden teksten omdat bisschoppen in de 4^e eeuw (325 en 395) in hun onwetendheid de teksten niet begrepen en ongeschikt achten voor de leden van de kerk. Daarmee is de bases van het christendom verdwenen.

Nu wij de verboden teksten weer hebben toegevoegd ligt de weg open naar het weer invoeren van het gebruik van mantrameditatie, zodat ook wij onze innerlijke godheid niet ontlopen.

Sylvanus gaat in zijn aansporing nog een stap verder en zegt, *“door dat te doen zul je een kroon van kennis en ontwikkeling vlechten voor je innerlijke gids.”*

Je vlecht dus een kroon voor God.

Een kroon voor de allerhoogste die in je woont.

De allerhoogste die jou innerlijke gids is.

Een heel duidelijke boodschap die ook voor ons geldt.

Sylvanus maakt daarbij wel duidelijk dat discipline nodig is om de innerlijke godheid te ontwikkelen.

De kroon voor de allerhoogste vlecht je niet in een paar dagen.

De goddelijke kwaliteiten die in je zitten zijn het vlechtmateriaal voor die kroon.

Door met discipline te werken aan de ontwikkeling van die kwaliteiten bereik jij het goddelijke niveau.

Theo Mensink

476. Wat is de bedoeling van het leven?

8-01-2016

Lieve mensen

We zijn een Nieuw Jaar begonnen.

Daarbij wensen we elkaar veel goeds toe met allerlei facetten van het leven.

Waar het werkelijk om gaat daarover zeggen we niets.

Toch is dat essentieel voor elk mens.

Het is de bedoeling dat de mens tot eenheid komt met God.

Om dat te bereiken moeten we ons zelf leren kennen.

In het proces van jezelf leren kennen wordt duidelijk dat je een geestelijk wezen bent dat een lichaam heeft.

Het wordt je ook duidelijk dat je kern goddelijk is.

Die goddelijke kern geeft je de mogelijkheid één te worden met God.

Om dit één worden tot stand te brengen moet je verstillen.

Verstillen betekent dat je je geest terug trekt in je binnenste.

In je binnenste legt jou geest contact met God die daar aanwezig is.

Jou geest raakt daardoor doortrokken van de eigenschappen van Gos Geest.

Dit legt de basis voor eenheid met God.

Theo Mensink

485. Het is wijs je zelf over te geven

12-03-2017

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van de Waarheid (Codex I, Boek 3, pagina 22) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Wijsheid wordt geboren uit de combinatie van kennis en ervaring.

Kennis is veranderlijk.

Wijsheid is stationair d.w.z. onveranderlijk en komt uit het Absolute, daar waar altijd alles hetzelfde is.

Het goddelijke in ons voedt de wijsheid, onze geest verzamelt kennis.

Die kennis is nodig om de ervaringen te begrijpen.

Dit kunnen zowel innerlijke als uiterlijke ervaringen zijn. Vooral de innerlijke ervaringen worden beter begrepen als we kennis bezitten.

Met kennis bedoel ik hier o.a.

Dat de wet van oorzaak en gevolg bestaat

Dat wij meerdere keren incarneren.

Deze twee zijn essentieel voor de innerlijke aanwijzingen in de vorm van dromen, intuïtie en het horen van de Stille Stem in ons binnenste.

Vooral het horen van de Stille Stem in ons binnenste is een bevestiging dat God ons lief heeft.

Want alle innerlijke aanwijzingen zijn liefdevol en ondersteunend.

Zonder kennis van de wet van oorzaak en gevolg in combinatie met het vaker incarneren is het moeilijk te verklaren dat mensen sterk uiteenlopende levens hebben. De een in armoede, de ander in rijkdom.

In het Evangelie van de Waarheid zegt Christus over kennis:

Iemand die kennis heeft, is een wezen uit de hoge.

Hij bedoelt hiermee iemand die volledige kennis heeft.

Omdat hij kennis heeft doet hij de wil van Hem die hem roept,

Hem wil hij welgevallig zijn, en daarin vindt hij rust.

Wie zo kennis heeft, weet waarvandaan hij gekomen is en waarheen hij op weg is.

Dit wil zeggen: als je alles begrijpt dan doe je graag wil van God en dat brengt innerlijke rust met zich mee, want je weet waar je mee bezig bent.

Je beseft dat het wijs is de wil van God uit te voeren.
Je begint er naar te verlangen om dit in alle omstandigheden te doen.
Om dit te kunnen is volledige overgave aan God nodig.
Volledige overgave betekent zelfovergave.

Theo Mensink

490. Karma en reïncarnatie.

23 – 04 - 2017

Lieve mensen

Karma en reïncarnatie zijn met elkaar verbonden via de wet van oorzaak en gevolg.
De wet van oorzaak en gevolg zorgt er voor dat wij mensen vaker incarneren.
Elke incarnatie biedt ons de kans geestelijk verder te groeien.
Of we geestelijk groeien hangt van ons bewustzijn af.

De drang die onze ziel daarbij uitoefent is van invloed of we het pad van geestelijke groei opgaan.

Je zou kunnen zeggen dat onze ziel wil dat we zo snel mogelijk thuis komen; het einddoel bereiken.

Daarvoor is het nodig dat we onze intuïtie volgen.

De materiële aspecten van het leven houden ons daar dikwijls van af.

Elke incarnatie is een bewuste keuze van de ziel.

Het is je ziel die je begeleidt in elke incarnatie.

De ziel doet dit via je intuïtie.

Het is daarom belangrijk om naar je intuïtie te luisteren.

Dit luisteren gaat goed als je niet gehaast door het leven gaat.

Geef je zelf die kans want daarmee sluit je aan bij het doel van het leven.

Het doel is evolueren.

Door het sturen van de ziel wordt de mens zich steeds meer bewust van zijn geestelijke mogelijkheden.

Geleidelijk wordt de mens zich bewust van zijn goddelijkheid.

Dit is waar Jezus over sprak toen hij zei: *Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Vader. De Vader en ik zijn Een.*

In die binnenkamer speelt zich het proces van evolutie af, afgewisseld met de ervaringen in de buitenwereld, in het dagelijkse leven.

Die afwisseling is essentieel, anders vindt er geen groei plaats.

Is de groei voltooid dan is incarneren niet meer nodig, dan is de Eenheid bereikt.

Theo Mensink.

516. Innerlijke vrede

29-10-2017

Deze preek is gebaseerd op de Tweede Verhandeling van de Grote Seth (Codex VII, Boek 2, pag. 66)

Lieve mensen

De 2^e lezing van vandaag geeft inzicht in wie Christus is.

Het gaat hier om de Christus die is voortgekomen uit de Oermoeder en Het Eeuwige.

De lezing begint met: *“Aan degene die zich tot Christus wendt, de Zoon des Mensen, verschijnt Hij als een innerlijke kern, een gedachte en een Vader.”*

Dit kan alleen als het wezen van Christus in elk mens aanwezig is.

Daardoor is het mogelijk dat Hij zich als een innerlijke kern kan tonen of als een gedachte of als iemand die ons als een Vader leidt.

Degene die als Jezus op aarde kwam, heeft zich door eigen inzet tot Christus ontwikkeld. Hij gaf daarmee een voorbeeld voor elk mens.

Aan de mensen van zijn tijd maakte hij duidelijk dat wij ons allemaal tot Christus kunnen ontwikkelen.

Dit was en is de kern van zijn boodschap.

Het is verstandig die boodschap ter harte te nemen.

Het is nog verstandiger er dat mee te doen wat hij aanreikte.

Door dat te doen bewandel je de weg die leidt tot het volledig Mens zijn.

Een mens die innerlijk vredig is;
een mens die innerlijk in harmonie is;
een mens die innerlijk liefde uitstraalt;
een mens die de Waarheid spreekt.

Bovendien bereik je door dat pad te bewandelen een hoog bewustzijn.

Werken aan je bewustzijn vormt de basis voor innerlijk weten.

Hoe groter dit innerlijk weten wordt hoe meer je in staat bent oplossingen aan te dragen voor de ontwikkeling tot een betere wereld.

De aard van die oplossingen komen op een steeds hoger niveau te liggen, in overeenstemming met het stijgen van het bewustzijn.

Het kenmerk van die oplossingen is dat ze bevorderlijk zijn voor het welzijn van de hele samenleving.

Theo Mensink