

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409)

392. De versluierde boodschap van Jezus

22-02-2015

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 16,17) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

De versluierde boodschap is dat wij door eigen inzet volmaaktheid kunnen bereiken. We vinden daar drie aanwijzingen voor in twee logia in het Thomas Evangelie.

Vooraf even dit:

Als je in iemand de gelaatstreken van zijn ouders ontdekt, dan herken je iets van zijn oorsprong.

Als je in iemand iets goddelijks ontdekt dan herken je iets van de goddelijke oorsprong in die mens.

Als dat zo is, besef dan dat die zelfde goddelijke oorsprong ook in jou aanwezig is.

Om ons daarop te wijzen zegt Jezus in logion 16 het volgende:

“Misschien denken de mensen dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de wereld en weten zij niet dat ik gekomen ben om verdeeldheid te brengen op aarde: vuur, zwaard en oorlog. Want (zo gaat hij verder), er zullen er vijf zijn in een huis, drie zullen zijn tegen twee, en twee tegen drie, vader tegen zoon en zoon tegen vader, en zij zullen staan als eenlingen”.

De inhoud van dit logion strookt niet erg met het beeld wat wij hebben van Jezus. Zijn boodschap is toch dat als wij doen wat hij zegt dat dit tot vrede leidt.

Als Jezus benadrukt dat hij is gekomen om vuur, zwaard en oorlog te zaaien, dan doelt hij daarmee op de innerlijke strijd die elk mens moet leveren om het dualisme te overwinnen, opdat hij één wordt met het goddelijke in hemzelf; een éénling.

Dat brengt vrede in hemzelf en daarmee vrede op aarde.

Jezus gaat in op de strijd die elk mens moet aangaan, dat blijkt uit het tweede deel van dit logion.

In het tweede deel is vijf het symbool van volheid, de alles omvattende eenheid.

In elk mens is die volheid aanwezig.

De drie waar Jezus op doelt, is de Heilige Drie-eenheid.

De twee waar hij op doelt, is het symbool van de innerlijke verdeeldheid van de mens.

De Vader is de Drie-eenheid die de mens wakker schut.

De zoon is de mens die zich daar tegen verzet.

Als de strijd gestreden is dan resulteert dit in eenheid met God.

In logion 17 maakt Jezus duidelijk dat hij de mens niet alleen laat met die strijd.

Ook dat brengt hij weer versluierd. Hij zegt:

“Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat geen hand heeft betast en wat niet is opgekomen in het hart van de mensen.”

Waar hij hier op doelt, is de verborgen eigen goddelijke bron. Deze bron is buiten het bereik van zien, horen en tasten en zelfs buiten het bereik van het denken.

Hij legt in dit logion niet uit wat hij hen geeft.

Wat hij ze leert is hun geest zodanig te verstillen zodat ze in de eigen goddelijke bron kunnen afdalen.

Door daarin af te dalen ontwikkel je kennis, inzicht, Wijsheid, Waarheid en Licht.

En die vijf zullen je begeleiden naar het Koninkrijk der Hemelen.

Als wij mensen doen waar het hier om gaat dan vertoont de aard van ons bewustzijn op den duur goddelijke trekken.

Dan zal het zo zijn dat anderen iets van de goddelijke oorsprong in ons ontdekken.

Die ontwikkeling zal ze stimuleren om ook dat pad te bewandelen.

Theo Mensink

406. Versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie (1) 14-06-15

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 9 en 10) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

In het Evangelie van Thomas staan een aantal aanwijzingen van Jezus die op versluisde wijze duidelijk maken wat essentieel is voor een geestelijk leven dat tot vervulling leidt.

In de komende vier weken zal ik ingaan op die versluisde boodschappen.

De versluisde aanwijzingen maken duidelijk dat wij door eigen inzet volmaaktheid kunnen bereiken.

We vinden daar aanwijzingen voor in logion 9 en 10.

In logion 9 zegt Jezus:

Zie, een zaaier ging uit. Hij vulde zijn hand met zaden en wierp. Sommige vielen op de weg. De vogels kwamen en verzamelden ze. Andere vielen op de rots en schoten geen wortel in de aarde en brachten geen aren voort. En anderen vielen tussen de doornen. Deze verstikten het zaad en de wormen aten het op. En anderen vielen in goede aarde en brachten goede vruchten voort; het bracht zestig per maat en honderdtwintig per maat op.

De zaaier is Christus en de zaden zijn inzichten voor de mens.

Sommige zaden kwamen niet tot ontkiemen omdat de geest van die mensen nog niet klaar waren voor die inzichten.

Andere mensen waren wel voldoende geestelijk ontwikkeld om die inzichten te gebruiken.

Een deel van hen bracht hun ontwikkeling tot op de helft van het bereikbare niveau.

Een deel van hen bracht hun ontwikkeling tot de volle maat van het bereikbare.

De inzichten die Christus in je aanreikt kunnen tot ontwikkeling komen als je aandacht geeft aan de goddelijke bron waar Christus verblijft.

Het aandacht geven is dus een voorwaarde voor het ontkiemen van de inzichten.

In logion 10 zegt Jezus:

Ik heb vuur op de aarde geworpen en zie, ik waak erover tot het opvlamt.

Het vuur heeft betrekking op het stevig wakker schudden van de menselijke geesten om tot inzicht te komen.

Het inzicht waar het hier om gaat is dat de mens op aarde is voor zijn eigen evolutie; zijn eigen geestelijke ontwikkeling.

Christus in de mens zorgt er voor dat het vuur opvlamt zodat die mens zijn eigen geestelijke ontwikkeling stevig ter hand neemt.

Logion 9 maakt duidelijk dat wij in geestelijke zin wakker moeten worden.

Logion 10 maakt duidelijk dat het goddelijke in ons klaar staat om ons te helpen opdat wij ons eigen geestelijke ontwikkelingsproces oppakken.

Theo Mensink

407. Versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie (2) 21-06-15

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 16, 17, 19 en 22) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

Vorige week heb ik gesproken over twee versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie, uit logion 9 en 10.

Vandaag ga ik in op de inhoud van logion 16, 17, 19 en 20 uit het zelfde Evangelie.

In logion 16 zegt Jezus:

“Misschien denken de mensen dat ik ben gekomen om vrede te brengen op de wereld en weten zij niet dat ik gekomen ben om verdeeldheid te brengen op aarde: vuur, zwaard en oorlog. Want (zo gaat hij verder), er zullen er vijf zijn in één huis, drie zullen zijn tegen twee, en twee tegen drie, vader tegen zoon en zoon tegen vader, en zij zullen staan als eenlingen”.

De inhoud van dit logion strookt niet erg met het beeld wat wij hebben van Jezus.

Zijn boodschap is toch: als wij doen wat hij zegt dat dit tot vrede leidt.

Als Jezus benadrukt dat hij is gekomen om vuur, zwaard en oorlog te zaaien, dan doelt hij daarmee op de innerlijke strijd die elk mens moet leveren om het dualisme te overwinnen, opdat hij één wordt met het goddelijke in hemzelf; een éénling.

Dat brengt vrede in hemzelf en daarmee vrede op aarde.

Jezus gaat in op de strijd die elk mens moet aangaan, dat blijkt uit het tweede deel van dit logion.

In het tweede deel is vijf het symbool van volheid, de alles omvattende eenheid.

In elk mens is die volheid aanwezig.

De drie waar Jezus op doelt, is de Heilige Drie-eenheid.

De twee waar hij op doelt, is het symbool van de innerlijke verdeeldheid van de mens.

De Vader is de goddelijke bron die de mens wakker schut.

De zoon is de mens die zich daar tegen verzet.

Als de strijd gestreden is dan resulteert dit in eenheid met God.

In logion 17 maakt Jezus duidelijk dat hij de mens niet alleen laat met die strijd.

Ook dat brengt hij weer versluisd. Hij zegt:

“Ik zal jullie geven wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat geen hand heeft betast en wat niet is opgekomen in het hart van de mensen.”

Waar hij hier op doelt, is de verborgen eigen goddelijke bron. Deze bron is buiten het bereik van zien, horen en tasten en zelfs buiten het bereik van het denken. Hij legt in dit logion niet uit wat hij hen geeft.

Wat hij ze leert is hun geest zodanig te verstillen zodat ze in de eigen goddelijke bron kunnen afdalen.

Door daarin af te dalen ontwikkel je kennis, inzicht, Wijsheid, Waarheid en Licht. En die vijf zullen je begeleiden naar het Koninkrijk der Hemelen.

Als wij mensen doen waar het hier om gaat dan vertoont de aard van ons bewustzijn op den duur goddelijke trekken.

Dan zal het zo zijn dat anderen iets van de goddelijke oorsprong in ons ontdekken. Die ontwikkeling zal ze stimuleren om ook dat pad te bewandelen.

In logion 19 zegt Jezus:

“Gelukkig is hij die was, voordat hij werd. Als jullie mijn leerlingen worden en naar mijn woorden luisteren, zullen deze stenen jullie dienen.

Want je hebt vijf bomen in het paradijs die roerloos staan, in zomer en in winter, en hun bladeren vallen niet af. Wie hen kent zal de dood niet smaken.”

De vijf bomen in het paradijs zijn de vijf aspecten kennis, inzicht, Wijsheid, Waarheid en Licht. Deze bevinden zich in het innerlijke van de mens. Daar zijn ze roerloos, onveranderlijk, altijd het zelfde. Als je ze kent zul je de dood niet smaken.

De boodschap is, leer ze kennen en je zult volmaaktheid bereiken.

In logion 22 staat:

Jezus zag kleine kinderen die gezoogd werden. Hij zei tot zijn leerlingen: Deze kinderen, die gezoogd worden, lijken op hen, die het Koninkrijk binnengaan. Zij zeiden tot hem: zullen wij dan, als wij kinderen zijn, het Koninkrijk binnengaan? Jezus zei tot hen; als jullie de twee één maakt en als jullie het innerlijk maakt als het uiterlijk, en het uiterlijk als het innerlijk en het boven als het beneden, en als jullie het mannelijke en vrouwelijke tot één maakt, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk, als jullie ogen maakt in plaats van één oog en een hand in plaats van één hand en een voet in plaats van één voet en een beeld in plaats van één beeld; dan zullen jullie binnengaan in het Koninkrijk.

De twee één maken betekent de dualiteit in jezelf opheffen.

Alle tegenstellingen opheffen en bovendien jezelf niet langer gescheiden zien van God.

Dan is de misvatting hersteld dat we gescheiden zijn van God, dan leef je in eenheid met God.

En dit is identiek aan het binnengaan in het Koninkrijk van God.

De boodschap is werk aan jezelf totdat je dat niveau bereikt hebt.

408. Versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie (3) 28-06-15

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 49, 75 en 89) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

De laatste twee keer heb ik gesproken over versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie, uit logion 9, 10, 16, 17, 19 en 22.

Vandaag ga ik in op de inhoud van logion 49, 75 en 89 uit het zelfde Evangelie.

In logion 49 zegt Jezus:

Gelukzalig zijn jullie eenlingen en uitverkorenen; want jullie zullen het Koninkrijk vinden; omdat jullie daar vandaan komen, zullen jullie ook daarnaar terugkeren.

Elk mens vindt zijn oorsprong in God en zal daar ook in terugkeren.

De eenlingen zijn zij die zich niet langer afgescheiden weten van God.

Elk mens die zich zover heeft ontwikkeld zal aangeraakt worden door het volmaakte bewustzijn van Christus en dat opent de poort naar het Koninkrijk van God.

In logion 75 zegt Jezus:

Velen staan bij de deur, maar het zijn de eenlingen die het bruidsvertrek zullen binnengaan.

Velen proberen de deur van het bruidsvertrek te openen, alleen zij die zich één hebben gemaakt met God zullen het bruidsvertrek binnengaan.

In het bruidsvertrek verenigt het bewustzijn van de mens met het bewustzijn van Christus.

In logion 89 zegt Jezus:

Waarom wassen jullie de buitenkant van de beker? Begrijpen jullie dan niet dat hij die de binnenkant heeft gemaakt ook degene is die de buitenkant heeft gemaakt?

Waarom bekommeren jullie je om het uiterlijk?

Begrijpen jullie dan niet dat God ook jullie binnenkant heeft gemaakt, jullie goddelijke kern.

Het is die kern die je nodig hebt om je tot volmaakt mens te ontwikkelen.

Alle drie logia maken duidelijk dat de eindbestemming van de mens bereikt kan worden met behulp van de eigen goddelijke kern.

Theo Mensink

409. Versluisde boodschappen van Jezus uit het Thomas Evangelie (4) 5-07-15

Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2, logion 94, 105 en 108) uit de Nag Hammadi geschriften.

Lieve mensen

De laatste drie keer heb ik gesproken over de versluisde boodschappen van Jezus.

Boodschappen die versluisd zijn in negen logia van het Thomas Evangelie.

Vandaag ga ik in op de inhoud van logion 94, 105 en 108 uit het zelfde Evangelie.

In logion 94 zegt Jezus:

Wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan.

Elk mens zal het geestelijke pad moeten opzoeken en elk mens zal in zijn eigen goddelijke bron moeten binnengaan.

Dit is nodig om daar inzicht te verwerven, kennis op te doen, de Waarheid te vinden, Wijsheid te ontwikkelen en het goddelijke Licht de kans geven om naar buiten te treden.

Dit voert tot verlichting en het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen.

In logion 105 zegt Jezus;

Wie zijn vader en moeder niet kent zal een hoerenjong worden genoemd.

Wie zijn goddelijk bron niet kent wordt uitgesloten van het bereiken van zijn goddelijke bestemming.

In logion 108 zegt Jezus;

Wie uit mijn mond drinkt zal worden als ik en ikzelf zal worden als hij; en het verborgene zal hem worden geopenbaard.

Wie het inzicht van mij in zich opneemt zal één worden met Christus en Christus zal in hem opstaan. Voor die mens zal niets verborgen blijven, alles zal hem worden geopenbaard.

Uit deze drie logia wordt duidelijk dat elk mens zijn eigen opstanding kan bevorderen.

Daarvoor is inzicht van goddelijk niveau nodig.

De boodschap die in alle 12 logia versluiert ligt opgeslagen is:

ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar Christus.

Theo Mensink