

Wijsheid (343, 369, 400, 446, 546, 563)

343. Het Licht in de mens

16-02-2014

Lieve mensen

Het thema van vandaag is Wijsheid

Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstoppt in de volgende preek

Elk mens heeft een Licht in zich dat er voor zorgt dat hij van energie wordt voorzien.

Daarnaast hebben we eten, drinken en zuurstof nodig.

Dit zijn externe factoren voor ons leven.

In ons is een Licht dat er voor zorgt dat de externe factoren ons leven ondersteunen.

Naast eten, drinken en zuurstof zijn er nog een aantal elementen die het leven ondersteunen, zoals, vriendschap, genegenheid, warmte, geborgenheid, communicatie, dankbaarheid, vreugde en natuurlijk ook liefde.

Al deze elementen dragen bij aan ons leven.

Zonder dat Licht in ons houdt het leven op.

Het is goed dit te beseffen en daar van tijd tot tijd bij stil te staan.

Bij het begin van het leven staan we in verwondering over de schoonheid van het nieuwe leven.

Aan het einde zijn we meestal bedroefd dat het er niet meer is.

Het Licht is weg, het leven niet meer aanwezig, terwijl al die andere factoren nog voor handen zijn.

Die factoren zijn van belang voor het leven, maar niet bepalend.

Door dit te beseffen komt de vraag boven: Wat is dit Licht ?

Het is onzichtbaar en in ieder van ons aanwezig.

Het heeft een intelligentie die het geheel bestuurt.

Wij kunnen de manier waarop die besturing gebeurt niet beïnvloeden.

Het staat ons voortdurend ten dienste.

Valt het weg dan vertrekt ons wezen uit het lichaam.

Dit Licht maakt deel uit van ons wezen en gaat altijd met ons mee.

Het is de kern van ons lichtwezen. Het is het inwonend Licht.

De kunst van het leven is de invloed van dit Licht groter te maken.

Dit groter maken gaat niet vanzelf.

Het is van ons afhankelijk. Het heeft onze aandacht nodig.

Als we dit doen dan blijft het ons leven soepel ondersteunen, en verruimt het ons bewustzijn.

De kunst van het leven schuilt dus in het aandacht geven aan het inwonend Licht.

Het is te vergelijken met water geven aan een plant.

Die handeling zorgt voor gezonde takken, bladeren en bloemen.

Dit is heel wat eenvoudiger dan het geven van afzonderlijke aandacht aan de takken, de bladeren en de bloemen.

Zo ook met ons leven.

Geef aandacht aan de kern, het inwonende Licht, en alle functies van ons lichaam gaan beter functioneren.

Al onze eigenschappen, kwaliteiten en ons bewustzijn komen tot ontwikkeling en groeien, ze gaan functioneren op een hoger niveau.

Juist omdat het alles tegelijk ondersteunt, worden we een heler mens.

Geef daarom dagelijks aandacht aan het inwonende Licht en doe dat in diepe stilte.

Dan is het effect het grootst.

We worden dan het instrument dat we in potentie zijn.

Koester daarom het Licht in je binnenste.

Theo Mensink

369. God in alles wat bestaat

14-09-2014

Lieve mensen

Binnen het christendom zijn we vertrouwd met de gedachte dat God overal aanwezig is.

Dit wordt aangegeven met de term Alomtegenwoordigheid.

Hoe, dat staat ons niet scherp voor ogen. Toch is het een heel essentiële gedachte.

De vraag is wat we met die gedachte kunnen en of het ons helpt in het dagelijkse leven.

Meestal staan we er niet bij stil. Het is goed dit vandaag wel te doen.

Daardoor kan Gods Alomtegenwoordigheid meer inhoud en betekenis krijgen.

Het aanwezig zijn in alles wat bestaat is het eenvoudigst voor te stellen door God te plaatsen in elk atoom. En wel in de kern van elk atoom.

We weten dat elke atoomkern een bijzondere grote kracht bevat en zorgt voor het voortbestaan van dat atoom. Die kracht houdt alles in stand.

Het ene atoom is deel van een mens, het andere een deel van een rots, het derde van een plant. Elk atoom heeft zijn specifieke plaats en functie.

Heel het leven is op die manier met elkaar verbonden.

Door de specifieke samenwerking van atomen ontstaan mensen, dieren, planten en voorwerpen.

Het Ene Leven is op verschillende wijze in alles aanwezig.

Dat wat wij God noemen is dus zowel de Schepper als de Schepping.

Wij, met alles wat er is vormen samen God.

Tegelijkertijd bestaat God ook persoonlijk als lichtwezen.

Het onpersoonlijke en het persoonlijke van God is voor ons moeilijk voor te stellen, omdat wij alles wat bestaat als afgescheiden zien. We zien alles wat bestaat als delen van het geheel en niet als een geheel dat een Eenheid vormt.

Doen we dat wel, dan beseffen we dat we deel uitmaken van het geheel.

Er is niets dat God niet is.

Die totaliteit functioneert als één geheel.

We zijn dit de laatste jaren gaan zien als een ecosysteem waarin elk deel zijn functie heeft.

Ook wij hebben een functie in dat geheel.

Als we onze eigen functie goed begrijpen dan richten we ons vanzelf op het ondersteunen van het geheel. Doen we dat niet dan dragen we bij tot het minder goed functioneren van

het geheel.

Functioneren we zoals het bedoeld is, dan gaat het geheel soepeler functioneren, omdat we er dan mee in de pas lopen.

Zien we onszelf als afgescheiden van het geheel, dan wordt ons handelen al gauw disfunctioneel. Dat komt omdat ons eigen belang dan voorop staat. En dat belang strookt meestal niet met het belang van het geheel.

De bijdrage die ieder van ons kan leveren is, het loslaten van het ik-gerichte en dat vervangen voor het wij-gerichte. Daardoor gaan we met de stroom mee. Daarmee ondersteunen we de evolutie. En dat is de bedoeling van ons bestaan.

Evolutionair bezig zijn betekent steeds meer handelen in overeenstemming met de goddelijke wetten, waardoor harmonie ontstaat.

Dit besef brengt met zich mee, dat elk mens van waarde is, want samen vormen we de totaliteit. Laat daarom het idee, niet waardevol te zijn helemaal los en vervang dat door wel waardevol zijn.

Die omslag is bepalend voor de ontwikkeling van de wereld.

Theo Mensink

400. Het licht van de wereld als middel om ons zelf te verlossen 19-04-2015

Lieve mensen

Om jezelf te verlossen is licht nodig, goddelijk Licht.

Dit Licht is aanwezig in ons hart, daar woont God. Het is aan ons dat Licht te laten schijnen.

Al onze inwonende Lichten samen vormen het Grote Licht dat de mensheid zal verlichten.

Wij allen kunnen dit Licht in ons de gewenste ruimte bieden en dienen daarmee de hele mensheid.

Elke keer als we hier bij elkaar zijn neemt de sterkte van dit Licht in ons toe.

De toename van dit Licht wordt ons geschonken door Christus die aanwezig is vanaf het consecratiegebed.

Door dat we dit Licht van Christus ontvangen vindt er een aantal dingen plaats in ons zelf.

Ons lichaam wordt gereinigd, het denken wordt gezuiverd en ons gevoelslichaam gaat zuiverder reageren.

Geest en lichaam gaan beter functioneren.

Die zuivering zorgt er voor dat het Licht uit onze goddelijke bron vrijer naar buiten kan stromen.

Op die manier schenken we licht aan al wat leeft.

Dat zorgt er voor dat er meer harmonie ontstaat.

Het deelnemen aan de Mis zorgt er op die manier voor dat we in stilte werken aan een betere wereld.

Tegelijkertijd klimmen we zelf op de ladder van onze eigen verlossing.

Met verlossing bedoel ik los laten wat ons belemmert om een volledig vrij mens te worden.

Theo Mensink

446. De duisternis en het goddelijk Licht

3 april 2016

Op Paaszaterdag zijn de eerste 15 verzen voorgelezen uit hoofdstuk 1 van het evangelie van Johannes.

Het evangelie begint met: *“In den beginne was het Woord”* zonder aan te geven wanneer het begin was.

De enige conclusie die je daar uit kunt trekken is dat het er altijd was.

Dit begin heeft geen begin, het was er altijd.

“Alles is door God geworden en zonder dit is niets geworden van alles wat geworden is
“

Johannes gaat verder met: *“In het Woord was Leven en het Leven in God is het Licht van de mensen* “

Mensen begrepen de betekenis niet, ze begrepen niet dat God in hen woonde.

Dit niet begrijpen wordt uitgedrukt in het evangelie van Johannes als *“duisternis”*.

Om duidelijk te maken dat dit Licht in de mensen is, werd Johannes de Doper naar de wereld gezonden.

Het was zijn taak om die boodschap te verspreiden.

Johannes beschrijft dit in zijn evangelie door te zeggen *“opdat allen zouden geloven”*.

Want zonder geloven kan de mens niet tot overtuiging komen dat het Licht in hem woont.

Na geloven volgt weten.

Het goddelijk Licht is in staat de duisternis te verdrijven.

Om dit ook werkelijk te laten gebeuren is het nodig dat het Licht in de mens tot werking komt.

Het tot werking laten komen van het goddelijke Licht in de mens is door Jezus getoond en uitgelegd.

Hij gaf aan dat je jezelf met dit Licht moet verbinden, door naar je binnenkamer te gaan om daar het Licht te ontmoeten.

Om daar het goddelijke Licht in je menselijke geest te laten doordringen.

En als je dit doet dan verdrijf je de duisternis.

Theo Mensink

546. Wijsheid

22-07-2018

Lieve mensen

Wijsheid ontstaat uit de combinatie van liefde en levenservaring.

Liefde ontwikkelt zich in het hart van de mens en levenservaring ontstaat door rustig te leven..

Dit betekent dat wijsheid in de mens kan groeien naar een hoger niveau.

Elke levenservaring maakt de mens wijzer.

Bovendien voedt het goddelijke in ons de wijsheid.

Onze geest verzamelt inzicht.

Inzicht helpt ons om de ervaringen te begrijpen.

Dit kunnen zowel innerlijke als uiterlijke ervaringen zijn. Vooral de innerlijke ervaringen worden beter begrepen als we over inzicht beschikken.

Met inzicht bedoel ik hier o.a.

Dat God in ons woont

Dat de wet van oorzaak en gevolg bestaat

Dat wij meerdere keren incarneren.
Deze drie zijn essentieel voor de innerlijke aanwijzingen in de vorm van:

Dromen
Intuïtie en

Het horen van de Stille Stem in ons binnenste.

Het horen van de Stille Stem in ons binnenste is een bevestiging dat God in ons woont en ons lief heeft.

Want alle innerlijke aanwijzingen zijn liefdevol en ondersteunend.

De wet van oorzaak en gevolg maakt ons duidelijk dat wat we zaaien ook zullen oogsten. Zonder de kennis van de wet van oorzaak en gevolg in combinatie met het vaker incarneren is het moeilijk te verklaren dat mensen sterk uiteenlopende levens hebben.

De een in armoede, de ander in rijkdom.

Als we alles willen leren wat we nodig hebben om een volmaakt mens te worden dan hebben we daar meerdere levens voor nodig.

Voegen we daar aan toe dat wij een vrije wil hebben dan wordt uit deze vier duidelijk dat het aan de mens ligt hoe we met elkaar omgaan.

Immers elke handeling heeft gevolgen; de juiste hebben voldoening tot gevolg, de niet juiste leveren problemen op en soms pijn. Daarmee groeit inzicht zodat je de volgende keer beter gaat handelen en spreken. Dit leidt op den duur tot innerlijke stabiliteit, harmonie en vrede.

Het is vooral vrede die vrede aantrekt en daarmee niet-vrede uitsluit. Dat dient allen.

Hieruit kun je afleiden dat de gedachten en handelingen van alle mensen samen vrede in de wereld mogelijk maken.

Als mens hebben we de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het ontstaan van vrede op aarde.

De meest effectieve manier daarvoor is de signalen opvangen die je van binnen worden aangereikt en daar naar handelen.

Als je dat doet dan verandert je leven.

Geef je steeds vaker gehoor aan de signalen die van binnenuit komen dan leidt dit tot het inzicht dat het goddelijke in ons het sturende element is.

Als geleidelijk duidelijk wordt dat die sturing bevorderlijk is voor ons leven dan komt er een moment dat we ons daar in vrije wil aan willen overgeven.

Dit is zo omdat het goddelijke als hoofdkenmerk heeft, dat het alles bestuurt in volmaakte orde.

Die volmaakte orde is in de kern van elk mens aanwezig.

Het naar boven halen van die volmaakte orde is het meest wijze besluit dat een mens kan nemen.

De transformatie die daardoor tot stand wordt gebracht zorgt voor de omslag van menselijke orde op aarde naar Goddelijke orde.

Theo Mensink

563. Zelfvergetelheid

Deze preek is gebaseerd op de Lessen van Sylvanus (Codex VII, Boek 4, pagina 91-92) en Het Geheime Boek van Johannes uit de Nag Hammadi Geschriften

Lieve mensen

Zelfvergetelheid heeft betrekking op het vergeten van het Zelf dat zich in de mens bevindt.

Door het vergeten van het Zelf komt de mens tot Dwaling.

In de voorgelezen tweede lezing over Zelfvergetelheid uit de Lessen van Sylvanus staan een paar bijzondere teksten die nadere toelichting behoeven.

Ik zal ze hier herhalen.

Onderhoud de heilige geboden van Jezus Christus, en je zult regeren over iedere plaats op aarde en geëerd worden door de engelen en de aartsengelen. Dan zul je hen als vrienden en mededienaren beoordelen en zul je een plaats verwerven in het hemelrijk.

Veroorzaak het goddelijke dat in je woont geen verdriet of moeilijkheden. Maar wanneer je het koestert en bidt of je geheiligd mag blijven en zelfbeheersing krijgen zowel naar lichaam als ziel, zul je een troon van wijsheid worden en zul je behoren tot de huisgenoten van God.

Hij zal jou door middel van haar(de wijsheid) een groot licht geven.

Deze teksten maken duidelijk dat het bewustzijn van de mens een bijzonder hoog niveau kan bereiken.

Als dit hoge niveau bereikt wordt dan schenkt de Wil van Het Eeuwige op dat moment een “*Onoverwinnelijke geestelijke Kracht*” aan die persoon.

Dit is te vinden in Het Geheime Boek van Johannes uit de Nag Hammadi Geschriften.

In die zelfde periode schenkt Christus deze persoon “*Volmaakt Bewustzijn*”.

Dit maakt die mens volmaakt.

Deze beide geschenken van Het Eeuwige en van Christus zorgen er voor dat die persoon onoverwinnelijk is en dus geen vijanden heeft omdat hij door niemand overwonnen wil worden.

Zo iemand gaat in volledige vrede door het leven en is volmaakt.

Daarvan zegt Sylvanus dat hij door engelen en aartsengelen zal worden geëerd.

Dit onderstreept het goddelijke niveau van deze persoon.

Deze ontwikkeling is voor elk mens mogelijk gemaakt vanaf het begin van zijn ontstaan als mens.

Elk mens heeft van Christus bij zijn ontstaan de goddelijke kern ontvangen en kan met behulp van contact met die kern zijn volmaaktheid bereiken.

Daarvoor is discipline nodig en volharding.

Theo Mensink

