

Kerstmis

Epistel

Wij zullen lezen uit het Boek van de profeet Jesaja, te beginnen met hoofdstuk 7, vers 14.

De Heer zelf geeft u een teken: Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren; zij zal hem noemen: Immanuel, wat betekent, God-met-ons.

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een helder licht aanschouwen; die wonen in het dal van de schaduw van de dood, een glans zal hen overstralen! Vrolijk zullen zij zijn voor Gods aanschijn, zoals men vrolijk is bij de oogst, zoals men blij is bij het verdelen van buit!

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven: de heerschappij wordt op zijn schouders gelegd, en zijn naam wordt genoemd: Wonderbaar Raadsman, Goddelijke Held, Vader in de komende Eeuwen, Vredevorst.

Aan de grootheid van de heerschappij en van de vrede van de troon van David zal in zijn rijk geen einde zijn. Het zal bevestigd worden en gesterkt door rechtvaardigheid, en gerechtigheid, van nu aan tot in de eeuwen der eeuwen.

Evangelie

Wij zullen lezen uit het heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, te beginnen met hoofdstuk 1, vers 1.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door het Woord geworden en zonder dit is niets geworden van wat geworden is. In het Woord was Leven en het Leven was het licht der mensen; en het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen.

Er was een mens van God gezonden, genaamd Johannes. Deze kwam als getuige om van het Licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, kwam in de wereld. Hij

was in de wereld en de wereld is door Hem gemaakt en de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in Zijn naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of uit de wil van een man, maar uit God geboren.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eengeborene van de Vader ontvangt, vol van genade en waarheid.

Overweging

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Laat dit een moment op je inwerken. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Eén korte zin en wat voor een zin. Op dit Kerstfeest vieren we de geboorte van een kind. Reeds lang geleden voorspeld; Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren; zij zal hem noemen: Immanuel, wat betekent, God-met-ons.

Een koningskind, een mensenkind, de geboorte van Jezus volgens de beschrijving van Mattheüs. Een koninklijk kind.

De evangeliëlezing verhaalt over een andere geboorte, de geboorte van het Woord. De eerste geboorte van Christus, *In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door het Woord geworden en zonder dit is niets geworden van wat geworden is.* In het evangelie van Lukas wordt zeer subtiel gehint op deze geboorte. Daar waar de stamboom van Jezus in het Mattheüs evangelie tot Abraham gaat, gaat deze bij Lukas terug naar Adam. Een subtiele verwijzing hier naar de Goddelijke afkomst van Jezus, zo lijkt het.

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Als of er niet één, maar twee geboorten zijn. Eén naar menselijke aard en één naar goddelijke aard. Beide komen samen in Jezus. Bij de vierde advent hebben we gehoord dat Jezus zegt, "Als jullie van de twee een maken, dan zullen jullie het Koninkrijk binnengaan", wat met de twee

verhalen over de geboorte van Jezus wel een bijzondere betekenis krijgt.

Met deze Kerst vieren we ook de eeuwige geboorte van God in het nu, in de mens. De geboorte van God in de ziel en de geboorte van de ziel in God. Een geboorte die aldoor gebeurt, maar als die niet in de mens gebeurt, wat helpt het je dan? Het is een speciale geboorte van het Woord. Zoals de Wijze sprak: "Toen alle dingen zich midden in het zwijgen bevonden en de nacht in haar loop op het midden van haar baan stond, kwam van bovenaf, van de koninklijke troon, een verborgen woord in mij neer."

Als God in de ziel geboren wordt, moet de ziel gelouterd zijn, edel leven, in eenheid en heel innerlijk. Niet via de vijf zintuigen naar buiten gaan, de menigvuldigheid in van de schepselen, maar geheel innerlijk zijn en vereend en in het louterste: daar is Zijn plaats, voor minder doet Hij het niet.

En wat moet de ziel doen ten aanzien van deze geboorte. Zich een beeld ervan vormen of zich aan alle gedachten onttrekken, zich van alle woorden en werken ontdoen en zich van alle beelden en begrippen vrij maken om God volkomen te ondergaan door passief te blijven en God te laten werken.

Al het werk wat de ziel verricht, verricht zij met de krachten. Wat zij begrijp, begrijpt zij met het intellect, wat zij zich herinnert, herinnert zij met het geheugen. Als zij lief heeft, dan doet ze dat met de wil. Wil zij zien dan gebruikt zij de ogen. Maar in het zijn is geen verrichting, slechts zwijgen, hier is slechts rust. Daar is het waar God zijn Woord spreekt.

Dit is nu van de twee één maken, de mens waarin God zijn Woord spreekt, de mens die één wordt in de ziel met God. Zodat het schitterend Licht geboren kan worden in de wereld. De ware geboorte van het Licht der Lichten in de wereld.