

## Albanus, de schutspatroon van onze kerk



Sint Albanus (Albaan) was de eerste martelaar in Groot Britannië. Hoewel hij niet meer voorkomt op de lijst van Heiligen van de Rooms Katholieke Kerk, wordt Hij nog steeds vereerd in de Anglicaanse Kerk. Albanus, zelf een heiden in die tijd, gaf aan een priester onderdak zodat deze kon onderduiken voor het Romeinse leger dat op zoek was naar personen die zich hadden bekeerd tot het Christendom

Ook Albanus werd door toedoen van deze priester bekeerd en werd zelfs gedoopt. Om de priester te redden verwisselde Hij van kleding en hierdoor werd Albanus gevangen genomen in plaats van de priester. Hij werd voorgeleid voor de magistraat, waar Hij bekende tot het christelijk geloof te zijn bekeerd. Hiervoor zou Hij worden onthoofd. Op de plaats van de terecht stelling staat heden ten dage nog steeds de St. Albans Cathedral.

Er werden verschillende legenden verteld omtrent de executie van Albanus. Op weg naar de plaatsst wij Hij zou worden omgebracht moest Albanus een rivier oversteken. De brug echter was versperd door een menigte mensen. Albanus deed het water van de rivier wijken en kon zou door de droge bedding oversteken. De beul, die de executie zou laten plaats vinden, was zo onder de indruk van Albanus zijn geloof dat hij zich ter plekke bekeerde.

Een tweede beul was snel gevonden, echter tijdens de executie vielen de ogen van deze beul uit zijn hoofd. De eerste beul was het volgend slachtoffer en werd zo de tweede Engelse martelaar. Het derde slachtoffer was de priester die snel naar de plaats van de executie was gegaan om te proberen de terechtstelling te verhinderen Albanus is een van de Cefaloforen. (Kephalè = hoofd, pheroo = dragen. Letterlijk: hoofd dragers) Heiligen van wie de legende verteld dat zij zich na hun onthoofding hebben opgericht en hun afgehouden hoofd hebben opgenomen om naar een bepaalde plaats, kapel, kerk of grafstee te dragen. De feestdag van Sint Albanus is 22 juni.



*Het graf van de Heilige Albanus*

*Wij loven U, o Heer, voor het voorbeeld en de bijstand ons gegeven door de heilige Albanus, de schutspatroon van onze Kerk over de gehele wereld. Wij bidden U dat Uw kerk, onder Zijn bescherming, U voortdurend moge dienen in alle goede werken.*

*Door Christus onze Heer.*

*Amen*