

## Ons 80 jarig jubileum

### Een impressie van de monumenten dagen 9 en 10 september 2008 met als thema: Feest. En wij vierden feest het 80 jarig bestaan.



Vrij-Katholieke kerk? Nog nooit van gehoord! Deze uitroep hebben wij op de monumenten dagen veelvuldig gehoord. Ondanks alles zijn we toch de grote onbekende in Haarlem, Bloemendaal en omstreken. Een grote foto met dito artikel in de krant van vrijdag 8 september heeft heel veel mensen naar ons kerkje laten komen. Eerste vraag en uitleg betreft de buitenkant. Wat is bijzonder aan het gebouw? Het is gelegen in het Kinheimpark te Bloemendaal, ontworpen door de Bloemendaalse architect J. de Lugt, in de stijl van de Amsterdamse school. Onze hallenkerk is in de hoofdvorm van de kap spitsboogvormig, in traditionele gotische constructie wijze

met een parabool vormig dak. De kerk is gebouwd in 1926

*Ewout speelde de sterren van de hemel*

Daarna kwamen er gelukkig nog vele andere vragen. De wijze en inhoud van de dienst, kaarsen, straalkruizen en vele andere onderwerpen kwamen aan de orde. Soms zeer persoonlijke onderwerpen. Er heerste een blijde gemoedelijke sfeer met veel muziek, zang en harpspel. Ewout de Haan, Nanette Stuart en Francine Robinson zongen en speelde de sterren uit de Hemel. Zelfs een van de bezoekers kwam naar boven bij het orgel en samen werd er heel wat gemusiceerd en gezongen. Het was duidelijk een groot feest. Gre, Maaïke, Marian en Annie verzorgden alle mensen van koffie en thee en de koekjes vielen zeer in de smaak. De kinderen Stef, Elise, Viviane en Ivo hielpen zeer goed mee. Buiten was nog een boekentafel die Pr. Arthur onderhield. De gastvrouwen Anneke en José beantwoordden vragen en verwelkomden de bezoekers. Thea stond er met haar zelf gemaakte foto's van de omgeving die zij tot kaarten had verwerkt.





Pr. Piet, Rob, Pr. Arthur en ik zelf, onze monden stonden niet stil om de vele vragen te kunnen beantwoorden van de meer dan 300 mensen die de kerk hebben bezocht. Vele familieleden van de vaste kern die altijd in de kerk aanwezig zijn, kwamen ons feliciteren en gaven blijk van hun belangstelling. Zij hielpen ook voor de feestdagen om de kerk en de tuin er netjes uit te laten zien. Ook Lydia, die nog helemaal niet hersteld is, kwam beide dagen toch nog gezellig even langs om het met ons mee te vieren.

*Esther Jansen verzorgde het harpspel na de dienst*

Zondags was het een prachtige Hoogmis gecelebreerd door Bisschop Frank den Outer. Na de dienst een lunch en het prachtige harpspel van Esther Jansen. Daarna waren we heel verrast om onze gasten uit de kerkgemeente Den Haag, Toos en Wim Fokker, Rotterdam, Ietske en Ronald Engelse en uit Raalte Lambert de Kwant te kunnen verwelkomen. Tevens had de kerkgemeente Raalte een felicitatie per kaart gestuurd, evenzo Nelly Schouw-Zaad. Met het H. Lof door de Bisschop Frank hebben we deze prachtige dag afgesloten. Ook de Zon heeft zijn stralen uitgegoten over deze beide mooie dagen.

**Lieve mensen hartelijk dank voor het vele werk wat in liefde is verricht, heel veel respect voor alles wat hier in die twee dagen en ervoor is neergezet. Het zijn twee vreugde volle dagen geweest met heel veel licht, warmte en saamhorigheid.**

**STASJA**

*Op de zaterdag hadden we kaarsen op het altaar geplaatst ter opluistering van de feestelijkheden. Deze werden aangestoken door de kleinkinderen van Stasja*

