

Raphaël is de schutspatroon, beschermheilige van onze kerk



Raphaël's naam betekent: "God heeft genezen", en brengt ons de nieuwe levenskracht van God. Hij reist op de vleugels van de wind en is de boodschapper van Gods liefde naar de mensheid. Zijn helende werking kan bestaan uit een vorm van kennis of energie die ons heel maakt. Raphaël wordt voorgesteld met een tablet, waarin Gods naam is gegraveerd, en heeft als symbool een slang. Hij is een van de zeven aartsengelen die rond Gods troon zitten.

Raphaël komt voor het eerst voor in het Boek Tobias waar hij Tobias van zijn blindheid geneest met behulp van de gal van een vis. Vanwege deze gebeurtenis wordt hij vaak afgebeeld met een vis. In het Boek Henoch is hij een van de 'Wakers' en heerst hij over de ziekten en wonden van de mensheid. Volgens het boek Zohar is hij verantwoordelijk voor de genezing van de aarde en geeft hij de mensen een woning. Hij is de Bewaker van de levensboom in de Hof van Eden en bezit een medisch handboek dat alle helende stoffen die God aan de mensen heeft gegeven, beschrijft. Hij is ook bekend als de Engel van de Zon en de Engel van Wetenschap en Kennis.



We wenden ons tot Raphaël als we ons niet goed voelen. Zijn giften komen in vele vormen, zoals kruiden, planten en kleurenkennis. Hij stimuleert ons om ons naar binnen te richten en elk gevoel van scheiding van de Bron, de oorzaak van elke ziekte, te herstellen. Hij zegent helers, artsen, verpleegsters en allen die hun gaven en talenten aanwenden voor de geneeskunst. De feestdag van Raphael is 24 oktober. Op deze dag wordt dan ook ieder jaar onze kerkwijding gevierd.



*Allerheiligste Heer, Bron van alle kracht, alle zuiverheid, alle gezondheid, Die door Uw Aarstengel Raphaël deze Uw zegeningen over de wereld uitzendt, wij danken U en loven U voor de bijstand welke Gij aan de mensheid geeft door deze Heilige Aartsengel, de patroon van deze Kerk, en wij bidden om wijsheid en kracht van de Heilige Geest, teneinde U te kunnen dienen, zoals Hij U dient, Die met de Vader in glorie leeft en heerst in de eenheid van dezelfde Heilige Geest, één God in alle eeuwen der eeuwen. Amen*